

# Το τέλος μιας σχέσης

ΑΡΚΕΤΑ στενοχώρησαν τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ οι δημόσιοι τηλε-καβγάδες στελεχών του Κινήματος την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι διενέξεις – και μάλιστα σε επίπεδο κορυφής – είχαν αρχίσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα πριν από τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου.

ΕΤΣΙ, το γνωστό τηλεφώνημα του Κώστα Σημίτη στον Γιώργο Παπανδρέου το πρωί της Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου υπερέβη κατά πολύ την ένταση μιας, έστω και οξυμμένης, πολιτικής συζήτησης. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ενοχλημένος από ένα τριήμερο μιντιακής εικολογίας για συμμετοχή του σε μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα περί «θεσμικού ρόλου» που είπε ότι θα του απέδιδε ο Παπανδρέου. Οι φωνές του ακουγόταν στον διάδρομο του πέμπτου ορόφου έξω από το γραφείο του. Ο Σημίτης έκλεισε απότομα το τηλέφωνο, προτού τελειώσει η συνδιάλεξη. Μετά βγήκε έξω και έδωσε το κινητό στους συνεργάτες του, λέγοντας: «Μόνο για τη Δάφνη».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξαναμπήκε μέσα. Το τηλέφωνο χτύπησε, αλλά δεν ήταν η κυρία Σημίτη. Ήταν ένας μαινόμενος Γιώργος Παπανδρέου. Του απάντησε συνεργάτης του Σημίτη μόνο που δεν πρόλαβε να μιλήσει. Άκουσε λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου να ωρύεται με περιεχόμενο ανάλογο με το προεκλογικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «φτάνει πια». Μέσα στον πανικό του, πάτησε λάθος κουμπί, οπότε οι φωνές του Γιώργου ακουγόταν στο μεγάφωνο.

## Πήρε τα βουνά



ΑΛΛΟΙ Πασόκοι τσακώνονται, άλλοι συνεδριάζουν και άλλοι έχουν πάρει τα βουνά. Την Πέμπτη το μεσημέρι, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη πετούσαν οι καφέδες και ήταν έκρυθμη η ατμόσφαιρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης πήγε στην Πάρνηθα. Ως φρεσκο-εκλεγμένος βουλευτής της Β' Αθηνών πέρασε δύομισι ώρες με τον δασάρχη, λαμβάνοντας ενημέρωση για τα έργα που γίνονταν μετά την καταστροφή του Εθνικού Δρυμού.

Το τηλεφώνημα του Κώστα Σημίτη στον Γιώργο Παπανδρέου το πρωί της Πέμπτης 13 Σεπτεμβρίου υπερέβη κατά πολύ την ένταση μιας, έστω και οξυμμένης, πολιτικής συζήτησης



Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

## Γράφει βιβλίο



ΠΟΙΟΣ ατενίζει τη θάλασσα και γράφει πυρετωδώς το βιβλίο του; Ο Γιάννης Λούλης. Ο πολιτικός αναλυτής – και alter ego του Κώστα Καραμανλή – μετακόμισε από τα βόρεια στα νότια προάστια της Αθήνας. Το βιβλίο του αφορά την πρώτη τριετία Καραμανλή. Άρχισε να γράφεται στη μέση της κυβερνητικής θητείας και ολοκληρώνεται τώρα, αφού ο Λούλης γράφει τα τελευταία κεφάλαια που αφορούν τις εκλογές.

ΚΑΤΑ πληροφορίες, το βιβλίο Λούλη καλύπτει όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης της Ν.Δ. Σκοτεινές και φωτεινές. Έτσι, υπάρχουν κεφάλαια για τις υποκλοπές, αλλά και για το σκάνδαλο των ομολόγων.

## «Λευκό» πάρτι

«ΛΕΥΚΟ» πάρτι χτες το βράδυ στις «Καμάρες» της Μυκόνου. Οργανωτής, ντυμένος στα κατάλευκα, ο γραμματέας του Πολιτικού Σχεδιασμού και «κακό παιδί» της Ν.Δ. Νίκος Καραχάλιος. Ήθελε να εορτάσει τη νίκη της Ν.Δ. προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Θα υπάρξει και άλλο πάρτι εν Αθήναις. Εν όψει όλων αυτών, ο Καραχάλιος δεν έχει αφήσει το γραφείο του στην οδό Λυκείου.

ΠΟΙΟΣ δεν ήταν στο πάρτι; Ο γραμματέας της Ν.Δ. Λευτέρης Ζαγορίτης. Αυτός, μου λένε, «δεν έφθασε Μύκονο γιατί κατέβηκε στην Τήνο. Ως θεοσεβούμενος πήγε γονατιστός έως την Παναγία, όπου άναψε τέσσερα κεριά για την τέταρτη θέση στη Β' Αθηνών. Κατεβαίνοντας έψαξε να δει αν υπήρχαν πιστοί που ψηφίζουν Β' Αθηνών, αλλά έχουν καταγωγή από την Ήπειρο». Κακίες...

## Ακόμη ένας τριαντάρης



ΠΑΡΤΙ και στον ΣΥΝ. Οι υποψήφιοι στην Α' Αθηνών – Χατζησωκράτης, Φιλίππης, Μπαλάφας, Βούτσος, Αξελός, Κοροβέσης – γιορτάζουν με ένα ποτάκι την Τρίτη στο GAZArte. Είναι το αγαπημένο στέκι του Αλέξη Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως, ο Τσίπρας έχει πλέον αφήσει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου για τις εκλογές, ο Βούτσος δεν επιθυμεί να επανέλθει και ο Αλέκος Αλαβάνος πρόκειται να βγάλει από τη συσκευασία νέο τριαντάρη.

## Δεν είναι «φανακός» του Βαγγέλη

ΣΤΟ μεταξύ, την Τετάρτη το βράδυ, είχαμε τυχαία συνάντηση στα Εξάρχεια μεταξύ του Τσίπρα και του Γιάννη Ραγκούση. Ο ένας έτρωγε και ο άλλος είχε μόλις φάει. Ο Αλέξης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, με τρόπο που έδειχνε πως δεν είναι θαυμαστής του Βενιζέλου.

## Είναι «φανακός» του Άρη

ΠΟΛΛΑ λέγονται για τον ρόλο που έπαιξε ο Γιώργος Σουφλιάς στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Δεν είναι όλα αληθή, αλλά ο Σαρακατσάνος πράγματι είπε τον λόγο του στον Καραμανλή. Μαθαίνω πως ήταν υπέρ της υπουργοποίησης νέων – ιδίως δε του Άρη Σπλιωτόπουλου.

## Κάθε πρωί στις δέκα

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ κάθε πρωί στις δέκα, στο ίδιο μέρος, που όμως κρατείται μυστικό για να μην εμφανιστούν οι κάμερες. Ο λόγος για τον «πρωινό καφέ» του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ποιοι τον απαρτίζουν; Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Χρίστος Βερελής και ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Ενδέχεται να διευρυνθεί με κάποια μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.

## Βαρόμετρο

### ΠΑΝΩ



**Βάσω Παπανδρέου**  
Η παλιά... είναι αλλιώς



**Κυριάκος Μητσοτάκης**  
Πρωτιά χωρίς... αντίκρουσμα

### ΚΑΤΩ



**Δημήτρης Ρέλλος**  
Η Δημοκρατία... του χαβαλέ



**Νίκος Γεωργιάδης**  
Νίκο... χάσαμε



**Ε**ξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, πες μας τι βλέπεις... Βλέπω... Βλέπω... Άσε καλύτερα να κλείσω τα μάτια, γιατί δεν θέλω να βλέπω τίποτε απ' όσα γίνονται. Δεν θέλω να βλέπω κουλιγκάνους της μιας ή της άλλης πλευράς να συγκρούονται, λες και μόλις τώρα τέλειωσε το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού κι επειδή δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα είπαν να λύσουν τις διαφορές τους στον δρόμο ή στα κανάλια. Σαν να εκπροσωπούν δύο κόσμους εντελώς διαφορετικούς, σαν να μην ήταν μέχρι την Κυριακή



## ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

gparachristos@dolnet.gr

στο ίδιο κόμμα, σαν να μην τους σκέπαζε τόσα χρόνια το ίδιο πάπλωμα, να μην τους προστάτευε η ίδια ομπρέλα. Τους κοιτάω και δεν πιστεύω στα μάτια μου: Πού κρυβόταν τόσο μίσος; Πού είχε κατακωνιαστεί τόση κακία; Αυτοί, οι ίδιοι «αυτοί» (και δεν

κάνω καλό κανένα) αν αντί για μάτια είχαν μαχαίρια, το αίμα θα έτρεχε τώρα πια ποτάμι στους δρόμους...

### Αποτρόπαιο γαϊτανάκι

Εξόριστε ποιητή, τι άλλο βλέπεις; Βλέπω... Βλέπω... πως αν συνεχιστεί αυτό το αποτρόπαιο γαϊτανάκι, σε λίγο το άλλοτε κραταιό Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου θα μεταβληθεί σε μια συνομοσπονδία κομματιδιών! Όπου ο κάθε (οπλ)αρχηγός θα κάνει το κομμάτι του, με έναν μικρό στρατό να τον ακολουθεί και να μάχεται από παράθυρο σε παράθυρο, κι από πάνελ σε πάνελ, μέχρι την τελική κατάληξη, που θα είναι η απόλυτη διάλυση του χώρου. Βλέπω, επίσης, να έχει ανοίξει η όρεξη πολλών να διαδεχθούν τον Γιώργο Παπανδρέου, με τη λογική του «μπορώ κι εγώ, αφού μπορεί ο άλλος». Αλλά, πριν συνοδεύσεις την απορία με το γνωστό «Πού πας ρε Καραμήτρο», πέφτει καπάκι η απογοήτευση και σε παίρνει από κάτω και δεν σηκώνεις κεφάλι. Να τους βλέπεις να τρώγονται σαν τα σκυλιά και να απορείς πώς αύριο, που θα τελειώσουν όλα αυτά και θα βγει (επιτέλους) αρχηγός, όλοι αυτοί θα ξαναμαζευτούν κάτω από την ίδια στέγη. Συγγνώμη, αλλά εγώ, ο εξόριστος ποιητής, δεν το βλέπω πια...

### «Κράμερ εναντίον Κράμερ»

Τι βλέπω; Ότι ο διχασμός είναι τέτοιος, που μόνο με κινηματογραφικούς όρους μπορείς να τον αποδώσεις. Ανατρέχω στον μεγάλο μετρ Δανίκα και ανασύρω τίτλους τού στυλ «Δuo ξένοι στην ίδια πόλη», «Κράμερ εναντίον Κράμερ», «Η Αγνή του λιμανιού», «Αμάρτσα για το παιδί μου», «Η Άπιστη» (και οι άπιστοι) και άλλα τέτοια. Ακούω και διάφορα για λίστες («λίστες του πασοκοΣίντλερ»): «Αυτός είναι δικός μας, αυτός όχι, είναι με τους άλλους» και με πιάνει η ώρα.

Δεν θέλω να βλέπω κουλιγκάνους της μιας ή της άλλης πλευράς να συγκρούονται για να λύσουν τις διαφορές τους στον δρόμο ή στα κανάλια. Σαν να εκπροσωπούν δύο κόσμους εντελώς διαφορετικούς

# Λες και μόλις τέλειωσε το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού

## ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

### Τι ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσουν στους πολίτες;



Το αποτέλεσμα της Κυριακής (άκου να δεις τώρα, έχουν περάσει μόλις έξι μέρες από τις εκλογές και μου μοιάζει σαν να έχει περάσει ένας χρόνος, μη σου πω και δύο) δεν το θυμάται πια κανείς. Όχι γιατί έτσι κι αλλιώς ανήκει πια στην Ιστορία, αλλά γιατί τα έχει επικαλύψει όλα η κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ και την ήττα του, όμως, δεν μιλάει κανείς. Ασχολούνται όλοι με το ντέρμπι Παπανδρέου - Βενιζέλος και δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει: «Παλικάρια χάσαμε, όχι γιατί δεν χαμογελούσε ωραία ο Γιώργος, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όλο κωλοτούμπες έκανε». Μια από δω μια από κει ήταν. Και πώς γινόταν, ένα μυστήριο πράγμα, όλο και πιο κοντά σε δεξιές θέσεις

πήγαινε. Δεν υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που να μην ταυτιζόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο ψηφοφόρος το σκέφτηκε σοβαρά: αν είναι - σου λέει - να ψηφίσω Δεξιά, ας ψηφίσω τους ορίτζιναλ, όχι τους ιμιτασιόν! Νομίζω ότι όποιος και αν κερδίσει τη μάχη της διαδοχής, ο Γιώργος ή ο Βενιζέλος ή ο όποιος τρίτος, μ' αυτό το πράγμα πρέπει να ασχοληθούν. Με το τι ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσουν στους πολίτες. Θα είναι κεντρικό και θα αλληθωρίζει Δεξιά όπως τώρα ή θα είναι ένα σύγχρονο προοδευτικό, κεντροαριστερό κόμμα; Ρητορικό είναι το ερώτημα, αλλά καμιά φορά ακόμη και τα αυτονόητα θέλουν επισήμανση...

Μετά βλέπω και κάτι περίεργους που τους είχε ξεχάσει ο Θεός να παραλαύνουν μπροστά στις κάμερες - πού πας ζόμπι της πολιτικής και δεν κάθεται σπύτι σου να δεις τηλεόραση - και φτιάχνονται χειρότερα. Γιατί όλο αυτό μου δημιουργεί μια παρακμή άνευ προηγουμένου και μου ανοίγει τα μάτια γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε τόσο πολύ: επειδή πια δεν παράγει τίποτε. Ούτε ιδέες ούτε οράματα. Μόνον τα πρόσωπα ανακυκλώνει. Τα ίδια εκείνα φθαρμένα, απωθητικά πρόσω-

πα, που δεν θέλεις να ξέρεις (ότι υπάρχουν)...

### Κόλαση

Τι (άλλο) βλέπω; Βλέπω... Βλέπω... τον Καραμανλή και την κυβέρνησή του, στα μαύρα πανιά, εξαιτίας της κατάστασης στο ΠΑΣΟΚ. Ακουμπισμένος ο πρόεδρος Κώστας σε μια κολώνα του Μαξίμου κλαίει γοερά - με αναφιλητά - για όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και κάθε τόσο η σύζυγος

Νατάσα τρέχει με τα χαρτομάντιλα να του σκουπίσει τα βουρκωμένα του μάτια. Βάλσαμο είναι η φωνή της στον πόνο του. «Έλα Κώστα, μην κάνεις έτσι, συμβαίνουν αυτά». Τίποτε ο άλλος, «μπού...χουχουχουχου». Πώς θα το αντέξει όλο αυτό που γίνεται στο δίπλα μαγαζί; Όσο σκληρός και αν είναι, γιατί έτσι τον διαμόρφωσαν η σκληρή ζωή και οι κακουχίες (πού τα βρίσκω; απορώ κι εγώ με τον εαυτό μου), δεν μπορεί επηρεάζεται. Ευαίσθητος άνθρωπος όπως είναι, (και το

είδαμε αυτό στα προεκλογικά του σποτ, να πιάνει μαγουλάκια και να χαϊδεύει παιδικά κεφαλάκια), βρέθηκε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να βλέπει τον αντίπαλό του να σπαράσσεται και δεν το άντεξε. Από κοντά και η Ντόρα φορώντας μαύρο πέπλο, σαν τη Μαρινέλλα στο «άνοιξε πέτρα για να μη» - ίδια Μανιάτισσα μοιρολογίστρα. Κόλαση έχει γίνει η ζωή τους, κόλαση. Τέτοιο κακό ούτε στον χειρότερο εχθρό σου...

### Τους εξωπέταξε

Στη στενοχώρια του απάνω, ο πρόεδρος Κώστας έκανε και μια κυβέρνηση που, όπως λέει συχνά και μια φίλη μου, «κακή δεν τη λες». Όχι μόνο γιατί χρησιμοποίησε αρκετούς νέους σε ηλικία και σε παρουσία στην πολιτική ζωή πολιτικούς, αλλά και γιατί εξωπέταξε ό,τι είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη το προηγούμενο διάστημα. Από Πολύδωρα και Παπαληγούρα μέχρι Μανόλο Κεφαλογιάννη και Μάκη Γιακουμάτο. Που σημαίνει ότι το μήνυμα των εκλογών όχι μόνον το πήρε, αλλά και το αποκωδικοποίησε σωστά. Βεβαίως, διατήρησε τον ίδιο κορμό της κυβέρνησης, πράγμα που μας γεννάει τη βάσιμη εντύπωση πως θέμα ημερών, άντε εβδομάδων, είναι να γίνει πάλι καμιά στραβή. Άσε που τίποτε δεν μας βεβαιώνει ότι ο πρόεδρος Κώστας θα εγκαταλείψει όλες εκείνες τις γνωστές μικρές του συνήθειες που χαρακτήρισαν την προηγούμενη θητεία του: λίγες ώρες στο γραφείο, πολύς ελεύθερος χρόνος (δεν λέω τίποτε παραπάνω, να μη θεωρηθεί ότι τον παίρνω από τα μούτρα τον άνθρωπο επειδή κέρδισε τόσο καθαρά το ΠΑΣΟΚ)...



Του ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ