

- Οικονομία

Ρυθμό
Χρήσιμα Στοιχεία

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία την εσκεμμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να διογκώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να οδηγήσει όχι μόνο στην προγραμματισμένη απαξίωση της οικονομική πολιτικής των προηγούμενων ετών αλλά και στην εδραίωση ενός κλίματος ανασφάλειας που θα της επιτρέψει να ακυρώσει όσα η ίδια υποσχέθηκε προεκλογικά στον ελληνικό λαό.

Η διαδικασία της λεγόμενης δημοσιονομικής απογραφής φάνηκε από την αρχή ότι ήταν μία στενή κομματική διαδικασία χωρίς καμμία διαφάνεια και δημοσιότητα και χωρίς την συμμετοχή εμπειρογνομόνων και αντικειμενικών παρατηρητών.

Το τέχνασμα της απογραφής οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική οικονομία στο στόχαστρο του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο επιβάλλει περιοριστικές πολιτικές για τα επόμενα χρόνια.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση θέλει τώρα να διογκώσει και άλλο τα ελλείμματα και για φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, για να περάσει μία εικόνα ασφυξίας της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία και αργότερα να έχει μεγαλύτερη άνεση χειρισμών, επιβαρύνοντας με δαπάνες του 2008 το 2003 και 2004!

Για να κάνει αυτό το στημένο πολιτικό παιχνίδι αληθοφανές προσπαθεί να πείσει την EUROSTAT (πράγμα που δεν απαιτεί και ιδιαίτερη προσπάθεια) να αλλάξει το σύστημα ταξινόμησης των εξοπλιστικών δαπανών και μειώνει αυθαίρετα την αποτίμηση των πλεονασμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε το λογιστικό έλλειμμα να «φουσκώσει» έως και το 5%.

Η καταχώρηση των εξοπλιστικών δανείων γινόταν μέχρι τώρα με διαφάνεια, ακολουθώντας συγκεκριμένους λογιστικούς κανόνες και τα αποτελέσματα είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις υψηλότερες κατά κεφαλή δαπάνες σε εξοπλισμούς, επιβάλλει την προσεκτική τήρηση αυτών των κανόνων, η εγκατάλειψη των οποίων θα οδηγήσει σε μία δυσμενή δημοσιονομική μεταχείριση.

Την ίδια προαποφασισμένη τακτική ακολουθεί η κυβέρνηση και στα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς, όπου με συνοπτικές και συχνά αυθαίρετες διαδικασίες υποεκτιμώνται τα πλεονάσματα, για να οδηγηθούμε έτσι ξανά στην λογιστική διόγκωση του ελλείμματος. Χωρίς την παρουσία εμπειρογνομόνων, χωρίς καμμία δημόσια ενημέρωση, χωρίς ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων, διαμορφώνονται αρνητικά τα δημοσιονομικά μεγέθη για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στην άντληση φορολογικών εσόδων, την απορρόφηση κοινοτικών πόρων και την εγκατάλειψη του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων.

Είναι βέβαιο ότι την ίδια τακτική αμαύρωσης και απαξίωσης θα θελήσει η ΝΔ να την επεκτείνει και στα προηγούμενα έτη, αμφισβητώντας ακόμα και τα κριτήρια ένταξης μας στην ΟΝΕ.

Η ΝΔ θεωρεί ότι το ξαναγράψιμο της ιστορίας με γκριζο χρώμα, θα την βοηθήσει αργότερα να παρουσιάσει τα δικά της πενιχρά αποτελέσματα να φαίνονται καλύτερα. Οι έλληνες πολίτες όμως γνωρίζουν και βλέπουν την πρόοδο που είχε η οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, και απαιτούν έργο και συγκεκριμένες πολιτικές από την ΝΔ, αυτές που η ίδια είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Και αυτή την απαίτηση καμμία προσπάθεια συσκότισης δεν μπορεί να ανακόψει.

έργο και
απαιτήσεις