

Σύγκλιση Μητσοτάκη Σημίτη με Γλ. Κληρίδη

Αποκαλύψεις για «ένταξη και λύση»

Σε κοινή γραμμή πλεύσης αναφορικά με το Κυπριακό κινήθηκαν οι κύριοι Κ. Μητσοτάκης και Κ. Σημίτης με τον πρώην Πρόεδρο της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη. Οι δυο πρώην Πρωθυπουργοί, έστω και συγκαλυμμένα φλέρταραν με το σχέδιο Ανάν, παρά το γεγονός ότι δήλωσαν «σεβασμό στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος». Διαπίστωσαν δε ότι "η πάροδος του χρόνου δουλεύει εις βάρος μας", ότι το "στάτους κβό δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας, αποσταθεροποίησης και έντονης αβεβαιότητας" και υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή Κύπρος πρέπει να οδηγηθεί σε μίαν ενωτική λύση και όχι στην προοπτική της διχοτόμησης ή της Ταϊβανοποίησης. Σημίτης και Μητσοτάκης βρέθηκαν χθες βράδυ στην Αθήνα, στο ίδιο πάνελ και μίλησαν στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Προέδρου της Κύπρου Γλαύκου Κληρίδη "Ντοκουμέντα μιας εποχής: 1993-2003". Στο πάνελ και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ.Κουλουμπή. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την πεποίθησή του πως "αν είχε παραμείνει Πρόεδρος ο Κληρίδης μέχρι τις τελικές συνομιλίες για τη λύση, οι εξελίξεις θα ήταν τελείως διαφορετικές". Είπε δε πως η Κύπρος έγινε δεκτή στην Ε.Ε. «με την αυτονόητη προϋπόθεση που χωρίς να τεθεί ρητά ήταν στην ουσία δεδομένη ότι μετά την ένταξη, θα είμαστε λογικοί στις διαπραγματεύσεις(για λύση) Ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης παρατήρησε ότι ο συγγραφέας "θέτει το πλαίσιο για να διερευνήσουμε το ερώτημα: τι κάνουμε σήμερα". Ο κ. Κ. Σημίτης έφερε σε αντιδιαστολή τις συνομιλίες της Λουκέρνης, για να υπογραμμίσει ότι "κατά την εξιστόρηση εκείνης της περιόδου, ο αναγνώστης του βιβλίου απορεί - ποιές ήταν οι ελληνοκυπριακές και οι ελληνικές θέσεις; Προφανώς δεν υπήρξαν" παρατήρησε. Κατά την ανάλυση του κ. Κ. Σημίτη, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ πέτυχε διότι "πείσαμε για την προσήλωσή μας στον στόχο της λύσης της επανένωσης". Συνεπώς τώρα, "πρέπει να επιστρέψουμε στην πολιτική των πρωτοβουλιών" και στη λογική "αξιοποίησης της συγκυρίας", που προϋποθέτουν: στρατηγική με σχέδιο και πρωτοβουλίες εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων, αλλά και με σχέδιο συμμαχιών και συγκλίσεων με ευρωπαϊούς εταίρους.