

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

«Διορίζαμε για να μας ψηφίζουν οι οικογένειες των... Κοπριτών!»

ΜΕΡΟΣ 55ον

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@eleftheros.gr

Ενώ η κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Σημίτη τον Ιούλιο του 1997 ήταν στη χειρότερη φάση, καθώς ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης αδυνατούσε και να πείσει τους υπουργούς του για κατάρτιση προϋπολογισμών που να ακολουθούν τη γραμμή του Προγράμματος Σύγκλισης, ούτε καν σκεπτόταν να «αγγίξει» το μεγάλο πρόβλημα που του δημιουργούσαν οι σπάταλες κομματικές διοικήσεις των ΔΕΚΟ!

Παρόλα αυτά, όμως, σε κάθε ευκαιρία, έσπευδε να χαρακτηρίζει το 1998 σαν «κρίσιμη χρονιά» κατά την οποία «έπρεπε να επιτευχθούν οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος σύγκλισης! Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο τότε βουλευτής της Ν.Δ. Γ. Αθιογασκούφης, στις 7 Ιουλίου 1997, κατέθεσε μια ερώτηση προς τον τότε υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννο Παπαντωνίου, με την οποία τον καλούσε να ενημερώσει εγγράφως τον ίδιο και τη Βουλή «για τον αριθμό των απασχολημένων και τις αποδοχές τους εντός και εκτός τακτικού προϋπολογισμού για κάθε υπουργείο αλλά και για 21 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Οι 21 δημόσιες επιχειρήσεις, των οποίων ζητούσε τον αριθμό του προσωπικού τους και τις αποδοχές τους, ήταν οι ακόλουθες: ΔΕΗ, ΔΕΠ, ΕΛΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΕΔΒ, ΟΣΚ, ΕΒΟ, ΕΛΤΑ, Ολυμπιακή Αεροπορία, ΕΟΤ, ΕΡΤ, Οργανισμός Βάμβακος και οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ηρακλείου.

«Απ' τον Άννα στον Καϊάφα»

Στις 21 Αυγούστου 1997, ο κ. Παπαντωνίου απαντά στον κ. Αθιογασκούφη εγγράφως και του αναφέρει ότι στην ερώτησή του «αρμόδιος να απαντήσει είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης... σημειώνοντας στην απάντησή του ότι ο κ. Χριστοδουλάκης, την απάντηση που θα στείλει στον κ. Αθιογασκούφη, πρέπει να την κοινοποιήσει και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας!

Στη συνέχεια, ο «αρμόδιος καθ' ύλην» υφυπουργός Οικονομικών Νίκ. Χριστοδουλάκης απέστειλε την ακόλουθη απάντηση στον κ. Γ. Αθιογασκούφη:

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Γιώργος Αθιογασκούφης, σας πληροφορούμε, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, ότι οι αποδοχές (μισθοί και πάσης φύσεως επιδόματα-ε-

ντός και εκτός τακτικού προϋπολογισμού) ανά μισθολογικό κλιμάκιο και κατηγορία εκπαίδευσης των μόνιμων και δόκιμων πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 και εκκαθαρίζονται από τους προϊστάμενους των οικείων υπηρεσιών και πληρώνονται κατ' επιταγή αυτών»!!!

Δηλαδή ο κ. Χριστοδουλάκης, «καθ' ύλην αρμόδιος» κατά τον προϊστάμενό του υπουργό κ. Παπαντωνίου, ισχυρίστηκε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν εγνώριζε τον αριθμό των υπαλλήλων που πλήρωνε αλλά γιατί δεν ήθελε να απαντήσει στο περιεχόμενο της ερώτησης του Γ. Αθιογασκούφη. Και τούτο γιατί από το περιεχόμενο της απάντησης θα αποκαλύπτονταν οι τεραστίων διαστάσεων σπάταλες του δημοσίου τομέα, τις οποίες η κυβέρνηση Σημίτη έκρυβε και από τη Βουλή αλλά και από τους πολίτες. Διότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και στη Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ υπήρχαν στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων, που ζητήθηκε.

Έκρυβαν απ τη Βουλή χιλιάδες διορισμούς

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η δήλωση «αγνοίας» του αριθμού των υπαλλήλων του Δημοσίου διευκόλυνε πάρα πολύ την κακοδιαχείριση των κονδυλίων της μισθοδοσίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα έκτακτων αυξήσεων ή χορηγήσεων επιδομάτων και υπερωριών αλλά

παράτιθενται στον δημοσιευόμενο πίνακα.

Κυνική ομολογία Πάγκαλο μετά 30 χρόνια...

Φυσικά, το όργιο αυτό του κομματισμού και της σπατάλης, που τότε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το είχαν «κρυφό καμάρ», γιατί ουσιαστικά είχαν εξαγοράσει χιλιάδες ψηφοφόρους και έτσι είχαν εξασφαλίσει το «θρόνισμά» τους στην εξουσία, ύστερα από 30 χρόνια ομοιογένειας ωμά από το παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, τον Θεοδ. Πάγκαλο. Ο οποίος, χωρίς περιστροφές και με τον γνωστό κυνισμό που τον διακρίνει, δήλωσε σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» της 2ας Ιανουαρίου του 2011, ότι: «Έπεσε έξω το Δημόσιο. Το 75% των δαπανών του Δημοσίου είναι οι μισθοί και οι συντάξεις. Δανειστήκαμε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις σε υπαλλήλους που προσλαμβάνουμε απλώς και μόνο για να πάρουμε την ψήφο τους! Και βέβαια, παρ' όλο που ομολόγησε την πρωτοφανή αυτή περίπτωση διαφθοράς και συναλλαγής, δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και μια «συγγνώμη» από τους Έλληνες πολίτες, τους οποίους το κόμμα του «φέσωσε» επί τόσα χρόνια, αλλά για να μπορεί το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί τον εκλογικό στρατό που είχε δημιουργήσει για να κερδίζει τις εκλογές! Φυσικά, ο κ. Πάγκαλος στην ίδια συνέντευξη δεν περιορίστηκε μόνο στην κυνική ομολογία των διορισμών οπαδών του ΠΑΣΟΚ, αλλά τους έβρισε και από πάνω αφήνοντάς να νοηθεί ότι οι διορισθέντες, που οι οικογένειες ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ήταν «κοπρίτες»!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

- Ο Σημίτης «έκρυβε» απ' τη Βουλή τον αριθμό των διορισμών!
- Ύστερα από 30 χρόνια όμως ο Πάγκαλος κυνικά τις παραδέχθηκε!
- Στα ύψη ο δανεισμός του Δημοσίου λόγω πλημμύρας διορισμών!



ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1991 - 1997

Έτος	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα	Υπέρβαση	%
	(σε εκατ.δρχ.)			
1991	1.696.743,	1.711.925,0	15.181,6	+0,8%
1992	1.918.774,4	1.879.842,6	-38.931,8	- 2,03%
1993	2.051.476	2.043.533,5	- 7.942,5	- 0,4%
1994	2.272.591,	2.318.837	+46.245,7	+ 2,03%
1995	2.536.726,3	2.613.482	+76.755,7	+ 3,02%
1996	2.843.670,6	3.058.147	+214.476,4	+7,54%
1997	3.293.624	;	;	;

Πηγή: Εκθέσεις Προϋπολογισμών 1991-1997