

[ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ]

## Επιστροφή Σημίτη με αιχμές

**Σ**τις εφημερίδες των ημερών αναφέρθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είναι πλέον οινοπαραγωγός. Είναι; Οχι ακριβώς. Το πιθανότερο είναι ότι ξέρει από οινοποίηση όσα και από τάβλι – για την εκμάθηση του οποίου είχε ζητήσει κάποτε από τον Άλεκο Παπαδόπουλο να του βρει μια... μέθοδο άνευ διδασκάλου. Απλώς υπενοικιάζει τα κτήματά του στο Κορακοχώρι σε γνωστή οινοποιία, το μάρκετινγκ της οποίας προσφυώς επιβάλλει να αναφέρεται στο «κτίμα Σημίτη».

Αν όμως η σχέση του Σημίτη με την οινοποίηση είναι αμφιλεγόμενη, η σχέση του με την Ευρώπη και τις εξελίξεις της είναι αδιαμφισβήτητη. Είχε ανακαλύψει άλλωστε τα ευρωπαϊκά πρώτος από όλους στο



Του Γιώργου  
Λακόπουλου  
glakopoulos@  
dolnet.gr

ΠΑΣΟΚ. Και ως πρωθυπουργός κινήθηκε αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αρα ο λόγος του μετράει σ' αυτά τα θέματα. Αυτός ο λόγος διατυπώθηκε στο «Βήμα της Κυριακής». Αφού αμφισβήτησε εμμέσως την κυβερνητική θέση που έφτανε στα ΜΜΕ ότι «η Ελλάδα ηγείται στις συζητήσεις με τις χώρες του Βορρά για το ευρωμόλογο», κατέληξε σε μια φαρμακερή παράγραφο.

«Οι προτάσεις της Ελλάδος για την αντιμετώπιση της κρίσης, πλην της έκδοσης του ευρωμολόγου, δεν έγιναν γνωστές. Στο πόρισμα της Ειδικής Ομάδας που συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 η Ελλάδα δεν αναφέρεται μεταξύ των χωρών που παρουσίασαν τις απόψεις τους. Οπως και δεν έχει παρουσιαστεί, απ' ό,τι είναι ως σήμερα γνωστό, η θέση της Ελλάδος για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ενωσης, ένα θέμα στο οποίο τα άλλα κράτη έχουν υποβάλει ήδη τις απόψεις τους». (Κ. Σημίτης, «Το Βήμα», 24/12/2011, σελ. 11).

Τι θέλει να πει εδώ ο πρώην πρωθυπουργός; Απλούστατα ότι η κυβερνητική αυταρέσκεια για πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στην Ευρώπη, τα πρωθυπουργικά ταξίδια και η επιφαινώμενη υπερκινητικότητα αν δεν είναι αέρας φρέσκος, πάντως δεν έχουν ουσία. Ολο λάδι και από τηγανίτα τίποτε. Αυτή η προσέγγιση καθιστά την επανεμφάνιση Σημίτη κάτι σαν εγκαίροφληγή βόμβα. Αλλωστε η απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έγινε για ένα ευρωπαϊκό θέμα: τον τρόπο έγκρισης των αποφάσεων. Εκτοτε ήταν σχεδόν σιωπηλός. Τώρα αποδεικνύεται ότι όπως έλεγε η αμερικανίδα συγγραφέας Φραν Λέμπουιτζ: «Το αντίθετο του “μιλώ”, δεν είναι το “ακούω”, είναι το “περιμένω”...».