

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 67ο

Τα όσα είχε πει ο κ. Σημίτης στην ομιλία του στο οικονομικό συνέδριο που είχε οργανώσει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο στις 25 Νοεμβρίου, όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις, καθώς ο τότε πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί στις βαριές καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πλάστιά στοιχεία στον Προϋπολογισμό του 1998. Έτσι, την επόμενη ημέρα, 26 Νοεμβρίου, που ήταν η σειρά του Κ. Καραμανλή να μιλήσει στο ίδιο συνέδριο...

Ο Καραμανλής, με την ομιλία του, πέρα από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ν.Δ., αναφέρθηκε και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Σημίτη και υπογράμμισε τις ευθύνες της για την κακή πορεία της Οικονομίας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

Πλάστιά τα στοιχεία του Προϋπολογισμού

- Προϋπολογισμός 1998: Η εικόνα που παρουσιάζεται για το 1997 αποκλίνει τουλάχιστον κατά 600 δισ. δρχ. από την πραγματικότητα. Με αλχημικές αποκρύπτει η υστέρηση των εσόδων, η υπέρογκη αύξηση των δαπανών και των τόκων.

- Διόγκωση δαπανών: Οι δαπάνες όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά αντίθετα με τον Προϋπολογισμό του 1998 οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου πληθωρισμού.

Τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν χιλιάδες προσλήψεις και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 8.000 (σ.σ.: οι οποίες προσλήψεις ήταν κατά πολύ περισσότερες αν υπολογιστεί και ο αριθμός των συνταξιοδοτηθέντων).

Το κομματικό κράτος του ΠΑΣΟΚ ποδοπάτησε τη δέσμευσή του για μια πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, ενώ πέρυσι η εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο τομέα ήταν της τάξης του 19%, ποσοστό δηλαδή διπλάσιο από τον πληθωρισμό.

- Τα αφανή χρέη των ΔΕΚΟ έφθασαν τα 5,2 τρισ. δρχ., με επικεφαλής του συγκοινωνιακού οργανισμού (ελλείμματα 800 δισ.) και την «Ολυμπιακή», που η εξυ-

Καταγγελίες Καραμανλή για πλάστιά στοιχεία



- Στα 5,2 τρισ. δρχ. έφθασαν τα κρυφά χρέη
- Χριστοδουλάκης: Κρύψαμε 855 δισ. δρχ.
- Σκάνδαλο οι προγραμματικές συμφωνίες
- Ο Μαντέλης αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή!

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

γίανσή της στοίχισε στους φορολογουμένους 700 δισ.

- Ακόμα και οι απόπειρες αποκρτικοποίησης των μικρών τραπεζών (Κεντρικής Ελλάδος και Κρήτης) απέτυχαν παταγωδώς. Οι προβληματικές έχουν επιβαρύνει την εθνική οικονομία με ζημιές 1 τρισ. δρχ.

- Το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, που θα συντελούσε στην είσπραξη των φόρων, δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν από το 2000. Οι μεγαλοσφειθέτες με χρέη άνω των 2 τρισ. αποδεικνύεται ότι είναι κατά κύριο λόγο οι δημόσιες επιχειρήσεις με οφειλές 1,5 τρισ.

- Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι προμήθειες, τα δημόσια έργα και οι μελέτες αποτελούν συχνότατα αντικείμενα συναλλαγών.

Η κυβέρνηση, αν και είχε διαθέσιμο χρόνο τριών ετών για να προωθήσει τις προγραμματικές συμφωνίες με εγχώριους οίκους, επιχειρεί να το κάνει τώρα, έναν μόλις μήνα πριν από τη λήξη

της προθεσμίας, γεννώντας σοβαρά ερωτηματικά, καθώς είναι αδύνατον να ελεγχθεί η διαφάνεια των επιλογών (σ.σ.: Και δεν είχε άδικο, αν κρίνει κανείς από τα όσα έγιναν με τον χορό της μίζας που στήθηκε, αμέσως μετά τις υπογραφές που έβαλε κυρίως ο τότε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και «δεξί χέρι» του κ. Σημίτη, Τάσος Μαντέλης).

- Οι πρωθυπουργικές παραθέσεις για επενδύσεις δεν καλύπτουν τα φορολογικά αντικίνητρα και τις αντιναπτυξιακές διαδικασίες που ακολουθεί η κυβέρνηση,

- Το ποσοστό της ανεργίας προσεγγίζει το 11% και ο αριθμός των νεόπτωχων αυξάνεται ραγδαία. Περίπου 2 εκατ. Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

- Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας επιβάρυνε τα τελευταία χρόνια τις ασθενέστερες τάξεις με το ποσό των 500 δισ.

- Η αποτυχία στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων είναι τρομακτική. Έχουμε απορροφήσει μόλις το 1/3 των πόρων.

Ο Μαντέλης αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή

Πρέπει να σημειωθεί ότι την επομένη της ομιλίας του Κ. Καραμανλή στο προαναφερθέν οικονομικό συνέδριο, στις επισημάνσεις του οποίου οι αντιδράσεις από την κυβέρνηση Σημίτη ήταν κενές περιεχομένου, καθώς δεν έδιναν απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες, ο τότε και τώρα βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Μ. Κεφαλογιάννης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.

Με την ερώτηση αποκάλυπτε ότι ο τότε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Τάσος Μαντέλης αρνήθηκε να καταθέσει στη Βουλή τις προγραμματικές συμφωνίες που θα υπέγραφε τις επόμενες ημέρες η τότε διοίκηση του ΟΤΕ με την Ιντρακόμ (60% της παραγγελίας) και τη Ζίμενς (40% της παραγγελίας).

Στη νέα ερώτησή του ο κ. Μ. Κεφαλογιάννης, αφού κατήγγειλε ότι η τότε διοίκηση

του ΟΤΕ αρνούμενη να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εδραιώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης, ζητούσε, πρώτον, να μάθει από υπουργό Τάσο Μαντέλη, αν το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι σε αδυναμία ελέγχου του ΟΤΕ και δεν μπορεί να του επιβάλει να καταθέσει στη Βουλή το πλήρες κείμενο της έκθεσης των προτάσεων της εταιρείας «Price Waterhouse» και, δεύτερον, ζητούσε και πάλι την κατάθεσή της στη Βουλή, καθώς και το πλήρες σχέδιο της προγραμματικής συμφωνίας για τις προμήθειες του ΟΤΕ.

Φυσικά, απάντηση δεν πήρε, ενώ ήδη στις 23 Δεκεμβρίου του 1997 «έπεσαν» κατά το κοινώς λεγόμενο οι υπογραφές και το θέμα έκλεισε!

Χριστοδουλάκης: Κρύψαμε 855 δισ. δρχ.

Στο μεταξύ, λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες Καραμανλή για «μαγειρεμένα» στοιχεία στους Προϋπολογισμούς το 1995, 1996 και 1997, στις 3 Δεκεμβρίου 1997 ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης απέστειλε έγγραφη από-

νηση στη Βουλή, μετά τη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο τότε βουλευτής της Ν.Δ. Στ. Μάνος, και στην οποία, όπως προέκυψε από νέα ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Μάνος στις 18 Δεκεμβρίου, ζητώντας εξηγήσεις από τον τότε Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη για τις παραποιήσεις των πραγματικών στοιχείων του προϋπολογισμού, αναφερόταν ότι:

«Τόκοι αξίας 500 δισ. δρχ. (200 για το 1995 και 300 για το 1996) έχουν ρυθμιστεί, έχει δηλαδή μετατεθεί η εξυπηρέτησή τους για τα επόμενα χρόνια, χωρίς να έχουν περιληφθεί ούτε στο έλλειμμα των ετών αυτών, ούτε και στο δημόσιο χρέος».

Όσον δε αφορά το 1997, στη γραπτή απάντησή του ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι το ποσό των τόκων του 1997, το οποίο δεν ανέφερε, η εξυπηρέτησή του θα μετατεθεί στο μέλλον, ενώ πρόσθετε ότι ποσό 355 δισ. δρχ. ελλείμματος πέρασαν στο δημόσιο χρέος του 1996, χωρίς ποτέ να εμφανιστούν στο έλλειμμα με την δικαιολογία ότι επρόκειτο για «διαφορά μεταξύ δημοσιονομικής και ταμειακής βάσης»!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ