

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Έκθεση ΕΣΠΕΛ 1998: Επικίνδυνα πολλὰ έργα λόγω ποιότητας υλικών!

ΜΕΡΟΣ 87ο

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η έκθεση του ΚΕΠΕ και της REMACO, που αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία την τραγική αποτυχία της κυβέρνησης Σημίτη στα δημόσια έργα. Προστέθηκε άλλη μια έκθεση-βόμβα για την ποιότητα των έργων που εκτελούντο με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η οποία επί της ουσίας έλεγε ότι εργολάβοι που είχαν αναλάβει την κατασκευή διαφόρων έργων... έκλεβαν στα υλικά, χωρίς να φοβούνται ότι θα υπάρξει έλεγχος του κράτους! Παράλληλα, την ίδια περίοδο, ο τότε υπεύθυνος τομέαρχης της Ν.Δ. για την οικονομία, βουλευτής Γ. Αθηνόπουλος, με αφορμή τη διαγραφή χρεών, ύψους 2,5 τρισ. που είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη ανακοίνωσε ότι τα χρέη που δημιούργησαν οι ΔΕΚΟ από το 1994 μέχρι και το 1997, είχαν ξεπεράσει τα 6 τρισ. δρχ.!

Έκθεση «βόμβα» του ΕΣΠΕΛ

Του  
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

Όσον αφορά την έκθεση για την ποιότητα των μεγάλων έργων και το μεγάλο «φαγοπότι» που γινόταν, επρόκειτο για την έκθεση του ΕΣΠΕΛ, δηλαδή του Ειδικού Συμβούλου Ελέγχου Ποιότητας των Έργων Υποδομής, η οποία δημοσιοποιήθηκε περί τις 20 Ιουλίου (σ.σ. δημοσιεύματα 19-7-1998). Από το περιεχόμενό της διαπιστωνόταν από τους ελέγχους που είχαν γίνει δειγματοληπτικά στα υπό κατασκευή δημόσια κτίρια σωρεία παραβιάσεων των προβλεπόμενων προδιαγραφών και πλήθος κακοτεχνιών που άγγιζαν, όπως αναφερόταν, «τα όρια της αισθητικής και δομικής επικινδυνότητας». Επίσης, στην ίδια έκθεση τονίζονταν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Από τις περισσότερες κατασκευές λείπουν οι μελέτες σύνθεσης των υλικών που χρησιμοποιούσαν (κυρίως του σκυροδέματος) αλλά και όπου υπάρχουν αυτές οι μελέτες αποδεικνύεται η ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκειά τους.»

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που παρουσίαζε ο πίνακας ενδεικτικών κακοτεχνιών δημοσίων έργων γινόταν φανερό ότι η αλήθεια για τα μεγάλα έργα βρισκόταν στη διαπίστωση ότι υπήρχε κατασπατάληση και κακοδιαχείριση των εθνικών και

- Οι εργολάβοι χωρίς έλεγχο έκλεβαν από όπου μπορούσαν!
- Η κυβέρνηση Σημίτη αδυνατούσε να τα βάλει με τους κατασκευαστές!
- 1993-1997: Τα χρέη των ΔΕΚΟ ξεπέρασαν τα 6 τρισ. δρχ.

κοινοτικών πόρων και από την κυβέρνηση, με τα γνωστά «κόληπα» των σεμιναρίων, τα οποία είχε επισημάνει και η έκθεση του ΚΕΠΕ αλλά και των εργολάβων, οι οποίοι έκλεβαν ασύστολα στα υλικά της κατασκευής, χωρίς να ελέγχονται από το κράτος και να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες χρηματικές ή άλλες ποινές!

Έκλεβαν στα τσιμέντα

Μάλιστα, σε εκείνη την έκθεση του ΕΣΠΕΛ αναφερόταν ότι ακόμη και στα σχολικά κτήρια που κατασκευάζονταν, σε κατ' εξοχήν σεισμογενείς περιοχές, χρησιμοποιούντο υλικά υποδεέστερης ποιότητας και αντοχής από αυτά που προέβλεπαν οι μελέτες των μηχανικών και οι συναπτόμενες συμβάσεις. Παράλληλα, σε πίνακα του δειγματοληπτικού ελέγχου, που είχε κάνει ο ΕΣΠΕΛ, παρουσιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις κακοτεχνιών και λειψών

υλικών κατασκευής!

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων αναφερόταν και τα ακόλουθα:

- Επέκταση Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 1.944.000.000 δρχ.: «Το έργο εκτελείται χωρίς οικοδομική άδεια. Δεν έχει συνταχθεί μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Οι δοκιμές έδειξαν ότι χρησιμοποιείται σκυρόδεμα αντοχής Β225 αντί της προβλεπόμενης από τη μελέτη Β300. Δεν έγινε επανέλεγχος. Το υλικό οδοστρώσας δεν ανταποκρίνεται στα απαιτήσεις της προδιαγραφής!»

- Χωμάτινο φράγμα ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνου, 2.101.767.278 δρχ.: «Δεν υπάρχει μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος, δεν έχουν γίνει δοκιμές καταλληλότητας ταχυπηκτικών/τσιμέντων, καθορισμός αναλογιών προσμίξεως αδρανών υλικών και νερού. Οι κοκκομετρικές καμπύλες του θραυστού φίλτρου και του θραυστού στραγγιστηρίου βρέθηκαν εκτός των

ορίων προδιαγραφής. Τα δοκίμια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος λαμβάνονται σε ξύλινες αντί μεταλλικές μήτρες».

Υλικά χωρίς πιστοποιητικά ποιότητας για σχολεία!

- Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου Κρήτης, 560.000.000 δρχ.: «Δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο, ούτε έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Ένα από τα 8 ληφθέντα σκληρά δοκίμια σκυροδέματος από την πλάκα του πρώτου ορόφου του σχολείου κόπηκε στη μέση»!

- Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένος Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, 312.000.000 δρχ.: Τα ληφθέντα 8 δοκίμια -καρώτα σκυροδέματος βρέθηκαν να έχουν αντοχή μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη από τη μελέτη του έργου»!

- Οδική αρτηρία μήκους 3,2 χιλιομέ-

τρων στο Βεθεστίνο Νομού Μαγνησίας, 1.100.000.000 δρχ.: «Δεν έγινε επανέλεγχος σε κακότεχνη συμπύκνωση οδοστρώσας, όπως ζητήθηκε από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ασφαλιστικός έλεγχος έγινε από τη βροχή. Η εικόνα των σκυροδεμάτων ήταν κακή (αδόντια, διαχωρισμένα). Σε πολλά σημεία ήταν εμφανής ο σιδηρούς οπλισμός. Αντί για αδρανές υλικό λατομείου-3Α- χρησιμοποιήθηκε μείγμα υλικών υποπροϊόντων χαλυβουργίας! Η ανάμειξη του μείγματος αυτού στο εργοτάξιο γινόταν με το μάτι»!!!

- Οδός μήκους 3,2 χιλιομέτρων, Δημοτικός Νομού Φθιώτιδος, 650.000.000 δρχ.: «Αποτελέσματα ελέγχου αντοχής σκυροδέματος έδειξαν αντοχή μικρότερη της απαιτούμενης, εμφανής και σκουριασμένος κύριος οπλισμός, κακή δόνηση και διαχωρισμός σκυροδέματος, μετατόπιση καλουπιών κατά την σκυροδέτηση. Η σύνθεση του σκυροδέματος γίνεται βάσει εμπειρίας και όχι βάσει μελέτης. Δύο στρώσεις οδοστρώσας βρέθηκαν μειωμένες κατά 5 εκατοστά έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου πάχους των 20 εκατοστών»!!

- Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού Ν. Ευβοίας, 1.471.000.000 δρχ.: «Ο ανάδοχος παραβιάζει τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Η αντοχή των δοκιμίων σκυροδέματος που ελήφθησαν από το έργο βρέθηκε μικρότερη της ελάχιστης απαιτούμενης από την μελέτη του έργου»!

- Λιμάνι Αγίου Νικολάου Κρήτης- Α υποέργο, 659.000.000 δρχ.: «Η αναλογία υλικών σκυροδέματος που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος του έργου, βάσει μελέτης που εγκρίθηκε δύο (2) χρόνια πριν από τη δημοπράτηση του έργου, είναι διαφορετική από την πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Ο επιβλεπών μηχανικός δήτησε πλήρη άγνοια των εργαστηριακών δοκιμών που παρουσίασε ο εργολάβος, στις οποίες δεν αναγράφεται το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τις δοκιμές»!

Χρέη 6 τρισ. δρχ. στις ΔΕΚΟ

Τέλος, όσον αφορά τα χρέη των ΔΕΚΟ, ο Γ. Αθηνόπουλος σε συνέντευξή του στον «Τύπο της Κυριακής» στις 19 Ιουλίου 1998, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι κατά την περίοδο 1993-1997 τα χρέη των ΔΕΚΟ ξεπέρασαν τα 6 τρισ. δρχ., σημειώνοντας ότι «τώρα η κυβέρνηση ρυθμίζει τα χρέη και δεν κάνει τίποτα για να εξυγιάνει την κατάσταση»! Μάλιστα, τόνισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση Σημίτη «δεν το ήθελε να εφαρμόσει τον νόμο 2414/96 που η ίδια ψήφισε και ο οποίος προβλέπει αξιοκρατικό διορισμό διοικήσεων, αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση των ελλειμματικών δημοσίων επιχειρήσεων»!

