

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αποκάλυψη Αθολοσκούφη στη Βουλή:

Κρύβουν χρέος 2,5 τρισ. δρχ.!

ΜΕΡΟΣ 94ο

Με δεδομένη την κακή πορεία των οικονομικών μεγεθών, την αδυναμία της κυβέρνησης να αυξήσει την απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων, ο τότε πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραμανλής έκανε πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, η οποία συζητήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 1998 και αρκετά πριν κατατεθεί ο Προϋπολογισμός του 1999 στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, η κυβέρνηση Σημίτη επέμεινε να ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς και για να πείσει τη Βουλή ότι έτσι είχε η κατάσταση, επικαλέσθηκε παραπληθυντικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας.

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

Το αποτέλεσμα αυτής της κυβερνητικής τακτικής ήταν να καταθέσει ερώτηση μαζί με αίτηση κατάθεσης εγγράφων στις 4 Νοεμβρίου 1998 ο τότε βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ και υπεύθυνος του Οικονομικού Τομέα της Ν.Δ. Γιώργος Αθολοσκούφης για να μάθει το πραγματικό δημόσιο χρέος. Μάλιστα, ο κ. Αθολοσκούφης, επικαλούμενος στοιχεία των εκθέσεων των Προϋπολογισμών από το 1990 μέχρι και το 1997 είχε καταγγείλει ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκρυβε χρέος 2,5 τρισ. δρχ! Ειδικότερα, ο κ. Γ. Αθολοσκούφης ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή τα επίσημα έγγραφα για το ύψος του λεγόμενου «κρυφού» δημόσιου χρέους! Ειδικότερα, ο κ. Αθολοσκούφης με την ερώτησή του ζήτησε να πληροφορηθεί ποιο είναι το ύψος του λεγόμενου «κρυφού χρέους», το οποίο κατά την εκτίμησή του αγγίζει τα 2,5 τρισ. δρχ. και προέρχεται από καταπτώσεις εγγυήσεων που δίνει το Δημόσιο στις ΔΕΚΟ. Φυσικά, η ύπαρξη ενός «κρυφού» χρέους 2,5 τρισ. δρχ. σε συνάρτηση με το επίσημο και φανερό Δημόσιο Χρέος, το οποίο, κατά τον τό-

- Ποιες δουλειές ανετίθεντο στη νεοϊδρυθείσα κρατική ΔΕΚΑ...
- Μείωσαν τον ΦΠΑ στο ρεύμα για να ρίξουν τον πληθωρισμό
- Πανικός στην κυβέρνηση Σημίτη για τους στόχους της σύγκλισης!

τε υφυπουργό Οικονομικών κ. Νικ. Χριστοδουλάκη στο τέλος του 1998 θα διαμορφωνόταν στα 41,2 τρισ. δρχ., σήμαινε ότι το συνολικό χρέος της χώρας μέχρι το τέλος του 1998 θα είχε φθάσει στα 43,7 τρισεκατομμύρια δραχμές!

Σωρηδόν καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ των ΔΕΚΟ

Μάλιστα, ο κ. Αθολοσκούφης επεσήμανε με δηλώσεις του ότι ο κ. Παπαντωνίου στη Βουλή «προσπάθησε απεγνωσμένα να εμφανίσει ανύπαρκτες επιτυχίες και να ωραιοποιήσει την περίοδο που ήταν υπουργός, όχι μόνο βελτιώνοντας τα πρόσφατα μεγέθη με λογιστικά τεχνάσματα, αλλά και προσαρμόζοντας εκ των υστέρων τα στοιχεία του

παραληθόντος! Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «οι ελπίδες για σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους κινδυνεύουν να αποδειχθούν αβάσιμες, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ανεξόφλητο, το υπόλοιπο των εγγυήσεων του Δημοσίου ανέρχεται στα 2,5 τρισ. και αποτελεί "κρυφό" χρέος».

Πάντως, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που

υποχρεούταν να δώσει στη Βουλή ο κ. Παπαντωνίου για το ύψος του ανεξόφλητου υπολοίπου των εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις ΔΕΚΟ, που είχαν καταπέσει και υποχρεώθηκε να τις πληρώσει το Δημόσιο, η διαπίστωση ήταν αρνητική τα τελευταία εκείνα χρόνια. Αυτό προέκυπτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 1998 και αφορούσαν την περίοδο 1990-1997. Ειδικότερα, στο τέλος του 1997, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις ΔΕΚΟ είχε διαμορφωθεί στα 2,27 τρισ. δρχ. (2.270 δισ. δρχ.). Επίσης, σε αντίθεση με τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς του κ. Παπαντωνίου, ο οποίος προσπάθησε να μετατοπίσει τις ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην περίοδο 1990-1993, που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, τα στοιχεία της εισηγητικής εκθέσεως του 1998 για την πορεία των εγγυήσεων του Δημοσίου που έμειναν ανεξόφλητες είναι αποκαλυπτικά! Στο τέλος του 1989 το «ανεξόφλητο υπόλοιπο» των εγγυήσεων του Δημοσίου ήταν 2.824,9 δισ. δρχ. Το 1990 μειώθηκε στο 2.507,7 δισ., το 1991 στα 2.332,6 δισ. δρχ., το 1992 ήταν 2.269,4 δισ. δρχ., το 1993 ήταν 2.233,5 δισ. δρχ., το 1994 έφθασε στα 2.265 δισ. δρχ., το 1995 στα 2.285,6 δισ. δρχ., το 1996 στα 2.332 δισ. και το 1997 έφθασε στα 2.270 δισ. δρχ. Από τη σύγκριση και μόνο των στοιχείων αυτών, διαπιστώνεται ότι το «ανεξόφλητο υπόλοιπο» των εγγυήσεων του Δημοσίου που καταπίπτουν συνεχώς αυξάνεται και δεν αποκλείεται στο τέλος του 1998 να προσεγγίσει τα 2,5 τρισ. δρχ. (2.500 δισ. δρχ.). Επίσης, το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το ύψος του «ανεξόφλητου υπολοίπου» των εγγυήσεων του Δημοσίου που δεν πληρώθηκαν και κατέπεσαν σε βάρος του στο τέλος του 1997 ήταν 2.270 δισ.

δρχ., δηλαδή ήταν στα επίπεδα του 1992 (2.269,4 δισ. δρχ.)!

Ποιες «δουλειές» ανετίθεντο στην αμαρτωλή ΔΕΚΑ

Ακόμη, ο κ. Αθολοσκούφης, πέρα από τα ποσά των εγγυήσεων που είχαν χορηγηθεί από το Δημόσιο από το 1990 μέχρι και το 10μηνο του 1998, ζητούσε από τον κ. Παπαντωνίου να καταθέσει στη Βουλή και τον προσωρινό ισολογισμό και την προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της νεοσύστατης Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών, η γνωστή ΔΕΚΑ, ώστε να φανεί το πραγματικό ύψος του δημοσίου χρέους. Μάλιστα, ζητούσε από τον κ. Παπαντωνίου να καταθέσει στον ισολογισμό της ΔΕΚΑ, η οποία είχε δημιουργηθεί, πρόσφατα, με σκοπό να αγοράζει και να πουλά μετοχές για λογαριασμό του Δημοσίου, τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τα ποσά που είχαν αντληθεί από τη διάθεση των προμετόχων στο επενδυτικό κοινό, αν αυτά υπολογίζονται στο έλλειμμα ή στο δημόσιο χρέος και με ποια μέθοδο γινόταν η αποτίμηση των μετοχών που αγόραζε το Δημόσιο από τις ΔΕΚΟ ως αντάλλαγμα για επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μείωση ΦΠΑ 10% σε ΔΕΗ για να πέσει ο πληθωρισμός!

Στο μεταξύ, ενώ απέμεναν 14 μήνες, μέχρι το τέλος του 1999, κατά το οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να πετύχει τα κριτήρια της σύγκλισης, το ζήτημα που «έκαιγε» την κυβέρνηση ήταν, κυρίως, το πώς θα μειωνόταν ο πληθωρισμός. Έτσι, αποφασίσθηκε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 10%, αλλά μόνο στην οικιακή κατανάλωση. Επίσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στα αυτοκίνητα! Επρόκειτο για μια ακόμη λογιστική διαχειριστική κίνηση, ώστε ο πληθωρισμός να μειωθεί αναγκαστικά, και έτσι να εξασφαλισθεί η επίτευξη και του στόχου για μείωση του πληθωρισμού στα επίπεδα των κριτηρίων της σύγκλισης!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ