

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# «Κόλλησος» από ΟΟΣΑ για ΠΑΣΟΚ

ΜΕΡΟΣ 95ο

**Τ**ρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του Προϋπολογισμού του 1999 στη Βουλή, η οποία έγινε στις 11 Νοεμβρίου 1998, δημοσιοποιήθηκε η ετήσια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το περιεχόμενο του οποίου ήταν πραγματικός «κόλλησος» για την οικονομική πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση Σημίτη.

Ειδικότερα, στις 8 Νοεμβρίου, ο ΟΟΣΑ με την ετήσια έκθεσή του ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση τη λήψη πρόσθετων μέτρων, την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλαγή και την κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει εφικτός, όπως τόνιζε, ο στόχος της Σύγκλησης. Μάλιστα, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είχε αποφύγει να δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία, μέσω άληθης πηγής, δημοσιεύθηκε ολόκληρη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στην οικονομική εφημερίδα «ΕΠΙΡΕΣ»! Και με την αναδημοσίευσή της στις περισσότερες εφημερίδες την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η κοινή γνώμη πληροφορήθηκε για το περιεχόμενό της!

**Τι έλεγε η έκθεση του ΟΟΣΑ**

Έτσι στην έκθεση αυτή του ΟΟΣΑ, αναφέρονταν και τα ακόλουθα:

- «Συνιστάται, μεταξύ άλλων, αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική και πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
- «Παρά την επιβράδυνση της ζήτησης και του κόστους απασχόλησης, η υποτίμηση οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισμού. Τα σημαντικά κέρδη του προηγούμενου έτους ανατράπηκαν και ο δομικός πληθωρισμός σε ετήσια βάση αυξήθηκε από το χαμηλότερο επίπεδο του 4,4% τον Φεβρουάριο στο υψηλότερο του 6,1% τον Ιούλιο, πριν υποχωρήσει στο 5,7% τον Σεπτέμβριο. Ο συνολικός πληθωρισμός, μολονότι χαμηλότερος κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον δομικό του Σεπτεμβρίου, κινήθηκε κατά 3 μονάδες υψηλότερα από το όριο του Μάαστριχτ!»
- «Παρά τη σημαντική μείωση του ελλείμματος, το υποκείμενο έλλειμμα παραμένει υψηλό, καθώς πολλές δαπάνες μεταφέρθηκαν εκτός ή σε προηγούμενους προϋπολογισμούς (σ.σ. επιβεβαιώνει δηλαδή τις λογιστικές αλληλεξαρτήσεις που είχαν γίνει για να εμφανισθεί μειωμένο το έλλειμμα πηλη όμως σημειωνόταν ότι «οι μεταφορές αυτές συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της Eurostat»).
- «Οι ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός δεν θα υποχωρήσει αρκετά γρήγορα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μάαστριχτ ή ότι ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα επιβραδυνθεί, θα μπορούσαν να περιορίσουν την εμπιστοσύνη και άρα την αξιοπιστία της κε-

ντρικής ιστιμίας. Αυτοί οι κίνδυνοι υποδεικνύουν την ανάγκη προσοχής και ανάληψης περισσότερων μέτρων τώρα, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο ο πληθωρισμός και οι μισοθλογικές πιέσεις. Η πιστωτική πολιτική σίγουρα θα μπορέσει να παραμείνει αυστηρή, αλλά θα καταστεί αναπόφευκτα χαλαρότερη πριν από την ένταξη στη νομισματική ενοποίηση, καθώς τα επιτόκια θα συγκλίνουν και η συναθροισματική ιστιμία θα πρέπει να επιστρέψει στην κεντρική ιστιμία».

• «Χρειάζεται αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική (σ.σ. για το 1999), η οποία ίσως αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από μια πολιτική υψηλότερων επιτοκίων για τη μείωση της ζήτησης στους πιο προστατευμένους και επιρρεπείς σε αυξήσεις τιμών κλάδους, όπου είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος μισθοδοτικής υποχώρησης».

**Ιδιωτικοποιήστε τις ΔΕΚΟ**

Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών τραπεζών, στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρονταν τα ακόλουθα:

- «Μια ταχεία ολοκλήρωση των προγραμματισμένων πωλήσεων θα βοηθούσε την επιβίωση των αποκρατικοποιημένων τραπεζών στη διεθνή αγορά, η οποία μεταβάλλεται ταχύτατα και θα δημιουργούσε μια δυναμική εγκώρια οικονομική αγορά».
- «Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. και να απελευθερώσει τις αγορές με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον

Του  
**ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**  
anagrostou@elefteros.gr

που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα των κοινοτικών οδηγιών!»

Όσον αφορά το θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία ανταγωνιστικών προς τη ΔΕΗ μονάδων παραγωγής ρεύματος, στην ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ υπογραμμίζονταν τα ακόλουθα:

• «Μια επιτυχής απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς θα είχε θετικά αποτελέσματα, παρόμοια με εκείνα που καταγράφηκαν στον πετρελαιοκλήδο μετά την απελευθέρωση του 1992». Ουσιαστικά, η αναφορά αυτή αφορούσε την απελευθέρωση της αγοράς των καυσίμων που έγινε επί κυβερνήσεως της Ν.Δ., της οποίας το «κλειδί» της επιτυχίας για να μην εκτοξευθούν δηλαδή στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, διατηρήθηκε υπό κρατικό έλεγχο η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ΕΚΟ, ώστε να παρεμβάινει μέσω των πολλών πρατηρίων καυσίμων που διέθετε για να μην δημιουργείτε «καρτέλ» στις τιμές, αλλά και να διατηρούνται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαιοίου σε ανεκτά επίπεδα!

**Ο Προϋπολογισμός του 1999**

Στις 11 Νοεμβρίου 1998, κατατίθεται στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 1999, ο οποίος κατά τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας

- **Δαπάνες μεταφέρθηκαν σε προϋπολογισμούς... προηγούμενων ετών!**
- **Κατέπεσαν εγγυήσεις του Δημοσίου 1,5 τρις. δρχ.**

και Οικονομικών Γιάννο Παπαντωνίου θα επιχειρούσε να προσεγγίσει τα κριτήρια της ΟΝΕ στο τέλος του 1999. Ωστόσο επί της ουσίας, τα «εργαλεία» για την επίτευξη των κριτηρίων για την ΟΝΕ θα ήταν η επιβολή λιτότητας σε μισθωτούς και συνταξιούχους, η απόκρυψη ελλειμμάτων και το «πάγωμα» των αυξήσεων στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ! Ο στόχος ήταν το έλλειμμα να διαμορφωθεί στο τέλος του 1999 στα 730 δισ. δρχ. που αντιστοικούσαν στο 1,9% του ΑΕΠ, δηλαδή, κάτω από το όριο του 3% που ήταν το κριτήριο που έθετε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι επικροτηγόμενες στις ΔΕΚΟ «πάγωσαν» και τα ελλείμματά τους θα αυξάνονταν κατά 170 δισ. δρχ. και θα έφθαναν στα 553 δισ. δρχ. Παράλληλα, αποφασίσθηκε να «παγώσουν» και τα τιμολόγια τους! Παράλληλα, όμως, οι ΔΕΚΟ, τα ποσά των επικροτηγόμενων που δεν θα έπαιρναν από τον προϋπολογισμό, αλλά και τα έσοδα που θα έχαναν από το «πάγωμα» των τιμολογίων θα τα αντικαθιστούσαν από την αύξηση του δανεισμού που θα έκαναν, με εγγυήσεις του Δημοσίου! Ουσιαστικά δηλαδή με τη λύση αυτή επιβαρυνόταν το δημόσιο χρέος! Ωστόσο, αυτό δεν ένοιαζε εκείνη τη στιγμή την κυβέρνηση για τον απλό λόγο ότι η πληρωμή των νέων δανείων που θα έπαιρναν οι ΔΕΚΟ θα γινόταν από το 2000 και μετά! Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι το 1998 τρεις μόνο ΔΕΚΟ, ο ΟΑΣΑ, ο ΟΣΕ και ο ΟΑΕ των... προβληματικών επιχειρήσεων πρόσθεσαν στο δημόσιο χρέος 1,5 τρις. δρχ. λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων του Δημοσίου!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

