

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Ομολόγησε τα άγγραφα χρέη

ΜΕΡΟΣ 97ο

Δήλωση Σακινίδη

Του  
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

**Σ**την επίσημη καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Προϋπολογισμός του 1999 ήταν «συρραφή πηλοσματοικών στοιχείων», η κυβέρνηση Σημίτη τότε απάντησε κλιμακωτά, με το σκεπτικό ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και χωρίς βεβαίως να αντικρούσει τα στοιχεία που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία στις ανακοινώσεις της.

Η εξέλιξη βεβαίως των πραγμάτων, στα επόμενα χρόνια, απέδειξε την ορθότητα των παρατηρήσεων και των καταγγελιών της Ν.Δ. τόσο από την αναθεώρηση των οικονομικών στοιχείων που η κυβέρνηση Σημίτη υποχρεώθηκε από τη Πούρροστα να κάνει το 2001, όσο και από την απογραφή που έγινε το 2004 και πάλι από τη Πούρροστα, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά πέρα από αυτές τις δύο επιβεβαιώσεις, προέκυψε τώρα και ακόμη μία και μάλιστα από επίσημα χείρη! Αναφερόμαστε στα όσα διατύπωσε στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής στις 15-2-2011, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σακινίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του 2010».

Ο κ. Σακινίδης, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η κατάρτιση των προϋπολογισμών, προκειμένου να ομολογηθεί, όσο το δυνατόν ηπιότερα, τον αποτυχημένο τρόπο που λειτουργούσαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε και τα ακόλουθα:

«...Θέλω να επιμείνω σε αυτό, διότι, κακά τα ψέματα, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει συμπληρώσει 10 πλέον χρόνια από τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ, τις περισσότερες φορές μέχρι και πολύ πρόσφατα, η συζήτηση που γινόταν μέσα στη Βουλή, αφορούσε πρωτίστως τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης, δίνοντας λιγότερη προσοχή στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης που είναι και το καθοριστικό σημείο με βάση το οποίο αξιολογούνται οι χώρες, οι οποίες είναι μέλη της Ευρωζώνης.

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια στο να ελέγχονται και να καταγράφονται πλέον τα οικονομικά των φορέων της γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποτρέπεται με κάθε τρόπο η συσσώρευση ανεξέλεγκτων και κυρίως κρυφών χρεών. Αν αυτά τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίσουμε, κάθε προσπάθεια για δημοσιονομικό νοικοκύρεμα είναι καταδικασμένη. Διότι, ενώ είναι σχετικά εύκολο να παρακολουθήσεις τα τεκταινόμενα σε επίπεδο κεντρικής Κυβέρνησης, δυστυχώς, δεν είχαμε φροντίσει να έχουμε μηχανισμό παρακολούθησης των όσων συνέβαιναν στους φορείς της γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη επί χρεών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα χρέη, τα

οποία υπήρχαν στους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών, στον ΟΣΕ, στον ΕΛΓΑ, τα οποία ουσιαστικά ήταν χρέη που συσσωρεύονταν εξαιτίας των ελλειμμάτων που υπήρχαν στους αυτούς τους οργανισμούς και τελικά ήταν χρέη που αφορούσαν και επιβάρυναν το ελλειμματικό Δημόσιο, ασχέτως αν η εξυπηρέτησή τους γινόταν από τους επιμέρους οργανισμούς». Ουσιαστικά, ο κ. Σακινίδης με τα όσα είπε επιβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν δημιουργήσει τα λεγόμενα «κρυφά χρέη». Φυσικά, την επομένη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής προσπάθησε να «ερμηνεύσει» τον κ. Σακινίδη λέγοντας ότι εννοούσε την κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά δεν έγινε πιστευτός γιατί κατά την ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση και όχι η Ν.Δ....

**Οι λαθροχειρίες στους προϋπολογισμούς!**

Μετά τη μικρή αυτή παρένθεση, που θεωρούμε ότι αποτελεί σαφή ομολογία των λαθροχειριών που έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στην κατάρτιση των προϋπολογισμών από το 1996 και μετά, επανερχόμαστε στον Προϋπολογισμό του 1999 και στην απόκρυψη δημοσίου χρέους... 8 τρις. δρχ. που είχε γίνει! Και το οποίο στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αναφερόταν «ως ανεξόφλητα χρέη για

ομό του 1999, το 19,5% του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και το 22,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Από τα αναφερόμενα στον σχετικό πίνακα της εισηγητικής έκθεσης κονδύλια προέκυπτε ότι τα αφανή αυτά χρέη είχαν σημειώσει τρομακτική άνοδο, γεγονός που αποδεικνύει ότι ουσιαστικά δεν έγινε καμία ουσιαστική ενέργεια, ώστε να υπάρξει εξυγίανση των φορέων που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημόσιο είτε με δάνεια είτε με «ζεστό» χρήμα! Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία των δανείων Οικονομικής Εξυγίανσης προέκυπτε ότι τα αφανή χρέη από 626 δισ. που ήταν το 1990 θα διαμορφωθούν στο τέλος του 1998

στά 2.821 δισ. δρχ. Επίσης, η συμμετοχή του Δημοσίου σε κρατικές τράπεζες από 114 δισ. που ήταν το 1991, στα τέλη του 1998 έφθασε στα 978 δισ. δρχ. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στο ποσό του κρυφού χρέους των 8 τρις. περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλοντο σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονταν από δάνεια από το εξωτερικό, τα οποία συνήπτε η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Δημοσίου. Μέχρι και το 1992, τα ποσά αυτά δεν ανεγράφοσαν στους προϋπολογισμούς, αλλά από το 1993 η τακτική αυτή άλλαξε και έκτοτε αναγράφονται στους ισολογισμούς ως ανεξόφλητα υπόλοιπα. Έτσι το 1993, το ποσό των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 3.053 δισ. δρχ. και το 1998 το ποσό αυτό έφθασε στα 4.256 δισ. δρχ. Τέλος από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι τα χρέη που χαρίσθηκαν σε συνεταιρισμούς και σε νοσοκομεία το 1996 ήταν 106 και 174 δισ. δρχ., αναστοίχως.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

**Ανεξόφλητα χρέη για λογαριασμό τρίτων (σε δισ. δρχ.)**

I	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
<b>Δάνεια</b>									
Οικονομικής	626	1280	2171	3064	3248	3205	3329	3158	2821
<b>Εξυγίανσης</b>									
I									
Συμμετοχή σε									
Μετ.κεφ κλπ		114	128	443	549	704	742	876	978
III									
Ειδικά δάνεια	-	-	22	3.053	3261	3535	3650	4058	4256
<b>Σύνολο</b>	<b>626</b>	<b>1394</b>	<b>2321</b>	<b>6560</b>	<b>7058</b>	<b>7444</b>	<b>7.721</b>	<b>8092</b>	<b>8055</b>
<b>Ως % επί χρέους</b>									
Κεντρικής Κυβέρνησης		6,7	11,3	14,9	28	25,1	23,3	21,3	20,7
Ως % επί του ΑΕΠ		4,8	8,6	12,4	31	29,4	27,7	26	24,7

Πηγή: Έκθεση Προϋπολογισμού 1999

