

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

«Κρυφοί» υπάλληλοι

ΜΕΡΟΣ 99ο

Ενα ενδιαφέρον στοιχείο της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού του 1999 ήταν και τα στοιχεία που περιέλαβε σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων στο Δημόσιο, από τα οποία προέκυπτε μεν η μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στο Δημόσιο, αλλά και πάλι δεν υπήρχαν τα πλήρη στοιχεία, ώστε να μπορεί κάποιος να υπολογίσει και τον αριθμό των προσλήψεων που είχαν γίνει μέχρι τότε.

Και τούτο γιατί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 1999 δεν αναφερόταν ο αριθμός των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενώ υπήρχαν και ελλιπή στοιχεία και στον σχετικό πίνακα των υπαλλήλων που υπηρετούσαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1998 στο Δημόσιο! Για παράδειγμα στη σελίδα 93 της εισηγητικής εκθέσεως δημοσιεύεται ο πίνακας των υπηρετούντων στο Δημόσιο εν στενή έννοια μέχρι τις 30-9-98, πλὴν όμως, τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν σ' αυτόν δεν μπορούν να δώσουν μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία της διόγκωσης του Δημοσίου, η οποία έγινε επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.

Για 5 χρόνια «έκρυβαν» 88.844 υπαλλήλους!

Συγκεκριμένα, στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού εκτός από τους 257.289 τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στο Δημόσιο μέχρι τις 30-9-98 είχαν προστεθεί και... 88.844 άτομα που υπηρετούσαν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία όμως... απουσιάζουν από τον αναγραφόμενο αριθμό των υπηρετούντων στο Δημόσιο υπαλλήλων τα προηγούμενα χρόνια! Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 1999 αναφερόταν ότι εκείνη τη χρονιά ανεγράφη ο αριθμός των 88.844 αυτών εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, επειδή από 1-1-99 οι πιστώσεις για τις αμοιβές του νοσηλευτικού προσωπικού θα εγγράφονταν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας, ενώ μέχρι τότε η κατηγορία αυτών των εργαζομένων ήταν... εξαφανισμένοι από τον προϋπολογισμό! Όμως με την... «εξαφάνιση» των 88.844 εργαζομένων και αμειβομένων από το Δημόσιο κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια, ήταν αδύνατο να προσδιορίσει κανείς τον αριθμό των προσλήψεων που είχαν γίνει. Φυσικά, το πρόβλημα αυτό δεν θα υπήρχε αν οι αρμό-

διο, που είχαν ασχοληθεί τότε με τη συμπλήρωση του πίνακα, αντί να εγγράψουν τον αριθμό των υπηρετούντων στις 30-9-98 στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ανεγράφαν και τον αριθμό εκείνων που εργάζονταν στα νοσηλευτικά ιδρύματα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορεί κανείς να διαπιστώσει τους διορισμούς που έγιναν κάθε χρόνο! Προφανώς, η... «λεπτομέρεια» αυτή φαίνεται ότι δεν συνέφερε την κυβέρνηση Σημίτη, γιατί θα αύξανε ακόμη περισσότερο τον ήδη διογκωμένο δημοσιο τομέα!

Χάος με τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Πάντως για το 1998, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, οι εργαζόμενοι στον... στενό δημόσιο τομέα ανέρχονταν σε 399.952! Ήτοι:

Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι 257.289, έκτακτοι 14.293 και εργαζόμενοι σε νοσηλευτικά ιδρύματα: τακτικοί: 78.370, εκ των οποίων οι 13.151 είναι ιατρικό προσωπικό και έκτακτοι 14.293 άτομα εκ των οποίων τὰ 7.777 έκτακτο ιατρικό προσωπικό.

Αν τώρα στους 399.952 προστεθούν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, οι οποίοι το 1997, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος ανέρχονται σε 155.500 άτομα και οι 50.000 εργαζόμενοι στις ελεγχόμενες από το Δημόσιο Τράπεζες, τότε ο αριθμός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα ανερχόταν σε 605.452... άτομα!

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις ετήσιες μέχρι τότε εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις κρατικές τράπεζες:

- Το 1993 ο αριθμός αυτός ήταν 511.400. Εν συνεχεία ο αριθμός αυτός έγινε:
- Το 1994: 520.701. Το 1995: 525.300. Το 1996: 531.538 και το 1997: 531.900 και το 1998 ανήλθε στις 605.452 άτομα.

Μολονότι από τα στοιχεία αυτά προέκυπτε μεν αύξηση των προσλήψεων στο Δημόσιο, πλὴν όμως δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός των προσλήψεων που είχαν γίνει από το 1982 μέχρι και το 1998. Στο ερώτημα πάντως αυτό δόθηκε μια απάντηση περί τα μέσα Δεκεμβρίου του 1998, όταν εκδόθηκε από το τότε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ειδικότερα από τη «Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής» ένα μικρό στατιστικό δελτίο με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία 1960-1997». Από το

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

περιεχόμενο των πινάκων 3 που αναφερόταν στην «Απασχόληση και την Ανεργία» και 7-2, που αναφερόταν σε «Δαπάνες για Κοινωνική Προστασία και αριθμός Συνταξιούχων», προέκυπτε, ότι τουλάχιστον στο Δημόσιο με την στενή του έννοια, μεταξύ του 1982 και του τέλους του 1997, δηλαδή σε 15 χρόνια, είχαν γίνει 295.000 διορισμοί! Ο αριθμός αυτός προέκυ-

πτει από τη διαφορά των απασχολούμενων στη γέ-

νική κυβέρνηση από χρονιά σε χρονιά και αφού στον αριθμό που εμφάνιζαν τα δημοσιευθέντα στοιχεία προσετίθετο και ο αριθμός των συνταξιοδοτηθέντων! Για να γίνει κατανοητό αυτό, αναφέρουμε το ακόλουθο κρουαγιέο παράδειγμα: Στο τέλος του 1981 οι εργαζόμενοι στη γενική κυβέρνηση ήταν 327.000 και στο τέλος του 1997 είχαν αυξηθεί στους 487.000!

Έξαρση διορισμών σε προεκλογικές περιόδους
Από τη διαφορά των δύο

αριθμών προκύπτει ότι στο τέλος του 1997 οι εργαζόμενοι είχαν αυξηθεί από την 1-1-82 και μετά κατά 160.000 υπαλλήλους. Όμως, ο πραγματικός αριθμός των διορισθέντων δεν είναι αυτός, δηλαδή οι 160.000, αλλά ο αριθμός που προκύπτει, αν προσθέσουμε και τον αριθμό των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν κατά την ίδια περίοδο 1982-1997. Και ο αριθμός των συνταξιοδοτηθέντων στην περίοδο εκείνη είχε ανέλθει σε 105.000 άτομα, καθώς οι συνταξιούχοι του Δημοσίου από 200.000 που ήταν στο τέλος του 1981, στο τέλος του 1997 είχαν φθάσει στους 305.000!

Κατά συνέπεια στην περίοδο 1982-1997 είχαν διορισθεί στο Δη-

μόσιο 265.000 άτομα και όχι 160.000. Διότι αν είχαν διορισθεί μόνο 160.000 άτομα, καλύπτοντας τις 105.000 κενές θέσεις εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν, τότε η αύξηση των απασχολούμενων στο Δημόσιο κατά το διάστημα 1982-1997 θα έπρεπε να ήταν μόνο κατά 55.000 άτομα!

Τέλος, από τα στοιχεία του δημοσιευόμενου πίνακα προκύπτει μεγάλη έξαρση στους ρουφετολογικούς διορισμούς τις χρονιές που υπήρχαν εκλογές, όπως το 1985, το 1989 και το 1996!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ



Έτος Σύνολο	Εργαζόμενοι στην κεντρική κυβέρνηση	Συνταξιούχοι Δημοσίου	Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ-Τράπ.	Αναπήρ. Συνταξ.
1981	327.000	200.000	-	-
1982	338.000	204.000	4.000	-
1983	357.000	208.000	4.000	-
1984	369.000	212.000	4.000	-
1985	383.000	231.000	19.000	-
1986	396.000	241.000	10.000	-
1897	409.000	255.000	14.000	-
1988	423.000	262.000	173.200	603.200
1989	447.000	267.000	176.144	628.144
1990	458.000	273.000	162.800	626.800
1991	458.000	280.000	159.100	624.100
1992	459.000	286.000	146.400	611.400
1993	454.000	295.000	151.400	614.400
1994	457.000	297.000	158.061	617.061
1995	465.000	301.000	158.300	627.300
1996	480.000	303.000	157.825	639.825
1997	487.000	305.000	155.500	644.500

Διαφορά
1982-1997 160.000 + 105.000 = 265.000

Πηγές: Η Ελληνική Οικονομία 1967-1997, Αθήνα 1998, Ετήσια Έκθεση Τ.τ.Ε 1998