

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ν.Δ.: Νέο κρούσμα φραυλότητας η αμνήστευση των «κλεφτών»

ΜΕΡΟΣ 101ου

Η ανακοίνωση της τότε υπουργού Ανάπτυξης Βάσως Παπανδρέου ότι με νομοσχέδιο που είχε ετοιμάσει και θα κατέθετε στη Βουλή, θα διαγράφονταν 665 δισ. δρχ. και θα αθωνόνταν με ειδική διάταξη όσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν διορισθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και σε προβληματικές επιχειρήσεις, προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τους παραγωγικούς φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Ν.Δ.

Χαρακτηριστικά ο τότε εκπρόσωπος της Ν.Δ., Άρης Σπηλιωτόπουλος, με δήλωσή του χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη για τη διαγραφή 665 δισ. δρχ. από τον ΟΑΕ ως «νέο και ακόμη μεγαλύτερο κρούσμα φραυλότητας», προσθέτοντας και τα ακόλουθα: «Οχι μόνο "χαρίζει" 665 δισεκατομμύρια του αμαρτωλού Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρεί συγκάλυψη παρανομιών. Καθούμε τον Πρωθυπουργό να δηλώνει αμέσως ότι δεν πρόκειται να ψηφισθεί στη Βουλή το μνημείο φραυλότητας, που ενεφάνισε χθες η κυρία Βάσω Παπανδρέου, με το οποίο επιχειρείται διά νόμου κατάργηση ακόμα και δικαστικών αποφάσεων για ποινικά αδικήματα που έχουν κάνει εκλεκτοί της κυβέρνησης, "διαχειριζόμενοι" προβληματικές επιχειρήσεις του ΟΑΕ»!

Από την πλευρά του, ο τότε πρόεδρος του ΣΕΒ Ιάσων Στράτος, με δηλώσεις του είχε τονίσει ότι «εμείς (ο ΣΕΒ) είχαμε διαφωνήσει με αυτήν τη μέθοδο εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων» και πρόσθεσε ότι «εκείνο που εμείς επισημαίνουμε πάντα είναι ότι οιαδήποτε διαγραφή θα πρέπει να συνδυάζεται με τη βιωσιμότητα της επιχειρήσεως και, εν πάση περιπτώσει, δεν νοείται να συνεχιστεί η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή κυρίως συνεταιρισμών, οι

οποίες δεν είναι βιώσιμες και οι οποίες, ως εκ τούτου, θα ζητήσουν σε κάποια στιγμή να γίνουν καινούργιες ρυθμίσεις».

Ξαφνικά πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ε.Ε.

Ενώ λοιπόν αυτά συνέβαιναν στα μέσα Νοεμβρίου του 1998, μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Σημίτη υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο όμως δεν το ανακοίνωσε! Προφανώς, για να μην προκληθούν αντιδράσεις από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν αναγάγει την ιδέα του κρατισμού σχεδόν σε... θρησκεία, καθώς έτσι είχαν εύκολη πρόσβαση στο χρήμα!

Την ύπαρξη του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων την πληροφορήθηκε η κοινή γνώμη από δημοσίευμα στο «Βήμα της Κυριακής» στις 20 Δεκεμβρίου 1998. Ανέφερε δηλαδή ότι μια εβδομάδα προηγουμένως, δηλαδή περί τις 13 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση είχε αποστείλει στην Κομισιόν ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, στο οποίο προβλεπόταν ιδιωτικοποιήσεις της Ολυμπιακής, της Εμπορικής Τράπεζας, της ΕΛΒΟ,

Του

ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

anagrostou@elefteros.gr

της ΕΘΕΛ, της ΕΑΒ και άλλης ΔΕΚΟ, αλλά και η πρόθεσή της να αναθέσει την κατασκευή των έργων για την Ολυμπιάδα του 2004 με... αυτοχρηματοδότηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός και να αποφευχθεί και ο δανεισμός, που θα απαιτούνταν για να γίνουν τα Ολυμπιακά έργα!

Το τραγικό βέβαια στην υπόθεση αυτή ήταν ότι η αποστολή του «σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων» που είχε συντάξει η κυβέρνηση Σημίτη έγινε σε μια στιγμή κατά την οποία οι προσπάθειες πώλησης της Ιονικής Τράπεζας είχαν

αποτύχει, ενώ αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση της πώλησης των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ), η οποία είχε ναυαγήσει επανειλημμένα. Επίσης, η άλληλη πραγματικότητα που ακύρωνε στην ουσία το προαναφερθέν σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων —οι οποίες φυσικά δεν έγιναν— ήταν και το γεγονός ότι την ίδια ώρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιβράβευε τις προβληματικές επιχειρήσεις διαγράφοντας χρέη τους, αντί να τις κλείσει! Αλλά πέρα από τις αντικειμενικές αυτές δυσκολίες

που υπήρχαν για να είναι πιστικό το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων που υπεβλήθη στην Ε.Ε. πρέπει να σημειωθούν και τα εξής: όσον αφορά την πώληση της Ολυμπιακής και την ιδιωτικοποίηση της ΕΘΕΛ, ο τότε υπουργός Μεταφορών Τάσος Μαντέλης είχε διαψεύσει πληροφορίες που ήθελαν ξένη αεροπορική εταιρεία ως στρατηγικό επενδυτή στην Ο.Α., ενώ όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΕΘΕΛ, ο ίδιος υπουργός, μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη, είχε διαβεβαιώσει, παρουσία εργαζομένων της ΕΘΕΛ, στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής ότι δεν ετίθετο θέμα ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών. Οι δεσμεύσεις αυτές είχαν γίνει κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το οποίο διεγράφησαν χρέη ύψους 1,6 τρισ. δρχ. του ΟΑΣΑ και φορτώθηκαν στους φορολογουμένους! Όσον δε αφορά στα Ολυμπιακά έργα, η αυτοχρηματοδότηση ξεχάστηκε και τα Ολυμπιακά έργα η κυβέρνηση Σημίτη τα ανέθεσε σε γνωστές εργολαβικές εταιρείες!

Ρέππας: «Εκτιμήσεις» υπαλλήλων το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων!

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων έλαβε μεγάλη δημοσιότητα

τα στις εφημερίδες της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Σημίτη να πανικοβληθεί και να προσπαθήσει για να καθουσιάσει τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι τα όσα αναφέρονταν στο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων που είχε σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν «εκτιμήσεις» υπηρεσιακών παραγόντων που όμως είχαν αναγραφεί σε ένα σχέδιο και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υφίστατο θέμα ιδιωτικοποιήσεων!

Τον άχαρο ρόλο, για να «μαζέψει» την κατάσταση, είχε αναλάβει ο τότε εκπρόσωπος Τύπου, υπουργός Τύπου και ΜΜΕ Δημ. Ρέππας, ο οποίος αναφερόμενος στο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, που πράγματι είχε σταλεί στις Βρυξέλλες, προσπαθώντας να το υποβαθμίσει, είπε ότι ήταν μια έκθεση μιας ομάδας εμπειρογνομητών σε υπηρεσιακό επίπεδο, η οποία έχει αποσταλεί σε κάποια υπηρεσία της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες και περιλαμβάνει εκτιμήσεις!

Είναι δηλαδή προφανές ότι το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων που είχε υποβληθεί στην Ε.Ε. ήταν απλά ένα τέχνασμα της κυβέρνησης Σημίτη για να μετριάσει τις πιέσεις που δεχόταν η κυβέρνησή του από την Ε.Ε. προκειμένου να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, μία από τις οποίες ήταν και οι ιδιωτικοποιήσεις των ελεγχόμενων από το κράτος επιχειρήσεων!

Και τούτο γιατί τα όσα είπε ο κ. Ρέππας τότε ήταν τουλάχιστον κωμικά, αφού οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συντάσσουν έγγραφα και εκθέσεις και τα στέλνουν στις υπηρεσίες της Ε.Ε., δεν τα στέλνουν ως... ιδιώτες που δεν είχαν τι να κάνουν και αποφάσισαν να αλληλογραφώσουν με την Κομισιόν, αλλά ως ελληνικό Δημόσιο και κατ' εντολήν των πολιτικών τους προϊσταμένων, δηλαδή της κυβέρνησης!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ