

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ



Στα 7,4 τρισ. δραχμές το «κρυφό» χρέος το 1999

ΜΕΡΟΣ 130ov

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

Μπορεί η κυβέρνηση Σημίτη να εμφάνιζε στον Προϋπολογισμό του 2000, που κατέθεσε στις 3 Νοεμβρίου του 1999 στη Βουλή, μειωμένο το ποσοστό του Δημοσίου Χρέους ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το γνωστό ΑΕΠ, για το 1999 στο 104,9% του ΑΕΠ, — το οποίο θα λαμβανόταν υπ' όψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν όψει την ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ — αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική!

Και τούτο γιατί το Δημόσιο Χρέος που αντιτοίχει στο προαναφερθέν ποσοστό του ΑΕΠ (το 104,9%), που αναγραφόταναν στον προϋπολογισμό του 2000 και αφορούσε το 1999, σε αριθμούς «μεταφραζόταν» σε 39,9 τρισ. δρχ. (39.932 δισ. δρχ.), ενώ το συνολικό Δημόσιο Χρέος, που εξετιμάτο τότε ότι θα διαμορφωνόταν μέχρι το τέλος του 1999, θα υπερέβαινε τα 44 τρισ. δρχ. (44.043 δισ. δρχ.), ποσό δηλαδή που αντιστοιχούσε στο... 115,7% του ΑΕΠ! Αυτό στην ουσία σήμαινε ότι ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα θεωρητικά αλλά και πρακτικά ήταν «χρεωμένοι» στους δανειστές εσωτερικού και εξωτερικού με 4,4 εκατ. δρχ. ο καθένας!

Τα χρέη ΔΕΚΟ- συνεταιρισμών

Αυτή ήταν η πραγματική εικόνα του Δημοσίου Χρέους της χώρας, η οποία προέκυπτε από τα αναλυτικά στοιχεία της Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2000 που είχε κατατεθεί στη Βουλή. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υπέρογκο αυτό Δημόσιο Χρέος θα μπορούσε να είναι μειωμένο σημαντικά, αν η κυβέρνηση Σημίτη είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη λήψη των περιφύμων διαρθρωτικών μέτρων, ένα από τα οποία ήταν και οι αποκρατικοποιήσεις.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο συνολικό δημόσιο χρέος των 44 τρισ. δρχ. περιλαμβάνεται και ένα μεγάλο ποσό, συνολικού ύψους 7,5 τρισ. δρχ. περίπου (7.422 δισ. δρχ.), από «συσσωρευμένα χρέη» διαφόρων οργανισμών, συνεταιρισμών κ.λπ., τα οποία με κυβερνητικές αποφάσεις «φορτώθηκαν» στον προϋπολογισμό!

Σημειώνεται ότι το συσσωρευμένο χρέος συνεταιρισμών, συγκοινωνιακών φορέων κ.λπ. αντιστοιχούσε στο...

16,9% του ΑΕΠ, το οποίο εκτιμάται για το 1999 σε 38 τρισ. δρχ. (38.053 δισ. δρχ.)!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2000, το συσσωρευμένο χρέος ή το φεγόμενο και «κρυφό χρέος» εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 7,5 τρισ. δρχ. έναντι 7,9 τρισ. δρχ. που ήταν στο τέλος του 1998. Τα χρέη αυτά προέρχονται από δάνεια οικονομικής εξυγίανσης σε ασφαλιστικά ταμεία, στην αμυντική βιομηχανία, στους συγκοινωνιακούς φορείς, στον ΟΑΕ κ.λπ., από συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο κρατικών τραπεζών και από ειδικά δάνεια για ρύθμιση χρεών σε νοσοκομεία, σε συνεταιριστικές οργανώσεις κ.λπ. Εξυπακούεται βέβαια ότι τα ποσά αυτά, τα οποία στα τελευταία 8 χρόνια δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από τους φορείς στους οποίους δόθηκαν.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό των 7.422 δισ. δρχ. των ανεξοφλητών υπολοίπων χρεών για λογαριασμό τρίτων αντιπροσωπεύει το 19,5% του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και το 16,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ! Φυσικά, αν το χρέος αυτό υπολογιζόταν στο υπόλοιπο χρέος της χώρας, το οποίο θέλει η συνθήκη του Μάαστριχτ, τότε, η χώρα μας, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αρχίσει να το μειώνει!

Πενταπλάσιασμός των «αφανών χρεών»

Από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε ειδικό πίνακα της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2000 με τα σχετικά ποσά, προκύπτει ότι τα αφανή αυτά χρέη είχαν σημειώσει τρομακτική άνοδο καθώς πενταπλάσιασθηκαν, γεγονός που αποδεικνύει ότι ουσιαστικά δεν έγινε καμία ενέργεια, ώστε να υπάρξει εξυγίανση των φορέων που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημόσιο είτε με δάνεια είτε με «ζεστό» χρήμα! Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2000, προκύπτει ότι τα «συσσωρευμένα χρέη» από 1.394 δισ. που ήταν το 1991 θα διαμορφώνονταν στο τέλος του 1999 στα 7.422 δισ. δρχ. (δηλαδή αυξημένα κατά 432,42%) Ειδικότερα:

• Τα δάνεια οικονομικής εξυγίανσης σε ασφαλιστικά ταμεία, την αμυντι-

κή βιομηχανία, τους συγκοινωνιακούς φορείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ-προβληματικές επιχειρήσεις) κ.λπ., από 1.280 δισ. δρχ. το 1991, θα φθάσουν στα 2.112 δισ. δρχ. στο τέλος του 1999 (αύξηση 65%)!

• Η συμμετοχή του Δημοσίου σε κρατικές τράπεζες (ΕΤΒΑ, ΕΤΕ, ΚΡΗΤΗΣ), στα ΕΛ.ΤΑ και στην ΕΡΤ, από 114 δισ. που ήταν το 1991, στα τέλη του 1999 που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 998 δισ. δρχ. (αύξηση 775,43% ή οκταπλάσιασμός)!

• Τα ειδικά δάνεια, όπως η ρύθμιση χρεών σε νοσοκομεία, σε συνεταιρισμούς, οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και για υποχρεώσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλοντο σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονταν από δάνεια από το εξωτερικό, τα οποία συνήπτε η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Δημοσίου, από 3.053 δισ. δρχ. που ήταν το 1992, το 1999 εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 4.312 δισ. δρχ. Ήτοι αύξηση κατά 41,23%! Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 1992 τα ποσά αυτά δεν ανεγράφοντο στους προϋπολογισμούς, αλλά από το 1993 η τακτική αυτή άλλαξε και έκτοτε αναγράφονται στους ισολογισμούς ως «ανεξοφλητά υπόλοιπα».

Όσον αφορά το 1999, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον δημοσιευμένο πίνακα, το «συσσωρευμένο χρέος» που προστέθηκε στο υπόλοιπο δημόσιο χρέος είναι τα εξής και αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις χρεών:

1.- Ποσό 706 δισ. δρχ. για ασφαλιστικά ταμεία, 188 δισ. δρχ. για αμυντική βιομηχανία, 329 δισ. δρχ. για συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ κ.λπ.),... 529 δισ. δρχ. για συνεταιριστικές οργανώσεις, 12 δισ. δρχ. για επιδότηση στεγαστικών δανείων, 263 δισ. δρχ. για τον Οργανισμό των προβληματικών επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και 85 δισ. δρχ. για «λοπά»!

2.- Για συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΒΑ 738 δισ. δρχ., της ΕΤΕ 128 δισ. δρχ., των ΕΛΤΑ 81 δισ. δρχ., της Τράπεζας Κρήτης 38 δισ. δρχ. και της ΕΡΤ 13 δισ. δρχ.

3.- Για ρύθμιση χρεών νοσοκομείων 104 δισ. για ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 126 δισ. δρχ. για εισφορά του κράτους στα ασφαλιστικά ταμεία 147 δισ. δρχ. και για υποχρεώσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος 3.935 δισ. δρχ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

