

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 171ο

Λαθροχειρία και παράνομη αναθεώρηση

Την 1η Νοεμβρίου του 2000 η κυβέρνηση Σημίτη είχε καταθέσει στη Βουλή τον Προϋπολογισμό του 2001 και λογικά αυτό σήμαινε ότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της χρονιάς που έφευγε, δηλαδή του 2000, ήταν αυτή που είχε ψηφισθεί από τον Δεκέμβριο του 1999 και ότι τα οικονομικά του μεγέθη ήταν δεδομένα. Ωστόσο, αυτή η λογική ακολουθία των πραγμάτων δεν ίσχυσε για την κυβέρνηση Σημίτη, η οποία προχώρησε σε αυτοσχέδια αναθεώρηση του αρχικού στόχου της αύξησης των δαπανών, χωρίς να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, μέσω της Βουλής, που προβλεπόταν από τη νομοθεσία!

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

Επρόκειτο για μια λαθροχειρία της τότε κυβέρνησης, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2000, αλλά ήλθε στην επιφάνεια τις πρώτες ημέρες του μηνός Νοεμβρίου του 2000, όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2000 για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, το εκπληκτικό ήταν ότι και παρά τη νέα αυτή λαθροχειρία, τελικά οι δαπάνες είχαν ξεφύγει και από τους νέους, διευρυμένους, στόχους, λόγω ακριβώς της σπατάλης που είχε γίνει εκείνη την περίοδο, λόγω των εκλογών της 9ης Απριλίου, αλλά και της μεγάλης ροής χρημάτων που είχε γίνει από την κρατική εταιρεία ΔΕΚΑ για αγορές μετοχών, ώστε να συγκρατείται ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου μέχρι τις 9 Απριλίου!

Γιατί έγινε η παράνομη αναθεώρηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν η κυβέρνηση Σημίτη δεν αναθεωρούσε τους στόχους των δαπανών προς τα πάνω (από 6,4% σε 7,8%), τότε η υπέρβαση στις δαπάνες στο 9άμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου θα έφθανε στα 360 δισ. δρχ., πράγμα που εσήμαινε ότι μέχρι το τέλος του 2000 η υπέρβαση των δαπανών θα ξεπερνούσε τα 500 δισ. δρχ.!

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι παρά και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2000, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου οι δαπάνες του Προϋπολογισμού του 2000 κινήθηκαν έξω και από τον αναθεωρημένο στόχο, καθώς οι δαπάνες του Γενικού Κρατικού προϋπολογισμού να αυξηθούν με ρυθμό 7,7% έναντι αναθεωρημένου στόχου στόχου 7,4%! Φυσικά, ο αρχικός στόχος του Προϋπολογισμού του 2000, που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή και αποτελεί νόμο του κράτους, προέβλεπε αύξηση δαπανών μόνον 4,2%!

Επίσης, οι δαπάνες για τόκους στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 6,9% έναντι αναθεωρημένης αύξησης 2,9% και έναντι μείωσης κατά 3% που είχε τεθεί αρχικά!

Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν με ρυθμό 7,8% αντί αρχικής προβλέψεως 6,4% και έφθασαν στα 8.595 δισ. δρχ. έναντι αρχικού στόχου 5.686,3 (ήτοι σημειώθηκε υπέρβαση κατά 128,6 δισ. δρχ. έναντι του αρχικού στόχου). Ο «αναθεωρημένος» στόχος του τρέχοντος προϋπολογισμού ορίστηκε σε 7,8%, προφανώς για να καλύψει υπέρλογες σπατάλες που έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο!

Επίσης, στο ίδιο διάστημα του 2000 πληρώθηκαν για τόκους 2.490 δισ. δρχ., ενώ για ολόκληρο το έτος προβλεπόταν ότι για τόκους θα

έπρεπε να πληρωθούν μόνον 2.259,1 δισ. δρχ. (δηλαδή σημειώθηκε υπέρβαση εξ αυτού του λόγου κατά 230,9 δισ. δρχ., έναντι του αρχικά προϋπολογισθέντος στόχου). Αν τα δύο αυτά ποσά των υπερβάσεων αθροισθούν, τότε το ποσό της υπέρβασης των δαπανών ανέρχεται μόνο για το 9άμηνο του 2000 σε 359,5 δισ. δρχ. Μάλιστα, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονταν και κονδύλι συνοδικού ύψους περίπου 150 δισ. δρχ. για επιστροφές φόρων σε χιλιάδες φορολογούμενους, λόγω αυξημένης παρακράτησης φόρου εισοδήματος το 1999!

**Δανεισμός ύψους 873 δισ. δρχ.
στο 9μηνο του 2000**

Επίσης, από τα ίδια στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προέκυψε ότι στο 9άμηνο του 2000, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά 11,2%, εν τούτοις δεν ήταν αρκετά να καλύψουν τα έξοδα του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να δανεισθεί τα υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, τα έσοδα στο 9άμηνο του 2000 ανήλθαν συνοδικά σε 9.006 δισ. δρχ., ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 9.878 δισ. δρχ. Πράγμα που σημαίνει ότι το Δημόσιο δανείστηκε 873 δισ. δρχ. δισ. δρχ.!

Στο ειδικό δεητήριο του Γ.Λ.Κ., στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα σχετικά στοιχεία αναφερόταν ότι: «Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, αυτές αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 7,8%, παρουσιάζοντας τον ίδιο ρυθμό αύξησης με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί (7,8%) στο τέλος του τρέχοντος». Ωστόσο, στο ίδιο δεητήριο του Γ.Λ.Κ. του μηνός Ιουλίου 2000, σχετικά με τις πρωτογενείς δαπάνες του 7μήνου, ανεγράφησαν τα ακόλουθα:

«Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες του Τ.Π., αυτές αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά 7,0%, δηλαδή ρυθμός υψηλότερος από τον αρχικό στόχο (6,4%) που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους»!

Ξαφνικά δηλαδή ο προϋπολογισθείς στόχος 6,4%, έγινε 7,8%!

Μάλιστα, στο «Δεητήριο» του Γ.Λ.Κ. του 9αμήνου του έτους σχετικά με τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες αναφέρονται τα εξής: «Παρουσιάζουν αύξηση 8,1% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 1999 κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών που καταβάλλονται για την αναπροσαρμογή του μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών, των δαπανών για νοσήλια καθώς και δαπανών από την αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας και πολυτέκνων αλλά και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών (αύξηση τιμής δολλαρίου και πετρελαίου που επηρεάζουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού)», οι οποίες όμως υπήρχαν και τον Ιούλιο! Επίσης, οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση (5,6%) κυρίως λόγω χορήγησης, αυξημένων προκαταβολών στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΙΚΑ, του ΟΓΑ κ.λπ. Επίσης, σχετικά με την πληρωμή τόκων, σημειώνονται τα εξής: «Ο ρυθμός μεταβολής των δαπανών για τόκους παρουσιάζει αύξηση 6,9% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 1999, ενώ είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του ίδιου έτους (ρυθμός τετραμήνου 16,1%, πενταμήνου 12,1%, εξαμήνου 10,1%, επταμήνου 9,9% και οκταμήνου 9,8%)». Προσθέτει δε ότι «ο υψηλός ρυθμός των πρώτων μηνών ήταν συγκυριακός» και ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει εξομάλυνση και θα συγκλίνει προς τον εκτιμώμενο ετήσιο στόχο του προϋπολογισμού», τον οποίο στα αναθεωρημένα στοιχεία είναι αυξημένος κατά 2,9%, ενώ ο αρχικός στόχος του προϋπολογισμού ήταν -3%!



Έκρηξη σπατάλης για τις εκλογές της 9ης Απριλίου