

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 174ο

Στο βαρύτατο καθημερινό που του είχε απευθύνει με την ομιλία του στο οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Συνεδρίου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο τότε πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραμανλής στις 4 Δεκεμβρίου 2000 προσπάθησε να απαντήσει την επόμενη ημέρα ο τότε πρωθυπουργός Κ. Κ. Σημίτης. Ουσιαστικά, όμως, τα όσα είπε στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο της δεύτερης ημέρας του συγκεκριμένου συνεδρίου, ο κ. Σημίτης προσπάθησε απλά να δικαιολογήσει αρκετές κακές επιδόσεις της κυβέρνησής του στην οικονομία (ανεργία, Χρηματιστήριο) και όχι να απαντήσει στις καίριες επισημάνσεις του τότε προέδρου της Ν.Δ. Κ. Κ. Καραμανλή.

Ειδικότερα, ο κ. Σημίτης, κλείνοντας τις εργασίες του 11ου ετησίου συνεδρίου που είχε οργανώσει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την ελληνική οικονομία, προσπάθησε να πείσει τους επιχειρηματίες ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να εκτελέσει με αποφασιστικότητα τα διαρθρωτικά μέτρα που είχε εξαγγείλει. Ωστόσο, για την ανεργία, ο κ. Σημίτης αρκέσθηκε να επισημάνει ότι: «Διαπιστώνουμε όμως ότι οι στόχοι μας στην απασχόληση και την ανεργία δεν επιτυγχάνονται, ακόμη και όταν η οικονομία εξελίσσεται ικανοποιητικά. Μισό εκατομμύριο άνεργοι στη χώρα μας είναι σοβαρότατο πρόβλημα», ενώ υποστήριξε ότι το πρόβλημα της διάγκωσης της ανεργίας «δεν ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της απασχόλησης, καθώς η ανεργία αυξήθηκε γιατί οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν έφταναν για όσους έμπαιναν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας».

Σημίτης: «Εμείς νοιαζόμαστε για τους μικροεπενδυτές»

Σχετικά με την τραγωδία της... Σοφοκλέους, ο κ. Σημίτης είπε ότι υπήρξαν υπερβολές τον τελευταίο χρόνο καθώς «από τον άκρατο ενθουσιασμό του καλοκαιριού του 1999» περάσαμε «στην αποστροφή και εγκατάλειψή του τους τελευταίους μήνες»,

Ομολογεί την αποτυχία, προβάλλει δικαιολογίες...

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

για να προσθέσει ότι «εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του Χρηματιστηρίου!» Τόνισε δε, ότι αυτό αποδεικνύεται γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί έλεγχο και επιβάλλει πρόστιμα! Επίσης, ο κ. Σημίτης είχε πει ότι «η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυξάνεται, όταν η εγχώρια κεφαλαιαγορά έχει ωριμάσει σε βαθμό που να αξιολογεί σωστά τις επιχειρήσεις και να προσφέρει κεφάλαια σ' αυτές που το αξίζουν». Ωστόσο, η θέση αυτή θα ίσχυε μόνον αν η περίφημη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκανε σωστά τη δουλειά της και δεν ενέκρινε σωρηδόν αιτήσεις για εισαγωγές εταιρειών και αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, οι οποίες απορρόφησαν τεράστια ποσά από τους μικροεπενδυτές!

Ο κ. Σημίτης είπε ακόμη ότι «παρά τις

δυσκολίες, η κυβέρνηση εξασφάλισε την ένταξη της Ειλάδας στην ΟΝΕ», προσθέτοντας ότι η ΟΝΕ «δεν είναι μαγικό ραβδί που μπορεί να λύσει αμέσως όλα τα προβλήματα μας». Τέλος ο κ. Σημίτης, στην ομιλία του εκείνη, η οποία είχε απολογητικό χαρακτήρα, αφού επεσήμανε ότι «τώρα πρέπει να κάνουμε το δεύτερο βήμα που είναι ίσως πιο δύσκολο γιατί απαιτεί ωριμότητα, αλληλεγγύη νοοτροπίας και κουβιτούρας», ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εδωκοποιείτο το Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Ωστόσο, εκείνο που είχε κάνει εντύπωση από την ομιλία του κ. Σημίτη ήταν το ότι απέφυγε να απαντήσει σε συγκεκριμένα θέματα που είχε θέσει την προηγούμενη ημέρα με την ομιλία του ο τότε πρόεδρος της Ν.Δ. και όσον αφορά το Χρηματιστήριο και την αναζήτηση των ευθυ-

λών, αλλιά και τις προτάσεις του για την οικονομία γενικότερα.

Σιωπή Σημίτη στην πρόταση Καραμανλή για έλεγχο στο ΧΑΑ

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Καραμανλής στην ομιλία του στις 4 Δεκεμβρίου του 2000 είχε ζητήσει από την κυβέρνηση Σημίτη:

- Να απομακρυνθούν πρώτα απ' όλα από τις θέσεις τους όσοι συνέπραξαν στα καθεστωτικά παιχνίδια της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις για την υπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων. Να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αυτοί που κατέστησαν αναξιόπιστο το Χρηματιστήριο.
- Να περιορισθεί η σπατάλη

στον δημόσιο τομέα και να μειωθεί η φορολογία.

• Να προχωρήσουν άμεσα οι διαρθρωτικές αλλαγές για να δώσουν δυναμική ώθηση στην οικονομία. Να περιορισθεί η άντληση κεφαλαίων μέσω μετοχοποιήσεων.

Επίσης, ο κ. Σημίτης είχε αποφύγει να σχολιάσει και τις προτάσεις της Ν.Δ. για την οικονομία, για τις οποίες ο κ. Καραμανλής είχε τονίσει ότι η Ειλάδα χρειάζεται τα ακόλουθα:

- **Ενίσχυση του ανταγωνισμού, εξυγίανση των ΔΕΚΟ, κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων, άρση των εμποδίων στην ίδρυση επιχειρήσεων, αποκρτικοποίηση στο τραπεζικό σύστημα, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την**

ενέργεια. Επανάδρωση της δημόσιας διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού και του ελεγκτικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Απαιτείται πρώτα απ' όλα αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Διαρκής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και σημαντική βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Αντιμετώπιση της πολυνομίας και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα πόρων. Μεταρρύθμιση του συστήματος παιδείας. Δημοσιονομική εξυγίανση με γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στις αρχές Δεκεμβρίου από στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην ενδιάμεση έκθεση του διοικητή της Τραπεζής της Ειλάδος κ. Λουκά Παπαδήμου, που είχε κατατεθεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου του 2000, προέκυπτε ότι οι ιδιώτες που είχαν πάρει κυρίως στεγαστικά δάνεια σε δολάριο και σε γιέν, στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000 είχαν επιβαρυνθεί με 600 δισ. δρχ. στην πληρωμή των δόσεων, εξαιτίας της ανατίμησης των παραπάνω αναφερθέντων νομισμάτων! Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ειλάδος, στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000, η ανατίμηση του δολαρίου έναντι της δραχμής ανήλθε στο 18% και του ιαπωνικού γιέν στο 11,5%. Επίσης, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην ενδιάμεση έκθεση της Τραπεζής της Ειλάδος, προέκυπτε ακόμη ότι στο Β' εξάμηνο του 1999 είχε παρατηρηθεί «έκρηξη» προσωπικών δανείων, δηλαδή καταναλωτικών δανείων, αφού οι χορηγήσεις τους είχαν αυξηθεί κατά... 47,9% έναντι του Δεκεμβρίου του 1998. Επρόκειτο για δάνεια που κατευθύνθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στη... Σοφοκλέους και μετατράπηκαν σε μετοχές, με αποτέλεσμα χιλιάδες μικροεπενδυτές να βρεθούν σε τραγικό αδιέξοδο, καθώς εκτός από τη «χασούρα» στο ΧΑΑ, χρωστούσαν και τα δάνεια που είχαν πάρει!

