

Αρχείο
9.

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΚΡΗΞΗ δανειακών αναγκών

ΜΕΡΟΣ 175ον

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@eleftheros.gr

Μπορεί τον Δεκέμβριο του 2000 η κυβέρνηση Σημίτη να ψήφισε στη Βουλή τον Προϋπολογισμό του 2001, ωστόσο, τα στοιχεία που ήλθαν στη δημοσιότητα στο πρώτο δίμηνο του 2001 απέδειξαν ότι την τεράστια προεκλογική σπατάλη που είχε γίνει προκειμένου η κυβέρνηση Σημίτη να κερδίσει τις εκλογές της 9ης Απριλίου του 2000.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2001, δόθηκε στη δημοσιότητα το «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» του μηνός Ιανουαρίου του 2001, το οποίο, ως γνωστόν εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαπίστωση που προέκυψε από τα στοιχεία των καθαρών δανειακών αναγκών του Δημοσίου στο 12μηνο Νοεμβρίου 1999 - Νοεμβρίου 2000 ήταν ότι αυτές είχαν αυξηθεί κατά 43,6%! Επρόκειτο για εξέλιξη που αποκάλυπτε ότι το έλλειμμα του Κράτους διευρύνθηκε τρομακτικά και σφειδήταν στην προεκλογική σπατάλη, η οποία δεν καλύφθηκε από τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, λόγω της υπερφορολόγησης και της αυξημένης παρακράτησης φόρου!

Τα στοιχεία της προεκλογικής σπατάλης

• Σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνα, ενώ τον Νοέμβριο του 1999 οι δανειακές ανάγκες της «Κεντρικής» Διοίκησης ανέρχονταν σε 1.142,2 δισ. δρχ., — δηλαδή το Δημόσιο είχε δανεισθεί το ποσό αυτό για να καλύψει τις υποχρεώσεις του— τον Νοέμβριο του 2000, τα ποσά που δανείσθηκε για τους ίδιους λόγους έφθασαν στα 1.641 δισ. δρχ. τον Νοέμβριο του

2000! Δηλαδή, ενώ τον Νοέμβριο του 1999 το έλλειμμα που κάλυψαν τα δανεικά που πήρε η κυβέρνηση Σημίτη είχαν ανέλθει σε 1.142,2 δισ. δρχ., τον Νοέμβριο του 2000, τα δανεικά που χρειάστηκε για να καλύψει το έλλειμμα της ήταν 1.641 δισ. δρχ. Δηλαδή, σε ένα χρόνο το έλλειμμα της λεγόμενης «Κεντρικής Διοίκησης» αυξήθηκε κατά 43,67%. Μάλιστα, αν τα ποσά δανειακών αναγκών εκφρασθούν ως ποσοστό του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), τότε προκύπτει ότι: Τον Νοέμβριο του 1999 αυτό ήταν το 1,2% του ΑΕΠ και τον Νοέμβριο του 2000 έφτασε στο 2,4% του ΑΕΠ! Δηλαδή διπλασιάστηκε.

Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών προέκυπταν τρεις διαπιστώσεις:

Πρώτον: Ότι οι κρατικές δαπάνες από τον Νοέμβριο του 1999 με αποκρύφωμα τον Απρίλιο του 2000, που έγιναν εκλογές, κυριολεκτικά εκτροχιάστηκαν, φθάνοντας από 1.142,2 δισ. στα 1.411 δισ. δρχ.! Δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 23,53% ή κατά 268,8 δισ. δρχ.

Δεύτερον: Κατά την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου 2000, οι δανειακές ανάγκες αυξήθηκαν κατά 675 δισ. δρχ. Προφανώς, στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό με το οποίο η κρατική εταιρεία ΔΕΚΑ έκανε

παρεμβάσεις για στήριξη του Χρηματιστηρίου. Ενώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2000 οι δανειακές ανάγκες ήταν 736 δισ. δρχ., στο τέλος Απριλίου είχαν διαμορφωθεί στα 1.411 δισ. δρχ., ποσό που αντιπροσώπευε το 2,9% του τότε ΑΕΠ.

Τρίτον: Στο επίμαχο 12μηνο Νοεμβρίου 99 - Νοεμβρίου 2000 δεν φάνηκε να είχαν προκύψει έσοδα από αποκρα-

Καθαρές δανειακές ανάγκες σε ταμειακή βάση

Περίοδος	Κεντρ. Διοίκηση	ΔΕΚΟ (σε δισ. δρχ.)	Δημ. Τομέας	Ποσοστό (%) ΑΕΠ
1999:				
Νοεμβ.	1142,5	-689,9	452,3	1,2
Δεκεμβ.	2059,3	-635,8	1423,5	3,7
2000				
Ιανουάρ.	315,0	-48,0	267,0	0,7
Φεβρουαρ.	736,0	-134,0	602,0	1,5
Μάρτιος	995,0	-170	825	2
Απρίλιος	1411,0	-230,0	1181,0	2,9
Μάιος	1247,0	-245,0	1002,0	2,4
Ιούνιος	1638,0	-364,0	1274,0	3,1
Ιούλιος	1286,0	-470,0	816,0	2%
Αύγουστος	1274,0	-480,0	794,0	1,9
Σεπτέμβριος	1255,0	-445	810,0	2
Οκτώβριος	1459,0	-471,0	988,0	2,4
Νοέμβριος	1641,0	-654,0	987,0	2,4

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

τικοποιήσεις, εν αντιθέσει με τον Οκτώβριο του 1999, οπότε οι δανειακές ανάγκες είχαν μειωθεί, επειδή είχαν εισπραχθεί έσοδα από μετοχοποιήσεις. Η απραξία αυτή ήταν προφανές ότι επηρέασε αρνητικά τη συμπεριφορά των επενδυτών της Σοφοκλέους, οι οποίοι, από τις εκλογές της 9ης Απρι-

λίου και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2001, περίμεναν από την κυβέρνηση Σημίτη να προχωρήσει στις υποσχεθείσες... «διαρθρωτικές αλλαγές».

Και ξέφρενος δανεισμός...

Επίσης, όπως προκύπτει, από τον δημοσιεύμενο πίνακα, το τελικό ποσό των χρημάτων που δανείσθηκε ο δημόσιος τομέας στο σύνολό του στο τέλος του Νοεμβρίου 2000 είχαν ανέλθει σε 951 δισ. δρχ., έναντι 510,6 δισ. δρχ. που ήταν οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου Τομέα τον Νοέμβριο

του 1999! Πρέπει να διευκρινισθεί ότι το σύνολο των δανειακών αναγκών στο τέλος Νοεμβρίου 2000 μειώνεται στα 951 δισ. δρχ., επειδή οι δημόσιοι οργανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ΟΤΑ και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις είχαν στο σύνολό τους πλεονάσματα συνολικού ύψους 690 δισ. δρχ.

Πέραν όμως από τον διπλάσιασμό του ελλείμματος, αρνητική εξέλιξη σημειώθηκε στον Προϋπολογισμό του 2000. Και αυτό παρά τις δύο αναθεωρήσεις που είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη στον Προϋπολογισμό του 2000, όσον αφορά τις δαπάνες. Συγκεκριμένα «έπεσε έξω» κατά 375 δισ. δρχ. Δηλαδή, το 2000 δαπανήθηκαν 375 δισ. δρχ. επιπλέον από εκείνα που με δύο παράτυπες αναθεωρήσεις είχε καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Η υπέρβαση αυτή προήλθε από την πληρωμή 8.595 δισ. δρχ. έναντι 8.400 δισ. δρχ. που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό (υπέρβαση 195 δισ. δρχ.) για «πρωτογενείς δαπάνες» και από την πληρωμή 3.400 δισ. δρχ. έναντι 3.220 δισ. δρχ. (υπέρβαση 180 δισ. δρχ.) που είχαν προϋπολογισθεί για πληρωμή τόκων. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε από τα στοιχεία για την πορεία του Προϋπολογισμού του 2000 που είχε ανακοινώσει στις 2 Μαρτίου του 2001 ο τότε αρμόδιος για τα έσοδα και τις δαπάνες υπφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Δρυς. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προέκυψε ότι οι δαπα-

νες του Προϋπολογισμού του 2000 έναντι του 1999 είχαν αυξηθεί κατά 7,8%, ποσοστό ίδιο με την αναθεώρηση των δαπανών τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αρχικός στόχος του προϋπολογισμού του 2000 ήταν μόλις 4,2%!

Στα 15 τρισ. δρχ. τα δανεικά των νοικοκυριών

Τέλος, το τρίτο στοιχείο που συμβάδιζε και με τη μεγάλη αύξηση του δανεισμού του Δημοσίου ήταν και η αύξηση του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που είχε δημοσιοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές του 2001, προέκυπε ότι το συνολικό ποσό που θα χρωστούσαν στις τράπεζες στο τέλος του 2000 οι επιχειρήσεις και ιδιώτες θα έφταναν στα 15 τρισεκατομμύρια δραχμές!

Καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το συνολικό ύψος των ανεξοφλητών υπολοίπων στις τράπεζες στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2000 ξεπέρασε τα 14,2 τρισ. δρχ. φθάνοντας στα 14.226 δισ. δρχ. Εδώ αξίζει να παρατηρηθεί ότι τον μήνα Σεπτέμβριο του 2000 παρατηρήθηκε έξαρση στις χορηγήσεις δανείων, τα οποία στο σύνολό τους αυξήθηκαν έναντι των ανεξοφλητών υπολοίπων του τέλους Αυγούστου 2000 κατά... 533 δισ. δρχ! Δηλαδή, κατά μέσο όρο ημερησίως οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια 21,32 δισ. δρχ., με αποτέλεσμα να εκτροχιασθεί η νομισματική πολιτική.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

