

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Έκρυψαν έλλειμμα 1.330 δισ. δραχμές

ΜΕΡΟΣ 176ον

**Μ**πορεί το 2000 να έκλεισε με την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2001, ωστόσο, το περιεχόμενο της «Διαδήλωσης» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνετάγη στις 31-10-2001 και δημοσιοποιήθηκε με την κατάθεση του Προϋπολογισμού του 2002 στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου του 2001 επανέφερε στην επικαιρότητα το μεγάλο ζήτημα των λογιστικών αλλημιών που είχαν γίνει από την κυβέρνηση Σημίτη στα δημοσιονομικά στοιχεία, τόσο το 1999 όσο και το 2000.

Συγκεκριμένα, από τα αναφερόμενα στη λεγόμενη «Διαδήλωση» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αφορούσε το 2000 και είχε συνταχθεί ενόψει της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2001, προέκυπτε ότι η κυβέρνηση Σημίτη είχε αποκρύψει από τα έξοδα του 1999 και του 2000 συνολικά 1,5 τρισ. δρχ. προκειμένου το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί κάτω από το 3%! Διότι στην περίπτωση που τα έξοδα αυτά είχαν αναγραφεί, τότε το έλλειμμα θα διαμορφωνόταν στο 3,2% του ΑΕΠ και άρα η Ελλάδα δεν θα πληρούσε το κριτήριο του ελλείμματος για την είσοδο στην ΟΝΕ. Φυσικά, η αποκάλυψη αυτή έγινε δύο περίπου χρόνια μετά τη λογιστική αλλημία που είχε γίνει και είδε το φως της δημοσιότητας στις 27 Νοεμβρίου του 2001! Ωστόσο, το περιεχόμενο της διέψευσε την κυβέρνηση Σημίτη που ισχυριζόταν ότι δεν παρέβη στη λογιστική επε-

ξεργασία των οικονομικών στοιχείων και επιβεβαίωσε όλους όσοι κατήγγειλαν την τακτική αυτή, υποδεικνύοντας στην κυβέρνηση Σημίτη ότι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών έπρεπε να είναι φυσιολογική και να στηρίζεται στις διαρθρωτικές αλλαγές και στις ιδιωτικοποιήσεις και όχι στις λογιστικές αλλημίες.

## Η αποκάλυψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στην «Διαδήλωση» του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Οκτωβρίου του 2001, που αφορούσε την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2000 και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Νοεμβρίου 2001, επισημαίνονταν και τα ακόλουθα:

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έ λ λ ε ι μ μ α

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

που πραγματοποιήσε στον Ισολογισμό του Κράτους για το έτος 2000, διαπίστωσε την ύπαρξη ενός ποσού ύψους 1.337 δισ. δρχ., το οποίο εμφανιζόταν στα δημόσια ταμεία των ΔΟΥ στις 31-12-2000. Το χρηματικό

αυτό υπόλοιπο περιελάμβανε μετρητά 7.635.266.609 δραχμών και αντίτιμα συνολικού ποσού 1.330.153.709.862 δραχμών, δηλαδή «πληρωμές» που διενεργήθηκαν από τις ΔΟΥ και δεν τακτοποιήθηκαν με την έκδοση συμπληρωστικών χρηματικών ενταλημάτων ή δεν εμφανίσθηκαν στα έξοδα του Προϋπολογισμού.

Από τις πληρωμές ύψους 1.330 δισ. δρχ. που διενεργήθηκαν, αλλήλα δεν τακτοποιήθηκαν και δεν εμφανίσθηκαν στα έξοδα του Προϋπολογισμού, το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 1.291,6 δισ. δραχμών, αφορούσε σε επιστροφές φόρων. Συγκεκριμένα, τα 379,6 δισ. δρχ. αφορούσαν σε επιστροφές φόρων εισοδήματος, τα 911,9 δισ. δρχ. επιστροφές ΦΠΑ και άλλα 15,2 δισ. δρχ. επιστροφές δασμών και τελών χαρτοσήμου.

Μάλιστα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε υπογραμμίσει ότι και τα έτη 1998 και 1999 υπήρξαν ποσά δαπανών ύψους 657,3 δισ. δρχ. και 885,2 δισ. δραχμών αντίστοιχα, τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στα έξοδα του προϋπολογισμού και παράλληλα επέκρινε την κυβέρνηση ότι «η μη τα-

## Αποκρυβέν έλλειμμα 1994-1999 (Σε δισ. δρχ.)

1994:	298,8
1995:	358,6
1996:	440,2
1997:	446,5
1998:	657,3
1999:	885,2
2000:	1.330,1

κτοποίηση των δαπανών αυτών αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί «δημοσίου λογιστικού» (άρθρο 37, παρ 4 του Ν. 2362/1995) και επιβαρύνει ανεπίτρεπτα τα επόμενα οικονομικά έτη».

## Η αλλημία με το έλλειμμα

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του τελικού απολογισμού του οικονομικού έτους 2000, το υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε τελικά στα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2000 μόνο τα 294 δισ. δρχ. από τα 1.291,6 δισ. δρχ. των επιστροφών φόρου που κατέβησαν τα δημόσια ταμεία! Δηλαδή, απέκρυψε τότε η κυβέρνηση Σημίτη από τα έξοδα του κράτους πληρωμές ποσού περίπου 1 τρισ. δρχ. μόνο και μόνο για να μην εμφανισθούν στον προϋπολογισμό του 2000 και αυξηθούν ισόποσα το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ! Έτσι, μετά τη μη εγγραφή του ποσού του 1 τρισ. δρχ. στα έξοδα το αποτέλεσμα ήταν το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να διαμορφωθεί στα 325 δισ. δρχ. ή στο 0,8% του ΑΕΠ. Φυσικά αν το 1 τρισ. δρχ. προσετίθετο στο έλλειμμα, τότε αυτό θα διαμορφωνόταν στο 3,3% του ΑΕΠ, εξέλιξη που θα σήμαινε ότι η Ελλάδα είχε επιτύχει το κριτήριο του ελλείμματος ούτε το 2000. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η κρίσιμη χρονιά για την επίτευξη του ποσοστού του ελλείμματος ήταν το 1999, κατά το οποίο η κυβέρνηση παρουσίασε έλλειμμα ύψους 672 δισ. δρχ. που αντιστοιχούσε στο 1,8% του ΑΕΠ, ενώ αν είχε προσθέσει και τις πληρωμές των 885,3 δισ.δρχ. τότε το έλλειμμα θα ήταν στα 1257,2 δισ. δρχ που αντιπροσώπευε το 3,3% του Α-

ΕΠ και άρα ο στόχος της μείωσης του ΑΕΠ για την είσοδο της χώρας μας στην ΟΝΕ δεν θα επιτυγχάνονταν!

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αιτιάσεις που είχε απευθύνει το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης της Ν.Δ., επειδή μετά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 έκανε απογραφή της οικονομίας, έγιναν για καθαρά λόγους αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, ώστε να συγκαλύψουν τις τερατώδεις αλλημίες που είχαν γίνει στα απολογιστικά στοιχεία των προϋπολογισμών, ώστε να αποκρυβούν από την κοινή γνώμη και το ύψος του χρέους και της σπατάλης αλλήλα και το δημοσίου χρέους και του ύψους του δανεισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απογραφή που έγινε από τη Γιούροστατ και την Τράπεζα της Ελλάδος, με διοικητή τον τοποθετηθέντα επί Σημίτη κ. Νικ. Γκαργκάνια, ουσιαστικά, επιβεβαίωσε τα όσα κάθε χρόνο διαπίστωνε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του, οι οποίες επεσήμαιναν συγκεκριμένες παράνομες συμπεριφορές πολλών υπουργείων μηδέ εξαιρουμένου και του υπουργείου Οικονομικών, πλην όμως δεν υπήρχαν κάποιες επιπτώσεις. Το αντίθετο μάλιστα. Σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας των επισημάνσεων των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάποιοι υπουργοί Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ είχαν κατηγορήσει τους λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι «κινούνται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας!» Δηλαδή, τους κατηγορούσαν ότι περρίπου λειτουργούσαν... πριξικοπηματικά, ενώ ο έλεγχος του Ισολογισμού του κράτους εμπεριέχεται στα καθήκοντά τους!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο Νίκος Γκαργκάνιας επιβεβαίωσε τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έκαναν λόγο για παράνομες συμπεριφορές πολλών υπουργείων

