

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 187<sup>ο</sup>v

# Το κόλλημα με την «άσπρη τρύπα»

Εχουμε ήδη αναφέρει ότι από τη «Διαδήλωση» του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους εν όψει του προϋπολογισμού του 2001, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος Οκτωβρίου του 2000 και δημοσιοποιήθηκε περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2000, προέκυπτε η πηλαστικότητα στοιχείων του προϋπολογισμού του 2000. Λίγους μήνες αργότερα, περί τα τέλη Απριλίου του 2001 στην ετήσια έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Λουκά Παπαδήμου αποκαλύπταν ότι η κυβέρνηση Σημίτη για το 2000 είχε αποκρύψει έλλειμμα ύψους 1,9 τρισ. δρχ.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 180 της ετήσιας έκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2001, όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2000, το πραγματικό έλλειμμα είχε διαμορφωθεί σε 2.332 δισ. δρχ. ή στο 5,9% του ΑΕΠ και όχι σε 1.787 δισ. δρχ. που αντιστοιχούσε στο 4,4% του ΑΕΠ, όπως το εμφάνιζε στον προϋπολογισμό του 2001 η κυβέρνηση Σημίτη.

Ποιες λογιστικές αλχημείες έγιναν το 2000!

Για να διαμορφώσει μάλιστα το έλλειμμα του 2000 στα 1.787 δισ. δρχ. η κυβέρνηση Σημίτη είχε αφαιρέσει:

- Τη χρηματοδότηση για τις δαπάνες των ΔΕΚΟ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες το 2000 είχαν ανέλθει σε 600 δισ. δρχ., που

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@eleftheros.gr

αντιστοιχούσαν στο 1,4% του ΑΕΠ. Τις δαπάνες αυτές το υπουργείο Οικονομικών δεν τις είχε υπολογίσει στο έλλειμμα του προϋπολογισμού, καθώς τις είχε ισοσκελίσει με «λογιστικά» έσοδα αντίστοιχου ύψους (600 δισ. δρχ) τα οποία θεωρούσε ότι προκύπτουν, επειδή με τη χρηματοδότηση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών από το ΠΔΕ αυξάνονταν αναλόγως και το ενεργητικό των φορέων αυτών, οπότε αυξανόταν ισόποσα και η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο! Μάλιστα στην «επιστήμη» της λογιστικής αλχημείας που είχε επινοήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Σημίτη αυτή την «πατέντα» την ονόμαζαν «κεφαλαιακές μεταβιβάσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού», ενώ επρόκειτο για χρηματοδότηση που έπρεπε να δαπανηθεί σε επενδύσεις, αφού προερχόταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που κανονικά θα επιβάρυνε το έλλειμμα!

- Ποσό ύψους 776 δισ. δρχ., που αντι-

στοιχούσε στο 1,9% του ΑΕΠ και το οποίο στον προϋπολογισμό ονομαζόταν «πλεόνασμα δημοσίων οργανισμών» ή επί το ηαϊκότερο «άσπρη τρύπα». Στην ουσία το ποσό αυτό ήταν η ηλεγόμενη «άσπρη τρύπα» των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών και φορέων του Δημοσίου και το οποίο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Σημίτη ενεργητοποίησε από το 1996 και περιελάμβανε τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και των λοιπών δημοσίων φορέων, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε καταθέσεις και σε χρεόγραφα. Το ποσό λοιπόν αυτό το ονόμασαν «πλεόνασμα», με αποτέλεσμα από το 1996 και μέχρι και το 2000 να χρησιμοποιείται για να μειώνεται το έλλειμμα.

- Ποσό 119 δισ. δρχ. (0,29% του Α-

ΕΠ) το οποίο είχε διατεθεί για τη χρηματοδότηση των μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Το ποσό αυτό είχε καθυφθεί κατά 31 δισ. δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό και κατά 88 δισ. δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αν λοιπόν όλα τα παραπάνω ποσά αθροισθούν τότε προκύπτει ένα «κρυφό» έλλειμμα ύψους 1.455 δισ. δρχ. που αντιστοιχεί στο 3,6% του ΑΕΠ και το οποίο φυσικά δεν υπολογίστηκε στο επίσημο έλλειμμα του 2000!

Ωστόσο στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος έφερε στην επιφάνεια πρόσθετα στοιχεία, καθώς ανέβαζε το ύψος του ελλείμματος για το 2000 στα 2.332 δισ. δρχ. που αντιστοιχούσε στο 5,7% του ΑΕΠ και ήταν υψηλότερο από τον προηγούμενο υπολογισμό κατά 545 δισ. δρχ. που αντιστοιχούσε στο 1,3% του ΑΕΠ! Προέκυπτε δηλαδή ότι το έλλειμμα το οποίο είχε αποκρύψει η κυβέρνηση Σημίτη το 2000 έφθανε στα 1.911 δισ. δρχ. Μάλιστα στη σελίδα 180 της έκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος σημειωνόταν ότι «ορισμένες συναλλαγές του Δημοσίου δεν προσμετρώνται σε εθνικο-λογιστική ή δημοσιονομική βάση (π.χ. "δαπάνες απόκτησης στοιχείων ενεργητικού"), αλλά "περιλαμβάνονται στις δανειακές ανάγκες" (σ.σ.: δηλαδή στο πραγματικό

έλλειμμα του δημόσιου τομέα)». Επρόκειτο για επισήμανση η οποία επιβεβαίωνε ότι η κυβέρνηση Σημίτη με το μειωμένο έλλειμμα του 2000 που εμφάνισε στον προϋπολογισμό του 2001 πέρα από το γεγονός ότι απέκρυπτε την πραγματικότητα από τους πολίτες, στην ουσία ενίσχυε την αμφισβήτηση για την ορθότητα των οικονομικών της στοιχείων, καθώς επιβεβαίωνε τις κατηγορίες περί λογιστικών αλχημειών για τις οποίες την κατηγορούσαν συνεχώς όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα. Ακόμη στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος επισημαινόταν ότι στα στοιχεία για τις «δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα» δεν περιλαμβάνονταν έσοδα τα οποία είχαν εισπραχθεί το 2001, κατά την παράταση του οικονομικού έτους 2000 (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2001) και συνεπώς αναφέρονται στο 2000.

Τα ίδια είχαν γίνει από το 1997 και μετά...

Στην ίδια έκθεση αποκαλύπτονταν και οι προηγούμενες λαθροχειρίες που είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη με το έλλειμμα. Για παράδειγμα, το έλλειμμα του 1997 κατά την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 2.559,7 δισ. δρχ. και όχι 2.505,4 δισ. δρχ. που έλεγε ο προϋπολογισμός. Επίσης: Το 1998 το έλλειμμα είχε ανέλθει σε 2.244,7 δισ. δρχ. και όχι σε 2.126 δισ. δρχ. που ενέγραφε ο προϋπολογισμός, δηλαδή απεκρύβη έλλειμμα ύψους 118,7 δισ. δρχ. ενώ το 1999 αυτό είχε ανέλθει σε 1.988,4 δισ. δρχ. και όχι σε 1.923,4 δισ. δρχ. που ανέφερε ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης, δηλαδή υψηλότερο κατά 65 δισ. δρχ. Φυσικά στις παρατηρήσεις αυτές της Τραπέζης της Ελλάδος η κυβέρνηση Σημίτη αδιαφόρησε, καθώς εκείνη την περίοδο ταλανιζόταν από τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από τις αλλαγές που αρχικά σκεπτόταν να κάνει στο ασφαλιστικό σύστημα. Σημειώνεται ότι στις 26 Απριλίου είχε σημειωθεί η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με αφορμή το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που προέβλεπε το νομοσχέδιο Γιαννίτση για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και με το οποίο πέρα από την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 65 χρόνια, μειωνόταν μελλοντικά οι συντάξεις κατά 45%.

