

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Β. Ράπανος: Έπεσαν έξω

ΜΕΡΟΣ 188ον

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@eleftheros.gr

Η αποκαλυπτική ετήσια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος του Απριλίου του 2001 για την απόκριση του ελλείμματος και τις λαθροχειρίες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Σημίτη επιβεβαιωνόταν στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου του 2001.

Στις 10 Μαΐου 2001 δόθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος. Από αυτά προέκυπτε ότι τελικά το χρέος του 2000 ήταν μεγαλύτερο κατά 3,4 τρισ. δρχ. από εκείνο που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό!

Γ.Λ.Κ.: Στα 47,42 τρισ. το χρέος το 2000

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ., το «χρέος της κεντρικής διοίκησης» το 2000 είχε διαμορφωθεί σε 47,42 τρισεκατομμύρια δραχμές, ενώ στο τέλος του 1999 ήταν 44 τρισ. δρχ. (44.014 δισ. δρχ.). Αυτή η αύξηση είχε ως αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2000 να φτάσει στο 116% του ΑΕΠ από 115,9% που ήταν στο τέλος του 1999. Επρόκειτο για μια πραγματικότητα, η οποία διέψευδε τις δηλώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Σημίτη ότι το χρέος χρόνο με τον χρόνο μειωνόταν, καθώς υποστήριζε ότι η Γιουροστατ, η οποία προσεχώς θα μας απασχολήσει έντονα, «μετρούσε» το δημόσιο χρέος κάθε χώρας-μέλους χωρίς να υπολογίζει το λεγόμενο «ενδοκυβερνητικό χρέος», τις τοποθετήσεις δηλαδή των δημόσιων οργανισμών, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και άλλων Ν.Π.Δ.Δ. σε κρατικά ομόλογα, που αποτελούσαν την περίφημη «άσπρη τρύπα»! Αυτή η θεωρία είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση Σημίτη να αφαιρεί από το συνολικό χρέος της χώρας το «ενδοκυβερνητικό χρέος» και να παρουσιάζει μια καθόλα βελτιωμένη εικόνα του δημοσίου χρέους. Για παράδειγμα σχετικά με το

2000, το «χρέος της γενικής κυβέρνησης», το οποίο προέκυπτε μετά την αφαίρεση του «ενδοκυβερνητικού χρέους» από το «χρέος της κεντρικής κυβέρνησης» εμφανιζόταν μειωμένο στο 103,9% του ΑΕΠ από 104,6% του ΑΕΠ του 1999.

Πώς αφαιρούσαν το «ενδοκυβερνητικό χρέος» από το συνολικό!

Η λογιστική αυτή μείωση του «χρέους της γενικής κυβέρνησης» οφειλόταν στο γεγονός ότι για το 2000 το ύψος του «ενδοκυβερνητικού χρέους», το οποίο είχε αφαιρεθεί από το «χρέος της κεντρικής διοίκησης», υπολογίσθηκε σε 4,9 τρισ. δρχ. από 4,1 τρισ. δρχ. που είχε υπολογισθεί το 1999, όπως άλλωστε προκύπτει ανάγλυφα και από τον δημοσιευμένο πίνακα.

Η κυβέρνηση Σημίτη δηλαδή ισχυρίσθηκε ότι μέσα στο 2000 οι τοποθετήσεις των δημόσιων οργανισμών σε κρατικά ομόλογα αυξήθηκαν κατά 800 δισ. δρχ. ή κατά 19,5% μόνο και μόνο για να παρουσιάσει το «χρέος της γενικής κυβέρνησης» μειωμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ! Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2001 η τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είχε προγραμματίσει την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους με πρόσθετα λογιστικά τεχνάσματα, δεδομένου ότι είχε να αντιμετωπίσει και τα λεγόμενα «κρυφά» χρέη, τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε 3,7 τρισ. δρχ. Ο τρόπος δε με τον οποίο θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό θα ήταν η εξαγορά παλαιού χρέους με κεφάλαια που θα προέρχονταν από την έκδοση προμετόχων ομολόγων!

Την επομένη της ανακοίνωσης των στοιχείων του δημοσίου χρέους από το Γενικό Λογιστήριο και παρά τις διαβεβαιώσεις του τότε πρωθυπουργού Κ. Σημίτη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννου



Παπαντωνίου ότι «όλα πάνε καλά στην οικονομία», ο τότε πρόεδρος του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνομόνων (ΣΟΕ) και σημερινός πρόεδρος της Εθνικής Τραπέζης, καθηγητής Βασίλειος Ράπανος, με δηλώσεις του στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο «Ρόιτερς», ουσιαστικά ομολόγησε ότι οι προβλέψεις της κυβέρνησης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2001 είχαν πέσει έξω. Και όσον αφορά το ύψος που θα εκινείτο ο πληθωρισμός, αλλιά και το δημόσιο χρέος, λέγοντας ότι «οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα πάνω!» Σύμφωνα με το «Ρόιτερς» ο κ. Ράπανος είχε δηλώσει: «Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο ρυθμός του πληθωρισμού φαίνεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,7% και 2,8% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για ρυθμό της τάξης του 2,5% με 2,6%. Ο αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης που περιέχεται στο ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας φαίνεται να φτάνει στο 2,5% από 2,3% που είχε εκτιμηθεί νωρίτερα» και πρόσθεσε: «Ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική άνοδο τον Απρίλιο από 3,5% σε ετήσια βάση, έναντι 3% τον Μάρτιο, λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και τα τρόφιμα». Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό, ο κ. Ράπανος είχε δηλώσει ότι «μέχρι στιγμής οι δαπάνες και τα έσοδα βρίσκονται στο πλαίσιο του στόχου, για πλεόνασμα 210 δισ. δρχ.», ενώ σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ είχε πει ότι: «Η ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2001 που είχε εκτιμηθεί στο 5%, θα είναι χαμηλότερη», αποφεύγοντας να προσδιορίσει κάποιο πο-

σοστό με το επιχειρήμα ότι «είναι πολύ νωρίς να πούμε 4,6%, 4,7%, 4,8% καθώς κάθε τέτοια πρόβλεψη θα ήταν επισφαλής».

Οι δηλώσεις αυτές του κ. Ράπανου έδειξαν ότι στον στενό πυρήνα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Σημίτη είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για την πορεία της πραγματικής οικονομίας. Και ο προβληματισμός αυτός φαίνεται ότι είχε άμεση σχέση με την μεγάλη αύξηση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2000 σε σχέση με το 1999, καθώς αυξάνονταν οι εισαγωγές και έμειναν στάσιμες οι εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2001, προέκυπτε ότι το 2000 το έλλειμμα στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 8.371,5 εκατ. ευρώ (7,7 δισ. δολ.), έναντι 4.800 εκατ. ευρώ (4,4 δισ. δολ.), που ήταν το 1999! Παράλληλα, στην ίδια έκθεση υπογραμμίζονταν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Με την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από 1-1-2001, η χρηματοδότηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν αποτελεί πλέον-στον ίδιο βαθμό όπως στο παρελθόν- περιοριστικό παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Εξακολουθεί όμως η πορεία του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να αποτελεί χρήσιμο δείκτη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».

Εξέλιξη Δημόσιου Χρέους 1996 - 2000 (Σε δισεκ. δρχ.)

	1996	1997	1998	1999	2000
Σύνολο χρέους	36.246	39.040	41.552	44.014	47.427
Κεντρ.Διοίκησης					
Ποσοστό(%) ΑΕΠ	121,1	118,2	115,8	115,4	116,0
Ενδοκυβερνητικό Χρέος	2.923	3.200	3.717	4.111	4.912
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης	33.323	35.840	37.835	39.903	42.515
Ποσοστό(%) ΑΕΠ	111,3	108,3	105,5	104,6	103,9

Πηγή: Γ.Λ.Κ.- Δημόσιο Χρέος

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ