

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:

Χαμένη η 15ετία του ΠΑΣΟΚ

ΜΕΡΟΣ 189ο

 Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 anagrostou@elefteros.gr


Μπορεί η κατάσταση στην πραγματική οικονομία να ήταν αρνητική, ωστόσο αυτό δεν εμπόδιζε τον τότε πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σημίτη να ισχυρίζεται ότι η οικονομία μόνο επί ΠΑΣΟΚ «πάει καλά»! Μάλιστα την άποψή του αυτή την είχε επαναλάβει περί το τέλος του δεύτερου 10ημέρου του Μαΐου στη Βουλή. Το αποτέλεσμα αυτής της επιμονής του κ. Σημίτη ήταν να έλθουν στην επιφάνεια στοιχεία και απόψεις αποκλειστικά από ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ καθώς και από το οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ.

Αποκαλύψεις Χριστοδουλάκη με... βιβλίο!

Το πρώτο ήταν το περιεχόμενο βιβλίου του τότε υπουργού Ανάπτυξης κ. Νικ. Χριστοδουλάκη αλλά και τα στοιχεία της πορείας της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1960-1997 που είχε εκδώσει το τότε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τόσο το περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Χριστοδουλάκη όσο και τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ διέψευδαν τους ισχυρισμούς του κ. Σημίτη. Οι δύο αυτοί παράγοντες (Χριστοδουλάκης - Έκθεση ΥΠΕΘΟ) ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την ορθότητα των επισημάνσεων της πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, ο τότε υπουργός Ανάπτυξης και καθηγητής Νικ. Χριστοδουλάκης είχε ήδη διαψεύσει τον κ. Σημίτη από τον χειμώνα του 1998, όταν ήταν υφυπουργός Οικονομικών και εκυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Το νέο Τοπίο της Ανάπτυξης»! Ειδικότερα στο κεφάλαιο 1 με τίτλο «Η Μακροοικονομική καθήλωση της Ανάπτυξης» και υπότιτλο «Αναδρομή στις οικονομικές εξελίξεις της περιόδου 1980-1994 και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη της Χώρας», μεταξύ άλλων, γράφει και τα εξής:

«Τα τρία κυριότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας κατά τη δεκαετία 1980-94 είναι η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης, η δραματική μείωση των επενδύσεων και η απειλητική διόγκωση του δημόσιου χρέους». Και προσθέτει αμέσως μετά: «Μια απλή σύγκριση των μεγεθών κατά την περίοδο αυτή με τους μέσους όρους της προγενέστερης πενταετίας (1975-79) δείχνει τη συρρίκνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την επαχθή κληρονομιά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σημερινές και οι επόμενες γενιές των Ελλήνων». Και προσθέτει με έμφαση αμέσως μετά: «Την περίοδο 1980-94 η οικονομία αυξανόταν με ρυθμούς τρεις φορές χαμηλότερους, οι επενδύσεις είχαν ελαττωθεί κατά το ένα τέταρτο και το δημόσιο χρέος τερμάτισε τρεις φορές μεγαλύτερο απ ό,τι ήταν στην αρχή της περιόδου!»

Με το «εδώ και τώρα»
 varκοθετήσαμε το μέλλον

Στη συνέχεια ο κ. Χριστοδουλάκης, αναφερόμενος στην πολιτική που επικράτησε μετά τη Μεταπολίτευση και φωτογραφίζοντας την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, επισήμαινε στο ίδιο βιβλίο και τα εξής: «Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς είχαν κυριευθεί από μία καλπάζουσα αδημονία ικανοποίησης "εδώ και τώρα" των αυξημένων καταναλωτικών απαιτήσεων των στρωμάτων, που κατά καιρούς εκπροσωπούσαν, μετακυλιώντας στο μέλλον την προσπάθεια εξεύρεσης των πόρων που θα τις χρηματοδοτούσαν...» Και ο κ. Χριστοδουλάκης, για να αποφύγει να κάνει διάκριση για την περίοδο 1990-1993, προσθέτει τα εξής: «Με ελάχιστες εξαιρέσεις ολόκληρη η δεκαετία

1980-94 χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο που ο Rudiger Dornbusch είχε αποκαλέσει μακροοικονομικό λαϊκισμό. Σύμφωνα με αυτόν, κυβερνήσεις που θέλουν να γίνουν αρεστές σε ορισμένα στρώματα για μία συγκεκριμένη και σύντομη χρονική περίοδο καταφεύγουν σε καταναλωτικές παροχές, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους από τη χρονικώς προηγούμενη ή την τρέχουσα αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι η κυβερνητική αναγκάζεται να δανειστεί και για να αποπληρώσει το χρέος που δημιουργείται, προβαίνει σε αύξηση της φορολογίας σε μελλοντικές χρονικές περιόδους, επιβαρύνοντας τις επερχόμενες γενιές, οι οποίες όμως καμία ευθύνη δεν έχουν για τη σπάταλη διαχείριση των γονέων τους! Στην ουσία στο σημείο αυτό ο κ. Χριστοδουλάκης ομολογούσε ότι η φορολογική λαίλαπα που εξαπολύθηκε στην πενταετία 1996-2000 με τη θέσπιση 82 φορολογιών έγινε για να βρεθούν τα χρήματα που σπατάλησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1981-1989!

Βούλιαξαν οι επενδύσεις

Ο κ. Χριστοδουλάκης στο κεφάλαιο για τη σχέση μεταξύ δημόσιων υποδομών και της ανάπτυξης, παραθέτει πίνακα με καταλυτικά για το ΠΑΣΟΚ στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, οι δημόσιες επενδύσεις στη 10ετία 1961-70 αντιπροσώπευαν το 7,7% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), οι επενδύσεις σε υποδομές το 4,5% του ΑΕΠ, η δημόσια κατανάλωση το 15,2%, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 7,6%! Στην περίοδο 1971-80 οι δημόσιες επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 6,7% του ΑΕΠ, οι επενδύσεις σε υποδομές το 4,4% η δημόσια κατανάλωση το 15,7% του ΑΕΠ, ενώ η μέση αύξηση του ΑΕΠ ήταν 4,7%.

Ωστόσο, στη δεκαετία 1981-90 οι δημόσιες επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 5,6% του ΑΕΠ, οι επενδύσεις σε υποδομές το 3,4% του ΑΕΠ, η δημόσια κατανάλωση το... 18,1% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ κατά μέσο όρο στη δεκαετία του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε όρο μόλις κατά 1,5%! Φυσικά στο βιβλίο του ο κ. Χριστοδουλάκης αναφερόταν και σε άλλα θέματα, αλλά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να παραθέσουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία για την Οικονομία, όπως αυτά καταγράφονται στην έκδοση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας του 1998 με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία 1960-1997» αλλά και των «Εθνικών Λογαριασμών», ώστε οι αναγνώστες μας να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για την οικονομία.

Η μέση ροπή προς αποταμίευση το 1960 αντιπροσώπευε το 12,3% και το 1970 έφθασε στο 20,9%. Το 1975 το ποσοστό αυτό έφθασε στο 24,7%, το 1976 μειώθηκε στο 23,5%, το 1977 αυξήθηκε στο 25,1%, το 1978 έφθασε στο 28,2%, το 1979 στο 30,6%, το 1980 μειώθηκε στο 26,9% και το 1981 διαμορφώθηκε στο 28,9%. Από το 1982 και μετά, δηλαδή επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, η αποταμίευση άρχισε να μειώνεται. Και το 1997 μειώθηκε στο 11,5%! Αλλά πέρα από τα στοιχεία αυτά, η δημοσιοποίηση λίγες ημέρες προηγουμένως των στοιχείων της πορείας του ελλείμματος στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ουσιαστικά υπενθύμιζε μια ακόμη «λεπτομέρεια» που παρέπεμπε σε αποτυχημένη οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, καθώς από την εφαρμογή της επί της ουσίας δεν δημιουργήσαν εθνικό πλούτο, αλλά απλά αύξησαν τη ζήτηση και τις... εισαγωγές.