

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 203ο

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2001 συνεδρίασε η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όπως είχε ήδη αποφασισθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Σημίτη κατά του εισαγγελέα Δημ. Ασπρονέρακα που συνέταξε το πόρισμα για το Χρηματιστήριο και με συντριπτική πλειοψηφία 32 προς 12 ενέκρινε ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν είναι επιτρεπτό να αποδίδονται αβασάνιστα στις ενέργειες των δικαστικών λειτουργιών πολιτικές σκοπιμότητες, ιδίως, όταν αυτοί, για να διαφυλάξουν την ουδετερότητά τους, δεν μπορούν να απαντήσουν».

Στη συνέχεια, στις αρχές Οκτωβρίου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Βουλή εν Ολομέλεια, η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τη διαδικασία για να υποβάλει την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής για το σκάνδαλο στο Χρηματιστήριο. Παράλληλα, κατέστη στη Βουλή το προσέδιο του Προϋπολογισμού του 2002 και στις αρχές Οκτωβρίου δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της πορείας των δανείων των νοικοκυριών στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2001.

Στον δρόμο της υπερχρέωσης τα νοικοκυριά

Από τα στοιχεία της Τραπεζικής της Ελλάδος προέκυπτε ότι τα καταναλωτικά δά-

Άρειος Πάγος κατά Κυβέρνησης Σημίτη

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

στα 10.767,7 δισ. δρχ. τον Ιούλιο του 2001.

Διπλοσιασμός του δημόσιου χρέους

Ωστόσο, εκτός από τη μεγάλη αύξηση των δανείων των νοικοκυριών, στο ίδιο «μήκος κύματος» εκινείτο και το... Δημόσιο. Αυτό έβλεπαν τα στοιχεία της Τραπεζικής της Ελλάδος από τα οποία αποκαλυπτόταν ότι κατά τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 1994 μέχρι και το 2000, το δημόσιο χρέος είχε... διπλασιασθεί!

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της Τραπεζικής της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκαν στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» του μηνός Σεπτεμβρίου 2001, την προηγούμενη χρονιά 2000, είχε γίνει πρωτοφανής έκρηξη στον καθαρό δανεισμό του Δημοσίου, καθώς η πιστωτική επέκταση προς τη γενική κυβέρνηση με τα δανειακά που πήρε, «άγγιξε» τα 4,8 τρισ. δρχ! Παράλληλα, το ενοποιημένο δημόσιο χρέος στην 7ετία 1994-2000, σχεδόν διπλασιάσθηκε, αφού αυξήθηκε έναντι του 1993 κατά 95,73%!

θκαν τα δανειακά που πήρε το Δημόσιο για να καλύψει τις ανάγκες του, παρά τα τεράστια έσοδα που εισέπραξε και συνεχίζει να εισπράττει μέσω της υψηλής φορολογίας που είχε επιβληθεί ήταν:

Ο Μάρτιος, καθώς τα δανειακά έφθασαν στα 408,9 δισ. δρχ. (1,3 δισ. ευρώ) από 68,15 δισ. (0,2 δισ. ευρώ), που ήταν τον Φεβρουάριο, ο Απρίλιος, που τα δανειακά έφθασαν στα 954,1 δισ. δρχ. ή 2,8 δισ. ευρώ, ο Μάιος που τα δανειακά έφθασαν στα 1.226,7 δισ. δρχ. (3,6 δισ. ευρώ) και ο Ιούλιος, που τα δανειακά εκτοξεύθηκαν στα 1.6001,5 δισ. δρχ. ή 4,7 δισ. δρχ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2000 η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε στα 4,2 τρισ. δρχ. (4.267,1 δισ. δρχ.) έναντι 1,7 τρισ. δρχ. που ήταν το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 145,27%! Η εξέλιξη αυτή έδει-

• Ειδικότερα, στο τέλος του 2000, το δημόσιο χρέος εκτιμήθηκε ότι πλησίασε τα 47,4 τρισ. δρχ., με βάση προσωρινά ακόμη στοιχεία, ενώ η αύξηση των δανεικών που πήρε το Δημόσιο και συγκεκριμένα η «γενική κυβέρνηση», χωρίς τις ΔΕΚΟ, εντός του 2000, ανήλθαν σε 4.775,6 δισ. δρχ., έναντι 3.173,5 δισ. δρχ. που ήταν ο καθαρός δανεισμός του δημοσίου το 1999. Δηλαδή, σε ένα χρόνο ο δανεισμός του Δημοσίου αυξήθηκε κατά 50,48% ή κατά 1602,1 δισ. δρχ., εξέλιξη που δείχνει την συνήθεια της σπατάλης που κυριαρχούσε!

Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση του 7μήνου του 2001, το ύψος της διαμορφώθηκε σε 1.601,525 δισ. δρχ. ή 4,7 δισ. ευρώ, έναντι πιστωτικής επέκτασης 1.638,4 δισ. δρχ. στο αντίστοιχο 7μηνο του 2000.

Από τα ίδια στοιχεία, προέκυπτε ακόμη ότι οι μήνες κατά τους οποίους αυξή-

χνε ότι και ο ιδιωτικός τομέας, επειδή ακριβώς τα εισοδήματά του δεν επαρκούσαν, ακολουθούσε το παράδειγμα του Δημοσίου και αυξάνει συνεχώς και με υψηλούς ρυθμούς τα δανειακά από τις τράπεζες για να καλύψει τις ανάγκες του, με αποτέλεσμα τελικά να αυξάνεται το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας.

Ειδικότερα, η διόγκωση του δημοσίου χρέους αυξήθηκε: Κατά 3,8 τρισ. δρχ. (3.832,4 δισ. δρχ.) το 1994 έναντι του 1993, κατά 3,8 τρισ. δρχ. (3.868,5 δισ. δρχ.) το 1995 έναντι του 1994, κατά 4,2 τρισ. δρχ. (4.259,1 δισ. δρχ.) το 1996 έναντι του 1995, κατά 2,7 τρισ. δρχ. (2.778,8 δισ. δρχ.) το 1997 έναντι του 1996, κατά 2,5 τρισ. δρχ. (2.507,5 δισ. δρχ.) το 1998 έναντι του 1997, κατά 2,4 τρισ. δρχ. (2.449 δισ. δρχ.) το 1999 έναντι του 1998 και κατά περίπου 3,5 τρισ. (3.448,4 δισ. δρχ.) το 2000 έναντι του 1999.

Τέλος, από τα ίδια στοιχεία προέκυπτε ότι από το 1996 και μετά έχει αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό του δανεισμού του Δημοσίου σε συνάλλαγμα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο εισαγγελέας Δημήτρης Ασπρονέρακας που συνέταξε το πόρισμα για το Χρηματιστήριο



ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1993-2000

Έτος	Πιστωτική Επέκταση	Δημόσιο Χρέος (σε δισ. δρχ.)	Εσωτερικό	Εξωτερικό
1993	1.050	24.174,3	18.937,5	5.236,8
1994	1.052,4	28.006,7	21.775,9	6.230,8
1995	831,2	31.875,2	25.228,9	6.592,3
1996	850,7	36.134,3	28.901,5	7.232,8
1997	2.022,6	38.913,1	30.583,5	8.329,6
1998	1.901,7	41.420,6	32.271,7	9.148,9
1999	3.173,5	43.889,6	33.695,9	10.193,7
2000*	4.775,6	47.318,0	35.860,4	11.457,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. (*προσωρινά στοιχεία)