

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ 222ου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ομολόγησε μέρος της αλχημείας με το χρέος

Ο μίνας Μάρτιος του 2002 ξεκίνησε με μια επίσημη ομολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο με τον οποίο είχε «εξαφανίσει» στις 27 Δεκεμβρίου ένα ποσό χρέους 228 δισ. δρχ. αλλά και με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που έδειχναν την Ελλάδα να έχει την πρωτοκαθεδρία στην παραοικονομία. Και 15 ημέρες νωρίτερα (μέσα Φεβρουαρίου 2002) είχε ανακοινωθεί και η αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης της Ολυμπιαεροπορίας.

Από μέσα Ιανουαρίου 2002 ως γνωστό είχε προταθεί και η συγχώνευση της Εθνικής με την Alpha. Όσον αφορά την αποτυχία πώλησης της Ολυμπιακής, διαπιστώθηκε ότι κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον να την αγοράσει αντί 34 δισ. δρχ.

Του ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@eleftheros.gr

που επωλείτο! Ήταν προφανές ότι η απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη για την πώληση της Ολυμπιακής είχε έλθει σε λάθος χρόνο, δηλαδή μετά την κατρακύλα του Χρηματιστηρίου και αφού είχαν φύγει οι ξένοι επενδυτές και το όλο «παιχνίδι» στη Σοφοκλήδους είχε αναλάβει να το χειραγωγεί έκτοτε και ενόψει των εκλογών του Απριλίου του 2000 η κυβέρνηση Σημίτη μέσω των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, των κρατικών τραπεζών και της ΔΕΚΑ, δημιουργώντας τη γνωστή «φούσκα». Αν λοιπόν η κυβέρνηση Σημίτη είχε επιχειρήσει να αποκρατικοποιήσει την Ολυμπιακή Αεροπορία το καλοκαίρι του 1999, που στο Χρηματιστήριο υπήρχε πολύ μεγάλος τζίρος και συμμετείχαν πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές, θα επιτύγχανε την πώλησή της και μάλιστα σε πολύ υψηλή τιμή.

Επίσημη ομολογία για «μαγείρεμα» του χρέους!

Όσον αφορά την ομολογία της λαθροχειρίας στον προϋπολογισμό του 2001 με το δημόσιο χρέος, αυτή ομολογήθηκε την 1η Μαρτίου με έγγραφη απάντηση του τότε υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Φλωρίδη προς τη Βουλή, ύστερα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο τότε βουλευτής Αθηνών της Ν.Δ. Γιώργος Αθιογοσκούφης στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στην απάντησή του λοιπόν προς τη Βουλή ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Γ. Φλωρίδης, ομολογώντας τη λαθροχειρία που είχε καταγγείλει με την ερώτησή του ο κ. Αθιογοσκούφης, μεταξύ άλλων είχε αναφέρει και τα ακόλουθα: «Το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί διαθέσιμα τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές, ενώ ένα μέρος τους αφορά εισροές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου υπήρξαν απρόβλεπτες εισροές που αύξησαν ιδιαίτερα τα εν λόγω διαθέσιμα. Επειδή οι τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου είχαν περιοριστεί λόγω της μετάβασης στο ευρώ και οι δυνατότητες χειρισμού των διαθεσίμων του ελληνικού Δημοσίου ήταν περιορισμένες, επελέγη η λύση της προαγοράς χρέους από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, προκειμένου να μην μείνουν αδιάθετα και ανενεργά στο "Ταμείο" του ελληνικού Δημοσίου». Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Αθιογοσκούφης στην ερώτησή του είχε αναφέρει ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2001 το ελληνικό Δημόσιο επαναγόρασε ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου αξίας 699 εκατ. ευρώ (περίπου 228 δισ.

δρχ.) από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για μία μόνο ημέρα, τα οποία στη συνέχεια επαναδιέθεσε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στις 28-12-2001. Και ότι με τη μεθόδευση αυτή «το ποσό των 228 δισ. δρχ. δεν εμφανίσθηκε στο επίσημο δημόσιο χρέος στο τέλος του 2001»! Μάλιστα ο κ. Αθιογοσκούφης είχε υπογραμμίσει στην ερώτησή του ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί μία ακόμη μεθόδευση που αποδεικνύει την αδιαφάνεια στη διαχείριση των λογαριασμών του Δημοσίου, γεγονός που επισημάνθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση για την ελληνική οικονομία». Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση έγινε το εξής: Επειδή υπήρχαν διαθέσιμα στο ταμείο στις 27 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση προαγόρασε από το κρατικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάποια ομόλογα, αφαιρώντας το σχετικό ποσό από το χρέος, αλλιώς την επομένη ημέρα ξαναπούλησε τα ίδια ομόλογα στο Τ.Τ., πηλύνοντας όμως το ποσό της αξίας του χρέους των 228 δισ. δρχ. ή 699 εκατ. ευρώ «φορτώθηκε» στο τρένο της επόμενης χρονιάς 2002!

ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην... παραοικονομία!

Το επόμενο σημαντικό θέμα που κυριάρχησε την 1η Μαρτίου ήταν η ανακοίνωση έκθεσης του ΟΟΣΑ για το θέμα της παραοικονομίας κατά την περίοδο 1999-2000. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ η παραοικονομία στο προαναφερθέν διάστημα είχε διαμορφωθεί στο 16,7% του ΑΕΠ, ενώ το ποσοστό για την Ελλάδα είχε ανέλθει στο 28,7% του ΑΕΠ. Δέκα χρόνια νωρίτερα, το 1990, πάλι σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση του ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος της παραοικονομίας στις 22 χώρες που τον απαρτίζουν ήταν στο 13,2% του ΑΕΠ, ενώ η παραοικονομία στην Ελλάδα έφτανε στο 22,6% του ΑΕΠ. Τότε, 1η Μαρτίου 2002, η τότε επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση και σημερινή υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την παραοικονομία είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της «μαύρης εργασίας», τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, «την πλήρη απασχόληση μέχρι το 2010»!

Τέλος, την ίδια ημέρα 1η Μαρτίου του 2002, ο τότε συντονιστής οικονομικών θεμάτων της Ν.Δ., βουλευτής Αθηνών Γ. Αθιογοσκούφης είχε κληθεί και μίλησε στα μέλη του Συλλόγου των Ελλήνων Σπουδαστών του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Στην ομιλία του είχε επισημάνει τον κίνδυνο εκτροπής από τον στόχο της πραγματικής σύγκλισης εξαιτίας της εικόνας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση Σημίτη, δύο χρόνια μετά τις πρόσφατες εκλογές, τονίζοντας ότι: «Χάνεται πολύτιμος χρόνος, καθώς αποδεικνύεται καθημερινά ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο, πολιτικές και χρονοδιαγράμματα στόχων για την οικονομία. Η προσέγγιση των προβλημάτων γίνεται με καθαρά βραχυχρόνια και προεκλογικά κριτήρια και μπορεί να αποβεί επιζήμια για την οικονομία. Δεν δίνονται λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της ανεργίας, της χαμηλής ανταγωνιστικότητας και της σπατάλης στον δημόσιο τομέα». Και κατέληξε επισημαίνοντας την πολιτική διάσταση του οικονομικού προβλήματος της χώρας, προσθέτοντας ότι: «Αν δεν αλλιάξει τακτική η σημερινή κυβέρνηση, η μόνη λύση για να αποφευχθούν τα χειρότερα είναι η πρόωπη προσφυγή στις κάλπες».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

