

Συνέντευξη

ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ
ΣΚΟΥΡΗ

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει «νέο '89»

Γιατί κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση και πρωτίστως οι πολιτικοί του προϊστάμενοι παρέχουν πλήρη στήριξη στον κ. Γ. Κουρή;

Καταρχήν να δούμε έως πότε και να δούμε επίσης ποιο γεγονός θα χρησιμοποιήσουν, αυτήν τη φορά, για να δώσουν ένα τέλος, όπως συνέβη στην περίπτωση του κ. Τσιτουρίδη. Εδώ έχουμε να κάνουμε, όπως έχουμε πολλές φορές καταγγείλει, με ένα σχέδιο καταλήστευσης των αποθεματικών των Ταμείων με τεράστιες προμήθειες, που πήγαν σε τουλάχιστον ύποπτες εταιρείες.

Ενα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της δράσης κάποιων στελεχών του χρηματοοικονομικού συστήματος. Γίνεται κάθε ημέρα όλο και πιο φανερό ότι υπάρχουν συνεργοί στο Δημόσιο και νομίζω ότι και η Δικαιοσύνη έχει ήδη καθυστερήσει, αλλά και οι πολιτικές ευθύνες δεν έχουν αναληφθεί.

Όταν δηλώνετε ότι ο κ. Κουρή έχει τη στήριξη που είχε και ο κ. Τσιτουρίδης, υπονοείτε ότι την τύχη του κ. Τσιτουρίδη θα έχει και ο κ. Κουρή;

Εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μας απασχολεί η τύχη του καθενός κυβερνητικού στελέχους ξεχωριστά.

Ας πράξει η κυβέρνηση ό,τι νομίζει, προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος της χώρας στις διεθνείς αγορές, αλλά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι που τις έχουν.

Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συνδυαστεί η αναζήτηση της αλήθειας στην υπόθεση των ομολόγων με τη δημιουργία μιας γενικευμένης καχυποψίας για το πολιτικό σύστημα.

Δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα νέο '89, μέσω της δαιμονοποίησης λοιπόν μιας παράταξης. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους Έλληνες ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατηγορεί συλλήβδην τη ΝΔ για την υπόθεση των ομολόγων.

Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ευθύνες, σε συγκεκριμένους ανθρώπους, και αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Αν αποδειχθούν οι ευθύνες του κ. Κουρή, τι θα σημαίνει για τους πολιτικούς προϊσταμένους του και τον πρωθυπουργό;

Θα σημαίνει αυτό που αυτόνοτητα σημαίνει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι ο κ. Κουρή ή, για την α-

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Αλογοσκούφης και η κυβέρνηση αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη της μη παραίτησης Τσουπίδη και Μηλιάκου, δηλώνει με συνέντευξή της στο «Εθνος» η κυρία Παπανδρέου, ενώ σημειώνει με νόημα πως ο κ. Ζορμπάς δεν εκπροσωπεί πια τη Δικαιοσύνη, αλλά είναι ένας κρατικός λειτουργός με αποστολή τη διερεύνηση του μαύρου χρήματος. Η κυρία Παπανδρέου επιχειρεί άνοιγμα στη βάση της ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να λειτουργήσει ένα νέο '89, μέσω της δαιμονοποίησης μιας παράταξης, πλην όμως οι ευθύνες για το σκάνδαλο πρέπει να αναζητηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται. «Ψηφίσατε τη ΝΔ, δεν ψηφίσατε τους κουμπάρους. Ψηφίσατε τον κ. Καραμανλή, δεν ψηφίσατε τον κ. Τσουπίδη και τον κ. Μηλιάκο. Ψηφίσατε Καραμανλή και εκείνος πρόδωσε τις προσδοκίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά.



Ο Γ. Αλογοσκούφης και η κυβέρνηση αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις μη παραίτησεις Τσουπίδη - Μηλιάκου τονίζει η πρώην υπουργός και σημειώνει ότι ο Γ. Ζορμπάς δεν εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη, αλλά είναι κρατικός λειτουργός

κριβεία, δεν είναι αποκλειστικά ο κ. Κουρή. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, όπως για παράδειγμα οι κύριοι Τσουπίδης και Μηλιάκος, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι έλεγαν για πολύ καιρό ψέματα σχετικά με τις επενδύσεις των τραπεζών τους, τις προμήθειες, τις σχέσεις τους με το κύκλωμα του κ. Παπαμαρκάκη, αλλά και τη γνώση τους για την ύπαρξη εταιρειών-φαντασμάτων, όπως η περιβόητη EALY που εμφανίστηκε ως μεσάζων ανάμεσα στην ΑΤΕ και έναν μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό οίκο.

Πρωτοφανές

Ειδικά σε ό,τι αφορά την EALY, σημειώνω ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που μια τράπεζα δηλώνει χωρίς συνέπειες ότι υπάρχει μια εταιρεία-φάντασμα, μια εταιρεία που ουδείς γνωρίζει σε όλη την υφήλιο, στην οποία η τράπεζα απευθύνθηκε προκειμένου τάχα να τη συστήσει σε έναν μεγάλο επενδυτικό οίκο, με τον οποίον ωστόσο η τράπεζα είχε δoσοληψίες και στο παρελθόν.

Και δεν είναι βεβαίως μόνο η EALY. Το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι ασύλληπτο

το μέγεθος του συγκεκριμένου σκανδάλου και είναι τραγικό το γεγονός ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν νιώθει υποχρεωμένος είτε να ζητήσει εξηγήσεις είτε να απολογηθεί γι' αυτήν την κατάντια.

Από την άλλη πλευρά, η ομολογία του κ. Τσουπίδη ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει δoσοληψίες με τον κ. Παπαμαρκάκη - πράγμα που το αρνιόταν επίμονα όλο το προηγούμενο διάστημα, - σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κ. Τσουπίδης είναι σύμβουλος σε εταιρεία του κ. Παπαμαρκάκη, μας δείχνει το μέγεθος εξαπάτησης της κοινής γνώμης που επιχειρείται από ορισμένες πλευρές.

Ο κ. Αλογοσκούφης, πάντως, «κρατάει» τον κ. Μηλιάκο και τον κ. Τσουπίδη στη θέση τους. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Αυτό σημαίνει ότι την πολιτική ευθύνη για όσα συνέβησαν και συμβαίνουν την αναλαμβάνουν ο κ. Αλογοσκούφης και η κυβέρνηση. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ΝΔ, που χρησιμοποιούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως πολιτικό όπλο τη δήθεν ηθική της καθαρότητα, καταφεύγει τώρα σε απίθανες επιχειρήσεις συγκάλυψης.

Είναι διπλά λυπηρό γιατί τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος και εμποδίζουν την καχυποψία των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς και στην πολιτική. Δεν μας είναι ευχάριστο, σε καμία περίπτωση, να ασχολούμαστε με αυτές τις υποθέσεις. Αλλά είναι πια φανερό ότι υπάρχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Η ΝΔ δεν κυβερνά διότι δεν έχει χρόνο να κυβερνήσει.

Εκλογές τώρα

Ο χρόνος των κυβερνητικών στελεχών εξαντλείται με τις επιχειρήσεις συγκάλυψης.

Είναι φανερό ότι το αδιέξοδο αυτό πρέπει να τελειώσει. Και μπορεί να τελειώσει μόνο με έναν τρόπο: να μιλήσει ο λαός, να πάμε σε εκλογές. Η μεγαλύτερη υπηρεσία που έχει να προσφέρει αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η παραίτηση και η άμεση προκήρυξη εκλογών.

Τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από την EALY, που ο κ. Μηλιάκος επιχειρούσε να την εμφανίσει ως «άγνωστη»;

Κοιτάξτε, αυτή η εταιρεία είναι

πράγματι άγνωστη. Είναι μια εταιρεία άγνωστη σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από την ΑΤΕ. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, νομίζω ότι πλέον είναι δουλειά της Δικαιοσύνης, που οφείλει να αναγκάσει τα στελέχη της Αγροτικής Τράπεζας να αποκαλύψουν ποιοι ήταν εκείνοι που πήραν τις τεράστιες προμήθειες.

Επιμένετε πως μας κυβερνά «η παρέα της Εκάλυψης»;

Δυστυχώς έτσι είναι και θέλω να πω κάτι για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που επέλεξαν τη ΝΔ στις εκλογές του 2004. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με την πάγια πρακτική της ΝΔ, δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες αυτοί είναι λιγότερο πατριώτες, λιγότερο ευαίσθητοι ή έχουν μειωμένα ηθικά αντανακλαστικά.

Τα εκατομμύρια των πολιτών που επέλεξαν τη ΝΔ το 2004 πείστηκαν προφανώς από τις διακηρύξεις περί σεμνότητας και ταπεινότητας. Θέλω λοιπόν να πω στους πολίτες αυτούς σήμερα: ψηφίσατε τη ΝΔ, δεν ψηφίσατε τους κουμπάρους. Ψηφίσατε τον κ. Καραμανλή, δεν ψηφίσατε τον κ. Τσουπίδη και τον κ. Μηλιάκο. Ψηφίσατε Καραμανλή και εκείνος πρόδωσε τις προσδοκίες σας. Εμείς, σε αντίθεση με τη ΝΔ, δεν υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες. Δεσμευόμαστε μόνο από το πρόγραμμά μας, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας.

Κάποιοι, πάντως, επιμένουν ότι η Δικαιοσύνη θα αποφύγει να αγγίξει πολιτικά πρόσωπα. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στον κ. Ζορμπά και στον κ. Λιόγα που διεξάγουν τις έρευνες;

Ο κ. Ζορμπάς δεν εκπροσωπεί πια τη Δικαιοσύνη, είναι ένας κρατικός λειτουργός με αποστολή τη διερεύνηση υποθέσεων ξηπλύματος μαύρου χρήματος. Περιμένουμε τις ενέργειές του, όπως και τις ενέργειες της Δικαιοσύνης.

Συνολικότερα, ωστόσο, κυρία Παπανδρέου, έχετε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Δικαιοσύνης; Πρόσφατα, για παράδειγμα, ο κ. Παπαδόπουλος κατηγορήσε τη Δικαιοσύνη για εναρμονισμό με τα πολιτικά σχέδια της κυβέρνησης...

Υπάρχει πρόβλημα και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα αυτό.