

22/4/08

Αρχείο 9

Στα γήπεδα της πολιτικής



Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΥΡΙΓΟ

Αρματολοί και κλέφτες

Από την... τρελή χαρά του, που επιτέλους ανακόπηκαν η συνεχής πτώση του ΠΑΣΟΚ και η εντυπωσιακή άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα γκάλοπ, ο Γιωργάκης έπεσε από το ποδήλατο και κατέληξε στο νοσοκομείο!

ΜΕ ΚΑΘΕ (αυτονόητη άλλωστε) ειλικρίνεια, «περαστικά του». Δυστυχώς, όμως, δεν μπορεί να περιμένει κανείς γιατρεία και από το πάλαι ποτέ Κίνημα στο οποίο άρχει. Παρά την επιείκεια, με την οποία εκδηλώθηκε εσχάτως η κοινή γνώμη...

ΚΑΙ ΑΥΤΟ δεν είναι μόνο θέμα Γιώργου, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί. Οχι. Είναι ένα θέμα που αφορά το «όλον ΠΑΣΟΚ», τουλάχιστον από την ημέρα που απήλθε ο «λευκός Πελέ της πολιτικής» και οι «σύντροφοι» κλήθηκαν να εκλέξουν διάδοχο.

ΜΕ ΠΟΙΑ κριτήρια παρακαλώ; Με το εξής ένα: Οτι ο Σημίτης, δηλαδή ο πολιτικός που είχε συγκεντρώσει στο πρόσωπό του την πλήρη απάρεσκεια του Ανδρέα, τους εξασφάλιζε την παραμονή στην εξουσία! Με ό,τι σήμαινε αυτό και για τους μεν και για τον δε (αλλά και για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ...).

ΤΟ ΠΙΟ εντυπωσιακό όμως (σχεδόν απίστευτο!) ήταν ότι μεταξύ εκείνων που στήριξαν τον «εγγυητή της εξουσίας» ήταν και ο πρωτότοκος γιος του νεκρού ηγέτη! Προφανώς για να του επιστρέψει το δαχτυλίδι την κατάλληλη στιγμή...

ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ τον Σημίτη, όπως ήταν αναμενόμενο, ο λαός εξεδιώχθη πράγματι από την... εξουσία! Και γύρω από τον νέο ηγέτη παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη συσπείρωση αρματολών και κλεφτών από ιδρύσεως ελληνικού κράτους. Το εξουσιαστικό ΠΑΣΟΚ γνώριζε πια την αποθέωσή του:

ΠΡΩΤΑ με την προώθηση των Ολυμπιακών Αγώνων, κατόπιν με τον θρίαμβο στα Ιμια, στη συνέχεια με την παράδοση του Οτσαλάν, το... έπος του Χρηματιστηρίου, τον ξυλοδαρμό των συνταξιούχων και, τέλος, με την αντικατάσταση του Λαλιώτη από τον Χρυσοχοϊδη για να ικανοποιηθούν οι Αμερικανοί.

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ από το αριστερό κομμάτι της κοινωνίας, που στήριζε το ΠΑΣΟΚ από το 1981, ήταν αναπόφευκτο και στις εκλογές του 2004 το ΠΑΣΟΚ γνώρισε μια τρομερή ηθική καταδίκη, που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν ο «αήττητος» δεν είχε δραπετεύσει χάρη στη μεγαλοψυχία του Γιώργου.

ΤΟΣΟ το χειρότερο όμως... Οχι μόνο γιατί ο Σημίτης διατήρησε δικαίωμα λόγου και παρεμβάσεων, αλλά και γιατί όλοι εκείνοι που θα μπορούσαν πια να αμφισβητήσουν την εξουσία του Γιώργου, δεν είχαν καμία σχέση με αριστερές ιδέες και συμπεριφορές!

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ήταν επί της ουσίας πια ένα κόμμα τόσο αριστερό όσο περίπου και η Ν.Δ. Και αυτό είναι που δεν του επιτρέπει να ανακάμψει, όσες ευκαιρίες και αν του δώσει το κόμμα που κυβερνάει.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

