

Αρχείο 9

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

## Κανόνες

### ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΕΣ



Του ΓΙΩΡΓΟΥ  
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

**Ο** Κώστας Σημίτης φιλοτέχνησε το προφίλ του, ακολουθώντας πάντα το Χρυσό Κανόνα στην πολιτική. Αυτό τον οδήγησε συχνά σε αναμετρήσεις με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποια στιγμή θεώρησε ότι καθάρισε. Οχι μόνο του πήρε την κυβέρνηση -εν ζωή- και αργότερα το κόμμα, αλλά και στα δύο είχε δίπλα του το γιο του. Μεθοδικά διαμόρφωνε ένα σκηνικό που θα παρέπεμπε τους ιστορικούς στη σχέση Δηλιγιάννη - Τρικούπη. Ο ένας χαρισματικός, αλλά επιζήμιος - ο άλλος ηπίων τόνων και χρήσιμος.

Δεν του βγήκε. Η ζημιά έγινε από εκεί που δεν το περίμενε. Από τον επόμενο Παπανδρέου. Ο Γιώργος πρώτα τον έχρισε πρωθυπουργό, μετά τον σταθεροποίησε στο κόμμα, εν συνεχεία του πήρε το υπουργείο Εξωτερικών και τελικά του υποχρέωσε να του παραδώσει τα κλειδιά του κόμματος. Τώρα τον αφήνει στα αζήτητα χωρίς κανένα δισταγμό. Η απάντηση που έδωσε στο Ζάππειο την περασμένη Πέμπτη δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου τελείωσε με τον Σημίτη.

Εκ χαρακτήρος ο πρώην πρωθυπουργός έχει τα ψυχικά αποθέματα για να αντεπιτεθεί. Έχει και το κύρος για να τους κάνει όλους να το κα-

τάλάβουν. Αλλά δεν έχει κανέναν να του συμπαρασταθεί. Τα καλύτερα παιδιά του σήμερα του βγάζουν τη γλώσσα από την αυλή του Παπανδρέου. Για έναν πολιτικό που έφτασε στην κορυφή, είναι σοβαρός και ευπρεπής άνθρωπος, αυτό το τέλος δεν του αξίζει. Στα 72 του ο Σημίτης αντιλαμβάνεται ότι τελικά ο Χρυσός Κανόνας στην πολιτική βρίσκεται σε μια ατάκα από το «Λεξικό του έξυπνου λόγου» του Πάσχου Μανδραβέλη: «Οποιοσ έχει το χρυσό φτιάχνει και τους κανόνες».

glakopoulos@e-tipos.com

