



Στο «θρυλικό» μπλοκάκι ο Κ. Σημίτης σημειώνει τις εκκρεμότητες των υπουργών του και το ξεφύλλιζε συχνά για να τους... φρεσκάρει τη μνήμη

## ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΗΜΙΤΗ

# Σουηδική γυμναστική, «γερμανικό» μπλοκάκι και σπαρτιάτικο ωράριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

**Δ**ούλευε πάνω από 10 ώρες κάθε μέρα. Σε αντίθεση με τον κ. Κ. Καραμανλή που αφήνει μεγάλα περιθώρια κινήσεων στους υπουργούς του, ο κ. Κ. Σημίτης ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις σημαντικές - αλλά και τις λιγότερο σημαντικές - πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο Κώστας Σημίτης ξυπνούσε στις 05.30 και έκανε σουηδική γυμναστική έως τις 06.00. Από τις 06.30 έως τις 08.00 έπινε το τσάι του στο σπίτι, έγραφε επιστολές προς τους στενούς συνεργάτες του με οδηγίες για διάφορα θέματα και διάβαζε τον ελληνικό και τον ξένο Τύπο. Περίπου στις 08.15 ήταν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο πολύ συχνά πήγαινε με τα πόδια από την Αναγνωστοπούλου. Όπως μάλιστα είχε γράψει παλαιότερα σε επιφυλλίδα του ο Σταμάτης Φασουλής «εμπιστεύομαι τον Σημίτη γιατί μένω στο κέντρο και τον βλέπω κάθε πρωί στις οκτώ να πηγαίνει στο γραφείο του, να γυρνάει το μεσημέρι στις τρεις ήμισι και να ξαναφεύγει για το γραφείο του στις πεντέμισι κάθε μέρα».

Από τη στιγμή που έφτανε στο γραφείο του έως τις 10.00 ενημερωνόταν για τις εκκρεμότητες που είχε και έκανε τον τηλεφωνικό γύρο των υπουργείων, ρωτώντας σχετικά με τις εκκρεμότητές τους. Μάλιστα είναι θρυλική πλέον η έκφραση «το μπλοκάκι του Σημίτη». Στην πραγματικότητα ο τέως πρωθυπουργός είχε τρία καφέ μπλοκάκια: στο ένα σημείωνε τις εντολές που έδινε και σε ποιους, στο δεύτερο τα αποτελέσματα που περίμενε και στο τρίτο τις εντολές που σχεδίαζε να δώσει το επόμενο εξάμηνο. Σχετικά με το μπλοκάκι πλέχτηκαν κατά καιρούς διάφορες ιστορίες, όπως π.χ. το περιστατικό με τότε μέλος της κυβέρνησης με

χαρτοφυλάκιο τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είπε στον Σημίτη «μια ιδέα». Όταν έναν μήνα μετά άρχισε να του λέει ξανά «έχω μια ιδέα» ο τέως πρωθυπουργός άνοιξε το μπλοκάκι, του θύμισε την προηγούμενη και του είπε «κάνε πρώτα αυτή κι όταν τελειώσεις ν' ακούσω και την επόμενη».

**Οι συνεργάτες.** Ο «πρωινός καφές» με τους στενούς του συνεργάτες ήταν σταθερά 10.00-11.00 (με τους Ν. Θέμελη, Σ. Κοσμίδη, Γ. Πανταγιά και τον εκάστοτε υπουργό Τύπου) για χάραξη κυβερνητικής γραμμής αλλά και διαμόρφωση προγράμματος με οριζόντια εξαμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου μοίραζε στον καθένα και τους φακέλους με τις οδηγίες που είχε γράψει το πρωί. Από τις 11.00 έως τις 13.00 είχε υπουργικά συμβούλια, επιτροπές, κυβερνητικές συσκέψεις και συναντήσεις με υπουργούς ενώ μέχρι τις 15.30 έκανε επαφές με ξένους ηγέτες, έγραφε επιστολές, απαντούσε στα τηλεγραφήματα ή είχε επαφές για σχεδιασμό πολιτικής στην Ε.Ε. Από τις 15.30 έως τις 17.30 ξεκουραζόταν στο σπίτι του και μετά επέστρεφε στο Μαξίμου. Έως τις 19.30 συναντούσε κατ'ιδίαν εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΑΔΕΔΥ, δημοσιογράφους κ.ά.) ενώ 19.30 έως 20.30 προετοιμαζόταν για εσωτερική δουλειά της επόμενης μέρας (π.χ. μελέτη του φακέλου της οικονομίας, επεξεργασία πολιτικών κ.λπ.). Ο Κώστας Σημίτης Σάββατο πρωί πήγαινε ξανά στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το μεσημέρι και μετά έφευγε για το εξοχικό του στους Αγίους Θεοδώρους όπου - πέρα από τις κοινωνικές επαφές που είχε - επιμελούνταν ομιλίες και συνεντεύξεις, ενώ εάν παρέμενε στην Αθήνα συνήθως το Σαββατόβραδο το αφιέρωνε σε μία έξοδο για σινεμά με τη σύζυγό του Δάφνη.