



ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα...

Πώς «κλείδωσε» η απόφαση Σημίτη να στείλει την επίμαχη επιστολή στον Παπανδρέου

| ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΤΣΗ |
maroutsis@pegasus.gr

Πριν από 10 ημέρες κανείς από το περιβάλλον του Κώστα Σημίτη δεν μπορούσε να προβλέψει την καταγίδα που θα ακολουθούσε. Ο πρώην πρωθυπουργός μόλις είχε επιστρέψει ανανεωμένος από το ολιγοήμερο ταξίδι του στη Γερμανία, στο οποίο έζησε ήρεμες στιγμές παρέα με τον αδελφό του Σπύρο.

Σύμφωνα με μία εκδοχή την οποία υποστηρίζουν και συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, οι ήσυχες ημέρες του... Ιουνίου έμελλε να διακοπούν από ένα τηλεφώνημα. Ήταν η γραμματέας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία ζητούσε από τον κ. Σημίτη να υπογράψει την πρόταση διενέργειας δημοψηφίσματος για την ευρωπαϊκή συνθήκη.

Το τηλεφώνημα - πρόκληση

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήταν έντονη αφενός γιατί μια τέτοια πρόταση πιθανόν να τον εξέθετε στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές (ο κ. Σημίτης συμμετέχει στην επιτροπή σοφών για το μέλλον της Ευρώπης), αφετέρου γιατί θεώρησε ότι ο κ. Παπανδρέου δεν φρόντισε να τηρήσει ούτε τους στοιχειώδεις τρόπους καλής συμπεριφοράς που αρμόζουν στις σχέσεις ενός πρώην και ενός νυν αρχηγού κόμματος.

Η πλευρά Σημίτη παρατηρεί ότι είναι αρκετός καιρός που ο πρόεδρος του Κινήματος συμπεριφέρεται υποτιμητικά προς τον πρώην πρωθυπουργό, όλοι θυμούνται ότι δεν δέχθηκε να παραιτηθεί ούτε στην παρουσίαση του βιβλίου του πριν από ενάμιση χρόνο και ότι με άχαρο τρόπο προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να αποστασιοποιηθεί από τα έργα και τις ημέρες της



Αιφνιδίασε και αιφνιδιάστηκε

Ο τέως πρωθυπουργός αμέσως μετά τη διαδοχή στο κόμμα σχεδόν αποσύρθηκε από την εσωτερική πολιτική σκηνή και ιδίως από τις εσωκομματικές εξελίξεις. Σε κανένα από τα συνέδρια του Κινήματος δεν ήταν παρών και οι δημόσιες παρεμβάσεις του είναι μετρημένες και πολύ στοχευμένες. Το ενδεχόμενο η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού να μην αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά να εγκαινιάζει μια νέα εποχή εσωκομματικής αντιπολίτευσης φαίνεται να βάρυνε στην απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου την οποία μάλλον δεν την περίμενε ο τέως πρωθυπου-

ργός. Ο κ. Σημίτης δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άνθρωπος στον οποίο πριν από τέσσερα χρόνια παρέδωσε το δαχτυλίδι του κόμματος σήμερα θα τον έθετε ουσιαστικά εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θα τον προκαλούσε να παραιτηθεί από μόνος του και τυπικά. Σίγουρος για την επιλογή του αποφάσισε να μη διευκολύνει τον Γιώργο Παπανδρέου και με τη γνωστή ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει λίγη ώρα αργότερα παρακολουθούσε την κινέζικη όπερα Κούντσου στο Μέγαρο Μουσικής αναζητώντας τη χαμένη μακαριότητα που είχε μετά το ταξίδι του στη Γερμανία.

διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Την ιδέα του Κ. Σημίτη να αποστείλει επιστολή και μάλιστα τη συγκεκριμένη προς τον Γ. Παπανδρέου δεν τη γνώριζε κανένας από τους συνεργάτες του, εκτός από τον στενό του φίλο Ν. Θέμελη. Όλοι ξαφνιαστήκαν όταν το πρωί της Τετάρτης διάβασαν το περιεχόμενό της, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σημείο που ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται τον Α. Παπανδρέου, λέγοντας «η πρακτική των κυβερνήσεων τόσο του πατέρα σου όσο και των δικών μου ήταν η κύρωση των Συνθηκών από τη Βουλή».

Εκπλήξεων συνέχεια

Όμως ο Κώστας Σημίτης φαινόταν να έχει λάβει τις αποφάσεις του και έδωσε εντολή να σταλεί η επιστολή στη Χαριλάου Τρικούπη και έπειτα από λίγο να δοθεί και στη δημοσιότητα. Αυτό άλλωστε το ξεκαθάριζε και στον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου, «θα δημοσιεύσω αυτό το γράμμα αφού το λάβεις».

Την επόμενη ημέρα και πριν υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη Χαρ. Τρικούπη ο Κ. Σημίτης ξάφνιασε για μια ακόμη φορά τους πάντες. Δημοσίευσε επιστολή στήριξης προς τον δήμαρχο Πειραιά, Π. Φασούλα, δείχνοντας πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εκλέγεται.

Από πολλούς η δεύτερη αυτή κίνηση θεωρήθηκε ως ολική επαναφορά του Κ. Σημίτη. Είχαν άδικο; Λίγες μόνον ημέρες πριν είχε διαρρεύσει σε μερίδα του Τύπου η είδηση της δημιουργίας ιδρύματος από τον πρώην πρωθυπουργό, το διοικητικό συμβούλιο μάλιστα του οποίου απαρτίζεται από τα μέλη της οικογένειάς του και στενούς του φίλους. Η σύμπτωση θεωρήθηκε σατανική.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του τέως πρωθυπουργού μετά το 2004

Αραιές εμφανίσεις και σπάνιες παρεμβάσεις στις πολιτικές και εσωκομματικές εξελίξεις χαρακτήριζαν μέχρι πρότινος τη μ.π. (μετά πρωθυπουργίας) περίοδο Σημίτη.

Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού μετά την παράδοση του κόμματος στον Γιώργο Παπανδρέου έγινε τον Νοέμβριο του 2004 προκειμένου να υπερασπιστεί το έργο των κυβερνήσεών του και να αμφισβητήσει την οικονομική απογραφή της κυβέρνησης. Μεγαλύτερη ήταν η κινητικότητα που ανέπτυ-

ξε μέσα στο 2007, οπότε και οι παρεμβάσεις του έγιναν πιο συχνές με την ευκαιρία εκδηλώσεων του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), που ο ίδιος ίδρυσε.

Τον Ιανουάριο του 2007 ο ΟΠΕΚ καλεί τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, Γκόραν Πέρσον. Την περίοδο εκείνη ο Γιώργος Παπανδρέου υπερασπίζεται την αναθεώρηση του άρθρου 16 και ο Κώστας Σημίτης ρωτάει με νόημα τον κ. Πέρσον «αν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Σουηδία».

Η βολή ευθεία κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και υπέρμαχου του σοουδικού μοντέλου ανάπτυξης.

Ενα μήνα αργότερα ο κ. Σημίτης παρουσιάζει το βιβλίο του «Στόχοι, Στρατηγική, Προοπτικές. Κείμενα 2000 - 2006» και περιλαμβάνει προτάσεις, θέσεις, ιδέες και πολιτικές για τη χώρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου ο Γιώργος Παπανδρέου δεν παρίσταται.

Δύο μήνες αργότερα, ο κ. Σημίτης παίρνει αποστάσεις από την αντιπολιτευτική τα-

κτική του ΠΑΣΟΚ και τον Σεπτέμβριο του 2007 διαφωνεί ανοιχτά με την κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υποχρεώνοντας την να πάρει θέση στην κόντρα του με τον Ευ. Βενιζέλο.

Η πιο πρόσφατη παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο και αφορούσε τα ελληνοτουρκικά. Ο κ. Σημίτης τάχθηκε για πρώτη φορά κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε.