

## Ξεφτιλίστηκαν

Τελικά τα κατάφεραν. Ξεφτίλισαν την Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της, πάνω που άρχισε να βγαίνει φως για το σκάνδαλο.

Την κατάρρευση της αξιοπιστίας της δημιούργησε δήλωση του ίδιου του προέδρου της Επιτροπής, για την οποία ζητεί την παραίτησή του η Ν.Δ., ότι βρήκε ιδιόγραφο σημείωμα του Χριστοφοράκου να πάρει μίζα ενός εκατομμυρίου ευρώ (!) υπουργός της Ν.Δ. το 2008.

Πανηγύρι στήθηκε στα ΜΜΕ από τους κυβερνητικούς παραγάλους, ότι μπαίνει μέσα υπουργός της Ν.Δ., τον οποίο όπως έλεγαν την Κυριακή έχει ταυτοποιήσει η δικαστική έρευνα και όπου να 'ναι ανακοινώνεται το όνομά του, για να μάθει ο λαός πως δεν είναι μόνον ο δικός τους Μαντέλης ένοχος...

Μετά, το ιδίωμα σημείωμα χάθηκε και ανακοινώθηκε από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι ήταν κάποιο e-mail, λέει, που μιλάγε καθαρά για μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008. Όμως, και το e-mail εξαφανίστηκε από τη δικογραφία!

Και τελικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα άσχετο έγγραφο... παραγγελίας για έπιπλα κουζίνας σε αμερικανική εταιρεία που «άγνωστο πώς» είχε παρεισφρήσει στη δικογραφία. Σ' αυτό ζητείται από τον ιδιοκτήτη της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΡΑΝ να εξοφλήσει έπιπλα κουζίνας που χρωστούσε!

Επρόκειτο, όμως, για την αμερικανική εταιρεία επίπλων... «The Cabinet Man»! Ο πρόεδρος της Επιτροπής πάντως αρνούνταν ότι το έδωσε στον Τύπο, αλλά δεν έπεισε ούτε τους βουλευτές του κόμματός του και σε σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ τους «τα άκουσε» για τα καλά και κατηγορήθηκε για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Θα τους ζηλεύει σίγουρα ο Γκαίμπελς.

Η «Α»

## Πες τα Χρυσόστομε

Της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΔΗΛΙΝΗ  
adilini@apogevmatini.gr



Πώς αλλάζουν οι καιροί! Πριν από μία δεκαετία περίπου ο Κώστας Καραμανλής, νέος, άφθαρτος, και πολλά υποσχόμενος, κατηγορούσε, από το βήμα της Βουλής, τον τότε

πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη ως «αρχιερέα της διαπλοκής». Ήταν οι μέρες τέτοιες που επέτρεπαν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκτοξεύει τέτοιες βαριές εκφράσεις στον τότε πρωθυπουργό, καθώς ο δεύτερος είχε αρχίσει να νιώθει τα ακροαστικά στα πλευρά του από τα καμώματα ανθρώπων του περιβάλλοντός του. Οι περιπτώσεις και τα ηθικά παραπτώματα των δικών του ανθρώπων, ήτοι των κυρίων Παναγιώτα και Τσουκάτου, είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν απομακρυνθεί από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ο Κώστας Σημίτης, από την πλευρά του, επέλεξε να δρομολογήσει την αντικατάστασή του από τον Γιώργο Παπανδρέου λίγο πριν από την κάλπη του 2004, ώστε να μην αλλάξει εξ ολοκλήρου την ήττα την προσωπική και του κόμματός του από τον Κώστα Καραμανλή. Παρέδωσε, λοιπόν, το κόμμα στο σημερινό πρωθυπουργό και μαζί του κληροδότησε και όλα τα βαρίδια του παρελθόντος. Πάνω από όλα, όμως, του κληροδότησε ένα βαρύ παρελθόν από τις διακυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Σε πρώτη ανάγνωση και πριν από τις τελευταίες αποκαλύψεις θα πίστευε κανείς ότι του κληροδότησε μόνο το κακό παρελθόν που προερχόταν από άστοχες συμπεριφορές κάποιων από τα πρόσωπα που είχε επιλέξει ο Κώστας Σημίτης.

Η αλήθεια, όπως αποκαλύπτεται, είναι άλλη. Ο Γιώργος Παπανδρέου πράγματι παρέλαβε ένα κόμμα που είχε στο «κοντέρ» του πολλά χρόνια διακυβέρνησης και κατάφερε με τα χρόνια να ξεκαθαρίσει με τα πρόσωπα που μεσουράνησαν την περίοδο Σημίτη, καθώς και με κάποιους από τους τότε πρωτοκλασάτους υπουργούς που εξαφανίστηκαν από το πολιτικό προσκήνιο. Ήτοι ο κύριος Παπαντωνίου, ο κύριος Βερελής και ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Πλην του κυρίου Βερελή, που αποχώρησε μόνος του πέρσι, για να υπερα-



σπιστεί τον εαυτό του, όπως είπε, όταν ακούστηκε ένα σκάνδαλο επί ημερών του, ο κύριος Τσοχατζόπουλος πηθήθηκε στην κάλπη πληρώνοντας τη κλιμάτη δεξίωση του γάμου του στο γαλλικό ξενοδοχείο «Four Season» και ο Γιάννος Παπαντωνίου με απόφαση Παπανδρέου δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής.

Με τη μόνη διαφορά ότι τόσο ο Γιάννος Παπαντωνίου, πολύ δε περισσότερο ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ήταν στενοί συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου και λιγότερο του Κώστα Σημίτη.

Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, ο νυν πρωθυπουργός και το κόμμα του έρχονται να απολογηθούν για πράξεις και συμπεριφορές πρωτοκλασάτων, ανά περιόδους, στελεχών του ΠΑΣΟΚ που είτε πήραν «δωράκια» για την πάρτη τους, είτε τα έδωσαν στο κόμμα, είτε αγόρασαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών πολυτελή σπίτια κάτω από την Ακρόπολη. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν δείχνει πρόθυμος να απολογηθεί για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, σε λίγους μήνες θα κληθεί να απολογηθεί στον ελληνικό λαό για όσα πέτυχε ή δεν πέτυχε, έκανε ή δεν έκανε τόσον καιρό που κυβερνά.

Αυτός που πρέπει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κώστας Σημίτης, που κυβέρνησε 9 χρόνια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι άδικο για έναν πρώην πρωθυπουργό, που έβα-

λε τη χώρα στην ΟΝΕ και που την παρέλαβε από την ακυβερνησία της τελευταίας περιόδου Ανδρέα Παπανδρέου, να καλείται σήμερα να απολογηθεί για τα καμώματα κάποιων συνεργατών του.

Από την άλλη, αν ο ίδιος υπήρξε έντιμος, κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί κανείς, τι πρόβλημα έχει να πάει στην Εξεταστική να καταθέσει τη γνώμη του; Τι έχει να χάσει περισσότερο; Στο κάτω της γραφής, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Είναι λογικό να βάλεται και να αλλοιώνεται το κύρος του γιατί έκανε πράγμα ανθρώπινο- κάποιες λάθος επιλογές; Και τα λάθη για τους ανθρώπους είναι και σε αυτό δεν εξαιρούνται ούτε οι πρωθυπουργοί, νυν και τέως.

Τούτο αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμανλή, η εντιμότητα του οποίου επίσης δεν αμφισβητείται.

Τόσα χρόνια τώρα και αυτός «σταυρώνεται» για τις συμπεριφορές, ηθικές και πολιτικές, κάποιων συνεργατών του, έχοντας βεβαίως και ένα παραπάνω

πλεονέκτημα έναντι του προκατόχου του ότι, δηλαδή, δεν έχει αποδειχτεί ότι κάποιος στενός του συνεργάτης τα έπιασε για την πάρτη του ή για το κόμμα.

Γιατί, λοιπόν, δεν αποφασίζουν και οι δύο να πάνε να καθαρίσουν τη θέση τους και να πετάξουν από πάνω τους τις σκιές από καμώματα των συνεργατών τους; Στο κάτω κάτω, σε αυτούς τους δύο ανέθεσε ο ελληνικός λαός τη διακυβέρνηση και όχι στους Τσουκάτους, τους Τσοχατζόπουλους, τους Βατοπαιδινούς ή άλλους αστέρες του πολιτικού στερεώματος.

Εδώ που φτάσαμε δεν είναι κακό να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος επιλογές προσώπων που αμαυρώνουν σήμερα το κύρος και των δύο.

Και αν δεν θέλουν να πάνε αυτοπροσώπως, ας τα πουν με ένα υπόμνημά τους, στο οποίο θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και τη δική τους θέση.

Η μοίρα τους έφερε να βρίσκονται στο ίδιο σημείο και να πρέπει να μιλήσουν. Βεβαίως, ο Κώστας Καραμανλής έχει παραδεχτεί, αρκετές φορές δημοσίως, τα λάθη του και έχει ζητήσει συγγνώμη, κάτι που δεν έχει κάνει τόσα χρόνια τώρα ο Κώστας Σημίτης. Τώρα ήλθε η ώρα. Ο ελληνικός λαός και ο κόσμος φωνάζει στον καθένα ξεχωριστά «πες τα, Χρυσόστομε!».

## ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ιδιοκτησία: «Εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε.»

Διευθύνων Σύμβουλος: Κώστας Ι. Σαραντόπουλος

Διευθύντρια: Γιώτα Αντωνοπούλου

Διεύθυνση Σύνταξης: Μάκης Δελπέρτος

Αρχισυνταξία: Δέσποινα Κονταράκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Τριανταφύλλου

Φειδιού 12 106 78 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 64.300.11-210 38.18.811, 210 38.46.283

APOG Telefax 210.38.09.876-210 38.09.507 - e-mail: info @apogevmatini.gr

Μικρές Αγγελίες: Φειδιού 12, τηλ.: 210 38.18.811-15, Fax: 210 38.32.876

Διαφημίσεις: Φειδιού 12, τηλ.: 210 38.32.491 Ετήσιες συνδρομές +ΦΠΑ 4,5%:

Αθήνα: 600 - Υπόλοιπη Ελλάδα: 751,20 - Ευρώπη: 1.001,60 - Λοιπές χώρες: 1.048,55

Όσοι δεν βρίσκουν την «Α» στα περίπτερα ή ενδιαφέρονται να γίνουν συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο Διανομής-Κυκλοφορίας: Μιλτιάδη Γρ. Ζήκο.

Τηλ: 210-3818811, εσωτ. (129), fax: 210-3846042, e-mail: cycle@apogevmatini.gr

Η «Α» στο Διαδίκτυο: <http://www.apogevmatini.gr>

## ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΤΟΛΗ: 06.04' ΔΥΣΗ: 20.42'. Σελήνη 20 ημερών

Ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 758 μ.Χ. Έλαβε σπουδαία μόρφωση και αφοσιώθηκε στη μελέτη. Ο συνονόματός του αυτοκράτορας τον υποχρέωσε να αναλάβει τη διεύθυνση του πτωχοκομείου Κωνσταντινούπολης, απ' όπου περνώντας ταχύτατα όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης την Κυριακή του Πάσχα (806) αναρριχήθηκε στον πατριαρχικό θρόνο, από τον οποίο έδωσε σημαντικούς αγώνες κατά των εικονομάχων. Διετέλεσε 9 χρόνια Πατριάρχης και 13 στην εξορία. Πέθανε ειρηνικά το 822.

Αύριο, 3/6, είναι του Αγίου Λουκιλλιανού.