

Αρχείο 9

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Πώς η Βάσω Παπανδρέου διέψευσε δημοσίως τον Σημίτη

• Κόκκαλης: Σημίτης και Γιάννος μου υποσχέθηκαν τα ψηφιακά του ΟΤΕ!

• «Κιχ» δεν έβγαλε το ΠΑΣΟΚ στις αποκαλύψεις Κόκκαλη!

ΜΕΡΟΣ ΜΔ'

Ενώ λοιπόν είχε διαπιστωθεί ότι η κατάσταση στην Οικονομία είχε εκτροχιασθεί και η επιδείνωση ήταν καλπάζουσα και εξαιτίας των διαλυτικών συμπτωμάτων που κυριάρχησαν στη χώρα από τις 20 Νοεμβρίου του 1995, που ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε εισαχθεί στο Ωνάσειο, μέχρι και την ολοκλήρωση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο τέλος Ιουνίου 1996, άρχισαν να «σκάνε μύτη» και τα αιτήματα των περιφήμων «οικονομικών συμφερόντων»!

Τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία επεδίωκαν τη συνέχιση της προνομιακής πρακτικής της ανάθεσης έργων από την κυβέρνηση χωρίς διαγωνισμού! Αφορμή για να εμφανισθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής — διότι παρασκηνιακά υπήρχαν και εδραστηριοποιούντο — τα προαναφερθέντα «οικονομικά συμφέροντα» αποτέλεσε ομιλία του τότε πρωθυπουργού Κ. Σημίτη στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον» που είχε γίνει στις 10 και 11 Ιουνίου του 1996. Τότε ο κ. Σημίτης, μιλώντας τις 11 Ιουνίου και αναφερόμενος στις περίφημες «προγραμματικές συμφωνίες», με τα όσα είχε πεί, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση του δεν επρόκειτο να τις συνεχίσει, καθώς, άλλωστε, από την 1-1-1997 απαγορευόταν από την Ε.Ε., γιατί έτσι περιοριζόταν ο ανταγωνισμός.

**Υποκρισία Σημίτη για «προγραμματικές συμφωνίες»**

Χαρακτηριστικά στην ομιλία του εκείνη ο Κ. Σημίτης, ως πρωθυπουργός και εν μέσω του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, είχε πεί τα ακόλουθα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν εκτενώς στις εφημερίδες και προκάλεσαν εντύπωση, διότι με τις θέσεις του αυτές εμφάνιζε ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο που ο ίδιος είχε ονομάσει «εκουχρονιστικό»:

«Κληδικές παρεμβάσεις έχουν πολύ συχνά αποτύχει στο παρελθόν. Δεν επιτρέπονται άλλωστε στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. δέχεται όμως εξαιρέσεις, σε περιπτώσεις κληδών κρίσιμης σημασίας για μία περιοχή ή χώρα, ή για την κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.» Και στο σημείο αυτό πρόσθεσε με έμφαση:

«Τους κληδόνους αυτούς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε με την παροχή τεχνολογικής υποδομής, κατάρτισης, ενίσχυσης στην αναζήτηση νέων προϊόντων και παροχής χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων», για να προσθέσει στη συνέ-

Του  
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

χεια ότι:

«Ταυτόχρονα σε όσες περιπτώσεις το κράτος έχει την ιδιοκτησία "φυσικών μονοπωλίων" πρέπει να φροντίζει για την αποτελεσματική τους λειτουργία και τη διαφανή διαχείριση του δημόσιου πλούτου, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και όχι τη μετατροπή τους σε φέουδα ισχύος και μικροπολιτικών επιδιώξεων»!

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι με τις περίφημες «προγραμματικές συμφωνίες» της περιόδου 1983-1990 προέκυψαν σκάνδαλα, οι σχετικές «συμφωνίες» για τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων δεν τηρήθηκαν, ενώ το αρχικό κόστος αναθεωρήθηκε επανειλημμένως, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι χιλιάδες καταναλωτές, οι οποίοι πλήρωναν τον... λογαριασμό! Φυσικά, η άληθη συνέπεια που είχε η κρατικίστικη αυτή πολιτική των «προγραμματικών συμφωνιών» ήταν να οδηγηθούν σε μαρασμό και στη συνέχεια στη λύση του «ήουκέτου» εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν τα... «μέσα» να περιηγηθούν στο... «κλειστό σύστημα» των εταιρειών προς τις οποίες ανατίθεντο οι σχετικές παραγγελίες! Πρόκειται για μια τραγική αλήθεια που έχει να κάνει με αρκετές περιπτώσεις «προγραμματικών συμφωνιών», όπως ήταν, η μεγαλύτερη, μεταξύ ΔΕΗ και ΠΥΡΚΑΛ, η ανάθεση της προμήθειας ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων αρχικά στην INTRAKOM και εν συνεχεία και στη Ζίμενς — με τις προμήθειες και τα ομοιογενή «κλαδάκια» της οποίας ασχολείται τώρα η ελληνική δικαιοσύνη αλλά και η σχετική εξεταστική επιτροπή της Βουλής — στη μεταξύ κρατικών ναυπηγείων και ΟΣΕ για κατασκευή βαγονιών, η οποία ναυάγησε, η ανάθεση της αποκλειστικής εισαγωγής καφέ στην κρατική εταιρεία ΠΡΟΜΕΤ, γύρω από την οποία έγινε χορός οικονομικών σκανδάλων κ.ά.!

**Η Βάσω... διαψεύδει τον Σημίτη!**

Ενώ λοιπόν ο κ. Σημίτης στις 11 Ιουνίου είχε αφήσει να διαφανεί ότι η κυβέρνησή του θα τερμάτιζε το αμαρτωλό καθεστώς των «προγραμματικών συμφωνιών», σημειώθηκε η πρώτη αντίδραση από την τότε υπουργό Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου που ήταν και στην... «κλειστή» ομάδα Σημίτη! Με ανακοινώσεις που έκανε, ως υπουργός Ανάπτυξης στις 23 Ιουλίου 1996, ανέφερε, κόντρα στα όσα είχε πεί ο κ. Σημίτης προ 12 ημερών, ότι η κυβέρ-

νηση θα προχωρήσει στην ανάθεση προμηθειών των ΔΕΚΟ σε εγχώριες επιχειρήσεις με τη διαδικασία των «προγραμματικών συμφωνιών» και όχι με διεθνείς διαγωνισμούς!

Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων της υπουργού Ανάπτυξης και του Πρωθυπουργού για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς εκκρεμούσαν αναθέσεις ύψους 1,5 τρις. δρχ., έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Μάλιστα, πολλὰ δημοσιεύματα την επόμενη ημέρα έκαναν λόγο ότι τελικά θα επικρατούσε η άποψη του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη! Όμως τελικά, αυτό αποδείχθηκε ψευδαίσθηση, που κράτησε τουλάχιστον μέχρι τις 25 Ιουλίου, όταν ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της «Ιντρακόμ» Σωκ. Κόκκαλης έδωσε συνέντευξη Τύπου σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Χίλιτον» και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του οποίου θα μπορούσαν να γίνουν πράξεις οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί για τις «προγραμματικές συμφωνίες»! Μάλιστα τότε, ο κ. Κόκκαλης είχε δηλώσει ότι «σε περίπτωση που η κυβέρνηση υποχρεώσει τον ΟΤΕ να προσφύγει σε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ψηφιακών παροχών ύψους 250 δισ. δρχ., τότε η «Ιντρακόμ» θα σταματήσει την παραγωγική της λειτουργία στην Ελλάδα και θα τη μεταφέρει στη Ρουμανία, όπου λειτουργεί άλλη εταιρεία του ομίλου, που ονομάζεται «Ιντραρόμ», όπου υπάρχει και χαμηλότερο κόστος παραγωγής»!

**Κόκκαλης: Σημίτης και Γιάννος μου το υποσχέθηκαν**

Μάλιστα, στη συνέντευξη εκείνη ο Σωκ. Κόκκαλης δεν περιορίστηκε στην απειλή να κλείσει την Ιντρακόμ, αλλά αποκάλυψε ότι το θέμα των «προγραμματικών συμφωνιών» το είχε συζητήσει με τον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, όταν ήταν υπουργός Βιομηχανίας καθώς και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου και είχε λάβει την υπόσχεση ότι θα εξεδίδετο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα! Συγκεκριμένα, ο Σωκ. Κόκκαλης είπε επί λέξει: «Βέβαια από πέρυσι την άνοιξη (1995) που δόθηκε η υπόσχεση αυτή, δεν υπήρξε συνέχεια και γι αυτό επιστομαίνω την ανάγκη να προωθηθεί τώρα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η έκδοση του σχετικού Π.Δ.»! Στις δηλώσεις του Σωκ. Κόκκαλη η κυβέρνηση του κ. Κ. Σημίτη απέφυγε να απαντήσει...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

