

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Μάνος: Κατά 30% ακριβότερα αγοράζει ψηφιακά κέντρα ο ΟΤΕ

- Με νόμο ο Σημίτης ενέκρινε τις Προγραμματικές Συμφωνίες, που έλεγε ότι θα καταργούσε!
- Μέσα σε 3 μήνες ξεκίνησαν αναθέσεις προμηθειών ύψους 1,5 τρισ. δρχ!
- Ερώτημα παραμένει το ύψος της «μίζας» που δόθηκε!

Του  
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

## ΜΕΡΟΣ ΜΕ'

Μετά την παρέμβαση του επιχειρηματία Σ. Κόκκαλη με τη συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να πιέσει την κυβέρνηση του Κ. Σημίτη να επιτρέψει στη διορισμένη διοίκηση του ΟΤΕ να προχωρήσει σε νέες αναθέσεις ψηφιακών κέντρων στις εταιρείες Ιντρακόμ κατά 60% και Ζίμενς κατά το 40%, χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού η κυβέρνηση Σημίτη τήρησε εκωφαντική σιωπή!

Και τούτο γιατί, από όσα είπε ο επιχειρηματίας Σωκ. Κόκκαλης, προέκυπτε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε δεσμευθεί προς τον επιχειρηματία και προφανώς και προς τη Ζίμενς ότι πριν τελειώσει το 1996, γιατί από την 1-1-1997 στις χώρες της Ε.Ε. τερματιζόταν αυτή η διαδικασία, θα γίνονταν οι νέες παραγγελίες ψηφιακών κέντρων του ΟΤΕ. Έτσι, η μόνη αντίδραση στην υπόθεση αυτή τότε προήλθε από τον τότε βουλευτή της Ν.Δ. Στέφανο Μάνο, ο οποίος με δηλώσεις του στις 26 Ιουλίου 1996, δηλαδή την επομένη των δηλώσεων Κόκκαλη, αφού τις είχε χαρακτηρίσει ως «εξαιρετικά χρήσιμες, διότι για πρώτη φορά καθιστούν διαφανή την πολιτική των προμηθειών του ΟΤΕ και πρόσθεσε ότι: «Οι προγραμματικές συμφωνίες του ΟΤΕ, βάσει των δηλώσεων του κ. Κόκκαλη «έχουν ως αποτέλεσμα την αγορά υλικού κατά 30% ακριβότερου, τουλάχιστον εκείνου που θα μπορούσε να αγοραστεί κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες που προκαλεί ένας διεθνής διαγωνισμός».

Πρόσθεσε δε ότι «η δήλωση αυτή σημαίνει

ότι ταυτόχρονα η ίδια εταιρεία "Ιντρακόμ" παροτρύνεται από τις προγραμματικές συμφωνίες να παράξει προϊόντα κατά 30% ακριβότερα».

**Μάνος: Ο ΟΤΕ αγοράζει 30% ακριβότερα**

Ακόμη, ο κ. Μάνος κάλεσε την κυβέρνηση του κ. Σημίτη να απαντήσει στο ερώτημα «αν επιθυμεί να στηρίξει με προγραμματικές συμφωνίες την εγχώρια παραγωγή (συναρμολόγηση) υλικού Ζίμενς και Ερικσον (σ.σ. γιατί με την τεχνολογία Ericsson λειτουργούσε η Ιντρακόμ), έστω και αν επιβαρύνει το κόστος του ΟΤΕ με υλικό κατά 30% ακριβότερο». Ακόμη, ο κ. Μάνος ανέφερε ότι «είναι καιρός οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι κινούμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ότι θα πρέπει να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές για να επιβιώσουν και όχι να εξαρτούν την ύπαρξή τους από τις αδιαφανείς προμήθειες των ΔΕΚΟ». Επίσης, επεσήμει ότι με την πολιτική των «προγραμματικών συμφωνιών «ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του '80, από την οποία τίποτα δεν διδάχτηκαν οι θαυμαστές του παλαιού αθλητικού μοντέλου αυτοδύναμης ανάπτυξης και οι άλλοι οπαδοί των προγραμματικών συμφωνιών».

Φυσικά, παρά τις σκληρές αυτές δηλώσεις του Στέφανου Μάνου, που αποδείκνυαν ότι το κόστος που πλήρωνε ο ΟΤΕ για την προμήθεια των ψηφιακών κέντρων ήταν ακριβότερο τουλάχιστον κατά 30%, η κυβέρνηση Σημίτη τηρούσε «αιδήμονα σιγή! Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η πρακτική των «προγραμματικών συμφωνιών» ίσχυε σε όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε., με το σκεπτικό ότι έτσι ενισχύονταν οι εγχώριες βιομηχανίες. Ωστόσο, όμως, η θέση αυτή αναθεωρήθηκε, μετά τη διαπίστωση ότι με αφορμή τις αναθέσεις έργων μέσω των «προγραμματικών συμφωνιών» γιγαντώθηκε η διαφθορά καθώς τα «λαδώματα» κρατικών κυρίως αξιωματούχων ήταν καθημερινό φαινόμενο σε πολλές χώρες, στις οποίες λειτουργούσαν οι προαναφερθείσες προγραμματικές συμφωνίες.

**Δικαστήρια στη... Γαλλία για μίζες!**

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιοδικό «Εκόνομιστ» της 13ης Ιουλίου 1996, το οποίο, αναφερόταν στη Γαλλία είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ποιος ο επόμενος»; Στο δημοσίευμα αυτό παρουσιάζονταν ένας κατάλογος 22 προσώπων κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα οποία είτε είχαν καταδικασθεί για διαφθορά είτε ανακρίνονταν με την ίδια κατηγορία αθλή και άλλες... Ενδεχομένως, τα όσα είχαν γίνει στη Γαλλία με τις προγραμματικές συμφωνίες να είχε υπόψη του ο Κ. Σημίτης, όταν μίλησε, στις 11 Ιουνίου 1996 σε οικονομικό συνέδριο και αποδοκίμασε την παρεμβατική πρωτοβουλία των «προγραμματικών συμφωνιών»,

αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν θα συνεχισθούν...

Πάντως και για να καταδειχθεί πόσο αποτελεσματικές ήταν προς την κυβέρνηση Σημίτη οι πιέσεις των επιχειρηματικών συμφερόντων για να συνεχισθεί το καθεστώς των «προγραμματικών συμφωνιών» αξίζει να αναφερθεί η απάντηση που έδωσε ο τότε πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 1996. Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να ισχύει η παλαιότερη δήλωση που είχε κάνει σε ομιλία του κατά των «προγραμματικών συμφωνιών», απάντησε, σε οργισμένο ύφος ότι «ουδέποτε τάχθηκε κατά των προγραμματικών συμφωνιών»!

**Νόμος Σημίτη υπέρ «προγραμματικών συμφωνιών»**

Ήταν φανερό πλέον ότι αμέσως μετά τις εκλογές, εφόσον ο κ. Σημίτης θα επανεξελέγεται πρωθυπουργός, οι «προγραμματικές συμφωνίες» θα γίνονταν πράξη! Και πράγματι. Με τον πρώτο νόμο που εψήφισε η κυβέρνηση Σημίτη τον Νοέμβριο 1996, αμέσως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996, θεσπίστηκε η ανάθεση προγραμματικών συμφωνιών των ΔΕΚΟ «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων»! Δηλαδή, επετράπησαν αναθέσεις προμηθειών από τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) και σε τιμές που «βόλευσαν» τις επιχειρήσεις που έπαιρναν τις παραγγελίες χωρίς διαγωνισμούς, είτε εγχώριους είτε διεθνείς! Έτσι, με βάση τον συγκεκριμένο νόμο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέσω των ΔΕΚΟ μοίρασε σε συγκεκριμένους προμηθευτές 1,5 τρισ. δρχ., μοιλονότι, κατά τους μετριώτερους υπολογισμούς οι ΔΕΚΟ θα μπορούσαν να κάνουν τις ίδιες προμήθειες μέσω διεθνών διαγωνισμών τουλάχιστον με 30% χαμηλότερες τιμές! Όπως γίνεται αντιληπτό, αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο ΦΕΚ, οι διαδικασίες ανάθεσης των προμηθειών των ΔΕΚΟ κινήθηκαν αστραπιαία και σε πρωτοφανή χρόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Και τούτο γιατί όλες οι συμβάσεις ανάθεσης των παραγγελιών από όλες τις ενδιαφερόμενες ΔΕΚΟ θα έπρεπε να υπογραφούν με τους προμηθευτές μέχρι τις 31-12-1997, καθώς από το τέλος της χρονιάς εκείνης οι προγραμματικές συμφωνίες καταργούντο! Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πρόκειται για ένα ζήτημα που κάποτε θα πρέπει να ερευνηθεί προκειμένου να διεκδικήσει η Ελλάδα μια θέση «πρωτιάς» στο βιβλίο «Γκίνες», σχετικά και με το ύψος των υπογραφείσων προγραμματικών συμφωνιών, τον αριθμό των σελίδων χαρτιών που υπεγράφησαν... αθλή και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έγιναν όλα αυτά! Ίσως, τα πορίσματα της Δικαιοσύνης και της Εξεταστικής αποκαλύψουν κάτι, ευελπιστώντας να καταδειχθεί, κάποια στιγμή, και η ροή του περίφημου «μαύρου» χρήματος...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

