

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αύξηση φορολογίας και έλλειψη ιδιωτικοποιήσεων

ΜΕΡΟΣ ΜΗ'

Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών της οικονομίας ήταν αρνητική και αυτό είχε επισημανθεί έγκαιρα, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κ. Σημίτη συναντούσε δυσκολίες στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού που απαιτούσαν οι ανάγκες για το 1997. Και τούτο γιατί εκδηλωνόταν δημόσια αντιδράσεις από πολλά κομματικά στελέχη στα μέτρα που φερόταν να σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Κατόπιν αυτού, ο Κ. Σημίτης συγκάλεσε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας με στόχο να εξασφαλίσει τη συναίνεση κομματικών και βουλευτών στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού του 1997. Παράλληλα, είχε προγραμματίσει και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, προκειμένου να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός στον οποίο θα κατέληγε η κυβερνο-κομματική σύσκεψη της 18ης Νοεμβρίου, ώστε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να έχει κατατεθεί στη Βουλή ο Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.

Σημίτης: «Αν πέσουμε, θα πέσουμε όλοι!»

Στην κοινή σύσκεψη πολλή αστεία της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από εκείνα που είχαν υποστηρίξει στην εσωκομματική διαδικασία εκλογής προέδρου στο ΠΑΣΟΚ τον Άκη Τσοχατζόπουλο, εξέφρασαν κάποιες ενστάσεις επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού, αλλά οι περισσότεροι βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσφορία τους στον Κ. Σημίτη, γιατί είχε «τραβήξει» διαχωριστικές γραμμές μετά την εκλογή του στην προεδρία του κόμματος.

Από την πλευρά του ο Κ. Σημίτης υποσχέθηκε ότι «κάποιες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν θα ληφθούν υπόψη» και πρόσθεσε με νόημα ότι η πολιτική που εξήγει αποτελεεί μονόδρομο προσθέτοντας ότι «αν πέσουμε, θα πέσουμε όλοι» υπογραμμίζοντας ότι «η μη επιτυχία της θα έχει συλλογική επίπτωση». Ουσιαστικά δηλαδή ο Σημίτης είπε τότε στους κομματικούς αλλά και στους βουλευτές του ότι αν η κυβέρνηση του αποτύχει, οι επιπτώσεις από την αποτυχία

θα διαχυθούν σε όλους και όχι μόνο στον ίδιο και τους υποστηρικτές του. Έτσι, η συναίνεση για τον φοροεπιδρομικό προϋπολογισμό του 1997 εξασφαλίστηκε. Την επομένη ημέρα, 19 Νοεμβρίου, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο και τον ενέκρινε, ώστε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να κατατεθεί στη Βουλή. Ωστόσο, και η έγκριση του προϋπολογισμού του 1997 δεν ήταν χωρίς αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις όμως είχαν να κάνουν με τα κοινά ορισμένων υπουργείων, τα οποία οι υπουργοί δεν ήθελαν να τα περικόψουν! Έτσι ο Κ. Σημίτης, επιστράτευσε και πάλι τη μέθοδο της απειλής λέγοντας στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι «η εφαρμογή της πολιτικής που αποφασίσαμε θα πρέπει να είναι έργο όλων ανεξαιρέτα. Από τον υπουργό μέχρι τον ιδιώτη επιχειρηματία, τον συνδικαλιστή, τον κοινοτάρχο».

Ε.Ε.: Όχι αύξηση φορολογίας αλλά ιδιωτικοποιήσεις!

Μετά την έγκριση των βασικών αρχών του προϋπολογισμού του 1997, το

κυρίαρχο σκηνικό που προέκυπτε ήταν η μεγάλη αύξηση της φορολογίας, η οποία θα προέκυπτε για εκείνη τη χρονιά και η απουσία διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, όπως αποκρατικοποιήσεις, μείωση της έκτασης του δημόσιου τομέα κ.λπ. Έτσι, ήλθε η πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσιοποίησε τις

εκτιμήσεις της για τα πρώτα βασικά σημεία του προϋπολογισμού του 1997 και επισήμανε περί τις 22 Νοεμβρίου 1996 ότι:

- Η αύξηση της φορολογίας δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αναπτυξιακή τροχιά την ελληνική οικονομία, αλλά αντίθετα θα τη «στεγνώσει» εντελώς, μέσω της συρρίκνωσης της κατανάλωσης.

(Σ.Σ. η παρατήρηση είναι επίκαιρη σήμερα καθώς την ίδια οικονομική πολιτική του «στεγνώματος» της αγοράς μέσω της αύξησης της φορολογίας ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!)

- Δεν υπήρχε Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων. Μάλιστα, ανέφεραν ότι άλλες χώρες, οι φορολογίες ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!

• Δεν υπήρχε Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων. Μάλιστα, ανέφεραν ότι άλλες χώρες, οι φορολογίες ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!

• Δεν υπήρχε Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων. Μάλιστα, ανέφεραν ότι άλλες χώρες, οι φορολογίες ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Ε. με την τελευταία οικονομική της έκθεση είχε προβλέψει για το 1997 ότι το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωνόταν στο 6,5% και όχι στο 4,2% που προέβλεπε ο Προϋ-

πολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, και η τελευταία αυτή προσπάθεια της Ε.Ε. να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να τροποποιήσει κατά κάποιον τρόπο τον υπό κατάθεση προϋπολογισμό δεν είχε αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι τυχόν προσθήκες στον προϋπολογισμό για έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι και ο ίδιος ο Κ. Σημίτης ήθελε πραγματικά να ακολουθήσει πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Επισημάινουμε το σημείο αυτό γιατί, αν πράγματι ο Κ. Σημίτης είχε πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, τότε μάλλον θα προκαλούσε απορίες γιατί είχε συνταχθεί υπέρ των «προγραμματικών συμφωνιών», οι οποίες στην ουσία καταργούσαν κάθε έννοια ανταγωνισμού, αφού επρόκειτο απλά για αναθέσεις προμηθειών.

Πρόσθετη φορολογία 996 δισ. δρχ.!

Εν πάση περιπτώσει, στις 29 Νοεμβρίου κατέθεσε στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 1997, ο οποίος απλά αποτελούσε τη συνέχεια των τριών τελευταίων προϋπολογισμών με την αύξηση της φορολογίας να κυριαρχεί. Ειδικότερα πρόβλεπε:

- Αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 996 δισ. δρχ. σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 1996.

- Το δημόσιο χρέος στο τέλος του 1996 πήλυνε τα 36 τρις. δρχ. (35.650 δισ. ήταν στις 30 Οκτωβρίου, ημερομηνία καταγραφής στοιχείων).

- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπονταν να δανειστούν, πέρα από τη χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού, η οποία μειώθηκε ελάχιστα σε σχέση με το 1996 (ήτοι 230 δισ. για το 1997 έναντι 236 δισ. το 1996) ποσό 1,1 τρις. δρχ. με εγγυήσεις του Δημοσίου!

- Το έλλειμμα του ΟΣΕ θα διαμορφωνόταν στα 103 δισ. δρχ., της ΕΘΕΑ στα 31,9 δισ. δρχ. των ΗΣΑΠ στα 15,2 δισ. δρχ., στα ΗΛΠΑΠ (τρόφει) στα 14,7 δισ. δρχ., ενώ για την Ολυμπιακή Αεροπορία αναμένονταν κέρδη 13,5 δισ. δρχ., υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Ε.Ε. θα ενέκρινε τη συνέχιση του προγράμματος εξυγίανσης!

Του
ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
anagrostou@elefteros.gr

- **Ενδοκυβερνητικές & εσωκομματικές αντιδράσεις για τον Προϋπολογισμό**

- **Ο Σημίτης συγκαλεί σε κοινή συνεδρίαση Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ και Κ.Ο. για να «περάσει» τον Προϋπολογισμό του 1997**

- **Στα 36 τρις. δρχ. το δημόσιο χρέος στο τέλος του 1996**



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1985-1996
(σε δισ. δρχ.)

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
2673	3230	4046	5383	6699	9383	12335	15557	23431	28093	31982	35650

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 1997