

«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

# Μίρκος: Ο Σημίτης εξυπηρετεί συμφέροντα

ΜΕΡΟΣ ΜΘ'

Του

ΣΤΕΦ. Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
anagrostou@elefteros.gr

**Ε**νώ λοιπόν η κατάσταση στην εξέλιξη της πορείας των εσόδων ήταν εντελώς αρνητική και αποκαλυπτόταν ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε το ΑΣΕΠ όπως ήθελε και για να κάνει μέσω αυτού προσηλύσεις των κομματικών της φίλων, προσδίδοντας «αντικειμενικότητα» σε αυτές, παρά τις δεσμεύσεις της από το περίφημο Πρόγραμμα Σύγκλισης, το όλο άσχημο κλίμα ήθελε να επιβαρύνουν και καταγγελλίες για συγκάλυψη φαινομένων διαφθοράς, τα οποία, όπως γίνεται αντιληπτό, είχαν ιδιαίτερο κόστος για το ελληνικό Δημόσιο.

Επρόκειτο για τις περίφημες «προμήθειες» που ανέθετε το Δημόσιο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς να προχωρεί σε σχετικούς διαγωνισμούς, στους οποίους θα μπορούσαν να συμμετάσχουν πολλές επιχειρήσεις και έτσι να υπήρχαν διαφορετικές προσφορές.

**Προμήθειες-αναθέσεις έργων χωρίς έλεγχο νομιμότητας!**

Έτσι, στις 28 Μαρτίου 1997 ο τότε και σήμερα βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Μ. Κεφαλογιάννης εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία:

• Από τις εκατοντάδες συμβάσεις που έχει υπογράψει το Δημόσιο για προμήθειες και έργα άνω του 1 δισ. δρχ. από τον Οκτώβριο του 1993 έως και τις αρχές του 1997, μόνον 3 είχαν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας!

Η διαπίστωση αυτή προέκυπε από έγγραφες απαντήσεις που είχαν δώσει στον βουλευτή της Ν.Δ. Μ. Κεφαλογιάννη, με αφορμή σχετική ερώτηση που είχε υποβάλει σε όλα σχεδόν τα υπουργεία που υπογράφουν συμβάσεις άνω του 1 δισ. δρχ.

Παράλληλα, τότε, ο κ. Κεφαλογιάννης είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι βάσει του πίνακα της κρατικής διαφθοράς της Transparency International, σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα κατείχε την 28η θέση σε σύνολο 54 κρατών.

Ο Μ. Κεφαλογιάννης είχε καταθέσει την ερώτηση αυτή γιατί βάσει του νόμου 2145/93 προβλεπόταν η δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των συμβάσεων που υπογράφει το Δημόσιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον το ύψος τους υπερβαίνει το 1 δισ. δρχ. Και τούτο,

γιατί είχε διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ανέφεραν στις ετήσιες εκθέσεις του, ότι διάφορα υπουργεία «έσπασαν» τις προμήθειες ώστε να κάνουν απευθείας αναθέσεις στους προμηθευτές που ήθελαν, και έτσι να αποφεύγουν τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς!

Για να φανεί δε το μέγεθος της διαφθοράς που υπήρχε, στην ανακοίνωση του Μαν. Κεφαλογιάννη αναφέρονταν τα ακόλουθα ανατριχιαστικά στοιχεία:

• Από τις 13 Οκτωβρίου 1993, ημέρα που το ΠΑΣΟΚ ήλθε στην εξουσία, μόνο 3 συμβάσεις άνω του 1ς δισ. δρχ. εστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας.

Το εκπληκτικό βέβαια από τις απαντήσεις που έλαβε τότε ο κ. Κεφαλογιάννης είναι ότι τα υπουργεία που υπέγραψαν συμβάσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δρχ., όπως το ΠΕΧΩΔΕ, το Οικονομικών, το Εθνικής Αμύνης και το Γεωργίας, δεν είχαν στείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε μία σύμβαση για έλεγχο νομιμότητας.

Επίσης, στην ανακοίνωσή του ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμαινε ότι η τότε υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση, ενώ ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου ανέφερε ότι «δεν είναι αρμόδιος» για να... απαντήσει! Μιλάμε δηλαδή για απίστευτο θράσος, με το οποίο φυσικά η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκάλυψε όλες τις περιπτώσεις των «τρωκτικών» που εισέπρατταν προφανώς «μίζες» από τις προμήθειες που ανέθεταν χωρίς διαγωνισμούς, όπου ήθελαν!!!

**Σήψη-διαφθορά-μείωση εσόδων**

Στο μεταξύ, ενώ είχε διαμορφωθεί αυτό το κλίμα σήψης και απαξίας, λογικό ήταν η πορεία των εσόδων να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο στο α' τρίμηνο του έτους. Τότε, η κυβέρνηση αντί να ερευνήσει με νηφαλιότητα και κυρίως με σοβαρότητα τους λόγους για τους οποίους τα έσοδα απέκλιναν από τους στόχους, παρά την αυξημένη φορολογία που είχε επιβάλει, οδηγήθηκε στην εύκολη λύση ότι έφταιγαν οι... εφοριακοί και οι τελωνειακοί, εναντίον των οποίων είχε εξαπολύσει μεγάλο κύμα μεταθέσεων.

Το εκπληκτικό βέβαια είναι ότι στις 8 Απριλίου 1997 που ο τότε

υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου έμαθε το πραγματικό ύψος των εσόδων, με το «έτσι θέλω» δεν έκανε σχετικές ανακοινώσεις, αλλά αρκέστηκε να δηλώσει ότι «η πραγματική εικόνα για τα έσοδα θα φανεί τον... Μάιο!» Και μετέθετε για τον Ιούνιο τη σχετική ανακοίνωση, γιατί στο α' τρίμηνο του 1997, σύμφωνα με όσα είχαν πληροφορηθεί οι δημοσιογράφοι, η αύξηση εσόδων ήταν της τάξης του 7% έναντι στόχου 14,5%!

Ενώ όμως ο Παπαντωνίου απέφυγε να ανακοινώσει επίσημα τα στοιχεία των εσόδων, παραδέχθηκε ότι ήδη βρίσκονται στο στάδιο των μεταθέσεων 2.000 εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, από τους οποίους οι 800 μετακινήθηκαν στο νεοσύστατο τότε ΣΔΟΕ, το οποίο άρχισε να λειτουργεί και τυπικά από τις 10 Απριλίου 1997.

Ωστόσο, παρά τις μετακινήσεις των εφοριακών και την υψηλή φορολογία που είχε θεσπιστεί τα έσοδα δεν ανέκαμπταν, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση για να ενισχύσει τα έσοδα επεξέτεινε μια εισφορά 1% που είχε επιβάλει από την προηγούμενη χρονιά σε όλα τα δάνεια σε δραχμές και στα δάνεια σε συνάλλαγμα. Επρόκειτο για μια νέα επιβάρυνση, η οποία –αν υπολογιστεί και ο περιφημος ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) 4% που υπήρχε– επιβάρυνε

τα επιτόκια με 5%.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα επιχειρηματικά επιτόκια έφταναν στο 21,8%, και έτσι δεν μπορούσε καμία επιχείρηση να κάνει οιαδήποτε –έστω– σκέψη για επενδυτικές πρωτοβουλίες...

**«Βόμβα» Μίρκου κατά Σημίτη**

Την ίδια περίοδο, όμως, περί τα τέλη Μαρτίου του 1997, ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, Γιώργος Μίρκος, που είχε διοριστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και αντικαταστάθηκε από τον προσωπικό φίλο του Κ. Σημίτη, Θεόδωρο Καρατζά, σε προδημοσίευση ορισμένων κε-

φαλαίων βιβλίου του που θα κυκλοφορούσε τις επόμενες ημέρες, με τον τίτλο «Πώς με απέλυσαν» στο «Βήμα της Κυριακής» της 30ής Μαρτίου 1997, κατηγορούσε τον Κ. Σημίτη ότι τον έδιωξε από διοικητή της Εθνικής Τράπεζας «γιατί ήθελε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, τα οποία μόνο μέσω της ΕΤΕ μπορούσαν να εξυπηρετηθούν!» Και πρόσθετε ότι «η «εκαυχνομιστική» άποψη είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το κόμμα, αν δεν στηρίζεις μέσω της «παρέας» σε συγκεκριμένα συμφέροντα που –κυρίως– η Εθνική μπορεί να επηρεάσει!»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ



Ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Γιώργος Μίρκος