

Κωνσταντίνος Σημίτης  
Καθηγητής Πανεπιστημίου  
Βουλευτής Α΄Πειραιά

Αθήνα 20.1.1991

### Δελτίο Τύπου

Ο καθηγητής Κώστας Σημίτης, βουλευτής Α΄Πειραιά, τόνισε στην ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης μεταξύ άλλων τα εξής :

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση. Η πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε στο αδιέξοδο γιατί στις πολιτικές της προτεραιότητες είναι η αυταρχική διακυβέρνηση της κοινωνίας, η συντηρητική παλινδρόωση στην παιδεία και ο συγκεντρωτικός έλεγχος της. Γιατί την χαρακτηρίζει έπαρση και η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Γιατί υπάρχει προχειρότητα και ανικανότητα. Γιατί είναι προφανές ότι πολιτική της είναι η προώθηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην παιδεία καταστρατηγώντας ακόμη και συνταγματικές διατάξεις.

Οι νέες ιδέες της Ν.Δ. στην παιδεία απέχουν και από αυτή την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Ν.Δ. της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να καταλάβει το μήνυμα των κινητοποιήσεων και της διαμαρτυρίας. Την βόλευε να επικαλείται πάντα ότι είναι πολιτικά υποκινούμενες. Όμως η κινητοποίηση των νέων είναι μία κοινωνική αντίδραση σε μιά πολιτεία που δεν δίνει πια ελπίδες, δεν επιτρέπει όνειρα δεν προσφέρει ηθικές κοινωνικές και αισθητικές αξίες.

Με αντικαταστάσεις κλειδαριών, απουσιολόγια στο πεζοδρόμιο, ομάδες ανακαταλήψεων δεν ανοίγονται προοπτικές δεν δίνονται λύσεις.

Η δική μας παράταξη έχει ευθύνες για την γενικώτερη κατάσταση στην παιδεία και έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας. Όμως η δική μας πολιτική αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης, μιά βάση αναφοράς, ανοίγει μιά προοπτική.

./..

Η παιδεία πρέπει να είναι το κεντρικό θέμα της πολιτικής κάθε κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας είναι τελικά ο μεγαλύτερος πλούτος που διαθέτουμε, ο κυριώτερος μοχλός ανάπτυξης γι' αυτό και οι σημαντικότερες επενδύσεις για το μέλλον αυτού του τόπου θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στον αυριανό ευρωπαϊκό χώρο μόνο με την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την ποιότητα της γνώσης, την δυνατότητα ανάλυσης θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε.

Γι' αυτό πρέπει να επιδιώξουμε :

- α) τη ριζική αύξηση των δαπανών της παιδείας ώστε να φθάσουν το 1992 το 10% των δαπανών του προϋπολογισμού με ανοδική τάση
- β) τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
- γ) την ικανότητα προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος στις εξελίξεις της οικονομικής και κοινωνικής μας πραγματικότητας
- δ) τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης απαραίτητο σε μιά πλουραλιστική κοινωνία για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων μας.

Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνισθεί για να προχωρήσουμε σ' αυτή την κατεύθυνση. Κεντρικά σημεία του είναι η προσαρμογή της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες ανάγκες, η προώθηση σε συνδυασμό με το κεντρικό σύστημα εκπαίδευσης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη της παιδαγωγικής έρευνας, η διεύρυνση της πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αποκέντρωση της διοίκησης της εκπαίδευσης και η διοικητική μεταρρύθμιση, η αυτονομία του πανεπιστημίου, η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και λειτουργίας του, η προώθηση της έρευνας.

Χρέος μας είναι να δώσουμε μιά παιδεία που θα ξαναγεννήσει τις ελπίδες και το όραμα στα παιδιά μας για το αύριο αυτού του τόπου.