

«Η επαναπολιτικοποίηση είναι το αντίδοτο στην κρίση της πολιτικής». Αυτό τόνισε χθες στην ομιλία του στον ΟΠΕΚ ο Κ. Σημίτης. Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε υπεράνω κομμάτων, ενώ έστειλε πληθώρα μηνυμάτων σε κομματικά επιτελεία και ψηφοφόρους

ΕΠΕΛΕΞΕ

νέο ρόλο

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Υπερκομματική παρέμβαση του Κ. Σημίτη στην πολιτική σκηνή

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Πλατφόρμα για τη Δημοκρατία και την πολιτική με σημαντικές αιχμές για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων χωρίς να εξαιρεί το ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε χθες ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου ο πρώην πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης.

Ο κ. Σημίτης εμφανίστηκε υπεράνω κομμάτων, επιλέγοντας ουσιαστικά και τον νέο του ρόλο στην πολιτική σκηνή, εμμένοντας στην ανάγκη ενεργούς αντιμετώπισης των σύγχρονων, σύνθετων προβλημάτων από τα πολιτικά κόμματα, τονίζοντας πως ο φόβος των κομμάτων για το πολιτικό κόστος δρα ανασχετικά σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Από τις εκτιμήσεις του αυτές, μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός δεν εξαιρέσε σε καμία περίπτωση και το κόμμα στο οποίο ανήκει και διετέλεσε αρχηγός, αντιθέτως του επέριψε τις περισσότερες ευθύνες, ώστε να επαναφέρει την πολιτική στο προσκήνιο. «Το αντίδοτο στην «κρίση» της πολιτικής είναι η «επαναπολιτικοποίηση της πολιτικής»», τόνισε στην ομιλία του στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ ο κ. Σημίτης, κατηγορώντας ευθέως και συλλήβδην τα κόμματα ότι έχουν παραιτηθεί από τον ενεργό ρόλο του διαμορφωτή των εξελίξεων, υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος:

ΣΧΕΔΙΑ >> «Τα σχέδια για τη νέα εποχή είναι ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Αυτές όμως έχουν παραιτηθεί από τον ενεργό ρόλο του διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων. Προτιμούν τον ρόλο ενός ενδιαφερόμενου, αλλά αποστασιοποιημένου συμμετόχου. Διστάζουν να διεκδικήσουν τη θέση καθοδηγητή της κοινωνίας με ιδέες και πρωτοβουλίες για τις κοινωνικές αλλαγές. Η άποψή τους για το νέο είναι πολιτικά ασαφής. Η ασαφής αυτή άποψη προλαμβάνει αντιρρήσεις, διασφαλίζεται μεγαλύτερη γκάμα επιλογών και αφήνει την πόρτα ανοικτή για μεταστροφές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Σημίτης, εκτιμώντας πως «οι θέσεις των κομμάτων διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να επισμαίνονται με το ενδιαφέρον τους για τους ψηφοφόρους τους, αλλά να μην τα δερμεύουν». Όπως μάλιστα αναφέρει η στάση αυτή περιορίζει και αυτό τον τρόπο το πολιτικό κόστος και καθιστά δυνατή μια απόφαση με βάση τις προοπτικές της κοινωνικής γνώμης, ενώ υπογραμμίζει πως «η



>> Οι πολίτες, δίδωμε ο Κ. Σημίτης, είναι έτοιμοι να στρέψουν και πάλι το ενδιαφέρον τους στις πολιτικές διεργασίες, εάν η πολιτική γίνει ουσιαστική.

πολιτική αυτή τακτική δίνει πρωτεύουσα θέση στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι πεποιθήσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα και το μακροπρόθεσμο ενδεδειγμένο μετράει ελάχιστα».

«Ο κομματικός λόγος αποσφαρνίζει

τα λιγότερα δυνατά. Η συνεπής κατεύθυνση και η ειλικρίνεια θεωρούνται παράγοντες που περιορίζουν τις πιθανότητες εκλογικής νίκης», υπογραμμίζει ο κ. Σημίτης και επισμαίνει: «Η αποστασιοποίηση των κομμάτων από τα προβλήματα αποστασιοποιεί τους πολίτες από την πολιτική. Το αντίδοτο στην «κρίση» είναι η «επαναπολιτικοποίηση της πολιτικής». Η στροφή από τις δηλώσεις προθέσεων που ικανοποιούν όλους στη διαπάλη για την ουσιαστική λύση των προβλημάτων. Τα κόμματα που συντηρούν με τη στάση τους την κρίση, έχουν και τη δυνατότητα να την άρουν».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στις παρατηρήσεις ότι η λειτουργία του κοινοβουλευτικού χαρακτηρίζεται από απραξία και στασιμότητα, ασκεί έντονη κριτική στα μέτωπα «αντίρρησης» και στις συνθήκες, όπως αναφέρει, που αποτελούν εμπόδιο για τη συγκρότηση κοινωνικών ρευμάτων που θα αγωνιστούν για αλλαγές.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ >> «Οι αρνητικές πλειοψηφίες ή τα μέτωπα αντίρρησης δεν είναι αναπόφευκτη συνέπεια της δημοκρατίας. Προκύπτουν όταν οι πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν να αναδειχθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό φθείροντας τον αντίπαλο και υποβαθμίζοντας τον πολιτικό διάλογο και τη διαμάχη ιδεών. Όταν λείπουν τα θετικά πρότυπα είναι ανα-

πόφευκτο να κυριαρχούν τα αρνητικά», επισμαίνει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι αιχμές που αφήνει ο πρώην πρωθυπουργός κατά του πολιτικού συστήματος και της εσωτερικής λειτουργίας των κομμάτων: «Ο πολίτης δεν έχει παύσει να ενδιαφέρεται για την πολιτική. Δεν ενδιαφέρεται όμως για ξύλινο λόγο, για τις αρχηγικές διαμάχες ή τα θεατρικά παιχνίδια των κομμάτων, που αποτελούσαν άλλοτε το κύριο αντικείμενο της πολιτικής συζήτησης και ενδιαφέροντων ακόμη σήμερα όσους εκλαμβάνουν τη μικροπολιτική των προσωπικών σκόλιων ως πολιτική».

ΜΗΝΥΜΑ >> Επισμαίνει δε ότι το πολιτικό μήνυμα που θέλει να είναι ειλικρινές ούτε είναι εύκολα κατανοητό ούτε ενθουσιάζει, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί πέφτουν εύκολα στην παγίδα της απλοποίησης και της υπερβολής, καθώς εύκολα περιορίζονται στον καταγγελτικό και μόνο λόγο και αποφεύγουν αναλύσεις και θέσεις για να μην έχουν πολιτικό κόστος.

«Αντί για υποσχέσεις χρειάζονται εξηγήσεις για το τι συμβαίνει. Αντί να ακολουθείται η λογική του πολιτικού κόστους χρειάζεται το θάρρος της πεποίθησης και της πρωτοβουλίας. Η πολιτικοποίηση προκύπτει από ειλικρίνεια απέναντι στα προβλήματα και θέληση για διαφάνεια και αλήθεια».

Για να επιστρέψουν οι πολίτες...

● Παράλληλη εξουσία τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και, ιδιαίτερα, τα τηλεοπτικά

Ουσιαστική και όχι σχηματική πολιτική χρειάζεται η χώρα, προειδοποιεί ο κ. Κ. Σημίτης. «Εάν η ουσιαστική πολιτική επανέλθει στο επίκεντρο κατά τέτοιο τρόπο ορατό στους πολίτες, εάν περιοριστεί η σχηματική πολιτική, τότε οι πολίτες θα στρέψουν και πάλι το ενδιαφέρον τους στις πολιτικές διεργασίες», επισμαίνει ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέροντας πως προπαντός έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο οι πολιτικές εκείνες δυνάμεις που αντιτίθενται στον συντηρητικό αυταρχισμό

και πιστεύουν σε μια ανοικτή κοινωνία ευθύνης». Ο κ. Σημίτης:

- Υπογραμμίζει την αποξένωση πολιτών από τις πολιτικές διαδικασίες, χαρακτηρίζοντας ως ζητούμενο τη συμμετοχική διαδικασία και υπογραμμίζοντας πως «η δημοκρατία διασφαλίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το δικαίωμα ψήφου η δυνατότητα σύμπραξης». Όπως ωστόσο αναφέρει «ο φόβος των κομμάτων για τη δημιουργία νέων πόλων εξουσίας δρα ανασχετικά».
- Δεν παραδέχεται την ταύση των κομμάτων εξουσίας, υποστηρίζοντας πως οι ισορροπίες για την προϊούσα ταύση των κομμάτων διαστρεβλώνονται στην πραγματικότητα.
- Χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ και ιδιαίτε-

ρα τα τηλεοπτικά ως μια παράλληλη προς την κυβέρνηση εξουσία. «Επιπλέον την πολιτική και οικονομική πορεία μιας χώρας. Ο ελεγκτής έχει γίνει συνδιαχειριστής της εξουσίας. Ο έλεγχός του είναι γι' αυτό πλημμελής και εξαιρεί της επιτήρησης που ασκεί ό,τι αφορά το ίδιο», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τον βασικό μέτοχο. Τόνισε μάλιστα ότι: «Στη χώρα μας η νομοθεσία για τον βασικό μέτοχο ακολούθησε σε ακραίο βαθμό την άποψη ότι με το νομικό μέσο του ελέγχου της ιδιοκτησίας είναι δυνατόν να περιοριστεί η επιρροή των ΜΜΕ. Ως γνωστόν απέτυχε, τα αποτελέσματα άλλων προσηγγίσεων σε άλλες χώρες υπήρξαν πιο ικανοποιητικά».

Πριν και μετά την ομιλία...

● «Το σκοτάδι είναι στιγμιαίο. Υπάρχει φως». Αυτή η φράση του Κ. Σημίτη, όταν προς στιγμήν έπεσε το ρεύμα στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Θ. Καραζός» της Εθνικής Τράπεζας, προκάλεσε χαμόγελα και χειροκροτήματα.

● «Ήταν πολύ κοντά σε όλα όσα κατά καιρούς έχω εκφράσει», έλεγε ο Γ. Παπανδρέου στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Σημίτη, όταν του είπαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κριτικός και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

● Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν ο Κ. Στεφανόπουλος, ο Γ. Παπανδρέου, ο Ν. Αθανασάκης, η Α. Διαμαντοπούλου, ο Δ. Ρέπας, ο Π. Αυγερινός, η Β. Παπανδρέου, ο Ευαγγ. Βενιζέλος, ο Γ. Παπαντωνίου, ο Ε. Νασιώκος, ο Ν. Μπίσης, ο Κ. Σπυλιώπουλος, ο καθηγητής Γρ. Σκαλκέας και φυσικά ο στενός συνεργάτης του Κ. Σημίτη, Ν. Θέμελης. Στο αμφιθέατρο βρέθηκαν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτές αλλά και καθηγητές κ.ά.

● Στις 30 Ιανουαρίου ο Κ. Σημίτης θα προλογίσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού της Σουηδίας Γκόραν Πέρσον με θέμα το σοσιαλιστικό μοντέλο.