

Καρ. Ε. Λαυδερωστή
17/2/2008

«Ο Σημίτης σε ρόλο Μπτοστάκη;» Αυτό το ερώτημα βασανίζει από την Πέμπτη το βράδυ τη Χ. Τρικούπη, μετά την έμφορτη αιχμών ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται βαθύτατα ενοχλημένη επειδή ο Κ. Σημίτης επέλεξε να ρίξει τα βέλη του σε μια δύσκολη στιγμή για την παράταξη: «Αντί για στήριξη, είχαμε τρικλοποδιές» λέει συνομιλητές του προέδρου. Προσάπτουν μάλιστα στον πρώην πρόεδρο του κινήματος τις εξής αστοχίες:

- Την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ κάνει μια προσπάθεια να στριμώσει την κυβέρνηση στα θέματα του ασφαλιστικού και της διαφάνειας και να περάσει στην κοινή γνώμη την αίσθηση ότι διαθέτει εναλλακτική πρόταση εξουσίας, αυτός ενέταξε το κόμμα στον κύκλο της κρίσης που ταλανίζει το πολιτικό σύστημα.

- Τώρα που η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση με το σκάνδαλο Ζαχόπουλου, αυτός άφησε υπαινιγμούς για τις σχέσεις της διοίκησης της ΓΣΣΕ με τον εργατολόγο ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του πρώην γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού.

Υποχρέωσε έτσι τον

Χ. Πολιζωγόπουλο

να αντιδράσει, με συνέπεια η αξιωματική αντιπολίτευση να πρωταγωνιστήσει στα

μέσα ενημέρωσης, όχι για τις όποιες πολιτικές της πρωτοβουλίες, αλλά για τις εσωτερικές έριδες της.

- Εμφανίζεται μίζερος και μνησίκακος με όσους ασκούν κριτική στα πεπραγμένα του. Αν και ο Γ. Παπανδρέου επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να τονίσει τις επιτυχίες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αυτός έβγαλε την εμπάθειά του, λέγοντας πως «όταν εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε τα επιτεύγματά μας, γιατί απορούμε που δεν μας εμπιστεύονται οι πολίτες;». Όπως παρατήρησε στην «Κ.Ε.» συνεργάτης του κ. Παπανδρέου, «φαίνεται ότι τον Σημίτη τον απασχολεί περισσότερο η προσωπική του πολιτική δικαίωσή και λιγότερο το καλό του κόμματος».

Συνεργάτες του Κ. Σημίτη δηλώνουν έκπληκτοι με τις διαστάσεις που δίνουν στη Χ. Τρικούπη στην προχθεσινή παρέμβασή του. Λένε: «Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε αυτά που διαπιστώνουν διά γυμνού οφθαλμού οι πολίτες, αλλά και τα στελέχη του κόμματος. Την ίδια μέρα ο Μ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε κώμα και ότι ο έρωτάς μας με την ελληνική κοινωνία έχει τελειώσει». Και αναρωτιούνται: «Δηλαδή μπορεί ένας πρώην υπουργός να μιλάει έτσι χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να παρεξηγηθεί και δεν μπορεί να το πράξει ο άνθρωπος που κυβέρνησε τη χώρα επί οκτώ χρόνια;».

Όσο στείχον του ΠΑΣΟΚ δίνουν μια άλλη ερμηνεία για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού: «Ο Κ. Σημίτης έψαχνε καιρό μια ευκαιρία για να απαντήσει στους επικριτές του. Δεν έχει χωνέψει το γεγονός ότι την περίοδο της εσωκομματικής αναμέτρησης για την ηγεσία, αυτός και οι πολιτικές του ήταν στο στό-

χαστρο των οπαδών του σημερινού προέδρου. Του χρέωσαν όλα

τα κακά, ακόμη και την ήττα

του 2007, χωρίς να

ακούσει έναν υπο-

στηρικτικό λόγο από

τον Γ. Παπανδρέου.

Αποδείχτηκε τώρα

ότι ο Κ. Σημίτης έχει

μνήμη γκαμήλας».

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



Ποιος το περίμενε ότι ο Κ. Σημίτης θα «έδενε» την υπόθεση Ζαχόπουλου με τη ΓΣΣΕ και θα έκανε τον Γ. Πολιζωγόπουλο να τρέχει; Ο «Κινέζος» δήλωσε παρών και στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν για τη συνέχεια...

Ο Σημίτης δεν ξεχνά

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού αναστατώνει τη Χαρ. Τρικούπη