

Φταιει ο Σημίτης

ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ



Επιτέλους, το ΠαΣοΚ του Γ. Παπανδρέου κατάλαβε γιατί έχασε τις εκλογές: φταιει το κυβερνητικό παρελθόν του και πρωτίστως οι κυβερνήσεις Σημίτη. Η παραπάνω διαπίστωση στηρίζεται στην εξής ατράνταχτη λογική επεξεργασία:

Τετρακόσιες χιλιάδες ψηφοφόροι που το 2004 είχαν ψηφίσει ΠαΣοΚ αποφάσισαν να το καταψηφίσουν το 2007 επειδή αιφνιδίως θυμήθηκαν ότι προ τεσσάρων ετών πρωθυπουργός στη χώρα ήταν ο Σημίτης. Οι ίδιοι αυτοί ψηφοφόροι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ψηφίσουν ΠαΣοΚ το 2004, όταν ο Σημίτης ήταν όντως πρωθυπουργός και το ΠαΣοΚ στην κυβέρνηση.

Αισθάνθηκαν, όμως, μια επείγουσα ανάγκη να καταψηφίσουν και το ΠαΣοΚ και τον Γ. Παπανδρέου στις επόμενες εκλογές, όταν δεν υπήρχε μεν Σημίτης αλλά θυμήθηκαν πόσο χάλια τα είχε πάει το ΠαΣοΚ και ο Σημίτης όταν ακόμη κυβερνούσαν τον τόπο.

Παράξενα πλάσματα οι ψηφοφόροι. Τους πήρε τέσσερα χρόνια να θυμηθούν ποιον έπρεπε να καταψηφίσουν. Διότι, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη της ηγεσίας του ΠαΣοΚ, οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν αυτό που βλέπουν αλλά αυτό που θυμούνται.

Πού οδηγεί αυτή η θεωρία; Πολύ απλό. Ο Σημίτης δεν κέρδισε ποτέ τις εκλογές του 1996 και του 2000. Απλώς οι ψηφοφόροι ψήφισαν τότε ΠαΣοΚ επειδή θυμούνταν ότι πριν από τον Σημίτη ήταν αρχηγός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ετσι και τώρα. Οι ψηφοφόροι δεν καταψηφίζουν τον Γ. Παπανδρέου. Καταψηφίζουν το ΠαΣοΚ επειδή θυμούνται ότι πριν από τον νεότερο Παπανδρέου αρχηγός ήταν ο Σημίτης.

Αυτή είναι η βασική ευθύνη του Σημίτη σύμφωνα με τη λογική Παπανδρέου. Διότι υπάρχει και μια δεύτερη: δεν φτάνει που ο Σημίτης καταδικάζει το ΠαΣοΚ σε αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, αλλά τώρα αποκαλύπτεται ότι επί μία ολόκληρη οκταετία είχε καταδικάσει τους αυθεντικότερους εκπροσώπους του λαϊκού σοσιαλισμού στα κάτεργα του «κυβερνητισμού» και του «καθεστωτισμού».

Ποτέ άλλοτε τόσοι αριστεροί αντιεξουσιαστές δεν υποχρεώθηκαν σε τόσο αυστηρή τιμωρία. Με δάκρυα στα μάτια προσερχόταν ο Παπανδρέου να ορκιστεί στις κυβερνήσεις του Σημίτη από τις οποίες δεν έλειψε ούτε μία ημέρα. Με το περίστροφο στον κρόταφο κουβαλούσαν τον Πετσάλνικο στα υπουργικά συμβούλια. Με χειροπέδες και φρουρά κρατούσαν τον Ρέππα και τον Καστανίδη μη δραπετεύσουν από τα υπουργεία τους. Και ο Παπουτσής ακόμη θα στέναζε στα υπουργικά μπουντρούμια του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αν δεν τον είχε ελευθερώσει το «Σαμίνα».

Όλους αυτούς τους αριστερούς ο Σημίτης τους είχε καταστήσει ομήρους του κυβερνητισμού. Και ευτυχώς, τώρα που έχασε τις εκλογές, μπορούν επιτέλους να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

jpretenteris@dolnet.gr



9 771108 409156



3 9