

Συμμετογή. Θεσμική εκπροσώπηση των νέων.

Το μέλλον της δημοκρατίας, είναι η κοινωνία των ενεργών πολιτών. Και σε μια τέτοια προοπτική, θέλουμε τους νέους πρωταγωνιστές, όχι παθητικούς αποδέκτες της πολιτικής γι' αυτούς. Θέλουμε να συμμετέχουν οι νέοι άνθρωποι στη διαμόρφωση των συλλογικών αιτημάτων και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο. Θέλουμε οι νέοι να επηρεάζουν την πολιτική ζωή της χώρας, με πολιτικές, θεσμικές και πολιτιστικές καινοτομίες.

Αλλά, οι νέοι δέν συγκινούνται από τη γραφειοκρατία, τον κομματισμό ή την παραταξιοποίηση που πολλές φορές χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές συλλογικές μορφές οργάνωσης. Δέν συγκινούνται ακόμη από το ιεραποστολικό «δέον» μιας συμμετοχής, που κατά τα άλλα δέν έχει ούτε στόχο ούτε περιεχόμενο. Η παραταξιακή αυτεπαβεβαίωση, ευτυχώς, δέν αποτελεί κίνητρο για κανέναν πιά.

Οι νέοι, αναζητούν και βρίσκουν νέους τρόπους συμμετοχής, πίο δημιουργικούς και άμεσους, που σέβονται την μοναδικότητα της προσωπικής άποψης στο πλαίσιο μιας νέας, ~~έμφυτης~~ συλλογικότητας. Η άνθιση ενός μεγάλου αριθμού μικρών ή μεγαλύτερων εθελοντικών, μή κυβερνητικών οργανώσεων νέων σε όλη την Ελλάδα, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, πείθει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια της χώρας μας θέλουν και μπορούν να δώσουν το παρών στις σύγχρονες εξελίξεις.

Γι' αυτό άλλωστε, η κυβέρνηση αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και τη θεσμική τους εκπροσώπηση, που στοχεύει να αναδείξει τη νέα γενιά σε ισότιμο και δυναμικό κοινωνικό εταίρο.

Μερικά από αυτά τα μέτρα, που αναπτύσσονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς χωρίς, βέβαια, καμία παρέμβαση στον αυτόνομο χαρακτήρα των οργανώσεων των νέων, είναι:

- Η υποστήριξη και χρηματοδότηση οργανώσεων και ομάδων νέων, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Μέσα στο 1997, περισσότερα από 500 νεανικά σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτεία.
- Η υποστήριξη για την ανάπτυξη δικτύων οργανώσεων νέων, δηλαδή η συνεργασία οργανώσεων και ομάδων νέων από όλη την Ελλάδα με παρεμφερείς θεματικές. Ήδη, μέσα στο 1997 έχουν συγκροτηθεί πέντε πανελλήνια δίκτυα με συμμετοχή 164 οργανώσεων νέων.
- Η ανάπτυξη μιας μεγάλης επικοινωνιακής εκστρατείας για την προβολή και ενίσχυση της συλλογικότητας των νέων, που ξεκινά τις επόμενες μέρες.

Όλες αυτές οι προσπάθειες, κατατείνουν σε έναν βασικό στόχο: Να ακουστεί δυνατή και καθαρή η φωνή των νέων, να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση των νέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σε τοπικό επίπεδο, ήδη η ανάπτυξη των δομών και των δικτύων οργανώσεων των νέων, μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, όπως και η λειτουργία δημοτικών συμβουλίων νέων, που και αυτή ενισχύεται από την κυβέρνηση, μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο, χρειαζόμαστε ένα πλουραλιστικό Εθνικό Συμβούλιο των οργανώσεων των νέων, που θα συγκεντρώνει ως μέλη του τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των ενεργών και δραστήριων μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα, με τόσο μεγάλη παράδοση του κινήματος των νέων, δέν κατάφερε μέχρι σήμερα να συγκροτήσει ένα τέτοιο συμβούλιο, την ίδια στιγμή μάλιστα που ιστορικές οργανώσεις όπως η ΕΦΕΕ, έχουν αδρανοποιηθεί.

Εδώ, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια καινοτομία: Αντί για την άγονη -τελικά- συζήτηση για την ίδρυση με νόμο ενός Εθνικού Συμβουλίου Νέων με γραφειοκρατική, πυραμιδική δομή κατά τα χρεωκοπημένα πρότυπα του παρελθόντος, πρότεινε έναν ανεξάρτητο και αυτορυθμιζόμενο οργανισμό, που αποτελεί το εθνικό δίκτυο συνεργασίας των οργανώσεων των νέων και ιδρύεται από τις ίδιες τις οργανώσεις αυτές. Η κυβέρνηση, δέν επιθυμεί να εμπλακεί στην ίδρυση και λειτουργία του. Είναι όμως έτοιμη να θεσμοθετήσει αρμοδιότητες του ΕΣΥΝ, συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού αλλά και **ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ χαρακτήρα**, σε ό,τι αφορά τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία. Η στάση μας αυτή, συνάντησε ευρύτατη αποδοχή. Είναι κρίμα που, παρά τη συναίνεση που έχει επιτευχθεί, δέν καταφέραμε μέχρι σήμερα να κάνουμε το τελικό βήμα που, όμως, είναι κοντά. Γιατί το καινούργιο θα νικήσει το παλιό, όσο κι αν αυτό ανθίσταται.

Αλλά βέβαια, όλ' αυτά τα αντιλαμβανόμαστε ως αφορμές για να δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν, να δημιουργήσουν και να δράσουν οι ίδιοι οι νέοι της χώρας μας, όχι για να αναδειχθούν αρχηγοί, πολιτευτές ή παράγοντες. Η συμμετοχή των νέων και η θεσμική τους εκπροσώπηση, αποκτούν νόημα όταν βασίζονται στους ίδιους τους νέους. Γι' αυτό άλλωστε υποστηρίζουμε δομές και δραστηριότητες άμεσης και απ' ευθείας συμμετοχής των νέων.