

6 Σεπτεμβρίου 1997

### ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Ελλάδα μπορεί. Το είδαμε χτες με την απόφαση ανάθεσης στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πολύπλευρη ευκαιρία για την ανάπτυξη και προβολή της χώρας. Είμαστε σε θέση, την λαμπρή αυτή παράδοση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, να την μετατρέψουμε σε σημερινή πραγματικότητα, ειρήνης, πολιτισμού, ευγενικής άμιλλας, φιλίας και συνεννόησης των λαών.

Για μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν μια διπλή διάσταση: Πρώτον, ως μεγάλο διεθνές αθλητικό γεγονός, οφείλουν να δώσουν την δυνατότητα για μια αποκάθαρση του Ολυμπισμού από την άκρατη εμπορευματοποίηση. Η διεξαγωγή των Αγώνων στην Ελλάδα εδώ που ο κότινος της ελιάς συμβόλιζε την ανώτατη διάκριση ενός αγώνα ήθους, μας δίνει την ευκαιρία να ζωογονήσουμε με νέο τρόπο την αθλητική άμιλλα αλλά και τη συνάντηση νέων από όλη την Οικουμένη.

Δεύτερον: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας στις διεθνείς της σχέσεις, θα συμβάλουν σε καλύτερη πληροφόρηση για την Ελλάδα, για τις επιδιώξεις της, για το ρόλο της, για τα εθνικά

της θέματα. Θα βοηθήσουν την προσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Θα επιτύχουμε αυτό που τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες θα ήταν αμφίβολο αν μπορούσαν να πετύχουν.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μας. Είμαστε μια χώρα στην οποία ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους δραστηριότητας. Οι Αγώνες μας δίνουν την ευκαιρία για χρόνια πριν και μετά το 2004 να διευρύνουμε την απήχησή μας ως τουριστική χώρα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας δίνουν ευκαιρία να συνδέσουμε τον αθλητισμό με την πολιτιστική δημιουργία. Το 2000 με 2004, θα επανασυστήσουμε την Ολυμπιάδα του πνεύματος και του πολιτισμού, όπου όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα εκεί όπου άνθισαν αμφικτιονικοί θεσμοί, θα έχει να συμβάλλει -και να ωφεληθεί- από δραστηριότητες που θα φέρουν κοντά τους λαούς όλων των κρατών.

Θα χρησιμοποιήσω την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως απόδειξη ότι η Ελλάδα «μπορεί», όταν θέτει στόχους με σαφήνεια και μεθοδικότητα. Δεν ζητήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με βάση την Ιστορία μας, ούτε παρακαλέσαμε με βάση το παρελθόν μας. Η Επιτροπή Διεκδίκησης με την πλήρη αρωγή της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού, κινήθηκε με τρόπο απόλυτα σύγχρονο και τεχνοκρατικό. Μπήκαμε σε έναν μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό, με στρατηγική, με πλήρεις φακέλους, στηριγμένους σε έργα και όχι λόγια και υποσχέσεις. Στην Λωζάννη

κέρδισε η σύγχρονη Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα της δημιουργίας και του έργου. Γιατί έτσι τιμάμε και αναδεικνύουμε και την αρχαία μας κληρονομιά.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι γι' αυτό μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνουν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα της αρπαχτής, της αδιαφάνειας, της τσαπατσουλιάς και της μετριοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει τη θέληση και τη δύναμη, να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες "γεφύρι" για την Ελλάδα της δημιουργίας, για την ισχυρή Ελλάδα.

Από την θέση αυτή δίνω συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διεκδίκησης και στην επικεφαλής της κα Γιάννα Αγγελοπούλου, στις δεκάδες και εκατοντάδες στελέχη και επιστήμονες που τεκμηρίωσαν τους φακέλους και επέβαλαν την πραγματικότητα μιας Ελλάδας που ξέρει και μπορεί σήμερα, να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές στερέωμα.

## Ολυμπιακοί Αγώνες

Ας δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Η αρνητική απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μας απογοητεύσει. Όπως και στους ίδιους τους Αγώνες έτσι και κατά τη διαδικασία επιλογής της πόλης που θα αναλάβει τους Αγώνες σημασία έχει η συμμετοχή, η άμιλλα. Σημασία έχει αν δουλέψαμε σωστά και μεθοδικά. Σημασία έχει αν η υποψηφιότητά μας έγινε αποδεκτή και συγκέντρωσε συμπάθειες. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό με πλήρεις φακέλους, με τεκμηρίωση και επιχειρήματα.

Η Αθήνα επελέγη για την τελευταία φάση της διεκδίκησης, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταγωνιστεί, ότι η υποψηφιότητά μας βρήκε συμπάρασταση, ότι ήταν μια ωραία προσπάθεια. Η Ελλάδα έδειξε με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου ότι είναι σε θέση να οργανώσει με μεγάλη επιτυχία μεγάλες εκδηλώσεις. Δεν πήραμε τους Αγώνες γιατί δεν κερδίζονται όλοι οι αγώνες, γιατί παίζουν ρόλο και πολλά άλλα στοιχεία για την απόφαση όπου προφανώς άλλες πόλεις υπερτερούσαν. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι μειονεκτούμε ούτε ότι ο τόπος δεν έχει προοπτική. Αντίθετα έχει και μεγάλες.

Η Ελλάδα έχει και θα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα ολυμπιακά ιδεώδη, της ευγενούς άμιλλας, της φιλίας, της κοινότητας των εθνών γεννήθηκαν σ' αυτόν τον τόπο. Θα συνεχίσουμε να τα καλλιεργούμε. Είναι πολύ βαθύτερα και σημαντικότερα από τη διοργάνωση των αγώνων. Συγχαίρω την Επιτροπή Διεκδίκησης για την αξιόλογη προσπάθεια που έκανε.

Η Ελλάδα μπορεί. Επικρατήσαμε σε ένα ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνισμό. Στην Λωζάννη κέρδισε η σύγχρονη Ελλάδα της δημιουργίας και του έργου.

Η απόφαση μας δίνει πολλές δυνατότητες.

Για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας.

Για την ενίσχυση μιας πολιτικής ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.

Για την αποκάθαρση του Ολυμπισμού από την άκρατη εμπορευματοποίηση.

Για την προβολή της οικονομίας και του τουρισμού μας.

Για την πολύπλευρη συνεργασία με τους λαούς όλων των κρατών.

Θερμά συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διεκδίκησης και όλους όσους συνέβαλαν σ' αυτό το αποτέλεσμα.

Αρχείο  
λόγος

6 Σεπτεμβρίου 1997

Οι φου εωετρέψε να ξ  
Η Αθήνα κερδισε - ζωσει η εφο ωοί η ωοο εα  
**ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ** Τελεσσόμα οι Ο.Α. του  
Ας πραγματοποιηθω με το φερνόμελο αιγριαί 2004

Η Ελλάδα μπορεί. Το είδαμε χτες με την απόφαση ανάθεσης στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πολύπλευρη ευκαιρία για την ανάπτυξη και προβολή της χώρας. Είμαστε σε θέση, την λαμπρή αυτή παράδοση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, να την μετατρέψουμε σε σημερινή πραγματικότητα, ειρήνης, πολιτισμού, ευγενικής άμιλλας, φιλίας και συνεννόησης των λαών.

Για μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν μια διπλή διάσταση: Πρώτον, ως μεγάλο διεθνές αθλητικό γεγονός, οφείλουν να δώσουν την δυνατότητα για μια αποκάθαρση του Ολυμπισμού από την άκρατη εμπορευματοποίηση. Η διεξαγωγή των Αγώνων στην Ελλάδα εδώ που ο κότινος της ελιάς συμβόλιζε την ανώτατη διάκριση ενός αγώνα ήθους, μας δίνει την ευκαιρία να ζωογονήσουμε με νέο τρόπο την αθλητική άμιλλα αλλά και τη συνάντηση νέων από όλη την Οικουμένη.

Δεύτερον: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας στις διεθνείς της σχέσεις, θα συμβάλουν σε καλύτερη πληροφόρηση για την Ελλάδα, για τις επιδιώξεις της, για το ρόλο της, για τα εθνικά

της θέματα. Θα βοηθήσουν την προσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Θα επιτύχουμε αυτό που τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες θα ήταν αμφίβολο αν μπορούσαν να πετύχουν.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μας. Είμαστε μια χώρα στην οποία ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικούς κλάδους δραστηριότητας. Οι Αγώνες μας δίνουν την ευκαιρία για χρόνια πριν και μετά το 2004 να διευρύνουμε την απήχησή μας ως τουριστική χώρα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας δίνουν ευκαιρία να συνδέσουμε τον αθλητισμό με την πολιτιστική δημιουργία. Το 2000 με 2004, θα επανασυστήσουμε την Ολυμπιάδα του πνεύματος και του πολιτισμού, όπου όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα εκεί όπου άνθισαν αμφικτιονικοί θεσμοί, θα έχει να συμβάλλει -και να ωφεληθεί- από δραστηριότητες που θα φέρουν κοντά τους λαούς όλων των κρατών.

Θα χρησιμοποιήσω την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως απόδειξη ότι η Ελλάδα «μπορεί», όταν θέτει στόχους με σαφήνεια και μεθοδικότητα. Δεν ζητήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με βάση την Ιστορία μας, ούτε παρακαλέσαμε με βάση το παρελθόν μας. Η Επιτροπή Διεκδίκησης με την πλήρη αρωγή της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού, κινήθηκε με τρόπο απόλυτα σύγχρονο και τεχνοκρατικό. Μπήκαμε σε έναν μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό, με στρατηγική, με πλήρεις φακέλους, στηριγμένους σε έργα και όχι λόγια και υποσχέσεις. Στην Λωζάννη

κέρδισε η σύγχρονη Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα της δημιουργίας και του έργου. Γιατί έτσι τιμάμε και αναδεικνύουμε και την αρχαία μας κληρονομιά.

Να σχεδιά-  
σομε σωστά  
στους κεν-  
τρικούς  
λαοφίλια

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι γι' αυτό μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνουν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα της αρπαχτής, της αδιαφάνειας, της τσαπατσουλιάς και της μετριοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει τη θέληση και τη δύναμη, να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες "γέφυρα" για την Ελλάδα της δημιουργίας, για την ισχυρή Ελλάδα.

Από την θέση αυτή δίνω συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διεκδίκησης και στην επικεφαλής της κα Γιάννα Αγγελοπούλου, στις δεκάδες και εκατοντάδες στελέχη και επιστήμονες που τεκμηρίωσαν τους φακέλους και επέβαλαν την πραγματικότητα μιας Ελλάδας που ξέρει και μπορεί σήμερα, να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές στερέωμα.

Τους σόχους αυτούς μπορούμε να τους ωρνώσουμε. Η χθεσινή  
απόφαση για την ανάθεση της Ολυμπιακής Αγώνου του 2004 στην  
Αθήνα δεν είναι αωτέγερα το ότι κάωοι οι ηδξαν να εωασορδωσω  
την απόφαση για τους αγώνες 96 → αωοσ. εωωχιών ουμοριών - τώχη-  
αωορέωης αωέναντι στω' ααρεθού ← Αωοσ. στω εωχαμε τον καγύτερο φα.  
αεμο, τα αερισσότερα εωχειρήματα, χρησιμοποιήσαμε αατάλλη.  
αωύρωθωσ, τρέφαμε για να ωείθωμε — αωοσ. ωοιότητος δωμειώσ  
κα αωη' τη ωοιότητα δωμειώσ