

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1997

Οι κινητοποιήσεις των ημερών αυτών είναι αφορμή να σκεφτούμε πολύ σύντομα ποια είναι τα ουσιώδη συμφέροντά μας, ποιες είναι οι ουσιώδεις υποχρεώσεις της κυβέρνησης, τι επιβάλλει το συμφέρον της χώρας και πως θα ανταποκριθούμε σ' αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού θέλει την αλήθεια και την ευθύνη από όλους μας.

Η κυβέρνησή μας -και πιστεύω κάθε κυβέρνηση που θα είχε αίσθημα ευθύνης- έχει δύο καίριες υποχρεώσεις και στόχους:

Πρώτος στόχος είναι να διασφαλίσει αποφασιστικά την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Η αμυντική θωράκιση της χώρας έχει ένα ψηλό τίμημα που επιβάλλεται από το είδος της απειλής που αντιμετωπίζουμε. Η κυβέρνηση έκανε σ' αυτό τον τομέα το χρέος της, όπως επιβάλλει η ύψιστη εθνική επιταγή της ασφάλειας της χώρας. Οι δαπάνες είναι υψηλές, περιορίζουν τις άλλες δυνατότητές μας, αλλά αυτή τη στιγμή αναγκαίες.

Χάρη στην επιτυχία των στόχων της οικονομικής πολιτικής, η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει και τις αναγκαίες αμυντικές δαπάνες και να ασκεί την οικονομική της πολιτική, χωρίς την προσφυγή σε έκτακτους φόρους στο σύνολο του πληθυσμού.

Δεύτερος στόχος μας είναι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία της ενοποίησης έχει δεσμευτικές προθεσμίες. Έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν είναι μια εξαναγκαστική επιλογή για την χώρα. Ακόμα και εάν δεν είμασταν μέρος αυτής της πορείας, οι πολιτικές μας επιλογές θα έπρεπε να είναι οι ίδιες. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι σκληρός και αδυσώπητος. Οι παλαιές νοοτροπίες και πρακτικές του εθνικού κράτους που οχυρώνεται πίσω από τα σύνορά του, δεν έχουν καμία ελπίδα επιτυχίας στο σημερινό παγκόσμιο τοπίο.

Σήμερα επιβιώνεις μόνον όταν αποφασίσεις να αναπτυχθείς δυναμικά μέσα στον ανταγωνισμό. Και η Ελλάδα θέλει και μπορεί να πετύχει τον στόχο της ανάπτυξης, θέλει και μπορεί να έχει παρουσία στο διεθνή χώρο, θέλει και μπορεί να πετύχει την ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δική μας πολιτική πρόταση. Αυτό είναι το σχέδιο μας για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο.

Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό για να τονίσω ότι δεν ζητάμε θυσίες χωρίς αντίκρυσμα. Θα περάσουμε τις δυσκολίες με επιτυχία, φθάνει στην θέση της τυφλής ρήξης να βάλουμε τον δημιουργικό και γόνιμο διάλογο. Και επειδή λέγονται διάφορα βαρύγδουπτα περί κοινωνικής αναληγησίας, θα ήθελα να σημειώσω κάτι που διαφεύγει από τους ρήτορες της

αντιπολίτευσης, αλλά δεν διαφεύγει από τους εργαζόμενους Έλληνες.

Είμαστε σήμερα -ίσως- η μόνη χώρα της Ένωσης, που αντί να περικόπτονται οι κοινωνικές δαπάνες, αντί να καθηλώνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, αντί να αυξάνουν δραματικά οι δείκτες της ανεργίας, καταφέραμε μια ισορροπία ανάμεσα στην δημοσιονομική πειθαρχία και την διαφύλαξη και αύξηση σε πραγματικούς όρους του εισοδήματος των εργαζομένων. Όλα αυτά πέρα από την πτώση του πληθωρισμού που έσπασε το φράγμα του 7% προς τα κάτω. Είναι σήμερα 6,8% και θα πέσει και άλλο. Είναι ο χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού που γνώρισε η χώρα από την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης του 1973.

Κοιτάξτε τις εξελίξεις στην Ευρώπη, διαπιστώνετε τις πολιτικές που ακολουθούν και τότε θα κατανοηθεί ότι η πρόταση μας αποτελεί σήμερα για τον τόπο μας τον μόνο δυνατό συγκερασμό ανάμεσα στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των μηχανισμών του. Φυσικά γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν. Άλλα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν δύο δρόμοι:

Ο πρώτος δρόμος είναι να μην αναμετρηθούμε με τα προβλήματα. Να αναβάλλουμε την λύση τους -για άλλη μια φορά- σε κάποιο αόριστο μέλλον. Να κλείσουμε τα μάτια. Να μπούμε πάλι στον δρόμο της υπερχρέωσης της χώρας για να κάνουμε παροχές χωρίς αντίκρυσμα. Να βυθίσουμε δηλαδή σε λίγα χρόνια την χώρα σε μια καταστροφική κρίση χωρίς προηγούμενο.

Εάν κλείνουμε τα μάτια στο γύρω μας κόσμο, η κρίση που θα επέλθει θα εξανεμίσει το εισόδημα των εργαζομένων. Θα τινάξει στον αέρα την δραχμή και τις κοινωνικές κατακτήσεις όλων των κλάδων, θα αποδιαρθρώσει το κοινωνικό κράτος, το ασφαλιστικό σύστημα και θα σβήσει κάθε προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Αυτή την προοπτική της αλβανοποίησης της χώρας εμείς δεν την δεχόμαστε και δεν θα την υπηρετήσουμε ποτέ θυσιάζοντας το συμφέρον της χώρας στον βωμό του λαϊκισμού.

Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός που χαράξαμε, αυτός που υπηρετούμε με συνέπεια και αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Σταθεροποιήσαμε την οικονομία, στερεώσαμε την δημοσιονομική πειθαρχία, διαφυλάσσουμε το εισόδημα, ενισχύουμε το κοινωνικό κράτος και επιταχύνουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Το Δημόσιο/Κράτος δεν είναι αστείρευτη αγελάδα. Αν πας να το αρμέξεις για δαπάνες μεγαλύτερες από τα φορολογικά του έσοδα, το υποχρεώνεις να δανειστεί. Όμως ο δανεισμός για την ικανοποίηση αιτημάτων για παροχές / επιχορηγήσεις / παραγραφές χρεών / φοροαπαλλαγές, φορτώνει με χρέη την οικονομία και τελικά εμείς όμως πληρώνουμε το μάρμαρο. Το κόστος των παροχών βαρύνει όλους μας, βαρύνει και εκείνους που ωφελούνται από αυτές, όταν και άλλοι, ακολουθώντας το παράδειγμά τους κατακτούν αντίστοιχες παροχές. Το κόστος το πληρώνουμε όλοι μας και το πληρώνουμε σύντομα και ακριβά. Το πληρώνουμε με τη μορφή τόκων επί του δημοσίου χρέους.

Από κάθε χιλιάρικο που πλήρωσε ο κάθε φορολογούμενος πολίτης το 1996 για άμεσους και έμμεσους φόρους, πάνω από 340 δραχμές δαπανήθηκαν για την πληρωμή τόκων για τα δάνεια στα οποία κατέφυγε το δημόσιο στα τελευταία 15 χρόνια.

Δεν είναι για χατίρι της Συνθήκης του Maastricht που πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμα του Δημοσίου. Είναι για χατίρι δικό μας και των παιδιών μας. Είναι για να μη συνεχίσουμε να διογκώνουμε τους φόρους που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους. Είναι για να υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις, για παιδεία, για κοινωνική πρόνοια. Είναι για να δουλεύουμε για μας τους ίδιους και όχι για τους κατόχους των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του δημοσίου.

Το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ το υπηρετούμε με το να αφιερώνουμε πόρους για επενδύσεις και έτσι για απασχόληση, για την κοινωνική πολιτική, για την παιδεία. Πήραμε μέτρα ελάφρυνσης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και θεσπίσαμε για πρώτη φορά μέτρα για τους συνταξιούχους που πραγματικά έχουν χαμηλά εισοδήματα. Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ με Ταμείο Κύριας Ασφάλισης των αγροτών, τιμαριθμοποιήσαμε την αγροτική σύνταξη. Για την παιδεία ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών από οιαδήποτε άλλη χρονιά. Το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το υπηρετούμε με το να εξασφαλίζουμε εισοδηματικές βελτιώσεις σε πραγματικούς όρους. Οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν το 1997 κατά μέσο όρο αύξηση 9% όταν ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη στο 6,8%. Επιβάλαμε φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και πετύχαμε να μειώσουμε το μερίδιο των εργαζομένων στα φορολογικά βάρη, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή. Με το επενδυτικό μας πρόγραμμα επίσης πετύχαμε έπειτα από πολλά χρόνια ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης που δημιούργησαν εισοδήματα και αύξησαν κατά 150 χιλιάδες τις θέσεις εργασίας.

Οι δαπάνες με πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού ρόλου του κράτους και πρέπει να γίνονται και να διευρύνονται -αλλά όχι με συνεχή προσφυγή σε δανεισμό. Καιρός είναι να στρέψουμε σε άλλες κατευθύνσεις τις απαιτήσεις μας ως πολίτες. Να παύσουμε να

πιέζουμε για δαπάνες του δημοσίου που μας ευνοούν, αδιαφορώντας το πως θα καλυφθούν. Να ζητάμε, αντίθετα, από την κυβέρνηση να προσέξει τη μακροπρόθεσμη προοπτική, την τύχη της χώρας. Να γίνει ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας ή υπεύθυνη και συνετή διαχείριση της οικονομίας μας και των οικονομικών του δημοσίου.

Σ' αυτό το δρόμο υπάρχει η ανάγκη του πιο ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην κοινωνία για τους εθνικούς στόχους. Στον αγροτικό τομέα θεμελιώσαμε θεσμούς ενός διαρκούς οργανικού και αποτελεσματικού διάλογου με το σύνολο της αγροτικής τάξης, ώστε να επιτύχουμε την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Εμείς έχουμε προτάσεις, μέτρα και κατευθύνσεις για την αναδιάρθρωση της γεωργίας και την ολόπλευρη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε όλες τις προτάσεις μας υπάρχει ανοιχτός διάλογος για βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, όπου κριθεί αναγκαίο. Σ' αυτό τον διάλογο, για όλα τα προβλήματα είμαστε πάντοτε ανοιχτοί.

Η κυβέρνησή μου και εγώ από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης, δεν δώσαμε καμιά υπόσχεση που δεν εκπληρώνουμε. Εμείς δεν συγκαλύψαμε τα προβλήματα. Αντίθετα τα επισημάναμε. Εμείς καταθέσαμε στον λαό θέσεις, προτάσεις και λύσεις με προοπτική για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Εμείς προχωρούμε αταλάντευτοι στην υλοποίηση της λαϊκής εντολής της 22ας του Σεπτέμβρη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στις θέσεις μας και τις

επιλογές μας έχουμε την συναίνεση και την συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο λαός μας θέλει την πρόοδο, θέλει την ευημερία, θέλει την συναίνεση και τον δημιουργικό διάλογο. Η κοινωνία αρνείται την άκαρπη αντιπαράθεση. Η κοινωνία αρνείται τον διχασμό. Η κοινωνία καταδικάζει την πόλωση. Η κοινωνία δεν συμφωνεί στην κατάλυση της έννομης τάξης. Η κοινωνία δεν δέχεται την λογική της αυθαιρεσίας, την λογική ότι εκείνος που έχει τη δυνατότητα δικαιούται να εκβιάζει. Η κοινωνία μας δεν μπορεί να πάει μπροστά με την λογική των εκβιασμών κάποιων συντεχνιών έναντι όλων των άλλων και έτσι εναντίον της δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας θέλει την ώρα αυτή κοινωνική ευθύνη για να καταστήσουμε την χώρα μας ευημερούσα, ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη.

Καλώ όλους να σκεφθούν το πραγματικό τους συμφέρον. Καλώ τον καθένα που σήμερα σκέφτεται το επόμενο βήμα του να κάνει ένα βήμα για την Ελλάδα. Να κάνει ένα βήμα για το μέλλον το δικό του και το μέλλον των παιδιών του. Να απλώσει το χέρι σε μια συνεννόηση, στο κοινωνικό διάλογο που αποδίδει καρπούς για όλους. Καλώ σε μια ανταλλαγή απόψεων, χωρίς εκβιασμούς από κανέναν προς κανέναν. Έχω τονίσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε νικητές και ηττημένους σ' αυτές τις διαδικασίες. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή και υπερήφανη. Και δεν μπορούμε να είμαστε ισχυροί και υπερήφανοι Έλληνες, αν κάποιοι φαντάζονται ότι μπορούν να ταπεινώσουν κάποιους άλλους.

Η κοινωνία περιμένει να επιτύχουμε όλοι μαζί τους κοινούς στόχους: μια Ελλάδα ισχυρή και ανταγωνιστική στην οποία δεν θα ευημερούν μόνον οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι. Η κοινωνία περιμένει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό θα πετύχουμε, γιατί είναι χρέος μας. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον και η προοπτική της χώρας.

Στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ελευσίνα είχα την ευκαιρία να αναφερθώ αναλυτικά στα θέματα της Δυτικής Αττικής και στις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κυβέρνησή μας για την αντιμετώπιση των ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους αυτής της ευρύτερης περιοχής.

Αναφέρθηκα σε μεγάλες παρεμβάσεις εθνικής σημασίας που όμως θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως η λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας - Σπάτων όπως επίσης και σε άλλα έργα που θα μετατρέψουν την Δυτική Αττική σε μια περιοχή που θα έχει δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών αλλά και υποδομών για πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες π.χ. κατασκευή λεωφόρων, τοπικών οδικών δικτύων. Μίλησα ακόμα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα προγράμματα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα απορρίμματα, την ανεργία, θέματα παιδείας και άλλα.

Η επίσκεψή μου σήμερα στο Δήμο των Άνω Λιοσίων θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ακόμα επαναβεβαίωση της Κυβερνητικής βούλησης για προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας που αν και βρίσκονται τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, αισθάνονται μερικές φορές - άλλοτε δικαιολογημένα κι άλλοτε όχι - αρκετά μακριά μας.

Γνωρίζω ότι η περιοχή των Άνω Λιοσίων που τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία από τις περιοχές υποδοχής πληθυσμών που προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από παλιννοστούντες 'Ελληνες του Πόντου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με σημαντικότερα τους υψηλούς δείκτες ανεργίας, τη περιβαλλοντική υποβάθμιση, τις ελλείψεις στον τομέα των υποδομών.

Οι λύσεις σε μια σειρά απ' αυτά τα προβλήματα για τη περιοχή σας ήδη έχουν δρομολογηθεί:

- Δημιουργείται το Υπερτοπικό Πάρκο της Πόλης, που είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας με έκταση 330 στρεμμάτων. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 7 δις δρχ. έχει ξεκινήσει και μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

- Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης και ανάπλασης της χωματερής Άνω Λιοσίων, με προϋπολογισμό 4,6 δις δρχ. Προβλέπουμε ότι το Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου που περιλαμβάνει φυτεύσεις, χώρους αναψυχής και επίσκεψης και ανάδειξης του Αρχαίου Τείχους.
- Προωθήθηκε η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής τόσο με τα τοπικά αντιπλημμυρικά έργα που εκτελέστηκαν και εκτελούνται σε συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου όσο και με την ανάθεση των αντιπλημμυρικών έργων για τη διευθέτηση του ρέματος των Ευπυρίδων. Το σημαντικό για την περιοχή σας έργο που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προϋπολογισμό 6 δις δρχ. και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 1998.
- Βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης της εργολαβίας το έργο της ολοκλήρωσης του οδικού Περιφερειακού δικτύου που συνδέει τη περιφερειακή Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Φυλής ενώ προωθείται επίσης η ολοκλήρωση της περιφερειακής Αιγάλεω που θα συνδέσει τους Δήμους της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά με τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας.
- Όσον αφορά στο τομέα της Πρόνοιας θέλω να αναφέρω τη κατασκευή του οικισμού των εργατικών κατοικιών “Γ. Γεννηματά” από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στο Δήμο σας.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατασκευής 2.500 κατοικιών που θα καλύψουν σταδιακά τις στεγαστικές ανάγκες των εργατοϋπαλλήλων της περιοχής. Έχει δρομολογηθεί η πρώτη φάση της κατασκευής του έργου συνολικού προϋπολογισμού 9,2 δις με την εκτέλεση των έργων υποδομής του πρώτου τμήματος και τη κατασκευή των 32 πρώτων κατοικιών που ολοκληρώνονται σύντομα. Έως τις 20 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοπράτησης του πρώτου τμήματος των 300 κατοικιών. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες ανέγερσης 477 κατοικιών στο Μενίδι, προϋπολογισμού 10,1 δις δρχ.

- Για την αναβάθμιση της περιοχής του Αγίου Δημητρίου όπου υπάρχουν κατοικίες τσιγγάνων προωθείται πρόγραμμα έργων ανάπλασης όλων των κοινόχρηστων χώρων και επίσης προβλέπεται σε πρώτη φάση η ανέγερση 20 περίπου κατοικιών από τον ΟΕΚ.
- Παράλληλα ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας σε συνεργασία με το Δήμο Άνω Λιοσίων προχωρεί στην ανέγερση του Κέντρου Εργαζόμενης Νεότητας καθώς και ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού, δύο σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 900 εκατ. δρχ.

- Υπογράφεται σε λίγες μέρες η προγραμματική συμφωνία μεταξύ IKA και Δήμου Άνω Λιοσίων για την κατασκευή κτιρίου του IKA που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ζεφυρίου.
- Υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Άνω Λιοσίων για τη δημιουργία στα Άνω Λιόσια του “ΣΠΙΤΙΟΥ των Βαρέων Αθλημάτων”. Το έργο εντάσσεται στο σύνολο των έργων για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 1997.
- Ολοκληρώνεται η μελέτη για τη δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου των Άνω Λιοσίων και ως τον Ιούνιο ξεκινούν νέα έργα, προϋπολογισμού 2 δις δρχ. Δημιουργούνται έτσι οι συνθήκες για την εγκατάσταση 400 βιοτεχνιών και τη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας.
- Εφαρμόζονται σε συνεργασία ΟΑΕΔ και Δήμου Άνω Λιοσίων προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού με κόστος προγράμματος 300 εκατ. δρχ.

- Τέλος στο χώρο της εκπαίδευσης κατασκευάζονται ήδη 2 διδακτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Άνω Λιοσίων ενώ αναμένεται σύντομα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Νομαρχίας Δυτ. Αττικής και Δήμων για την ανέγερση 12 διδακτηρίων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε πρώτη φάση στη Δυτική Αττική και 5 διδακτήρια στο Δήμο Μενιδίου.

Η Κυβέρνησή μας, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνει μάχη για τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους παραγωγούς, το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Τη μάχη αυτή θα τη συνεχίσουμε χωρίς δισταγμό. Για να εξασφαλίσουμε σε όλους όσους ζουν στη χώρα δυνατότητες, προοπτικές, να έχουν ελπίδα. Γι' αυτό και θα είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι με οτιδήποτε υπονομεύει το μέλλον. Το μέλλον θέλουμε να είναι δικό μας.