

24-10-2000
Μ. Μαξίμου
Α.Θ.Π. Οικ. Πατριάρχη
κ. κ. Βαρθολομαίου

Παναγιώτατε,

Έχω την ιδιαίτερη τιμή να σας υποδέχομαι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας για δεύτερη φορά στην Αθήνα. Μαζί μου, σας υποδέχεται με αισθήματα σεβασμού και τιμής όλος ο ελληνικός λαός.

Δεν θα μπορούσε να μην συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα την στιγμή που η ιστορία και η αίγλη του Φαναρίου καθιστούν την κάθε επίσκεψή Σας γεγονός για οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και μη χριστιανική. Είναι γνωστή η ακτινοβολία της προσωπικότητός Σας διεθνώς.

Αγαπητοί Συνδαιτημόνες,

Σήμερα δεν ζούμε σε ένα κόσμο ευφορίας και αρμονίας. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της τεχνολογίας δεν οδηγεί σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μοντέλο. Βεβαίως, διανοίγονται μεγάλες δυνατότητες για την επικοινωνία των πολιτισμών και την διεύρυνση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Όμως, η όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση των κοινωνιών φέρνει στην επιφάνεια και πολιτιστικές ρήξεις. Για να μην έχουν απρόβλεπτες συνέπειες πρέπει

να τις ελέγξουμε με διάλογο, με την πρόταση θετικών και γόνιμων αξιών πνευματικής ζωής.

Σ' αυτό το νέο σκηνικό, ρευστό και ταυτόχρονα εύφλεκτο, ο ρόλος της Ορθοδοξίας είναι σημαντικός.

Το ουμανιστικό μήνυμα, οι οικουμενικές αξίες, το πνεύμα λιτότητας και συναίνεσης της Ορθοδοξίας και προπαντός η διαλεκτική της, μπορούν κάλλιστα να χρησιμεύσουν ως υπόστρωμα για τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, να απαλύνουν τις αντιθέσεις, να προβάλλουν τις άμεσες προτεραιότητες της ανθρωπότητας.

Εσείς πρώτος, Παναγιώτατε, αναλάβετε παρόμοιες διεθνείς πρωτοβουλίες. Υπήρξατε ο πρώτος θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος κατέδειξε τον κίνδυνο καταστροφής του πλανήτη μας και ηγηθήκατε της οικολογικής πρωτοβουλίας που συνεκέντρωσε αρχηγούς εκκλησιών και κρατών με σκοπό να συνεργασθούν και να επιλύσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής τους.

Κατά τον εορτασμό του Ιωβηλαίου, συγκεντρώσατε προσωπικότητες από όλους τους τομείς του πνεύματος

για να διαλογισθούν για το μέλλον της ανθρωπότητας στην αυγή της νέας χιλιετίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το μοναδικό προνόμιο να συνδυάζει ταυτόχρονα την Οικουμενική του διάσταση με το ποιμαντικό του έργο ως Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.

Το ποίμνιο του Φαναρίου είναι αφενός οι εκατοντάδες εκατομμυρίων πιστών ανά την υφήλιο και αφετέρου οι προσκυνητές της Παναγίας των Βλαχερνών και του Μουχλίου.

Θα ήθελα μέσα από το Σεπτό πρόσωπό Σας Παναγιώτατε, να αποτίσω φόρο τιμής στους ταπεινούς και ηρωικούς αυτούς προσκυνητές. Η πατρική στοργή του Φαναρίου προς το ποίμνιο αυτό, το ενδυναμώνει και το βοηθά να αναπτυχθεί στον τόπο του.

Σε μία εποχή που τα πραγματικά οράματα συγχέονται πολλές φορές με ψευδοοράματα, σε μία εποχή που παγκοσμίως διολισθαίνει εύκολα στη δημαγωγία και την οχλοβοή, αποκρύπτοντας την πνευματική ουσία των πραγμάτων ο Λόγος του Φαναρίου, το εύρος των

προβλημάτων που θίγει εμπνέει και ανυψώνει πνευματικά την Ορθοδοξία. Την αναδεικνύει ως τμήμα μιας παγκόσμιας κίνησης ιδεών και αναζητήσεων για το μέλλον του ανθρώπου. Σ' αυτό το ρόλο Σας θέλουμε να συμπαρασταθούμε. Αυτό το ρόλο θέλουμε να ενισχύσουμε.

Γι' αυτό και επιθυμώ να εξάρω την ευτυχή συγκυρία της λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα γεγονός που ενισχύει τις σχέσεις της Μητρός Εκκλησίας με την Εκκλησία της Ελλάδος και χαροποιεί ιδιαίτερα τον κάθε Έλληνα.

Παναγιώτατε,

Υψώνω το ποτήρι μου και Σας εύχομαι υγεία και επιτυχία στο μεγάλο Σας έργο.