

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2000, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έχω επανειλημμένα μιλήσει για τη νέα, ισχυρή, σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα που οικοδομούμε όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται πολιτικό θάρρος αλλά απλή ειλικρίνεια να ομολογήσουμε ότι το τραγικό ναυάγιο έφερε στην επιφάνεια όλες τις όψεις της Ελλάδας που φεύγει. Μιας Ελλάδας που όχι μόνο κοστίζει ζωές αλλά και που αναδεικνύει οχυρά οπισθοδρόμησης που ακόμη κρατούν. Είναι μεγάλη η απόσταση που μας χωρίζει από το όραμα και μακρύς ο δρόμος που οφείλουμε να διανύσουμε. Στις δομές και λειτουργίες του κράτους, στην ετοιμότητα των μηχανισμών, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στα υλικά μέσα που διαθέτουμε, στις υποδομές που απαιτούνται. Αλλά και στη νοοτροπία της υπερβολής, του άκριτου καταγγελτικού λόγου, της μικροκομματικής εκμετάλλευσης, της εικόνας, των εντυπώσεων, της εισαγγελικής διάθεσης.

Στην ατμόσφαιρα των ημερών θέλω να σταθώ κυρίως στο κλίμα της «διαπλοκολογίας» που κυριαρχεί εδώ και αρκετό καιρό στην πολιτική ζωή του τόπου. Ένα κλίμα που αναζητεί πίσω από κάθε πράξη που σημαδεύει την κοινωνική μας ζωή το υπαρκτό ή ανύπαρκτο φάντασμα της διαπλοκής, της συναλλαγής, της διαφθοράς. Ήδη στην Κ.Ο του Κινήματός μας μίλησα για δύο συγκεκριμένες και διαφορετικής μορφής πρωτοβουλίες μας. Την υποχρεωτικής επίσπευσης των δικονομικών διαδικασιών που θα ρίξουν άπλετο φως στα γεγονότα, τις αιτίες και την απόδοση ευθυνών και την θέληση μας να ανοίξουμε σε πρώτο βήμα το διάλογο για το πολιτικό χρήμα, τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τη σχέση της πολιτικής με την οικονομική εξουσία.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται με πείσμα την πολιτική της διαφάνειας, της νομιμότητας και του θεσμικού ελέγχου που ακολούθησε ως τώρα και απλώς αμύνεται απέναντι σε πρωτοβουλίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Υπονοείται προφανώς ότι αποφεύγει την ουσία των προβλημάτων που συνθέτουν τον όρο διαπλοκή, ότι αρνείται μια πραγματικότητα που ηχεί εκκωφαντικά.
Κάνουν μεγάλο λάθος.

Εμείς σε κανένα δεν απολογούμαστε και για κανένα λόγο δεν απαλλοτριώνουμε την προοδευτική μας στάση και προπαντός το σημαντικό μας έργο.

Θέλω να το πω καθαρά και προς κάθε κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνησή μας ούτε υπήρξε, ούτε θα γίνει ποτέ διαχειριστής μεγάλων συμφερόντων. Εμείς θεσπίζουμε τους κανόνες, κατοχυρώνουμε τη διαφάνεια, εμπεδώνουμε τη νομιμότητα και εξυπηρετούμε αποκλειστικά το δημόσιο και το γενικό συμφέρον.

Γι' αυτό η παράταξη μας θέσπισε θεσμούς ελέγχου, διαφάνειας και εξισορρόπησης που διαρκώς τους ενισχύουμε και τους συμπληρώνουμε.

Και θέλω να θυμίσω ότι η συντηρητική παράταξη, η παραδοσιακή Δεξιά, όχι μόνο αντιστάθηκε σε κάθε δική μας πρωτοβουλία αλλά και όσες φορές της δόθηκε η ευκαιρία έγινε συνώνυμη των συμφερόντων και της διαπλοκής.

Και λοιπόν;

Δεν υπάρχει πρόβλημα; Ολοκληρώσαμε με τις πρωτοβουλίες μας την αντιμετώπιση του;

Θα ήταν εξόχως υποκριτικό να το ισχυριστεί κανείς. Γι' αυτό, όπως σε κάθε θέμα, απαιτείται σήμερα από μας καθαρή θέση και στάση. Απαιτούνται πρωτοβουλίες που ξεκαθαρίζουν σχέσεις και λειτουργίες.

Και νομίζω ότι το καλύτερο βήμα, η καλύτερη αφετηρία γι' αυτό είναι η σημερινή Σύνοδος της Κ.Ε. Θέλω, λοιπόν, να σας εκφράσω τις βαθύτερες σκέψεις μου.

✱

Διαβάζω και ακούω όλο αυτόν τον καιρό για διαφθορά σε τμήματα της διοίκησης. Για διασύνδεση θεσμών με την ιδιωτική οικονομία. Για σχέσεις κομμάτων και πολιτικών με τον επιχειρηματικό κόσμο. Για εκλογικές δαπάνες πολύ πέρα από τα νόμιμα και θεσμοθετημένα όρια. Θεωρώ ότι ανεξάρτητα από την κοινή αίσθηση και αντίληψη των πραγμάτων που έχει κάθε πολίτης υπάρχει περισσή υποκρισία και ιδιοτέλεια στον τρόπο που τίθενται αυτά τα μείζονα προβλήματα. Μιλάμε για υπαρκτά και μεγάλα προβλήματα σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες που η αντιμετώπιση και η λύση τους θα αποτυπωθεί στο βαθμό της ποιότητας της Δημοκρατίας του παρόντος και του μέλλοντος. Αν για τη δεκαετία του '90 η νέα οικονομία υπήρξε το επίκεντρο της παγκόσμιας εξέλιξης, στη δεκαετία του 2000 η Δημοκρατία αποτελεί την αντίστοιχη αιχμή.

Τη Δημοκρατία τη φέρνουν κατ' αρχή στο επίκεντρο οι ευρύτερες εξελίξεις και αλλαγές που συμβαίνουν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Είναι φανερό, από τα γεγονότα που ζούμε ότι επανερχόμαστε σε μια πολιτική εποχή. Τα σημάδια του νέου ιστορικού κύκλου τα βλέπουμε παντού. Στον προβληματισμό για την προοδευτική διακυβέρνηση. Στις κινητοποιήσεις για την απελευθέρωση του εμπορίου. Στην παγκοσμιότητα των κοινωνικών αιτημάτων περί την οικολογία, το περιβάλλον, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, της τεχνολογίας και της επιστήμης. Στην Ευρώπη όλοι αναζητούν το θεσμικό μοντέλο, την ανάγκη ανάκτησης της πρωτοβουλίας από την πολιτική. Σε κάθε χώρα οι εξελίξεις στη νέα οικονομία φέρνουν αλυσιδωτές επιπτώσεις και συνέπειες που αφορούν την ίδια τη δημοκρατία. Συσσώρευση οικονομικής δύναμης, τεράστιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο και χωρίς πατρίδα χρηματιστικό κεφάλαιο, παντοδύναμες δομές επικοινωνίας και κατοχής της πληροφορίας.

Εξ αντικειμένου η οικονομία με τους ραγδαίους ρυθμούς που γιγαντώνεται υπάρχει και επηρεάζει καταλυτικά τις εξελίξεις. Αυτή η επιρροή σαφώς αυξάνεται όταν συνδέεται με την είσοδο στην αγορά της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα έλεγα ότι αποκτά πρόσθετα πολιτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον στη χώρα μας, που εδώ και πολύ καιρό έπαψε να είναι «ψωροκώσταινα» και να φυτοζωεί με μικρής κλίμακας κρατικές επενδύσεις, οι πόροι που επενδύονται για πρώτη φορά συνθέτουν και σε διεθνές επίπεδο ένα ικανοποιητικό μέγεθος. Είναι φυσικό, λοιπόν, να μεγαλώνουν και να διεθνοποιούνται τα συμφέροντα που αντιμάχονται μεταξύ τους.

Ολοένα περισσότερο και εδώ και στην Ευρώπη και στον κόσμο μιλούν για αποδοχή των κανόνων της αγοράς, αλλά για την αναγκαιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου που διασφαλίζει τον κοινωνικό έλεγχο. Ολοένα περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και που εμείς δρομολογούμε προϋποθέτουν γενναίες πολιτικές αλλαγές. Κι αυτός είναι ο προοδευτικός δρόμος.

*

Το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας έτσι όπως εγκαθιδρύθηκε μετά τη δικτατορία απέδωσε πραγματικά και ουσιαστικά. Η Δημοκρατία της Μεταπολίτευσης εμπέδωσε ένα προωθητικό και προοδευτικό πολιτικό σύστημα. Ανταποκρίθηκε περισσότερο από ικανοποιητικά στα δεδομένα και τις ανάγκες εκείνης της ιστορικής περιόδου. Με επίκεντρο ένα κράτος που όφειλε να καταστεί σύγχρονο ενώ παράλληλα διαμόρφωνε εν πολλοίς την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα λειτούργησαν η πολιτική και τα κόμματα στην κατεύθυνση εμπέδωσης ουσιαστικών δημοκρατικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Ταυτόχρονα η ίδια η πολιτική πράξη, η δομή και η οργάνωση της πολυκομματικής και κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας διαμορφώθηκαν μέσα στην εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος.

Η Δημοκρατία του 2000 οικοδομείται σε συνθήκες πλήρους μετασχηματισμού του κράτους, κυριαρχίας των δυνάμεων της αγοράς και ουσιαστικής αναβάθμισης της οικονομικής εξουσίας.

Τα ιδιωτικά συμφέροντα αυτονομούνται και επιχειρούν να διεισδύσουν στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων για να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση και τα κέρδη τους. Τα κίνητρα και τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα. Ως αποτέλεσμα οι δυσλειτουργίες της διοίκησης και του κράτους σε ορισμένους τομείς γίνονται πιο εμφανείς. Κι αυτό γίνεται πριν οι κανόνες ορίσουν, ελέγξουν και πειθαρχήσουν πλήρως και αποτελεσματικά το παιχνίδι. Έτσι υπάρχουν πεδία της Δημοκρατίας όπου οι δομές πρέπει να επανακαθοριστούν και οι σχέσεις να οριοθετηθούν. Κατά συνέπεια η διαπλοκή δεν εξαντλείται σε διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και έχει σχέση με την ευρύτερη αλλαγή και μετεξέλιξη του ίδιου του πολιτικού συστήματος καθώς ο έλεγχος στην ασυδοσία της αγοράς και τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της απαιτεί μια νέα αυτονομία της πολιτικής. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα για τη Δημοκρατία του 2000.

Είναι καθήκον και υποχρέωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης να προχωρήσουμε στον διάλογο και τις τομές που απαιτούνται για την ενίσχυση της Δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Μπροστά μας έχουμε τη διαδικασία της τελικής απόφασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Αναθεώρηση του Συντάγματος που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πρωτίστως πολιτικό και όχι νομοτεχνικό ζήτημα. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα προσαρμογής της Δημοκρατίας στα σύγχρονα δεδομένα και πρέπει με τόλμη να ανοίξουμε δρόμους για τις μετέπειτα νομοθετικές πρωτοβουλίες που την κατοχυρώνουν. Μετά από αυτό το βήμα η τομή πρέπει να μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό όλοι πρέπει στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούμε αλληλέγγυοι και ενωμένοι στο μεγάλο αυτό στόχο.

Εμείς νομιμοποιούμαστε να ανοίξουμε και αυτό τον ιστορικό κύκλο. Γιατί η αντιπολίτευση πάντοτε σηκώνει «σημαίες ευκαιρίας» και υπάρχουν σταθερά μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Εμείς με την ιστορική συμβολή μας στην δημοκρατική αναγέννηση του τόπου στην δεκαετία του '80 νομιμοποιούμαστε να διαμορφώσουμε τη σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία της δεκαετίας του 2000.

Εμείς που κατοχυρώσαμε τους θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου έχουμε την υποχρέωση να διαμορφώσουμε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και τους κανόνες της αγοράς αλλά και της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.



Φτάνει, βέβαια, στην προσπάθεια μας αυτή να ξεπερνούμε αποφασιστικά τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Να μείνουμε μακριά από ένα ανώφελο «κυνήγι μαγισσών» που ενοχοποιεί πρόσωπα με μόνη την καταγγελία του ποιος έφαγε με ποιον, ποιος συνομίλησε με ποιον, ποιος αντάλλαξε χειραψία με ποιον. Έτσι ποινικοποιείται η σχέση ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους και όχι η πραγματική συναλλαγή και διαφθορά. Αν κάποιος θέλουν να εκχωρήσουν την πολιτική τους υπόσταση και το ρόλο τους σε οικονομικούς παράγοντες υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που ξεπερνούν τη χειραψία ή το γεύμα. Δεν μπορεί να ενοχοποιείται συλλήβδην το πολιτικό σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία να βγουν στην επιφάνεια. Η διαπλοκή πρέπει να χτυπηθεί θεσμικά και στη ρίζα, στην ουσία της.

Να μείνουμε μακριά από ένα άκριτο και άκρατο λαϊκισμό. Δεν κομίζει κανείς «γλαύκα εις Αθήνας» όταν μιλά για νεοπλουτισμό, για οίηση σε ανοίκειους τρόπους ζωής, ακόμη και για χλιδή. Ασφαλώς ο τρόπος ζωής του καθένα είναι ο καθρέφτης του. Είναι η κοινωνική του αναφορά και καταξίωση. Όμως, το να ανάγεται ή όποια παρουσία ή πράξη του σε κοινωνικό ταμπού και να διασύρεται ηθικά και προσωπικά είναι ανεπίτρεπτο.

Αν υιοθετήσουμε παρόμοιες πρακτικές δημιουργούμε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες. Αποφεύγουμε την ουσία και το βάθος του προβλήματος και αντί να αντιμετωπίζουμε την πραγματική διαπλοκή «διαπλοκολογούμε». Απαξιώνουμε συνολικά τους πολιτικούς και την

πολιτική. Δημιουργούμε τείχη που δεν μας επιτρέπουν στο πλαίσιο διαχείρισης μιας διαφανούς και αξιοκρατικής εξουσίας να ενισχύουμε τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και τη θέση τους στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τελικά υψώνουμε με αυτό τον τρόπο εμπόδια στην ευρύτερη αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης της εξουσίας και της μετεξέλιξης του πολιτικού συστήματος.

Το χειρότερο από όλα, όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ότι χτυπάμε στη ρίζα τις ιδέες, τις αρχές, τις αξίες, τις αγωνιστικές παραδόσεις της προοδευτικής μας παράταξης. Φαινόμαστε ίδιοι με όσους ιστορικά συνδέθηκαν με τα συμφέροντα και οικοδόμησαν το κράτος τους το οποίο προσπαθούμε δημοκρατικά να αλλάξουμε.



Εμείς, ωστόσο, δεν πρέπει να μείνουμε σε διαπιστώσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αλλαγές ρόλων μέσα στο ίδιο πλαίσιο, στις ανακατανομές της «πίτας» όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο. Και, βέβαια, η θωράκιση της Δημοκρατίας απαιτεί ριζοσπαστικές και καινοτόμες αλλαγές στο σύνολο της λειτουργίας της πολιτικής μας ζωής, γιατί το πρόβλημα αφορά την οργάνωση της σύγχρονης κοινωνίας και όχι κάποια πρόσωπα ή κόμματα ή μηχανισμούς.

Το ίδιο το μοντέλο διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας - και το εννοώ με την ευρεία του μορφή των θεσμών διακυβέρνησης, ελέγχου και αντιπολίτευσης, των θεσμών αντιπροσώπευσης και άμεσης δημοκρατίας - χρειάζεται δραστικές τομές και αλλαγές.

Είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε επί τάπητος το πλέγμα των αλλαγών που αφορούν:

- ~ το πολιτικό χρήμα, τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά των κομμάτων, τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά των υποψηφίων βουλευτών, νομαρχών, δημάρχων.
- ~ Την αποτελεσματική εφαρμογή του πόθεν έσχες στη δημόσια ζωή.
- ~ Τον τρόπο ανάδειξης των βουλευτών και την απεμπλοκή τους από την ιδιωτική χρηματοδότηση για να χτυπηθεί η διαπλοκή στη ρίζα της.

- ~ Τον εκσυγχρονισμό της εκλογικής διαδικασίας και την δραστική μείωση των δαπανών.
- ~ Την ολοκλήρωση των θεσμών διαφάνειας στη λειτουργία του κράτους, των αντιπροσωπευτικών θεσμών, της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
- ~ Τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο τους.

Η κατεύθυνση των αλλαγών πρέπει να είναι σαφής. Ενίσχυση της πολυκομματικής, πλουραλιστικής, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ενίσχυση των κομμάτων και των φορέων της συλλογικής βούλησης της κοινωνίας, ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου και της δυνατότητας απόφασης της κοινωνίας. Η ισχυρή, δημοκρατική κοινωνία που ανταποκρίνεται στη νέα εποχή, συμπληρώνει το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι το επίκεντρο των προσπαθειών και των στόχων μας στην τεράστια που δίνουμε.



Για όλα αυτά τα θέματα θα διαμορφώσουμε προτάσεις και θα ανοίξουμε διάλογο με όλη την κοινωνία και τους φορείς της που θα οδηγήσει στις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για να κατοχυρωθεί η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εγγυάται τη μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος και την εμπέδωση της Δημοκρατίας του 2000.

Προκαθορισμένες συνταγές δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ο διάλογος πρέπει να απλωθεί παντού να αγκαλιάσει τους θεσμούς και τις κοινωνικές δυνάμεις να στηριχθεί και νέα προσπάθεια μας σε θετικό λαϊκό συσχετισμό.

Γιατί έχουμε επίγνωση ότι το όραμα για τον τόπο μας τα επόμενα χρόνια, οι προοδευτικές αλλαγές που επιχειρούμε και η κοινωνική αντζέντα που προβάλλουμε, μόνο πάνω στη σύγχρονη μορφή της Δημοκρατίας μπορούν να ακουμπήσουν. Μόνο πάνω στο νέο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να εδραιωθούν.

Είναι το κρίσιμο πεδίο που πάνω του μπορεί να οικοδομηθεί η νέα ενότητα του χώρου μας, η ανασύνταξη των δυνάμεων μας, η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η προσαρμογή του όλου

ΠΑΣΟΚ στη μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος που διασφαλίζει των ανανέωση ως απόρροια δομών και λειτουργιών, την αλλαγή στις δομές του κόμματος, το ξεπέραςμα των παραλυτικών ισορροπιών, την ουσιαστική επανάκαμψη της κοινωνίας στο κομματικό μας προσκήνιο. Ένα τέτοιο Συνέδριο οραματίζομαι και θα δώσω μάχη να το πετύχουμε. Και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει η ταμπέλα, η λέξη, η προσωνομία που θα του δώσουμε. Με ενδιαφέρει η ουσία των αλλαγών που έχουμε ανάγκη για να αναζωογονηθεί το ΠΑΣΟΚ.

Κι επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για νέες ηγετικές ομάδες, για ιστορικές ηγεσίες, για επιλεκτικές πολιτικές προσώπων, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θέλω να είμαι σαφής και καθαρός απέναντι στην ΚΕ αλλά και σε ολόκληρο το Κίνημα.

Δίπλα στο «δεν μας περισσεύει κανείς» θα ήθελα να προσθέσετε ότι δεν θέλω να γυρίσω τα πράγματα πίσω, ούτε καν στο 1996. Και το 1996 είναι πια μακρινό παρελθόν. Το κριτήριο της συμμετοχής είναι ένα και μοναδικό. Να δώσουμε τη μάχη για το πραγματικά νέο όλοι μαζί. Εκεί θα κριθούν πρόσωπα και πρακτικές. Το μόνο δικαίωμα που δεν διαθέτουμε είναι της απουσίας και της οχύρωσης πίσω από ξεπερασμένες αντιλήψεις και σχέσεις. Πίσω από παλιά χαρακώματα.


Η νέα ενότητα θα οικοδομηθεί με όλους μαζί πάνω στη νέα πραγματικότητα.

Εγώ, σε ότι με αφορά, δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί το νοσηρό κλίμα των τελευταίων ημερών.

Θα δώσω τη μάχη για να πάμε μπροστά. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Να δώσουμε μια νέα ώθηση στην πολιτική. Να κατοχυρώσουμε όλες της αλλαγές που επαγγελθήκαμε. Αν κάποιοι από μας δεν έχουν τη δύναμη να ακολουθήσουν, αν κάποιοι δεν μπορούν να θέσουν πάνω από την προσωπική τους στρατηγική ή ιδιοτέλεια το γενικό συμφέρον του τόπου και το συλλογικό συμφέρον του Κινήματος μας ας μείνουν στην άκρη. Δεν μπορούν, όμως, πια ανενόχλητοι να προβάλλουν εμπόδια και να υπονομεύουν την πορεία μας.

Οι λογαριασμοί όλοι έχουν εξοφληθεί. Να ανοίξουμε την καινούρια σελίδα με δύναμη, με συστράτευση, με πίστη, ότι εμείς σηματοδοτούμε και καθορίζουμε τους όρους και τα δεδομένα της νέας εποχής. Και να είμαστε βέβαιοι για μια ακόμη φορά ότι θα νικήσουμε.

Πρόσθετα μου,
Το φτιάξα με ποιο ήθελα
Νομίζω οι βγαίνει καλό

Με αγάπη


Υ.Σ. Είναι το 2ημερο κομμάτι
από ένα παλιό βιβλίο
Το υακίνο το φώτισμα