

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2000

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Νέες και Νέοι,

Οι νέες και νέοι έχουν ήδη 25 χρόνια συμβολής στη δημιουργική προσπάθεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αποτελούσαν και αποτελούν, είτε άλλοτε στο πλαίσιο του Κινήματος είτε τώρα ως Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ., μία κρίσιμη δύναμη.

- Την 3^η του Σεπτέμβρη του '74, που συμπορευτήκαμε με τον Α. Παπανδρέου.
- Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης στη δεκαετία του '70, όπου ήταν η αιχμή του δόρατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ιδεολογικό αλλά και στο οργανωτικό επίπεδο, με αξιοζήλευτο πάθος για την Αλλαγή.
- Τη δεκαετία του '80, των κυβερνητικών ευθυνών, όπου συνέβαλε στο να πραγματοποιήσουμε τις μεγάλες θεσμικές δημοκρατικές αλλαγές.
- Τη δεκαετία του '90, όπου αντιμετωπίσαμε αποφασιστικά, την αδιέξοδη για τους νέους πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
- Μετά τη νίκη του '93 όταν θεμελιώσαμε την ισχυρή Ελλάδα, της Ανάπτυξης, της Αλληλεγγύης και της Δημιουργίας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σε όλη αυτή την πορεία δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι κρίσεις και οι αντιθέσεις.

Όμως πάντοτε προκρίναμε, χωρίς δογματισμούς, τον δρόμο του διαλόγου, τη σύνθεση και τη κοινή δράση για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους.

Σήμερα μπροστά στους νέους και τις νέες του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορώ να διαβεβαιώσω την ελληνική νεολαία ότι κερδίζουμε το στοίχημα της νέας εποχής.

Οι νέοι της Ελλάδας την αυγή του 21^{ου} αιώνα, θα βρεθούν για πρώτη φορά, στην ιστορία μας, στο ξεκίνημα της αυτόνομης ζωής τους, σε συνθήκες παρόμοιες με κείνες που συναντούν και άλλοι νέοι της Ευρώπης, θα ζουν σε μια χώρα ΙΣΟΤΙΜΗ με τις ανεπτυγμένες χώρες της ηπείρου μας.

Οι νέοι της Ελλάδας με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, βιώνουν μια συναρπαστική περίοδο. «Η Ελλάδα των αρχαίων μνημείων και της σύγχρονης θλίψης» όπως έλεγε ο ποιητής, γίνεται ένας τόπος που βαδίζει με σιγουριά στο μέλλον, ένας τόπος σύγχρονης δημιουργίας που χαρίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία.

Μας έφερε μέχρι εδώ η πίστη στις αξίες μας. Αλλά και το όραμα, το σχέδιο και η πολλή δουλειά με τα οποία προσεγγίσαμε τους αμετάθετους στόχους μας: Περισσότερες

ευκαιρίες στους πολίτες, λιγότεροι αποκλεισμοί στη ζωή, μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας, καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε νέου ανθρώπου.

Κατορθώσαμε να δώσουμε την απάντηση ότι η οικονομική πρόοδος μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή. Η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια πέτυχε και σταθεροποίηση και επέκταση της κοινωνικής πολιτικής.

Είμαστε η παράταξη της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Επεκτείναμε τις δυνατότητες του πολίτη δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας πορείας ευημερίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Είμαστε η σύγχρονη Αριστερά και μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για τις νέες ανισότητες που γεννά το διεθνές πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αρνούμαστε το ρόλο του παθητικού θεατή της παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε και συμμετέχουμε στα υπερεθνικά σύνολα για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.

Για να λειτουργήσουμε δημιουργικά στο νέο περιβάλλον.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πρέπει να παράγουμε νέες ιδέες. Ούτε ο φιλελευθερισμός, η ιδεολογία και η κοινωνία της αγοράς ούτε ο κρατισμός και ο

δογματισμός μιας αποστεωμένης Αριστεράς δεν μας εκφράζουν. Αναζητούμε νέες λύσεις. Λύσεις ρεαλιστικές στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης του οικονομικού, του κοινωνικού και του διεθνο-πολιτικού στοιχείου. Λύσεις σύμφωνες με τις αξίες μας, τους στόχους μας, τις αναμονές των εργαζομένων, της τεράστιας πλειοψηφίας του λαού που μοχθεί καθημερινά.

Αντιμέτωπο με τη νέα πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους κινδύνους, το σοσιαλιστικό κίνημα δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανεξετάσει στόχους, ενέργειες, και μεθόδους δράσης, διατηρώντας τις βασικές αρχές και αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της προόδου.

Είναι συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας μας και ιδεολογική παρακαταθήκη ότι πιστεύουμε στην κοινωνική δράση, με πρωτοβουλίες στη βάση, ώστε να μπορέσουν να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες των θεσμικών και πολιτικών οργάνων. Με το λαό, για το λαό ήταν και είναι το σύνθημά μας.

Είναι αυτός ο λόγος που πρέπει όλοι εμείς εδώ να εργαστούμε για να είναι η νέα γενιά κοινωνική παρεμβατική δύναμη και όχι μια ειδική κοινωνική κατηγορία.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε στους νέους μας. Γι' αυτό τους θέλουμε συγκροτημένους στις κοινωνικές πρωτοβουλίες στους χώρους Μόρφωσης, Δουλειάς και Πολιτισμού. Να

διαμορφώνουν μια κοινωνία όπου δημιουργία και νιάτα κυριαρχούν.

Δεν έχει νόημα να είναι υπάκουα παραρτήματα μηχανισμών καθεστωτική φρουρά ή άτακτες ομάδες διαμαρτυρίας, γιατί έτσι ακυρώνεται ο πρωτοποριακός τους ρόλος.

Η νέα γενιά μόνο μέσα από συλλογικές, αποτελεσματικές εκφράσεις μπορεί να διαμορφώσει εξελίξεις και να επιβάλει τις δικές της προτάσεις ζωής, να σφραγίσει με τη δική της φαντασία και πρωτοβουλία το μέλλον.

Θέλουμε νέους με ορμή για ζωή και δημιουργία που κάνουν πράξη το σύνθημα του γαλλικού Μάη «Σήμερα το να είσαι ελεύθερος σημαίνει να συμμετέχεις».

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η δράση μας πρέπει να είναι εξωστρεφής ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλο και περισσότερων νέων. Αυτό είναι και το πιστεύω μας.

Γι' αυτό οφείλουμε να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία τις θεσμικές και πολιτικές προτάσεις μας για την ανανέωση και αναβάθμιση του κινήματος των νέων. Και το Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια έξοχη ευκαιρία.

Θέλουμε τη νεολαία επίκεντρο στο Κίνημα της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού. Θέλουμε τη νεολαία πρωτοπόρα στην προσπάθεια για μια διαφορετική, πιο ελεύθερη και πιο

δίκαια κοινωνία. Γι' αυτό και αρνούμαστε τις λαϊκιστικές προοπτικές, τη νεολαία «κόμμα» που ζητά ειδικές μεταχειρίσεις αντίθετες με το δικό της μακροπρόθεσμο συμφέρον.

Δεν είναι πραγματικό νεολαιίστικο κίνημα αυτό που ζητά μειωμένη προσπάθεια στη μόρφωση, που επιδιώκει να αναστείλει αξιοκρατία και ευθύνη, που συνδέει πρωτοβουλίες με εξασφαλίσεις, που «δρα» μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα δελτία ειδήσεων. Όλα αυτά είναι προσπάθειες συντήρησης μιας κοινωνίας που αρνείται την αλλαγή. Σήμερα που η προσπάθεια της ισχυρής Ελλάδας προχωρά με επιτυχία, ήρθε η ώρα να δώσουμε αντίκρουσμα σε όλες τις προσδοκίες του νέου πολίτη. Με σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας τη δυνατότητά μας να προχωρήσουμε τώρα στην «άλλη σύγκλιση», την κοινωνική, την σύγκλιση των δυνατοτήτων και ευκαιριών. Μπορούμε έγκαιρα να υλοποιήσουμε ένα ιστό μεταρρυθμίσεων με πολιτικές, έργα και υπηρεσίες για τον νέο πολίτη.

Σημαία μας είναι το «πρώτα ο πολίτης».

Συμπληρώνω «πρώτα ο νέος πολίτης»!

Και αυτό επειδή πιστεύουμε στον άνθρωπο. Μας ευαισθητοποιούν τα οράματα και οι επιδιώξεις του.

Και αυτό επειδή πιστεύουμε βαθιά ότι η βασική πηγή πλούτου και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Γι' αυτό και δίνουμε μεγάλη σημασία τόσο στην Εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που μέρα με την μέρα, αποδεικνύει τη χρησιμότητά της και απομονώνει τους εκ συστήματος αντιρρησίες, προετοιμάζει τη νέα γενιά για τις προκλήσεις του μέλλοντος στην κοινωνία της γνώσης.

Πιστεύω βαθιά ότι μέσα στη νέα, ισχυρή, δυναμική Ελλάδα που δημιουργούμε, οι νέες και οι νέοι μας, μπορούν να βγουν νικητές από τη σύγκρουση με τις δυνάμεις της καθυστέρησης και της αδράνειας.

Μπορούν ν' ανοίξουν πρωτόγνωρους δρόμους για την πατρίδα μας, που στέκεται πια ισότιμα στους διεθνείς στίβους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Πολλά γράφονται και λέγονται για τη σχέση των νέων με την πολιτική, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε το αυτονόητο:

Όσο η πολιτική συμμετοχή εξαντλεί τη σημασία της σε εσωκομματικά τοπία, όσο δεν περνάμε από τα μεγάλα λόγια στα συγκεκριμένα έργα, όσο δεν επιδιώκουμε μια επανάσταση του συγκεκριμένου, η πολιτική συμμετοχή θα προκαλεί πλήξη.

Να βγούμε έξω από τα κομματικά μας τείχη.

Να συναντήσουμε την κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστούμε στο ίδιο σχέδιο στο ίδιο όραμα / την ισχυρή

Ελλάδα των πολιτών, πολιτών υπεύθυνων με πρωτοβουλία, γνώση και στόχους.

Για μας, η Πολιτική και η Ιδεολογία δεν είναι τεχνικές της εξουσίας, κανόνες δημοσίων σχέσεων ένας τρόπος να έχεις επιτυχία παρ' όλο που άλλα λες και άλλα κάνεις.

Για μας η Πολιτική είναι μια απελευθερωτική διαδικασία, μια δημιουργική απόφαση δράσης, μια οφειλή προς την κοινωνική παρουσία μας.

Για μας η Ιδεολογία δεν είναι απλώς ένα σύνολο ασύνδετων πεποιθήσεων. Είναι ένα όραμα που υποχρεώνει, καθορίζει, δημιουργεί ευθύνες.

Η αναφορά μου σε όλα αυτά, είναι μια απάντηση σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν την πολιτική στον τόπο μας. Είναι στο χέρι μας να δώσουμε όλοι μαζί στην πολιτική την αξιοπιστία που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι νέοι θέλουν ξεκάθαρο και αξιόπιστο πολιτικό λόγο. Και αυτή είναι η γραμμή μας. Εμείς κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Εμείς επιβάλλαμε ένα τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς που προτάσσει το συμφέρον της χώρας αδιαφορώντας για το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος. Εμείς ζητήσαμε και ζητάμε ειλικρίνεια, την πράξη μακριά από τα μεγάλα λόγια, της ρητορείας, τους κομπασμούς και τους σχεδιασμούς του καφεενείου.

Δεσμευτήκαμε και κάνουμε πράξη την ισχυρή Ελλάδα, δεσμευτήκαμε και κάνουμε πράξη την ισότιμη ένταξη στην ΟΝΕ, δεσμευτήκαμε και κάνουμε πράξη την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Βγάλαμε τη χώρα από το περιθώριο, καλύψαμε το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης του χαμένου εδάφους, από τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, πετυχαίνουμε τους στόχους μας χωρίς κοινωνική αποδιάρθρωση, χωρίς εξουθένωση των λαϊκών δυνάμεων.

Από το 1974 μέχρι σήμερα πετύχαμε πολλά. Αλλάξαμε την Ελλάδα που είναι σήμερα μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο.

Μια περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια που συμβάλλει στην ειρήνη και την σταθερότητα της περιοχής. Πρόσφατα στο Ελσίνκι πετύχαμε την ομόφωνη απόφαση των εταίρων για μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως την απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ε.Ε., την αναγνώριση από πλευράς Τουρκίας της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερασπίστηκε, υπερασπίζεται και θα υπερασπίζεται σθεναρά και αξιόπιστα τα συμφέροντα της χώρας.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Τώρα, στην αρχή του νέου αιώνα, είμαστε έτοιμοι για ένα νέο κύκλο, για μια νέα τετραετία. Ο ελληνικός λαός θα μας δώσει

στις επόμενες εκλογές τη νέα εντολή. Γιατί μετατρέψαμε μια χώρα με αβεβαιότητες, δισταγμούς, απαισιοδοξία σε μια χώρα με βεβαιότητες, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Το ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το εργαλείο μας για τις νέες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του 2000. Προχωρούμε αταλάντευτα στις επιλογές που έχουμε θέσει και ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη διαδικασία μιας συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμματικών θέσεων, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα μεταρρύθμισης, αλλαγής και εκσυγχρονισμού. Αυτό είναι ένα μεγάλο μας πλεονέκτημα απέναντι στη συντηρητική παράταξη.

Η Ν.Δ. και επιλέγει την στείρα άρνηση και υποκρίνεται τον υπερασπιστή των λαϊκών συμφερόντων. Αφού δεν πέτυχε τίποτε με μια θορυβώδη σκανδαλολογία τώρα ανακάλυψε την τακτική της χαμηλής έντασης. Παραμένει όμως πάντα η ίδια. Μια παράταξη χωρίς πρόταση που θεωρεί ως πολιτική τους καιροσκοπισμούς και τα τεχνάσματα.

Μια παράταξη που πιστεύει στην κοινωνία της αγοράς είναι μακριά από την αγωνία και τις ευαισθησίες των νέων για μια κοινωνία ισότητας ευκαιριών.

Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας για περισσότερες ευκαιρίες στους νέους για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά αλλά και για την αυτονομία των νέων.

Όλοι γνωρίζουμε πως έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Και πολλά να αλλάξουμε. Εμείς αντλούμε δύναμη από αυτό

ακριβώς το γεγονός. Δύναμή μας η ανανέωση. Είμαστε ένα κόμμα σε κίνηση, ένα κόμμα δημιουργίας.

Θέλω να τονίσω και εδώ ότι η νέα τετραετία θα είναι για μας η τετραετία της απασχόλησης. Και ως τετραετία της απασχόλησης θα είναι και τετραετία της εκπαίδευσης. Απασχόληση, παιδεία οι μεγάλοι μας στόχοι. Αυτά σ' ένα πλαίσιο όπου η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού είναι βασική αρχή. Γι' αυτό η Κυβέρνηση θα αναλαμβάνει διαρκώς νέες πρωτοβουλίες και ευθύνες ώστε να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο σύστημα αλληλεγγύης και συνοχής.

Την τετραετία 2000-2004 ο κοινωνικός προϋπολογισμός θα ξεπεράσει αθροιστικά τα 45 τρις δραχμές. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας θα έχουμε την άνεση της χρηματοδοτικής επάρκειας ενός σύγχρονου κοινωνικού συστήματος από υγιείς πόρους.

Η Ελλάδα στο ξεκίνημα του νέου αιώνα είναι πια κοντά στην Ελλάδα που ονειρευτήκαμε: την Ελλάδα της Ανάπτυξης, της Δημιουργίας, της Ευημερίας, της Αλληλεγγύης.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Τα τελευταία χρόνια, συντελείται σημαντική πρόοδος σε κάθε τομέα πολιτικής που αφορά τη νέα γενιά. Έχουμε συνείδηση όμως πως όσο υπάρχει ανεργία, θα πλήττει κατ' εξοχήν τους νέους. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές νέες καταστάσεις που

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε: Ο έντονος ανταγωνισμός από την παιδική ηλικία, η κοινωνία της πληροφορίας και το Internet, ο παγκόσμιος πολιτισμός, η αλλαγή στο ρόλο της οικογένειας, η αποξένωση που επιβάλλει η ζωή στη σύγχρονη πόλη, η διάδοση του Aids και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα.

Δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ για να κάνω καταγραφή των προσπαθειών μας και των αποτελεσμάτων στα θέματα αυτά.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα και παλεύουμε για τις λύσεις. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς τις καταστάσεις. Μας πονάνε όλα αυτά. Μας αφορούν, όσο και σας. Η καθημερινή αναμέτρηση με τα προβλήματα, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με τον κάθε πολίτη, τον κάθε νέο άνθρωπο, που θέλει να δει τη χώρα του -τη χώρα μας- και τη ζωή του -τη ζωή μας- να γίνεται καλύτερη.

Είμαστε στην ίδια πλευρά, γι' αυτό και δεν μας ενοχλεί η κριτική: Αντίθετα, μας κινητοποιεί για να επιτύχουμε χειροπιαστή πρόοδο, μικρές και μεγάλες νίκες σ' ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Είχα και άλλες φορές τη ευκαιρία να επισημάνω, ότι οι νέοι εκπροσωπούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας.

Ενδιαφέρονται γι' αυτά που θα βρούμε μπροστά μας σε είκοσι ή τριάντα χρόνια, για το μεθαύριο του τόπου και της γενιάς τους, όχι για το χθες, όχι μόνο για το σήμερα.

Τα συμφέροντα των νεότερων γενεών, έχουν σημαντικά υποτιμηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, στο όνομα του βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους ή οφέλους. Αντί να γίνουν έγκαιρα οι τομές που ήταν αναγκαίες για την ευημερία των μελλοντικών γενεών, πολλές φορές προτιμήθηκε ο μίζερος συμβιβασμός. Το ασφαλιστικό σύστημα αλλά και η εκπαίδευση μας δίνουν παραδείγματα για το πώς καθυστερήσαμε ως χώρα όταν κυριάρχησε η βραχυπρόθεσμη συντεχνιακή νοοτροπία.

Επείγει λοιπόν η αποκατάσταση μιας νέας ισορροπίας συμφερόντων με την έμπρακτη -και όχι ρητορική- αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές. Χρειαζόμαστε μια συμμαχία για το μέλλον. Σ' αυτή τη συμμαχία, οι νέοι, που είναι οι φυσικοί εταίροι κάθε προσπάθειας αλλαγής, μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, έχουν κεντρική θέση έχουν τον πρώτο ρόλο.

Μιλώντας σε σας, δεν μπορώ να μην υπενθυμίσω τις θεμελιακές κυβερνητικές επιλογές μας, που αφορούν τη νεολαία της χώρας μας.

Η συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Νεολαία και τα μέτρα του Προγράμματος Δράσης της Κυβέρνησης για τη Νέα Γενιά με τίτλο Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ που παρουσίασα το Νοέμβριο του 1998, συνιστούν μια ποιοτική διαφορά στον διατομεακό συντονισμό για τα θέματα των νέων. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη νέα γενιά, με διατομεακή αντιμετώπιση για τα προβλήματα και τις προσδοκίες των νέων, με συνοχή και πολιτική ταυτότητα.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης δεσμεύθηκαν πόροι ύψους περίπου 425 δις. δρχ.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση, καθώς σε αυτές αφιερώνεται ουσιαστικά το σύνολο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.

Από το ποσό των 425 δις, τα 300 δις. δρχ. αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, 100 δις. τους νέους αγρότες και 25 δις. τις άλλες δράσεις υπέρ των νέων που προβλέπονται στο πρόγραμμα.

Το παραπάνω κόστος του προγράμματος αφορά ένα έτος, το 1999, με εξαίρεση τα μέτρα για την απασχόληση που έχουν διετή διάρκεια 1999-2000.

Το Πρόγραμμά μας έχει όραμα για τη νέα γενιά.

- Είναι η συνειδητή ενθάρρυνση του εθελοντισμού
- Είναι η συνειδητή υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

Για πρώτη φορά καταγράφονται ως προτεραιότητες:

- Ο ελεύθερος χρόνος, ως παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας των νέων.
- Η επιχειρηματικότητα των νέων και η αυτοαπασχόληση, ως εναλλακτικές μορφές απασχόλησης.
- Η πληροφόρηση των νέων ως δημοκρατικό δικαίωμα, με τη συστηματική ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος πληροφόρησης των νέων.
- Η συμμετοχή των νέων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με συγκεκριμένους σύγχρονους, ευέλικτους και αντιγραφειοκρατικούς θεσμούς (δίκτυα, τοπικά συμβούλια).

Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την παρουσίαση του Προγράμματος Δράσης, η υλοποίηση των επιμέρους μέτρων του προχώρησε γοργά και αποτελεσματικά. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε το νέο Πρόγραμμα Δράσης για τη νέα γενιά, το οποίο θα καλύψει την επόμενη διετία.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τους νέους απαιτεί πριν απ' όλα τη συμμετοχή των ίδιων των νέων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση βρίσκεται σε μόνιμο διάλογο με τους νέους, αλλά και προωθεί τη θεσμική κατοχύρωση του διαλόγου και ευρύτερα του ρόλου των οργανώσεων νέων. Θέλω όμως να τονίσω εδώ την ανάγκη να μη μας παρασύρει μια γραφειοκρατική νοοτροπία. Διαδικασίες, επιτροπές, συμβούλια δεν δίνουν προοπτικές στη νεολαία.

Υποδηλώνουν ωραιοποιημένα αδιέξοδα. Τη δυναμική τη δίνουμε εμείς όλοι, με το ενδιαφέρον, την πρωτοβουλία, την απελευθερωμένη από ιδιοτελείς επιδιώξεις στάση μας. Η ελευθερία, η αυτονομία, η κριτική σκέψη δίνουν δύναμη.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Είναι μεγάλη δικαίωση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες νέων ανθρώπων.

Σήμερα η Ελλάδα ζει στους ρυθμούς μιας νέας εποχής. Μία νέα εποχή που εμείς μαζί κατακτήσαμε. Κατακτήσαμε με πάλη. Απέναντι στην άρνηση, στις πρακτικές και νοοτροπίες της συντήρησης, της δογματικής εμμονής σε ξεπερασμένα πρότυπα, σε κατοχυρωμένα συμφέροντα. Δοκιμαστήκαμε. Αντέξαμε. Δημιουργήσαμε. Δικαιωνόμαστε.

Και για όποιες δυσκολίες βρούμε από δω και μπρος μπροστά μας να θυμάστε ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα τις ξεπεράσουμε νικηφόρα.

Μαζί με τους πολίτες δημιουργούμε καθημερινά την ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία.

Το συνέδριό σας μπορεί και πρέπει να ανοίξει ένα διάλογο με τις ζωντανές δυνάμεις της ελληνικής νεολαίας. Δεν πρέπει να είναι ένα Συνέδριο για κομματική χρήση. Να είναι ένα Συνέδριο κοινωνικής πρωτοβουλίας. Ένα Συνέδριο για τα

νιάτα της Ελλάδας και τους νέους ορίζοντες που θέλουν. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον αντλείστε δυνάμεις από τις σταθερές αξίες και βασικές θέσεις για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση.

Βλέπω σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, πρόσωπα της ελληνικής νεολαίας.

Κυρίως όμως, βλέπω το πρόσωπο μιας Ελλάδας που μάχεται, που προσπαθεί, που δημιουργεί, που προχωρεί μπροστά.

Η προοδευτική διακυβέρνηση παραμένει η κεντρική ιδέα της πολιτικής μας για την Ελλάδα, για τους πολίτες. Το σύνθημά μας πρώτα η Ελλάδα, πρώτα ο πολίτης είναι η πυξίδα μας στην αλλαγή του αιώνα.

Η Ελλάδα που πετυχαίνει!

Η Ελλάδα που αισιοδοξεί γιατί μπορεί.

Η Ελλάδα της Νέας Γενιάς.

υπόψη Ρ. Παπακωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Νέες και Νέοι του 21^{ου} αιώνα,

Χαιρετίζω το Συνεδριό σας, που αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην 25χρονη πορεία της ιστορικής πια Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μιας Νεολαίας, που συνέβαλε αποφασιστικά, στη γιγάντωση του «φαινομένου ΠΑΣΟΚ» και στο άνοιγμα μιας νέας ιστορικής περιόδου για τον τόπο.

Από τις 3 του Σεπτεμβρίου του '74. Έζησα έντονα:

- Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης στη δεκαετία του '70, όπου οι νέοι μας ήταν τότε η αιχμή του δόρατος του ΠΑΣΟΚ στο ιδεολογικό αλλά και στο οργανωτικό επίπεδο, μ' ένα αξιοζήλευτο πάθος για αλλαγή και για μια Νέα Ελλάδα.
- Τη δεκαετία του '80, των κυβερνητικών ευθυνών, όπου η Νεολαία μας πρωτοπόρα υλοποίησε τις μεγάλες θεσμικές δημοκρατικές αλλαγές στο χώρο της Παιδείας και της Εργασίας.
- Τη δεκαετία του '90, όπου αντιμετωπίσαμε αποφασιστικά, την αναποτελεσματική και αδιέξοδη για τους νέους πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και κατόπιν θεμελιώσαμε την ισχυρή Ελλάδα, της Ανάπτυξης, της Αλληλεγγύης και της Δημιουργίας.

Σε όλη αυτή την πορεία δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι κρίσεις και οι αντιπαραθέσεις. Όμως πάντοτε ακολουθήσαμε το γόνιμο δρόμο της απελευθέρωσης από τα στερεότυπα και τους δογματισμούς, της υιοθέτησης του διαλόγου, της σκέψης ότι προτάσσονται οι ανάγκες της κοινωνίας και των νέων, της δράσης για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον τόπο.

Σήμερα, σε ποιο σημείο της μεγάλης πορείας βρισκόμαστε;

Νιώθω πολύ άνετα και χαρούμενα, που μπροστά στους νέους και τις νέες του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να διαβεβαιώσω ολόκληρη την Ελληνική Νεολαία ότι κερδίζουμε το στοίχημα της Νέας Εποχής.

Οι νέοι μας, την αυγή του 21^{ου} αιώνα, θα βρεθούν για πρώτη φορά, στην ιστορία μας, στο ίδιο σημείο εκκίνησης με τους νέους της Ευρώπης, θα ζουν σε μια χώρα **ΙΣΟΤΙΜΗ** με όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της ηπείρου μας.

Οι νέοι μας, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, μπορούν να βιώσουν μια συναρπαστική περίοδο όπου «η Ελλάδα των αρχαίων μνημείων και της σύγχρονης θλίψης» του ποιητή γίνεται ένας τόπος που με σίγουρα βήματα βαδίζει στο μέλλον, ένας υπερήφανος τόπος σύγχρονης δημιουργίας.

Μας έφερε μέχρι εδώ η πίστη στις αξίες μας. Με γνώση και σχέδιο και με πολλή δουλειά προσεγγίσαμε τους αμετάθετους στόχους μας: Περισσότερες ευκαιρίες στους πολλούς, λιγότεροι περιορισμοί στη ζωή, μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας, καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε νέου ανθρώπου.

Η ιδεολογική μας στάση μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε τη νέα πραγματικότητα των προκλήσεων και των ευκαιριών. Μέσα στους καταγιστικούς ρυθμούς των αλλαγών, με έναν ιστορικό χρόνο που μετριέται πια με πολύ μικρές μονάδες, μπορέσαμε ν' αντιμετωπίσουμε προβλήματα και ν' αξιολογήσουμε πλεονεκτήματα.

Σεφέρης

Κατορθώσαμε να δώσουμε την απάντηση ότι η οικονομική πρόοδος μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με τις κοινωνικές προσπάθειες για όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες, για να αποκαθιστά αδικίες, για να εκπληρώνει κοινωνικά αιτήματα και δικαιώματα.

Έχουμε το πλεονέκτημα της ιδεολογίας του δημοκρατικού σοσιαλισμού:

Βασίζομαστε σταθερά σε τέσσερις ΙΣΟΤΙΜΕΣ και ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Χωρίς επικίνδυνες ιεραρχήσεις και επιπόλαιες περικοπές, η πολιτική μας βρίσκεται στο Κέντρο αυτού του αξιακού τετραγώνου.

Δε φιλολογούμε περί της δήθεν χαμένης ταυτότητας των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων αλλά και δεν κομπάζουμε ότι έχουμε τις μαγικές λύσεις στα σύγχρονα, διεθνοποιημένα προβλήματα.

Πιστεύουμε στις διεθνείς συνεργασίες με δυνάμεις του ίδιου αξιακού τετραγώνου, ώστε να ενισχυθούν οι σύγχρονες, προοδευτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται τη σημασία των παγκόσμιων διαδικασιών αλλά ταυτόχρονα μάχονται να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν το κοινωνικό κόστος των ανεξέλεγκτων διεθνοποιημένων οικονομικών διεργασιών.

Είναι, επίσης, συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας μας και η μεγαλύτερη ιδεολογική παρακαταθήκη ότι πιστεύουμε στην κοινωνική δράση, στην «από τα κάτω» πρωτοβουλία ώστε να μπορέσουν να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες των θεσμικών και πολιτικών υποκειμένων.

Είναι αυτός ο λόγος που πρέπει όλοι εμείς εδώ να εργαστούμε ώστε στην πατρίδα μας η νέα γενιά ν' αναγνωριστεί ξανά ως κοινωνική παρεμβατική δύναμη και να μην αρκεστεί στον περιορισμένο ρόλο μιας ειδικής κοινωνικής κατηγορίας.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε στους νέους μας. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σ' αυτούς με φωνές ειλικρίνειας και αλληλεγγύης. Γι' αυτό τους θέλουμε συγκροτημένους σε αποφασιστική δύναμη κοινωνικής πρωτοβουλίας στους χώρους Μόρφωσης, Δουλειάς και Πολιτισμού.

Δεν θέλουμε να είναι υπάκουα παραρτήματα μηχανισμών ή άτακτες ομάδες σκόρπιας διαμαρτυρίας, γιατί έτσι ακυρώνεται ο πρωτοποριακός τους ρόλος.

Θέλουμε να μη στερείται η νέα γενιά από συλλογικές, αποτελεσματικές εκφράσεις που θα την καταστήσουν ικανή να διαμορφώσει εξελίξεις και να επιβάλει τις δικές της Προτάσεις Ζωής, να σφραγίσει με τη δική της φαντασία και πρωτοβουλία το Μέλλον.

Δε θέλουμε νέους που περιμένουν αιωνίως έναν απατηλό Μεσσία, που αναλώνονται σε αμέτρητα αμλετικά – υπαρξιακά ερωτήματα, που έχουν να διαλέξουν μεταξύ κατηγορών και συνηγόρων.

Θέλουμε νέους με ορμή για ζωή και δημιουργία που κάνουν πράξη το σύνθημα του γαλλικού Μάη «Σήμερα το να είσαι ελεύθερος σημαίνει να συμμετέχεις».

Θέλουμε ξανά τη νεολαία κοινωνική δύναμη που επεκτείνει τα ιστορικά όρια της σημερινής Κοινωνίας.

Η κοινωνική δύναμη έχει εύρος και βάρος, συγκρότηση και στόχευση, ρόλο και λόγο. Κατακτά τα δικαιώματα της και ανοίγει νέους δρόμους, χρήσιμους για μια πολιτική εξουσία που εμφορείται από τις ίδιες αξίες.

Η κοινωνική κατηγορία, αντίθετα, αποδέχεται τις «από τα πάνω» παραχωρήσεις και εκδηλώνεται συμπτωματικά και χωρίς συνέχεια.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Νο 1

Ν. Μπαλαφούρας
Γ. Αποστολίδης
Π. Βασιλείου

Η δράση μας πρέπει να είναι εξωστρεφής ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλο και περισσότερων νέων. Αυτό είναι και το πιστεύω μας. Γι' αυτό οφείλουμε να δώσουμε – και το Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ είναι μια έξοχη ευκαιρία – τις θεσμικές και πολιτικές προτάσεις μας για την ανανέωση και αναβάθμιση του κινήματος των νέων.

Δεν είναι πραγματικό νεολαιίστικο κίνημα αυτό που ζητά μειωμένη προσπάθεια στη μόρφωση, που προσπαθεί με ολιγάριθμες ομάδες να δημιουργήσει πρόβλημα στις κοινωνικές λειτουργίες, που «δρα» μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα δελτία ειδήσεων.

Αυτά είναι τυφλά σκιρτήματα που συνάδουν μόνο με την συντηρητική λογική της Νέας Δημοκρατίας και της παραδοσιακής αριστεράς.

Σήμερα που η προσπάθεια της ισχυρής Ελλάδας προχωρά με επιτυχία, ήρθε η ώρα να δώσουμε αντίκρισμα σε όλες τις προσδοκίες του νέου πολίτη. Με σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας τη δυνατότητά μας να προχωρήσουμε τώρα στην «άλλη σύγκλιση» με την Ευρώπη, μπορούμε έγκαιρα να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο Σχέδιο για Πολιτικές, Έργα και Υπηρεσίες υπέρ του νέου πολίτη.

Σημαία μας είναι το πρώτα ο πολίτης. Ασφαλώς η προσπάθεια ξεκινά τώρα, δηλαδή έγκαιρα, στην εκκίνηση του νέου αιώνα.

Είναι λοιπόν πια κεντρικό μας σύνθημα: πρώτα ο νέος πολίτης.

Και αυτό επειδή πιστεύω βαθιά ότι η βασική πηγή πλούτου και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι νέες οικονομίες βασίζονται στην ευελιξία και στη δημιουργική προσαρμογή.

Γι' αυτό και δίνουμε μεγάλη σημασία τόσο στην Εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Η υλοποιούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ημέρα με την ημέρα, αποδεικνύει τη χρησιμότητά της και απομονώνει τους εκ συστήματος αντιρρησίες, προετοιμάζει τη νέα γενιά για τις προκλήσεις του μέλλοντος και εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος της απασχόλησης.

Για το ΠΑΣΟΚ δε νοείται νέα πραγματικότητα και μη αντιμετώπιση των κοινωνικών αποκλεισμών από έλλειψη πρόσβασης στη γνώση και στην τεχνολογία.

Όπως επίσης, για το Κίνημα και την Κυβέρνησή μας και για μένα προσωπικά δεν νοείται πολιτική για οποιοδήποτε κοινωνικό θέμα χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις νέες του τόπου μας, στη νέα γυναίκα.

Οφείλουμε βέβαια να τονίσουμε ότι όσο κι αν βελτιώθηκαν οι δυνατότητες της γυναίκας σε σχέση με άλλες δεκαετίες, η πραγματική ισότητα ευκαιριών είναι μια μάχη που δεν έχει ακόμη κριθεί.

Η πολιτική μας αποσκοπεί στο να αρθούν οι καταναγκασμοί των υποχρεωτικών επιλογών: οικογένεια ή εργασία δεν μπορεί πια να είναι δίλημμα που συνθλίβει τις γυναικείες προσωπικότητες.

Επιζητούμε τη φωνή της νέας γυναίκας τόσο στους χώρους εργασίας όσο και όπου αλλού ευρίσκεται, να ακούγεται ευκρινώς, να υπολογίζεται ισότιμα.

Για μας τα προβλήματα της νέας γυναίκας δεν είναι προβλήματα δεύτερης διαλογής.

Πιστεύω βαθιά ότι μέσα στη Νέα, Ισχυρή, Δυναμική Ελλάδα που δημιουργούμε, οι νέες και οι νέοι μας, μπορούν να βγουν νικητές από τη σύγκρουση με τις δυνάμεις της καθήλωσης και της αδράνειας.

Μπορούν ν' ανοίξουν πρωτόγνωρους δρόμους για την πατρίδα μας, που στέκεται πια ισότιμα στους διεθνείς στίβους.



Μπορούν να αλλάξουν τους παρωχημένους άγραφους νόμους της καθημερινότητας με πρώτο και καλύτερο το νόμο της συνήθειας, που στενεύει τους ορίζοντες και παραλύει τη δημιουργική μας δύναμη.

Σήμερα μπορούν πια, οι νέες και οι νέοι του τόπου μας να ζήσουν όπως ονειρεύονταν οι διανοούμενοι της ανθρώπινης απελευθέρωσης: «Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ζει και όχι για να προετοιμάζεται να ζήσει.»

OK

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Μια συγκέντρωση νέων και μάλιστα συντρόφων, ιδιαίτερα σε ένα σημαντικό ελπίζω Συνέδριο, αποτελεί ένα θεμιτό πειρασμό να τοποθετηθώ σε τρία, ευρύτερης σημασίας, θέματα:

- Στην Πολιτική και την Ιδεολογία
- Στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
- Στο Κοινωνικό Κράτος

Για μας, η Πολιτική και η Ιδεολογία δεν είναι τεχνικές της εξουσίας, κανόνες χειρισμού των ανθρώπων, τρόπος του άλλα να λες και άλλα να κάνεις.

Για μας, η Πολιτική είναι μια απελευθερωτική διαδικασία, μια λυτρωτική απόφαση δράσης, μια οφειλή προς την ανθρώπινη υπόστασή μας.

Για μας η Ιδεολογία δεν είναι απλώς ένα σύνολο ασύνδετων πεποιθήσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Πουλιαντζάς: «η Ιδεολογία αφορά μια σειρά από καθημερινές πρακτικές, που απλώνονται στα ήθη και στα έθιμα, στον τρόπο ζωής και διαμορφώνεται έτσι η συγκολλητική ύλη όλων των πολιτικών και κοινωνικών δράσεων».

Η αναφορά μου σε όλα αυτά, θέλω να λειτουργήσει ως απάντηση σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν την πολιτική στον τόπο μας και ως πλαίσιο δράσης για τους νέους του Κινήματός μας.

Σήμερα, στη Νέα Εποχή, η Πολιτική πρέπει να ξαναστηθεί στο βάθρο που της αρμόζει, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων παγκοσμιοποιημένων καταστάσεων.

Μέσα στις νέες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, η διεθνής ισορροπία (πολιτική και οικονομική) θα επέλθει όταν υπάρξει ένας κόσμος με πολλούς, ισχυρούς πόλους. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται σήμερα και από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το ευρωπαϊκό μας όραμα, βεβαίως, δεν εξαντλείται στο κοινό νόμισμα, που οπωσδήποτε αποτελεί σημαντικό στόχο στην πορεία μας για μια ισχυρή Ελλάδα. Έχουμε πολύ ευρύτερο ευρωπαϊκό όραμα. Ανάπτυξη, Ευημερία, Δίκαιη διανομή του πλούτου και Εγγύηση για ένα καλύτερο περιβάλλον είναι σύμφυτες με αυτό το όραμα. Οι ελπίδες να πετύχουμε αυτούς τους στόχους είναι βάσιμες και τώρα πια απτές.

Είμαστε στο κατώφλι μιας ιστορικά πρωτοποριακής προσπάθειας για μια ενωμένη Ήπειρο με πλήθος γλωσσών, πολιτισμών και παραδόσεων. Ένα οικοδόμημα μοναδικό και απαραίτητο για τους ευρωπαϊκούς λαούς αλλά και για την παγκόσμια πρόοδο.

Οι Έλληνες με τη δική μας πολιτική, έχουν προμηθευτεί το εισιτήριο για το νέο διεθνή στίβο. Όπου ο Ελληνισμός μπορεί να διαπρέψει: τη διαμόρφωση μιας κοινής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, που δεν θα καταργεί τις μήτρες των εθνικών

χαρακτηριστικών αλλά θα τα συμπυκνώνει σε ένα δυναμικό, εξελισσόμενο ευρωπαϊκό «γονίδιο».

Η νέα Ευρώπη, ως παγκόσμιος πολιτικός πόλος έλξης επενδύσεων και ως κοινωνικό εργαστήρι νέων σχέσεων εργασίας και πολιτισμού, αποτελεί ιστορική ευκαιρία για δική μας παρέμβαση και αναβάθμιση.

Πιστεύουμε στο άνοιγμα της χώρας σε υπερεθνικούς ορίζοντες αλλά ταυτόχρονα κοινωνικά πολύπλευρους, ώστε ο προσανατολισμός προς τον άνθρωπο, να δείξει το δρόμο για την ουσιαστική ανόρθωση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλισμού, που εξακολουθεί να αποτελεί την πολιτική λύση για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σπίτι.

Ένα σύγχρονο Κράτος οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη ενός κοινωνικού ρόλου, που να λειτουργεί εξισορροπητικά υπέρ αυτών που έχουν πραγματικά ανεκπλήρωτες ζωτικές ανάγκες.

Με μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στον κοινωνικό ιστό εντοπίζουμε και αποκαθιστούμε αδικίες, ευνοούμε αυτούς που έχουν τα λιγότερα κοινωνικά όπλα, εξασφαλίζουμε κοινωνική φροντίδα.

Η καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού είναι κεντρικός μας στόχος και γι' αυτό η Κυβέρνηση αναλαμβάνει διαρκώς νέες πρωτοβουλίες και ευθύνες ώστε να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο σύστημα αλληλεγγύης και συνοχής.

Ήδη πλησιάζουμε γοργά το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο από πλευράς έκτασης του Κοινωνικού Κράτους και ηγούμαστε μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Την τετραετία 2000- 2003 ο κοινωνικός προϋπολογισμός θα ξεπεράσει αθροιστικά τα 45 τρις δραχμές. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας θα έχουμε την άνεση της χρηματοδοτικής επάρκειας ενός σύγχρονου κοινωνικού συστήματος.

Όμως και άμεσα το «αναπτυξιακό μέρισμα» που προήλθε από την επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής συμβάλει σε νέες πρωτοβουλίες στην κοινωνική μας πολιτική, πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν το Φθινόπωρο ενώ εδώ και είκοσι περίπου μέρες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Με γοργούς ρυθμούς διαμορφώνουμε ένα κοινωνικό ιστό ασφάλειας που αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα που προκύπτει από τις αλλαγές στις συνθήκες απασχόλησης, την εξασθένηση του «ανεπίσημου δικτύου υποστήριξης» από οικογένεια και φίλους και τη γήρανση της κοινωνίας μας.

Η οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη που προωθούμε, η συλλογική κάλυψη των υπαρκτών κοινωνικών αναγκών είναι αποτέλεσμα της καθοριστικής μας επιλογής ότι σε όλες τις πολιτικές μας προτάσσουμε το Πρώτα ο Πολίτης.

Σήμερα μετά την κοπιαστική ενασχόλησή μας που ταλαιπωρούσαν την Ελληνική Κοινωνία, τώρα που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, μας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να κατοχυρώσουμε στην πράξη το σύνθημα μας Πρώτα ο Πολίτης.

Η Ελλάδα στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας είναι πια κοντά στην Ελλάδα που ονειρευτήκαμε: την Ελλάδα της Δημοκρατίας, της Δημιουργίας, της πίστης στον εαυτό της.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες νέοι είναι «άνθρωποι φτιαγμένοι από το υλικό των ονείρων» όπως έλεγε ο Σαίξπηρ.

Είναι μεγάλη δικαίωση για το ΠΑΣΟΚ και για μένα προσωπικά ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τέτοιων ανθρώπων.

Σήμερα η Ελλάδα ζει στους ρυθμούς μιας Νέας Εποχής. Πέρασαμε πολλά.

Δοκιμαστήκαμε. Αντέξαμε. Δημιουργήσαμε. Δικαιωνόμαστε.

Και για όποιες δυσκολίες βρούμε από δω και μπρος μπροστά μας να θυμάστε ότι **ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ** θα τις ξεπεράσουμε νικηφόρα.

Γιατί «όποιος πάει κόντρα στη μπόρα, έχει σύμμαχο το χρόνο.»

Εμείς έχουμε σύμμαχο το χρόνο γιατί έχουμε ήδη μαζί μας τους Έλληνες Νέους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Δεν αναφέρω καθόλου τις κυβερνητικές δράσεις
- Δεν προσεγγίζω την τρέχουσα πολιτική συγκυρία

+

ΑΡΧΕΙΟ

μαζί με την ομολογία
επιθ. για τη Νεολογία

Από Δ. Ματσακίνη

Σημειώσεις για την ομάδα του Προϊσταμένου στο
Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Πο
Π. Σφ44747

1. (Εισαγωγή)

Ο κόσμος αλλάζει. Έχει ήδη αλλάξει δραματικά. Τον κόσμο που ζούμε διαλέγουμε. Στην πραγματικότητα του νέου αυτού κόσμου πρέπει να προσαρμοστούμε και τον κόσμο αυτό οφείλουμε να προσπαθήσουμε να συνδιαμορφώσουμε.

Η νέα πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας στην αυγή του 21^{ου} αιώνα, είναι μια πραγματικότητα προκλήσεων αλλά και ευκαιριών. Οι ρυθμοί της αλλαγής είναι ταχύτεροι από ποτέ. Ο χρόνος της ιστορίας τρέχει σήμερα διαφορετικά. Η επιστήμη και η τεχνολογία κάνουν πράξη τα πιο άπιαστα όνειρα του ανθρώπου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν νέο ορίζοντα:

- Η Ευρώπη στην οποία συμμετέχουμε, διεκδικεί σταδιακά το ρόλο του συμπτωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή.
- Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνουν ευκαιρίες και δυνατότητες σ' αυτούς που έχουν την προσαρμοστικότητα, διαθέτουν τη θέληση και τη δημιουργικότητα να τις αξιοποιήσουν.
- Το νέο μοντέλο παραγωγής στην κοινωνία της πληροφορίας βάζει τη γνώση στο επίκεντρο του σήμερα και αναβαθμίζει τον ανθρώπινο παράγοντα.
- Το τέλος του ψυχρού πολέμου και το άνοιγμα των συνόρων δίνουν ξανά τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ένα νέο δημιουργικό ρόλο στα Βαλκάνια και στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Είμαστε μια χώρα-γέφυρα της Δύσης με την Ανατολή.

Οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν μια μεγάλη ανακατάταξη που θα χρωματίσει τον αιώνα που έρχεται.

- Θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες;
- Θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις;
- Θα κερδίσουμε το στύλνιμα της εποχής;

Μπορούμε να πετύχουμε, αλλά πρέπει:

- Να προσανατολιστούμε στα ζητούμενα του μέλλοντος και όχι στους λογαριασμούς του παρελθόντος.
- Να ανοιχτούμε σε νέους ορίζοντες και να μην κλειστούμε σε αμυντικές νοσηροπτες.
- Να αξιοποιήσουμε όλα τα περιθώρια δημιουργικότητας που διαθέτουμε. Ο κάθε αποκλεισμός είναι ένα λάθος, μια σπατάλη που κοστίζει.

Απέναντι στις προκλήσεις, η επιλογή μας είναι μία και μοναδική: να νικήσουμε τις δυνάμεις της αδράνειας, να νικήσουμε τους δισταγμούς, τις αμφιβολίες, τους φόβους. Να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του Έθνους, και πάνω από όλα των νέων.

2. (Οι νέες προτεραιότητες)

Η προσπάθεια της ισχυρής Ελλάδας προχωρά με επιτυχία. Τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε προσοχή στις προσδοκίες του πολίτη, τις ατομικές και οικογενειακές του επιδιώξεις. Να ετοιμάσουμε τώρα ένα σχεδιασμό με βάθος χρόνου. Ήρθε η ώρα για την «άλλη σύγκλιση», τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό σε όλους τους κρίσιμους τομείς για τη ζωή του πολίτη: τη Δημόσια Διοίκηση, την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος. Η «άλλη σύγκλιση» είναι να προτάξουμε ένα μεγάλο σχέδιο που θα αρθρώνεται από:

- Πολιτικές, έργα, υπηρεσίες για τον πολίτη.
- Πολιτικές για μια καλύτερη ζωή στην ύπαιθρο.
- Πολιτικές για τους νέους.
- Πολιτικές που θα ανοίγουν καινούριες δυνατότητες και ευκαιρίες στην απασχόληση.

3. (Είμαστε στην ίδια πλευρά!)

Δεν υπάρχει τόπος, χώρα στον κόσμο χωρίς προβλήματα. Κι εσείς, η νέα γενιά, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο σημερινός κόσμος μοιάζει εχθρικός ή, έστω, χωρίς σιγουριά για τα σημερινά αγόρια και κορίτσια.

Τα τελευταία χρόνια, συντελείται σημαντική πρόοδος σε κάθε τομέα πολιτικής που αφορά τη νέα γενιά. Αλλά όσο υπάρχει **ανεργία**, θα πλήττει κατ' εξοχήν τους νέους. Η **εκπαίδευση** είναι σε κρίση γιατί πρέπει ν' αλλάξει γρήγορα και ριζικά. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές νέες καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε: Ο έντονος **ανταγωνισμός** από την παιδική ηλικία, η κοινωνία της πληροφορίας και το **Internet**, ο **παγκόσμιος πολιτισμός**, η **αλλαγή** στο ρόλο της **οικογένειας**, η **αποξένωση** που επιβάλλει η ζωή στη σύγχρονη πόλη, η **διάδοση** του **Aids** και οι **επιπτώσεις** στην κοινωνική ζωή, η **εξάρτηση** από τα ναρκωτικά, τον **καπνό** ή το **αλκοόλ**, **ακόμη** και τα **τροχαία** ατυχήματα, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα.

Δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ για να κάνω καταγραφή των προσπαθειών μας και των αποτελεσμάτων στα θέματα αυτά. Αν και είναι φυσικό η κυβέρνηση να θέλει να προβάλλει και να υπερασπίσει το έργο της, τη δουλειά που καθημερινά γίνεται, μερικές φορές δίνεται η εντύπωση ότι **παρασυρόμαστε** στην ωραιοποίηση των πραγμάτων.

Θέλω λοιπόν να σας πω, ότι δεν γνωρίζουμε μόνο τα προβλήματα και δεν διαχειριζόμαστε απλώς τις καταστάσεις. **Μας πονάνε** όλα αυτά. Νιώθουμε ότι **μας αφορούν**, όσο και σας. Η καθημερινή αναμέτρηση με τα προβλήματα, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι **βρισκόμαστε** στην **ίδια πλευρά** με τον κάθε πολίτη, τον κάθε νέο άνθρωπο, που θέλει να δει τη χώρα του -τη χώρα μας- και τη ζωή του -τη ζωή μας- να γίνεται καλύτερη.

Είμαστε στην ίδια πλευρά γι' αυτό και δεν μας ενοχλεί η κριτική. Αντίθετα, μας κινητοποιεί για να επιτύχουμε χειροπιαστή πρόοδο, μικρές και μεγάλες νίκες σ' ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον.

4. (Συμμαχία με τη νέα γενιά για το μέλλον - Αλληλεγγύη των γενεών.)

Είχα και άλλες φορές τη ευκαιρία να επασημάνω, ότι οι νέοι εκπροσωπούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας. Ενδιαφέρονται γι' αυτά που θα βρούμε μπροστά μας σε είκοσι ή τριάντα χρόνια, για το μεθαύριο του τόπου και της γενιάς τους, όχι για το χτες, όχι μόνο για το σήμερα.

Θα πρέπει να παραδεχθούμε, πάντως, ότι τα συμφέροντα των νεότερων γενεών, έχουν σημαντικά υποτιμηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, στο όνομα του βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους ή οφέλους. Αντί να γίνουν έγκαιρα οι τομές που ήταν αναγκαίες για την ευημερία των μελλοντικών γενεών, πολλές φορές προτιμήθηκε ο μίζερος συμβιβασμός.

Επείγει λοιπόν η αποκατάσταση μιας νέας ισορροπίας συμφερόντων με την έμπρακτη -και όχι ρητορική- αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές. Χρειαζόμαστε μια συμμαχία για το μέλλον. Μια συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων απ' όλους τους χώρους, με ορίζοντα τις επόμενες γενιές -όχι τις επόμενες εκλογές. Σ' αυτή τη συμμαχία, οι νέοι που είναι οι φυσικοί εταίροι κάθε προσπάθειας αλλαγής, μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, έχουν κεντρική θέση.

5. (Το κυβερνητικό έργο για τη νεολαία)

Μιλώντας σε σας, δεν μπορώ να μην υπενθυμίσω τις θεμελιώδεις κυβερνητικές επιλογές μας, που αφορούν τη νεολαία της χώρας μας.

Η συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Νεολαία και η επεξεργασία και παρουσίαση από αυτήν του Προγράμματος Δράσης της Κυβέρνησης για τη Νέα Γενιά με τίτλο Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ω ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ το Νοέμβριο του 1998, συνιστούν μια ποιοτική διαφορά στον οριζόντιο συντονισμό για τα θέματα των νέων. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη νέα γενιά, με διατομεακή αντιμετώπιση για τα προβλήματα και τις προσδοκίες των νέων, με συνοχή και πολιτική ταυτότητα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ελλάδα προστέθηκε στα 144 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που έχουν ήδη καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο για τη νέα γενιά, στο πλαίσιο και του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τη Νεότητα προς το 2000 και εξής.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης δεσμεύθηκαν πόροι ύψους περίπου 425 δια. δρχ.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση, καθώς σε αυτές αφιερώνεται ουσιαστικά το σύνολο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες τομέων όπως η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση, που δεν επιμερίζονται στους νέους αλλά τους αφορούν ως τμήμα του γενικού πληθυσμού.

Από το ποσό των 425 δις, τα 300 δις. δρχ. αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, 100 δις. τους νέους αγρότες και 25 δις. τις άλλες δράσεις υπέρ των νέων που προβλέπονται στο πρόγραμμα.

Το παραπάνω κόστος του προγράμματος αφορά ένα έτος, το 1999, με εξαίρεση τα μέτρα για την απασχόληση που έχουν διετή διάρκεια 1999-2000.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα, απευθύνονται ή έχουν θέσεις για 1.150.000 νέους περίπου, σε διάφορες κατηγορίες δράσεων.

Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την παρουσίαση του Προγράμματος Δράσης Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΛΙΑΝΤΑ, η υλοποίηση των επιμέρους μέτρων του προχώρησε γοργά και αποτελεσματικά. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε το νέο Πρόγραμμα Δράσης για τη νέα γενιά, το οποίο θα καλύψει την ετιόμενη διετία.

Στο πρόγραμμα αυτό συναρθρώνονται οι θεμελιώδεις κυβερνητικές επιλογές:

- Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που συνάντησε εμπόδια και αντιδράσεις αλλά αποτελεί αναγκαιότητα για να ανταποκριθούν οι νέοι Έλληνες του αύριο στις προκλήσεις της εποχής μας.
- Τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, που διευκολύνουν την εξεύρεση απασχόλησης.
- Τα κίνητρα και τους μηχανισμούς στήριξης των νέων, ώστε μέσα στα νέο περιβάλλον να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται.

Πιστεύω βαθιά ότι η βασική πηγή πλούτου και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η νέα οικονομία βασίζεται στην εξειδίκευση, την ευελιξία, τη δημιουργική προσαρμογή. Οι δυνατότητες του κάθε νέου, η φαντασία του, η εφευρετικότητά του, το μεράκι του συνθέτουν την κινητήρια δύναμη της επιτυχίας.

Γι' αυτό και δίνουμε μεγάλη σημασία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης.

Δεν νοείται στη νέα πραγματικότητα που ανατέλλει να δημιουργηθούν και νέοι κοινωνικοί αποκλεισμοί από έλλειψη πρόσβασης στη γνώση και στην τεχνολογία.

Αλλά δεν αρκούν αυτά. Στα χρόνια που έρχονται κυρίαρχο ρόλο θα παίζει η Ελληνική ταυτότητα και η εδραίωσή της μέσω της πολιτισμικής δημιουργίας, με καταλυτική τη συμβολή των νέων ανθρώπων.

Η ενεργός και δραστήρια πολιτιστική δημιουργία προσδίδει αυτοπεποίθηση στην κοινωνία. Ο πολιτισμός εμψυιά με νέα ζωή και σφρίγος την έννοια της Ελληνικότητας. Η διαφορετικότητα κατοχυρώνεται με τη θετική συνεισφορά και όχι τη μουσειακή άμυνα και την απόκρουση των νέων ιδεών. Ο ζωντανός πολιτισμός δίνει ξεκάθαρη απάντηση στο πλαστό δίλημμα Ευρωπαίοι ή μη. Ανατολή ή Δύση.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τους νέους απαιτεί πριν απ' όλα τη συμμετοχή των ίδιων των νέων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση βρίσκεται σε μόνιμο διάλογο με τους νέους, αλλά και προωθεί τη θεσμική κατοχύρωση του διαλόγου και ευρύτερα του ρόλου των οργανώσεων νέων. Η κυβέρνηση στήριξε την ίδρυση από τις ίδιες της οργανώσεις των νέων του **Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας**. Παράλληλα η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην κατάθεση σχεδίου θεσμικού νόμου, με τον οποίο αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται η συμμετοχή των οργανώσεων των νέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την οικονομική ενίσχυση της δράσης τους. Είναι περιττό να υπενθυμίσω σε σας πως η **Νεολαία ΠΑΣΟΚ** αγωνίζεται για δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον για την κατοχύρωση ενός θεσμικού πλαισίου με ανάλογο περιεχόμενο. Ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε και σε αυτό το βήμα, πάντα σε συνεργασία και μετά από διάλογο με τις οργανώσεις των νέων.

6. (Νέοι και πολιτική)

Πολλά γράφονται και λέγονται για τη σχέση των νέων με την πολιτική, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε τα αυτονόητα:

- Όσο έχουμε πολιτικούς που πρώτα διαβάζουν δημοσκοπήσεις και μετά παίρνουν θέση, που θέλουν απεγνωσμένα μόνο να απέσουν, που κολλάνε τη γνώμη του διπλανού τους σα συνάχι, η πολιτική θα είναι σε κρίση.
- Όσο δεν συνομιλούμε με τα προβλήματα του μέλλοντος, ανεξάρτητα από καλές προθέσεις, η πολιτική θα απωθεί τους νέους.
- Όσο η πολιτική συμμετοχή εξαντλεί τη σημασία της σε εσωκομματικά τοπία, όσο δεν περνάμε από τα μεγάλα λόγια στα συγκεκριμένα έργα, όσο δεν επιδιώκουμε μια επανάσταση του συγκεκριμένου, η πολιτική συμμετοχή θα προξενεί πλήξη.

Ας αποφύγουμε λοιπόν την αυτάρεσκη κριτική για μια νεολαία που δεν κρίνεται με τα δικά μας μέτρα.

Ας ξανασυναντηθούμε με τη νεολαία, υπερβαίνοντας την εσωστρέφεια.

Ας μιλήσουμε για την κοινωνία των πολιτών, ας την αναδείξουμε σε ισότιμο πυλώνα με το κράτος και την αγορά.

7. (Η Ελλάδα που κερδίζει.)

οχι
4 Εργασίες ην η φηχάις!

Βλέπω σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, τα πολλά πρόσωπα της ελληνικής νεολαίας.

Κυρίως όμως βλέπω το πρόσωπο μιας Ελλάδας που μάχεται, που προσπαθεί, που δημιουργεί, που πληγώνεται πολλές φορές, αλλά που ξέρει να κερδίζει και να προχωρεί μπροστά.

Στη στρουφή του αιώνα, αυτή είναι η Ελλάδα των νέων, αυτή είναι η Ελλάδα του αύριο.