

η. Κορζής

(31)

19/9

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ  
 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
 ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΥΛΑΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αρ.6. Πρωτ. ΕΠΙΣΤΕΛΛΕΣ	1207
Ημερομηνία	26.8.02

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

θα Μαρξιά' Οκ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

**Θέμα: «Η γελοιότητα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού».**

Στην ηλεκτρονική σελίδα του κ. Πρωθυπουργού, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2002, υπάρχει μήνυμά του «για την Εθνική επέτειο της 21ης Απριλίου». Το εν λόγω μήνυμα ξεκινά λέγοντας ότι:

«Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την αποφράδα ημέρα της 21ης Απριλίου του 1967, οπότε άρχισε μια σκοτεινή περίοδος για τη χώρα μας, που έμελλε να διαρκέσει επτά ολόκληρα χρόνια». Και ο κ. Σημίτης συνεχίζει λέγοντας πως: «Η δικτατορία υπήρξε καταστροφική για τη χώρα μας. Η πιο μακρά στρατιωτική δικτατορία της νεότερης Ελλάδας συνδέθηκε με την απομόνωση της χώρας. Συνδέθηκε με τις ταπεινώσεις της χώρας και την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο. Συνδέθηκε με οικονομική αθλιότητα και κατασπατάληση. Συνδέθηκε με τη γελοιότητα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.»

Επειδή στην περίπτωση εκείνη, όπου όντως έγινε τυπογραφικό ή άλλο σχετικό λάθος (π.χ. γελοιοποίηση αντί γελοιότητα) ο κ. Σημίτης προφανώς θα «στείλει σπίτι» ορισμένους από τους συμβούλους του και, συνεπώς, μετά από διόρθωση, θα ισχύει εφεξής το νεώτερο και τροποποιημένο κείμενο,

**ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:**

1. Στην περίπτωση εκείνη, όπου όντως δεν έχει γίνει κάποιο σχετικό λάθος στο επίμαχο μήνυμα του Πρωθυπουργού, πώς ερμηνεύει ο ίδιος τον απολύτως απαράδεκτο και κάτι παραπάνω από υβριστικό όρο «γελοιότητα», όταν ο κ. Σημίτης αναφέρεται στις βαθύτερες ελληνικές παραδόσεις και ήθη, που είναι ευθέως συνδεδεμένα ανά τους αιώνες με την πλούσια ελληνοχριστιανική παράδοση και πολιτισμό;
2. Συνδέεται μήπως κ. Σημίτη ο (απόλυτα αχαρακτήριστος γενικά) όρος «γελοιότητα» με τη γνωστή έως τώρα πολιτική σας, που σχετίζεται ευθέως με τις πολύ γνωστές σας πολιτικές θέσεις που έχουν να κάνουν με το προαιρετικό της αναγραφής του θρησκευματος στις ταυτότητες, την καύση των νεκρών και τον πολιτικό γάμο; Αυτή είναι δηλαδή η προσήκουσα τιμή και ο σεβασμός που περιποιεί ο εκσυγχρονιστικός σοσιαλισμός σε ό,τι αφορά την ορθοδοξία και τους ορθόδοξους χριστιανούς;

26 Αυγούστου 2002

ΕΠΙΣΤΕΛΛΕΣ



α. Παναγιώτα  
 Αωάννου. Νά τα δω.  
 το βρεσιωοίση είναι  
 αίσω στο! Αλλά  
 δεν δειλω αφοσίω

19-9-02

**Σχέδιο απάντησης  
στα περί γελοιότητας  
του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού**

Α. Κοσμίδη  
20 ετοιμοί/εις

26/9/02

1. Για κάποιον που γνωρίζει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, θα θυμάται ότι το καθεστώς της κούντας των συνταγματαρχών, που στηρίχθηκε πάνω στη βία και την τρομοκρατία, επιχείρησε να νομιμοποιήσει την επισφαλή κυριαρχία του ακόμη και με τη χυδαία ιδεολογική εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού και των πολιτιστικών παραδόσεών του.

Μην ξεχνάμε ότι επί δικτατορίας ανακηρύχθηκε, με το περιεχόμενο, τη μορφή και την παρουσίαση που του έδωσαν οι συνταγματάρχες, ο ελληνικός-χριστιανικός πολιτισμός ως αποκλειστικό ιδεολογικό πρότυπο.

Το εφεύρημα «Ελλάς – Ελλήνων – Χριστιανών» ήταν το προκάλυμμα μιας φασίζουσας ιδεολογίας που χρησιμοποίησε η άκρα δεξιά στη μετεμφυλιακή Ελλάδα και δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί γελοιότητα.

Η προσπάθεια της φασίζουσας άκρας δεξιάς να περιβάλλει το δικτατορικό καθεστώς με ιδεολογικά στοιχεία της χριστιανικής πίστης, της Ορθοδοξίας και των πολιτιστικών παραδόσεών του ελληνικού λαού έπεσε στο κενό.

Γιατί η πίστη στον ουμανισμό, την ελευθερία, την αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο και την οικουμενικότητα, στοιχεία του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού, δεν μπορούν να έχουν καμία ιδεολογική και πολιτική χρήση από ένα ανελεύθερο, καταπιεστικό και εκμαυλισμένο καθεστώς.

Γιατί ο χριστιανισμός είναι αντίθετος στη βία, την καταπίεση, την ανελευθερία, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό.

Γιατί η αρχαιοελληνική ιστορία δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο για την ιδεολογική και πολιτική νομιμοποίηση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Και επειδή ο αγώνας της ιστορικής μνήμης εναντίον της λήθης αποτελεί συστατικό στοιχείο επιβίωσης του ελληνικού λαού, δεν πρέπει να ξεχνάμε:

- Τις αλήστου μνήμης γιορτές της κούντας με αναφορές στον ελληνο-χριστιανικό πολιτισμό.
- Το σύνθημα των δικτατόρων «Ελλάς – Ελλήνων – Χριστιανών».
- Την επίκληση της χριστιανικής πίστης για τη νομιμοποίηση του καθεστώτος βίας και τρομοκρατίας.

Οι Έλληνες είναι ένας λαός βαθιά δημοκρατικός, γι' αυτό και θέτει φραγμό σε όσες συντηρητικές – ακροδεξιές δυνάμεις επιχειρούν να αναβιώσουν μνήμες του παρελθόντος. ~~Είτε με την προσπάθεια δημιουργίας ενός~~

νοσηρού κλίματος κρίσης και απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών, είτε με την εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού για μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Όμως, πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Η κοινωνία απαλλαγμένη από φοβίες και ιδεοληψίες του παρελθόντος και με σαφή εξωστρεφή συμπεριφορά στηρίζει τη Δημοκρατία και γυρίζει την πλάτη της σε όσους επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω τους δείκτες της ιστορίας.

Εμείς, ως υπεύθυνη κυβέρνηση και έχοντας τη ρητή εντολή της λαϊκής ετυμηγορίας, θα συνεχίσουμε να θωρακίζουμε τη Δημοκρατία, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα και τους θεσμούς της, διευρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών και αποκεντρώνοντας, όπου πρέπει, τις εξουσίες.

Σήμερα με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οικονομικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό της χώρας, την αναβάθμιση και μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος, διανοίγεται μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής συμβολής όλων μας στην αναζωογόνηση της πολιτικής ως προοδευτικής και δημιουργικής δύναμης.

Η συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους επιχειρούν να ξαναγυρίσουν τους δείκτες της πολιτικής ζωής στο παρελθόν.

Η προσπάθεια σύνδεσης του χαρακτηρισμού περί «γελοιότητας του ελληνο-χριστιανικού πολιτισμού» με την πολιτική μας σε διάφορα θέματα, όπως των ταυτοτήτων, της καύσης των νεκρών και του πολιτικού γάμου, είναι τουλάχιστον άστοχη. ~~Φαίνεται ότι η προσπάθεια να συνδεθεί το πρώτο με τα άλλα θέματα εξυπηρετεί κάποιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αυτή την προσπάθεια δεν πρόκειται να την παρακολουθήσουμε.~~

ασούια  
ραφεί

~~Δεν επιχειρούμε και δεν επιχειρήσαμε κανέναν θρησκευτικό αποχρωματισμό. Όσοι καλλιεργούν κλίμα φοβίας, δυσπιστίας και ανασφάλειας στον ελληνικό λαό πάνω σ' αυτό το θέμα, υπονομεύουν σε τελευταία ανάλυση το θρησκευτικό συναίσθημά του.~~