

## Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

### Τουρκικές απειλές

Στη γνωστή παραδοσιακή τακτική της να γαζακτριάζει την Ελλάδα εμπόδιο στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επινοείται η Αγκυρα. Τουλάχιστον αυτό προκρίνεται από τις δηλώσεις του κ. Εστεβίτ, ο οποίος προφανώς επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να ασκήσει μία προκαταβολική πίεση στην Αθήνα. Η τουρκική πλεονα, όπως και οι εταίροι μας, είχαν λανθασμένα προσξοχλήσει ότι η κυβέρνηση Σημίτη θα συναινούσε στην έγκριση της τουρκικής υποψηφιότητας.

Η Ελλάς έχει σαφώς ταχθεί υπέρ του ευρωπαϊκού προανατολισμού της γειτονικής χώρας και ακριβώς γι' αυτό επιδιώκει μία πραγματική υποψηφιότητα, η οποία θα συνεπάγεται συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Την ίδια θέση έχουν και ορισμένες ακόμη χώρες - μέλη, αλλά ο μεγάλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιεζόμενοι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούν μία οικονομική υποψηφιότητα. Αυτή η λύση βολειεί απολύτως και την Αγκυρα, γιατί δεν επιθυμεί να κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς. Της αρκεί ο τίτλος, γιατί έχει επίγνωση ότι δεν έχει καμία δυνατότητα να διακρίσει την ένταξη μέσα στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία.

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου ότι η Ελλάς εξαρτά τη στάση της από ορισμένες πολιτικές προϋποθέσεις, πιθανώς να θορύβησε την Αγκυρα. Η δήλωση Εστεβίτ δεν είναι τίποτα άλλο από μία έρμηση προειδοποίηση -απειλή προς την Αθήνα. Γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση Σημίτη ενδιαφέρεται να διατηρήσει το καλό κλίμα στις διμερείς σχέσεις, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας ουσιαστικά προσπαθεί να εκθιάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Εστεβίτ συμπεριφέρεται μ' αυτόν τον προκλητικό τρόπο έναντι της Ελλάδος, τη στιγμή κατά την οποία οι διαμαρτυρίες στην Ευρώπη για την επικίνδυνη της θανατικής καταδίκης του κ. Ουαλάν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο προδραβιάνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Η αποφαση αυτή έχει η ιδιαίτερη σημασία, γιατί σηματοδοτεί την περιφρόνηση του τουρκικού καθεστώτος όχι μόνο προς τις εναισθησίες ορισμένων Ευρωπαίων, αλλά και προς το ευρωπαϊκό δικαίωό σύστημα.

Αντιτυχώς, οι πολιτικές σκοπιμότητες της Δύσεως επιτρέπουν στην τουρκική ηγεσία να συμπεριφέρεται κατ' αυτόν τον τρόπο. Μόνον του η ανοχή των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών σ' αυτόν τον τύπο τις συμπεριφορές, ουσιαστικά τραυματίζει την αξιοπιστία των θεσμών και τον αντιλήφθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να είναι και το κεντρικό επιχείρημα της ελληνικής πλεονα, η οποία δεν αplainεί τίποτα περισσότερο από το να εφαρμοσθούν οι αποφάσεις των προηγούμενων συνόδων κορυφής. Δηλαδή να ισχύσουν για την Τουρκία όσα ισχύσαν και για τις άλλες υποψηφιές χώρες.



**Το ανέβασμα** του πήχυ των δυσκολιών που (έτσι κι αλλιώς...) παρουσιάζει για τις ελληνικές θέσεις και στόχους η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. στο Ελσίνκι, το οποίο επιχείρησε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης τόσο με την ομιλία του στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο όσο και στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, ίσως να αποτελεί σαφή ένδειξη πως -για την κυβέρνηση, τουλάχιστον- το θέμα αυτό θα αποτελέσει από τα κύρια προεκλογικά «ατού» της. Όπως κι αν καταλήξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη φινλανδική πρωτεύουσα...



**Οι θέσεις** τις οποίες μέχρι τώρα έχει υιοθετήσει η αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την «εκκενρότητα» ως προς τον χαρακτηρισμό ή μη της Τουρκίας ως «υποψήφιας προς ένταξη χώρας» από τους εταίρους της Ε.Ε., κάτι που θα εξαρτηθεί από το αν η Ελλάδα θα επιμείνει στο «βέτο» της ή θα κρίνει τις οποίες «κινήσεις» και χειρονομίες της Τουρκίας επαρκείς να το άρει και τη σχετική «διατύπωση» των «15», ικανοποιητική για τα εθνικά συμφέροντα, δείχνουν επίσης πως και η Ν.Δ. προσανατολίζεται να καταστήσει αυτό τον τομέα πολιτικής της κυβέρνησης «κεντρικό στόχο» της δικής της προεκλογικής εκστρατείας.



**Το αν μια τέτοια στρατηγική**, τόσο από πλευράς Ν.Δ. όσο και από πλευράς κυβέρνησης, είναι και «εθνικά επιωφελής», είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα, το οποίο δεν φαίνεται να... πο-



Αν προτιμήσετε να μείνετε τούτο το Σαββατοκύριακο Αθήνα, ένα «γάμμα» στο πάντα ενδιαφέρον Γουισνούριμ (ή αν ψάχνετε για κάτι - από παλιά «μυτιέ» - καρσινίνα, μέχρι... λυμπίουγαλο για τη λάμπα της γαριάς!) είναι ό,τι πρέπει -ιδίως αν «μετά» η βόλτα ολοκληρωθεί με... ουσάκια και πεντα...

λουασαχολία τα δύο κόμματα εξουσίας, που 3,5 μήνες πριν από τις κρίσιμες εθνικές εκλογές υπολογίζουν τόσο πολύ το περιβόητο «πολιτικό κόστος», που τα αποτρέπει είτε να «τολμήσουν» γενναίες και μακροπρόθεσμο όφελος αποφάσεις είτε να συμφωνήσουν με τις επιθυμίες του άλλου (της κυβερνήσεως, δηλαδή...), «γλώνοντας» έτσι τη δυνατότητα μιας πρόσφορης (αν και λαϊκίστικης...) αλληλεπάρθεσης, που θα έφευρε τον ατυπιπαλο σε δύσκολη θέση...



**Και από** την εποχή που ο αξιωματικός Κωνσταντίνος Καραμανλής διαπίστωνε με θλίψη (και αγανάκτηση...) ότι «στην Ελλάδα ασκούμε εξωτερική πολιτική με τα μάτια στραμμένα στην εσωτερική πολιτική ακνή!», έχουν περάσει πολλά χρόνια...



**Το μείζον** που θα επιδιώξει η ελληνική πλεονα στο Ελσίνκι, φαίνεται να είναι, πρώτον, να αναγνωριθεί ως «προϋπόθεση» για τη σύνδεση της Αγκυρας με την Ε.Ε. το θέμα της Χάγης (καί που τόσο τα... μισόλογα Εστεβίτ κατά τη συνάντησή του με τον Σημίτη στην Κωνσταντινούπολη όσο και οι δηλώσεις Κλίντον, Σίρακ και Σπέντερ αφήνουν να εννοηθεί πως, τουλάχιστον, «δεν αποκλείεται» - αλλά σημασία θα έχει και ο τρόπος της αποδοχής του από την τουρκική πλεονα...) και, δεύτερον, μια «διατύπωση» από πλευράς Ε.Ε., που θα διασφαλίσει τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου - και πάντως θα την αποσυνδέει από την περίπτωση της τουρκικής σύνδεσης...



**Σε τέτοια λεπτά ζητήματα**, ξαναλέμε, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται σε επίσημα κείμενα η διακηρύξεις έχει την προφανέστατη σημασία του! Και είναι λογικό αυτές οι διατυπώσεις να επιδέχονται... «ερμηνείες», ανάλογα με την «καλοποσία» που διαθέτει ο οποίος κριτής ή το... «συμφέρον» που προηγείται της αντικειμενικότητας - «ζητούμενα» στο συγκεκριμένη περίπτωση και με τη... συγκεκριμένη πολιτική -προεκλογική συγκυρία στην Ελλάδα!



**Γιατί, ακόμη** και αν υποθεθεί ότι ο «όρος» της Χάγης ικανοποιηθεί τελικά (καί που θα δώσει τη δυνατότητα στον κ. Σημίτη να άρει το «βέτο»), η θέση που έχει... προδιατυπώσει η Ν.Δ., πως δηλαδή «η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκυμονεί κίνδυνο» για τα ελληνικά συμφέροντα!..., επιπρέπει τη σκέψη ότι ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιθανότατα να θελήσει να «αντιβράσει» ακόμη και στη Χάγη - άσχετα, βέβαια, με το γεγονός ότι αυτοί οι κίνδυνοι (μια «γενικευση» δηλαδή των εξεπτασ του όλου φάσματος των ελληνοτουρκικών προβλημάτων στον Αγιαίο, και όχι μόνο αυτού της υφαλοκρηπίδας...) ήταν γνω-

## ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ...



Πτώση της θερμοκρασίας, ανέμους, βροχές («με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων...»), που θα εναλλάσσονται με ηλιοφάνεια και... καιρό για χοντρά μπουζιά, καπέλα και ιδανικό για σαββατοκρησινιακές βόλτες, προβλέπει η ΕΜΥ για τούτο το διάμηρο! Όλες οι εποχές έχουν τις ομορφιές τους, αλλά νομίζουμε ότι τούτα τα... προλεόδια τον βαρύν χειμώνα, είναι τα καλύτερα για ξεκοιφάστα γονιχ εντ μαζριά από την πόλη, είτε στα βουνά με το ιδιαίτερο χρώμα τους είτε σε απόμακρες και άδειες πια παραλίες, να περπατάς δίπλα στα αγριεμένα κήματα και να ακούς τους παφλασμούς νύθοντας τα ριπίσματα τον αλμυρού αέρα στο πρόσωπο, παρσία με... τα γλαρόνια, τον «πιάνον» κι αυτά στεριά!

έθετε ως «λύση» τη Χάγη, διά τόμο-  
τος Κωνσταντίνου Καραμανλή...

**Ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης** δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη ρεαλιστική πολιτική προσέγγισης που έχει εξ αρχής επιλέξει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό – κάτι, πάντως, που θα εξαρτηθεί και από την «ανταπόκριση» τόσο της ίδιας της Τουρκίας όσο και των εταίρων της Ελλάδος στην Ε.Ε. και φυσικά από τη στάση που θα τηρήσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα – κυρίως δε η Ν.Δ., η οποία όμως, σε περίπτωση ελληνικής επιμονής στο «βέτο», λόγω μη ικανοποίησης ούτε του «μίνιμουμ» των ελληνικών προϋποθέσεων, θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα... άλλο πρόβλημα: θα έχει προεκλογικά να αντιπαραταχθεί με ένα ΠΑΣΟΚ κι έναν Σημίτη, που θα γυρίσουν από το Ελαϊκό όχι «θριαμβευτικά» (όπως θα συμβεί αν σημειωθεί εκεί άρση του αδιεξόδου με την Τουρκία), αλλά σιγούρα «εθνικά περήφανα», κάτι που και θα συσπειρώσει την «εθνικόφρονα» πτέρυγα του Κινήματος, αλλά και θα αφαιρέσει έναν «εύκολο στόχο» εναντίον του από το οπλοστάσιο της Ν.Δ., που προετοιμασμένη για την «εθνική μειοδοσία» θα απομεινει με μόνο (και αδύνατο...) «ατού» να λέει πως «η δική μας σθεναρή στάση ανάγκασε την κυβέρνηση σε αναδίπλωση και διαφύλαξη των εθνικών δικαιών!».

Και... με όλα τούτα στο προκήνιο, την «επιμαχή»

τιο, το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην υποψηφιότητα Στεφανόπουλου και τη Ν.Δ. να... προβληματίζεται, πόσο πιθανή είναι η πρόωγη («προωρότερη») του Μαρτίου, δηλαδή! προσφυγή στις κάλπες, όπως θέλουν οι διαρκώς και «αυγατιούρες» φήμες: Οι πληροφορίες λένε ότι το ΠΑΣΟΚ... προβληματίζεται από το ενδεχόμενο «αλλαγής πλεύσης» της Ρηγίλλης και εντολή για ψήφο κατά συνείδηση» στην προεδρική εκλογή, κάτι που θα σημαίνει, από τη μια, την επανεκλογή του κ. Στεφανόπουλου, από την άλλη όμως, τη μη προσφυγή στις κάλπες τον Μάρτιο, κάτι που κατά τις ίδιες πληροφορίες και εκτιμήσεις το ΠΑΣΟΚ το επιθυμεί... διακώς και δεν είναι διατεθειμένο να το «διακινδυνεύσει» από πιθανή αλλαγή πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης!

**Έτσι, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σημίτης** μελετά την προκήρυξη εκλογών (έπειτα από ένα γύρο «επαφών» με τους πολιτικούς αρχηγούς, «προσχηματικό» σε μεγάλο βαθμό...) στις αρχές Φεβρουαρίου με επιχείρημα «η χώρα να αποκτήσει νέα κυβέρνηση που θα ξεκινήσει απερίσπαστη από προεκλογικές σκέψεις τις διαδικασίες για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ!», όσον αφορά δε το «πρόβλημα» της προεδρικής εκλογής, θα αναλάβει να το λύσει η νέα Βουλή με τις «προβλέψεις» της συνταγματικής αναθεώρησης, την οποία και θα επικυ-

**Από την Κρήτη, ο κ. Σημίτης** διακήρυξε χθες πως «το ΠΑΣΟΚ δεν σκεπάζεται πρόωγες εκλογές! Οι φήμες προέρχονται από όσους θέλουν να αποφύγουν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις. Η παρούσα Βουλή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Ν.Δ. θα πρέπει να πει το «πικρόν ποτήριον» και να λάβει αποφάσεις ευθύνες! Δεν πρόκειται να ξεφύγει το δилημμα...! Μάλιστα –αν και αυτή η επιμονή σε «δिलημμα» και «πικρά ποτήριο» μπορεί να οδηγήσει κάποιους... κακοπιστους στο συμπέρασμα ότι ο πρωθυπουργός θέλει να... σπρώξει τη Ν.Δ. στην επιμονή της ασύλλαξης της, σε ό,τι αφορά την προεδρική εκλογή! Να μην κάνει πίσω, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πει σε εκλογές (που θέλει και τις επιδιώκει) τον Μάρτιο, αλλά... να ρίξει την ευθύνη τους στην αξιωματική αντιπολίτευση! Θα 'χει ενδιαφέρον η εξέλιξη της... καντριλίας!

**Τώρα, το αν η χθεσινή «έκκληση»** Μητσόσκη για διενέργεια εκλογών το ταχύτερο δυνατό εξυπηρετεί... την κυβέρνηση (μέσω του «στριμώγματος» Καραμανλή να μην κάνει πίσω στο θέμα της Προεδρίας...) ή τις δικές του φιλοδοξίες να προταθεί ως υποψήφιος πρόεδρος, θα... φανεί!

Καλό Σαββατοκύριακο!

Άνθος Οικονομοπότης