

Υπόψη κ. Α. Κουσογιάννη
fax

Ξέροι Ατλαντουριτίς
14-12-99

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 2000 είναι μια χώρα που έχει πετύχει στην προσπάθεια σταθεροποίησης και ανόρθωσης της οικονομίας της. Έχει πετύχει σε βαθμό που την καθιστά πειστικό υποψήφιο για ένταξη στην ΟΝΕ. Η οικονομία της Ελλάδας, μιας χώρας με μεγάλες δυνατότητες, δεν χαρακτηρίζεται πια από αβεβαιότητα, καθυστερήσεις και αδυναμία προσαρμογής. Χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση προς τις επιδόσεις των ανεπτυγμένων χωρών και τη δυνατότητα να συμμετέχει στο κέντρο της ανοιχτής Ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας.

Η αναγνώριση των επιδόσεων της οικονομίας μας από τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και η αυξημένη αίσθηση αυτοπεποίθησης του Ελληνικού λαού δεν αφορούν ένα επίτευγμα μιας Κυβέρνησης ή μιας παράταξης. Αφορούν τη συλλογική προσπάθεια ενός ολόκληρου λαού.

Πρόκειται για μια προσπάθεια -μην το ξεχνάμε αυτό- που ανοίγει για την Ελλάδα ένα δρόμο, μια προοπτική. Προοπτική προκοπής και θεμέλιο αισιοδοξίας. Είναι η α φ ε τ η ρ ί α ενός νέου ιστορικού κύκλου για την ελληνική οικονομία, για τη χώρα. Αφετηρία αισιόδοξη, θετική.

Ανάλογα είναι τα πράγματα και μετά την απόφαση να προσδοθεί στην Τουρκία το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας με παράλληλη διακήρυξη των συνθηκών υπό τις οποίες αυτή η Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας

θα υλοποιηθεί. Η απόφαση αυτή, με όλα όσα σήμανε για την προοπτική εξέλιξης των Ελληνοτουρκικών αλλά και του Κυπριακού ανοίγει για την Ελλάδα αλλά και για την Τουρκία νέες προοπτικές. Προοπτικές που έρχονται να λειτουργήσουν πάνω στο θετικό υπόστρωμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο λαών μετά και τα τραγικά γεγονότα των σεισμών του 1999. Προοπτικές ειρήνης και συνεργασίας. Οι ηγεσίες των δύο χωρών θα πρέπει να τις προχωρήσουν, να τις οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να δημιουργήσουν έτσι μια νέα κατάσταση σταθερότητας στην περιοχή αυτή του κόσμου.

Η κυβέρνησή μας θα στρατευθεί στην προσπάθεια αυτή. Το κάνει ήδη. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει αποτελεσματικά τα εθνικά δίκαια και δικαιώματα όπως και τα ζωτικά συμφέροντά μας.

Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,

Η Ελλάδα σήμερα έχει δεσπόζουσα θέση στην περιοχή. Δεσπόζουσα θέση που οφείλεται στους δημοκρατικούς θεσμούς της, την ισχυρή οικονομία της, την αποφασιστική συμβολή της στην ειρήνη. Μετά το Κόσσοβο, το Ελσίνκι είναι μια νέα απόδειξη ότι εμείς δημιουργούμε προϋποθέσεις λύσεων και συνεργασίας. Ότι δείχνουμε το δρόμο προς τη νέα εποχή της ανάπτυξης, της κοινής προσπάθειας, της αυξανόμενης ευημερίας μακριά από τυφλές αντιπαλότητες και χωρίς έννοια αντιπαραθέσεις.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που απαλλάχτηκε από πολλά βάρη που την κρατούσαν στο περιθώριο. Οι Έλληνες μπορούν να

βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα δυναμική που βλέπει θετικά το μέλλον της, τη θέση της στο διεθνές σύστημα και στις περιφερειακές ισορροπίες.

Αυτή είναι για μας η μεγαλύτερη δικαίωση των μέχρι σήμερα προσπαθειών μας.