

Σχέδιο ομιλίας
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στην τελετή παρουσίασης
του Ολυμπιακού Συμβόλου "Αθήνα 2004" 4/10/99

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα είναι πια αντιμέτωπη με προκλήσεις, με πολλές προκλήσεις:

- Ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός -το έχω ξαναπεί και δεν θα επιμείνω σήμερα- αποτελεί μια πρόκληση.
- Η επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 αποτελεί, επίσης, μια πρόκληση.
- Η συμμετοχή μας στην οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης που θεωρείται πλέον ή βέβαιη είναι η τρίτη πρόκληση και ασφαλώς αντανακλά το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα, με αφορμή την παρουσίαση του Ολυμπιακού Συμβόλου, θα σταθώ -όπως είναι φυσικό- στη δεύτερη πρόκληση. Η χώρα μας κέρδισε επάξια τη μάχη της διεκδίκησης, γιατί δούλεψε με πρόγραμμα, με σύστημα, με μια συγκροτημένη αντίληψη για το τι σημαίνει Ολυμπιάδα. Αντίληψη που ταιριάζει απόλυτα με το αρχαίο ολυμπιακό πνεύμα και την πολιτιστική κληρονομιά μας σε συνδυασμό με τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας που αλλάζει ραγδαία τις συνθήκες της ίδιας μας της ζωής.

Η Ολυμπιάδα, για μας, εντάσσεται πλέον στις τρεις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη νέα τετραετία 2000-2004. Οι άλλες δύο είναι η ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση εκ βάθρων των πληγεισών περιοχών του Λεκανοπεδίου και το κοινωνικό μας πρόσωπο.

Το Ολυμπιακό Σύμβολο "Αθήνα 2004" δεν μπορούσε παρά να απεικονίζει ένα στεφάνι ελιάς που συνειρμικά παραπέμπει στην ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία των λαών. Άλλωστε, αυτές είναι και οι αρχές που διέπουν την εξωτερική μας πολιτική, έχοντας αναδείξει τη χώρα μας αξιόπιστο συνομιλητή και ισότιμο συμμετοχο σε όλες τις πτυχές και τις φάσεις του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

Η Ελλάδα -θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα- είναι αισιόδοξη, είναι ισχυρή και έτοιμη για να φέρει σε αίσιο πέρας τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Είμαστε απολύτως συνεπείς ως προς τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τις οποίες θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο. Η κυβέρνηση

παρέχει πλήρη στήριξη στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία εργάζεται πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα κιόλας στο 2000 θα φανούν τα πρώτα απτά δείγματα του έργου μας, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004 μέσα σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.

Η Ελλάδα θα δώσει και αυτή τη μάχη με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Είμαι βέβαιος πως με σκληρή και επίπονη δουλειά θα πετύχουμε το στόχο μας, να διοργανώσει η Αθήνα τέτοιους Ολυμπιακούς Αγώνες που στην ιστορία τους δεν θα έχουν προηγούμενο. Είναι τα λόγια του ίδιου του προέδρου της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανγκ και δεν θα τον διαψεύσουμε. Πράγματι, το 2004 θα είναι η χρονιά της αποθέωσης του πνεύματος και του αθλητισμού, η χρονιά της δικαίωσης για τη σύγχρονη, ισχυρή Ελλάδα.