

**ΔΗΛΩΣΗ  
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΟ  
ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ**

6 - 6 - 99

Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από τη νέα χιλιετία και τίποτα δεν είναι όπως χθες. Ο κόσμος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ νέες προκλήσεις και δυνατότητες, αλλά και κίνδυνοι προβάλλουν μπροστά μας.

Η πρόσφατη κρίση στη Γιουγκοσλαβία, οι δραματικές εικόνες στο Βελιγράδι και το Κόσοβο, ήταν η αφορμή για να αντιληφθούμε καλύτερα τη νέα πραγματικότητα. Να δούμε τη ρευστότητα, την ανασφάλεια και τους κινδύνους την εποχή της κυριαρχίας μιας υπερδύναμης και της παγκοσμιοποίησης.

Οι διαπιστώσεις αυτές, όπως και το σύνολο των παγκοσμίων εξελίξεων, αφορούν και τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σ' άλλο πλανήτη. Δεν είμαστε υπεράνω των παγκόσμιων διεργασιών. Είμαστε συμμετοχοί. Δεχόμαστε τις επιδράσεις των γεγονότων.

Οι διαπιστώσεις αυτές, μας αφορούν για ένα λόγο παραπάνω. Βρισκόμαστε σε μια παραγμένη περιοχή, με ανοικτά εθνικά θέματα, με ανοικτή αμφισβήτηση από την Τουρκία, ακόμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση της συμμετοχής μας στην ΟΝΕ, στην ισότιμη συμμετοχή μας στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε την προοπτική ακόμα πιο αποφασιστικής ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας μας, ξεπερνώντας καθηλώσεις και ιστορικές καθυστερήσεις.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα δύσκολο τοπίο. Συνθέτουν ένα πλέγμα προβλημάτων και προκλήσεων, που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κλείνουν τα μάτια μπροστά στη νέα πραγματικότητα. Προτιμούν μια φυγή προς τα πίσω, μια ταχύτατη επιστροφή στο παρελθόν, την οχύρωση πίσω από παλιές βεβαιότητες. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης η ΝΔ, το ΚΚΕ, το ΔΗΚΚΙ και ο ΣΥΝ, συγκροτούν το "μέτωπο της άρνησης". Δεν προτείνουν τίποτε συγκεκριμένο παρά μόνον επιζητούν την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής.

Εμείς κάναμε μια διαφορετική, μία θετική επιλογή. Πιστεύαμε και πιστεύουμε στις δυνατότητες της χώρας, στις δυνατότητες των Ελλήνων. Η επιλογή αυτή στηριζόταν σε ένα απλό σκεπτικό: Ότι πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Ότι το μέλλον χρειάζεται κόπο και προσπάθεια. Ότι χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, επεξεργασμένες προτάσεις, γνώση, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.

Μ' αυτές ακριβώς τις σκέψεις προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια. Μακριά από θεωρητικά σχήματα και με πολιτικές οι οποίες προστάτευαν και προωθούσαν τα καίρια λαϊκά συμφέροντα. Γιατί γνωρίζαμε: Τίποτα το νέο δεν προκύπτει από μόνο του. Καμία προσπάθεια δεν προωθείται με φλυαρίες, αλλά με σκληρό και υπεύθυνο έργο.

Οι κόπτοι όλων μας, ελληνικού λαού και κυβέρνησης αποδίδουν ήδη καρπούς:

- Μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, η Ελλάδα είναι μια όαση ασφαλείας και σταθερότητας σε όλα τα Βαλκάνια. Συνεχίζεται η ανάπτυξη της Ελλάδας, έχοντας περιορίσει στο ελάχιστο τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.
- Δυναμώσαμε το πολιτικό μας ρόλο. Κατοχυρώσαμε τη διακριτή θέση της χώρας. Διασφαλίζουμε τα εθνικά συμφέροντα.
- Η Ελλάδα σήμερα πατάει σε στέρεο έδαφος. Θωρακίζουμε τη χώρα στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς. Η Ελλάδα το 2001 θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον της.
- Πραγματοποιούμε μια κοσμογονία έργων και παρεμβάσεων σ' όλη την Ελλάδα, ταυτόχρονα με την προώθηση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και έχουμε εξασφαλίσει αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας, που εδώ και πολλά χρόνια δεν γνώρισε η Ελλάδα.
- Στηριγμένοι στα όσα έχουμε επιτύχει, έχουμε σαφές σχέδιο και πρόγραμμα για τα επόμενα βήματά μας. Έχουμε σχεδιασμό της ανάπτυξης από το 2000 ως το 2006, έχοντας διασφαλίσει 15 τρις δρχ. στο Βερολίνο και έχοντας επιτύχει άλλα 9,5 τρις δρχ. για τους αγρότες. Εξασφαλίσαμε την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα. Μετατρέπουμε την σύγχρονη Ελλάδα σε κέντρο δράσεων παγκόσμιας ακτινοβολίας.

- Ακόμα και εκεί που από αφορμή δραματικά περιστατικά δημοκοπεί η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει απτό έργο.

Στο ζήτημα της εγκληματικότητας, η κυβέρνησή μας ασκεί ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ξεκινήσαμε εμείς πρώτοι, την διαδικασία ελέγχου των μεταναστών, έτσι ώστε να μείνουν στην χώρα μόνον όσοι έχουν την "πράσινη κάρτα". Ταυτόχρονα, μέσα στο α' τετράμηνο του 1999 έχουν επαναπροωθηθεί στις χώρες προέλευσής τους 45.000 άτομα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το Σώμα Φύλαξης των Συνόρων που εμείς δημιουργήσαμε, σαρώνει καθημερινά όλες τις προσβάσεις παράνομης εισόδου στην χώρα. Είμαστε βέβαιοι, ότι πολύ σύντομα, ο συνδυασμός αυτών των πολιτικών θα οδηγήσει σε πλήρη έλεγχο της λαθρομετανάστευσης. Προσθέτως, 1.500 νέοι αστυνομικοί ήδη αναλαμβάνουν καθήκοντα και άλλοι 3.000 προστίθενται το 2000. Εγκαθιδρύσαμε και πάλι την πεζή αστυνόμευση και είμαστε αποφασισμένοι στην μεθοδική, συστηματική, αμείλικτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το πρόγραμμα ύψους 30 δις για τον εξοπλισμό της Αστυνομίας με σύγχρονα μέσα βρίσκεται σε εξέλιξη, πολύ πριν η Αντιπολίτευση ανακαλύψει το θέμα και επιχειρήσει την μικροκομματική εκμετάλλευση τραγικών περιστατικών.

Η μάχη που δίνουμε είναι σκληρή. Στις 13 Ιουνίου οι πολίτες καλούνται με την ψήφο τους να στηρίξουν ακριβώς αυτή την προσπάθεια. Καλούνται να

περιφρουρήσουν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και τις κατακτήσεις μας. Καλούνται να ενισχύσουν δυνάμεις, πρόσωπα και πολιτικές, που μπορούν να συμβάλουν στην ισχυρή Ελλάδα, μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Καλούνται να ενισχύσουν τις δυνάμεις του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης, τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση της δημιουργικής πορείας μας.

Είμαι πεπεισμένος, ότι στις 13 Ιουνίου οι πολίτες θα επιλέξουν προτάσεις και όχι ύβρεις. Ότι θα στηρίξουν θέσεις και όχι τις γενικόλογες κορώνες της αντιπολίτευσης. Ότι θα κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα και δεν θα στραφούν στο παρελθόν. Ότι θα πουν ναι στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, γυρνώντας την πλάτη στην άρνηση και τον τυχοδιωκτισμό.

Είμαι βέβαιος, ότι στις 13 Ιουνίου οι πολίτες θα ψηφίσουν το μέλλον. Θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.