

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος μας εγκαινιάζει μια από τις πιο γόνιμες αλλά και τις πιο απαιτητικές περιόδους κυβερνητικής ευθύνης του κόμματός μας. Ο λαός, με την ψήφο του της 22ας του Σεπτέμβρη, υπήρξε σαφής: ανέθεσε στο ΠΑΣΟΚ να καθοδηγήσει την πορεία για την δημιουργία της ισχυρής Ελλάδας. Ανέθεσε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για την ανάπτυξη μιας διαρκώς ανταγωνιστικής οικονομίας. Ανέθεσε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για την διαμόρφωση μιας κοινωνίας αλλολεγγύης και δικαιοσύνης. Ανέθεσε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για την διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα δίνει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστούν οι πιο ζωντανές, οι πιο δυναμικές και δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει ο τόπος. Ο ελληνικός λαός ανέθεσε σε εμάς την ευθύνη να οδηγήσουμε την χώρα στον 21^ο αιώνα.

Οι εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου υπήρξαν πολυσήμαντες στα μηνύματά τους. Η ελληνική κοινωνία επικύρωσε την πολιτική μας πρόταση, απέναντι σε μια ανεύθυνη, λαϊκιστική, δημαγωγική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική κοινωνία αποδοκίμασε επίσης την χυδαιότητα της διαφομιστικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Αποδοκίμασε την «μαύρη προπαγάνδα», τις μειωτικές προσωπικές επιθέσεις, την περιβόητη «αρνητική διαφήμιση». Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, έδειξε, ότι ζητάει νέο πολιτικό λόγο, νέο πολιτικό ήθος, νέα ποιότητα στην πολιτική αντιπαράθεση.

Η λαϊκή ετυμηγορία αποτελεί, για μας, μια διπλή ενθάρρυνση. Εμείς απευθυνθήκαμε στην ελληνική κοινωνία με ευθύτητα, μιλήσαμε την γλώσσα της αλήθειας και της ευθύνης. Αποφύγαμε τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα. Αναλάβαμε μόνον δεσμεύσεις, τις οποίες και

θα πραγματοποιήσουμε στο ακέραιο. Είναι, για μας, πολύτιμο κεφάλαιο το γεγονός, ότι ο ελληνικός λαός έκανε την επιλογή του με τρόπο ώριμο, ανταποκρινόμενος σε υπεύθυνες προτάσεις, που ήταν ο δικός μας δρόμος. Είναι για μας πολύτιμο κεφάλαιο, επίσης, το γεγονός, ότι ο λαός αποδοκίμασε τις παλαιές συνταγές της πολιτικής του '50 και του '60. Αρνήθηκε τα παχιά λόγια. Αποδοκίμασε τις μεγάλες υποσχέσεις, τα «ταξίματα», τη παραχολογία με φιλοδωρήματα. Ο λαός έδωσε ένα πολύτιμο μάθημα σε όλους. Τιμώρησε τη Νέα Δημοκρατία, που επιχείρησε να γυρίσει την χώρα στο παρελθόν. Και επικύρωσε την δική μας επαγγελία, ότι εισερχόμαστε οριστικά σε μια νέα εποχή: πως τελειώνει η περίοδος των μεγάλων λόγων και αρχίζει η εποχή των συγκεκριμένων έργων.

Είναι για μας ιστορική πρόκληση, είναι θέμα αρχής και ουσιώδους πολιτικής αξιοπιστίας, το να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην λαϊκή εντολή. Και θα το πράξουμε με συνέπεια στο κυβερνητικό μας έργο. Θα το πράξουμε με συνέπεια στην κοινοβουλευτική μας δουλειά. Θα το πράξουμε με συνέπεια στην κομματική μας και κοινωνική μας δράση.

Η νίκη, την οποία πετύχαμε στις εκλογές ήταν νίκη μεγάλη. Άς θυμηθούμε. Πριν από ένα χρόνο περίπου το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο δημοτικότητας που γνώρισε ποτέ. Η πρόθεση ψήφου κυμαινόταν αισθητά κάτω από το 30% και η Ν.Δ. προηγείτο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων κατά 5% περίπου. Η τάση του ΠΑΣΟΚ ήταν έντονα πτωτική. Όλα αυτά τα αντιστρέψαμε με μια σειρά σημαντικών γεγονότων που πρέπει να εκτιμηθούν σαν μια διαδοχή εποχών. Το ΠΑΣΟΚ με ωριμότητα και αίσθημα ευθύνης προχώρησε στην εσωτερική του ανανέωση διασφαλίζοντας την συνέχεια στις αρχές, στις ιδέες και στους στόχους. Το καλοκαίρι το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε την Ν.Δ. στις σφυγμομετρήσεις αλλά η διαφορά ήταν μικρή 1 μονάδα περίπου.

Την αυξήσαμε στις εκλογές στο 3,5% περίπου, στη μεγαλύτερη διαφορά το 1996.

Υπάρχουν ακόμα ίχνη δυσπιστίας, κριτικής αναμονής και διστακτικότητας στο αν εμείς μπορούμε να πραγματώσουμε μια νέα εποχή. Η περίοδος χάριτος θα είναι ελάχιστη. Πολύ σύντομα θα βρεθούμε απέναντι στο πιεστικό αίτημα της κοινής γνώμης να δει αποτελέσματα ενός θετικού έργου. Μιας κοινής γνώμης που δεν πρόκειται να μας αναγνωρίσει ελαφρυντικά ή δικαιολογίες.

Χάρη στη προσπάθεια πολλών συντρόφων και εκείνων με τους οποίους αναμετρήθηκα για την ηγεσία του Κινήματος διαμορφώσαμε μια νέα συλλογικότητα που πέρασε τη δοκιμασία των εκλογών, άντεξε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στη παράταξη της Ν.Δ. για να διαπιστώσουμε ότι θα μπορούσε να είχε συνεχισθεί και στο ΠΑΣΟΚ θεαματικά η αρνητική πορεία. Η επιμονή, η υπομονή, η ψυχραιμία, η προσπάθεια σύνθεσης δεν εμφανίστηκαν ως αυτονόητα, ήταν συνειδητές επιλογές. Συνειδητές επιλογές με προσωπικό κόστος και κόπο, για να έχει μέλλον το ΠΑΣΟΚ, για να κερδίσουμε πάλι τους πολίτες, για να αποδείξουμε ότι παραμένουμε η ζωντανή και ανανεωτική δύναμη της ελληνικής κοινωνίας. Ζητήσαμε και πήραμε από τους πολίτες της χώρας την επικύρωση των πολιτικών μεταβολών του 1996. Μεταβολών που βοήθησαν στην διαμόρφωση του πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος του δημοκρατικού σοσιαλισμού που διείσδυσε και διεισδύει και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά παραβιάζοντας παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και αλλάζοντας την πολιτική γεωγραφία της χώρας. Έχουμε τώρα τη μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα να εισέλθουμε στη νέα εποχή με ελπίδες για μια ζωή που αξίζει, για την ισχυρή Ελλάδα. Ας αγωνιστούμε.

Με τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων εγκαινιάζουμε την νέα κυβερνητική μας περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι η πιο

σημαντική σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, πρέπει να έχουμε επιτύχει οριστικά τις μεγάλες τομές του ριζικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, πρέπει να τελειώνουμε αποφασιστικά, με όλα τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες, που δημιούργησαν, σωρευτικά, προηγούμενες λανθασμένες επιλογές και καθυστερήσεις. Πρέπει να συγκρουστούμε αποφασιστικά με την συνήθη αδράνεια στην λήψη, ή την εφαρμογή, των σωστών και αναγκαίων αποφάσεων.

Πρέπει οριστικά να φύγει από την σκέψη και το λεξιλόγιο μας η έννοια του «πολιτικού κόστους». Δέσμευσή μας, είναι, μια απαράβατη αρχή: Μόνον ότι ωφελεί την χώρα ωφελεί και το κόμμα. Το κόμμα υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Και τα συμφέροντα της χώρας ταυτίζονται με το συμφέρον του κόμματός μας.

Θέλω να γίνω απόλυτα σαφής: Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τις σωστές και αναγκαίες αποφάσεις, ακόμα και εάν ισχυρές ομάδες ασκήσουν πιέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη και τον στόχο: να εφαρμόσει αταλάντευτα το πρόγραμμά του. Να κάνει την Ελλάδα ισχυρή και να κάνει ισχυρότερους τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους. Οι έχοντες και οι κατέχοντες πρέπει να είναι αυτοί κυρίως που θα συμβάλλουν στην ισχυρή Ελλάδα, αυτοί που θα συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αυτοί που θα συμβάλλουν στην αλλαγή της πορείας της χώρας. Πρέπει να είναι αυτοί που θα ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας για το κοινό όφελος όλων.

Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, πρέπει, τελειώνοντας με τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, να έχουμε θεμελιώσει στέρεα την σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας, που θα κατακτήσει ισότιμα την θέση της στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια Ελλάδα διαρκώς παρούσα με κύρος και φωνή στα κέντρα των αποφάσεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το έργο που αναλαμβάνουμε είναι τεράστιο. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Το βάρος της προσπάθειάς μας πέφτει -φυσικά- στην αποτελεσματική διακυβέρνηση. Η συγκεκριμένη ιεράρχηση, η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων, θα αποτελεί το στίγμα της κυβερνητικής μας πρακτικής. Η συλλογικότητα των κυβερνητικών οργάνων, η πλήρης συνεννόηση και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή της νέας κυβερνητικής περιόδου. Το κυβερνητικό μας δόγμα είναι απλό και διαυγές: συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε κάθε κυβερνητική μας επιλογή.

Όμως, το κυβερνητικό μας έργο δεν είναι συνηθισμένο. Οι μεγάλες τομές στην Οικονομία, την Διοίκηση, τους θεσμούς, απαιτούν την πλήρη κοινωνική συναίνεση και ενεργοποίηση. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποκτά ιδιαίτερο βάρος και ο ρόλος της πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες προτεραιότητες.

Πρώτο πεδίο δράσης είναι, φυσικά, το κοινοβουλευτικό μας έργο. Χρειάζεται στενή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων και των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας μεταξύ των υπουργείων και των εισηγητών στα νομοσχέδια. Χρειάζεται ακόμα πιο έντονη παρουσία, δράση και συντονισμός στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Χρειάζεται, ακόμα, μια πληρέστερη τεκμηρίωση κάθε κοινοβουλευτικής μας παρέμβασης, είτε εισηγούμαστε, είτε ελέγχουμε το κυβερνητικό έργο.

Η ισχυρή Ελλάδα χρειάζεται την ισχυρή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα συνεργάζεται θεσμικά με την ισχυρή Βουλή.

Σ' αυτήν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αναγέννηση του τόπου η σημασία της εσωτερικής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων είναι προφανής.

Για μας η οργάνωση και λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτελεί ένα βασικό κριτήριο της ποιότητας της πολιτικής μας και της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων της.

Είμαστε εμείς που διακηρύζαμε τη θέση πως η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι ούτε επιτρέπεται να είναι ένας λόχος ούτε του αρχηγού ούτε των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων.

Είμαστε εμείς που διακηρύζαμε πως η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένας ισχυρός πόλος παραγωγής πολιτικής και του νομοθετικού έργου.

Είμαστε εμείς που διακηρύζαμε την ανάγκη αναβάθμισης της κοινοβουλευτικής ομάδας, της ενδυνάμωσης του κύρους του προεδρείου, των κοινοβουλευτικών τομέων εργασίας, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Είμαστε εμείς, οι βουλευτές αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα οδηγήσουμε την ισχυρή Ελλάδα στον 21ο αιώνα.

Αρκεί να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας διευρύνοντας και βαθαίνοντας τη δημοκρατία στο Κόμμα, στο Κοινοβούλιο, στη χώρα μας.

Ψηφίσαμε πρόσφατα τον κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας που ορίζει τη σχέση της με το κόμμα και

περιγράφει τους κανόνες της παρουσίας της μέσα και έξω από τη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας για ενότητα με γνώμη, για ουσιαστικό διάλογο για κοινωνικό αποτέλεσμα.

Κύριοι συνάδελφοι,

Όπως καλά γνωρίζετε, ασκείται συχνά στην κοινωνία, μια έντονη κριτική στο Κοινοβούλιο και την λειτουργία του. Τούτο είναι, πολλές φορές, άδικο, και, ορισμένες φορές, και επικίνδυνο. Είναι όμως γεγονός, ότι σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή η κριτική έχει βάση, καθώς το κέντρο βάρους των αποφάσεων έχει μετατοπιστεί αποφασιστικά, από τον χώρο της Βουλής σε εκείνον της Εκτελεστικής εξουσίας με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών λειτουργιών. Ήλθε όμως η ώρα να αναδείξουμε, μέσα από το μεταρρυθμιστικό μας εγχείρημα, τον ουσιώδη ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, τόσο η κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και ο κάθε βουλευτής ξεχωριστά.

Όλοι οφείλουμε να αναβαθμίσουμε την λειτουργία μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Να περιβάλλουμε την μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια με έναν νέο πολιτικό λόγο και μια νέα πρακτική, δείχνοντας ότι το Κοινοβούλιο και διαμορφώνει και παράγει πολιτικές αποφάσεις, σε ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας. Αυτό δεν θα διευκολύνει μόνον την αποτελεσματική πολιτική μας παρουσία. Θα αναβαθμίσει ταυτόχρονα την συνολική αξιοπιστία της πολιτικής, που είναι μια αποφασιστική διάσταση του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Θα χρειαστεί όμως, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και κάθε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να πρωτοστατήσει σε ένα νέο εγχείρημα: να ενεργοποιήσει, σε στενή συνεργασία με τις κομματικές οργανώσεις, στο κέντρο και στην περιφέρεια, την πόλη και την ύπαιθρο, σε

τοπικό και κλαδικό επίπεδο, τις κοινωνικές συμμαχίες της εκσυγχρονιστικής μας προσπάθειας. Ο βουλευτής, οφείλει να θεωρήσει, ως πρώτιστη προτεραιότητα, την διαρκή, μεθοδική και οργανωμένη επαφή, με τις ζωντανές δυνάμεις της περιοχής του, τα επαγγελματικά σωματεία, τις ενώσεις, τα κοινωνικά κινήματα και τους απλούς πολίτες, στην κατεύθυνση της ενεργοποίησής τους. Το σχέδιο και η πράξη του εκσυγχρονισμού χρειάζονται τον σκεπτόμενο ενεργό πολίτη. Και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, μαζί με την κομματική οργάνωση, αποτελούν πολύτιμους κρίκους των αναγκαίων και καθοριστικών κοινωνικών συμμαχιών που θα διαμορφώσουμε βήμα-βήμα με συστηματικό κοινωνικό διάλογο στο προσκήνιο και στο φως της ημέρας. Κανείς δεν νομίμοποιείται να αυτοπροσδιορίζεται ως ιδιοκτήτης κοινωνικών χώρων. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την επόμενη εβδομάδα, πρίν από την εκλογή του Προεδρείου και των Κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα επανέλθω στο θέμα αυτό.

Γνωρίζετε όλοι καλά, ότι ένα άλλο τμήμα της αναξιοπιστίας της πολιτικής, οφείλεται στην γενική ρητορική, στην οποία υποχρεώνουν τους βουλευτές και τους πολιτικούς, οι αδηφάγες ανάγκες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο βουλευτής μεταβάλλεται, πολλές φορές, σε ένα συμπλήρωμα, ενός προγράμματος ελαφράς ποικίλης ύλης, εξασθενίζοντας την αξία των υποθέσεων που υπηρετεί.

Ζητώ από όλους, στην νέα εποχή που χαράζει στην χώρα, να προασπίσουμε αποφασιστικά την σοβαρότητα του πολιτικού λόγου και την αξιοπιστία της πολιτικής επικοινωνίας. Να επιβάλλουμε εμείς τους όρους, το πλαίσιο και το επίπεδο, στο οποίο οφείλει να συντελείται ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική επικοινωνία. Η σοβαρότητα και η αξιοπιστία των παρεμβάσεων μας, θα είναι ο καλύτερος σύμμαχος της αξιοπιστίας του κυβερνητικού μας έργου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Είναι θετικό ότι η σημερινή Βουλή είναι πολυφωνική. Ότι ο έλεγχος θα ασκείται από διαφορετικές σκοπιές, έτσι ώστε η κυβέρνηση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα θέσεων, αντιθέσεων, υποδείξεων και κριτικών σε κάθε πρωτοβουλία της. Εμείς επιδιώκουμε την μέγιστη δυνατή συναίνεση στην λήψη των αποφάσεών μας. Και θα ευχόμασταν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να έχουν την διορατικότητα και την δύναμη να συμβάλλουν θετικά στην διαμόρφωση αυτής της συναίνεσης.

Η συναίνεση, όμως, δεν εξαρτάται μόνον από εμάς. Είναι ανάγκη για τον τόπο. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα των εκλογών. Ελπίζω όλοι να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας για διάλογο, για συναίνεση, γύρω από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αυτό ζητά η κοινωνία. Αυτό θα υπηρετήσει η κυβέρνηση μας και το ΠΑΣΟΚ. Σ' αυτή την κατεύθυνση καλούμε να ανταποκριθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, για το συμφέρον του τόπου.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να βρίσκεται σε μια βαθιά, μόνιμη, και ίσως, αδιέξοδη κρίση. Κρίση στρατηγικής, κρίση φυσιογνωμίας, κρίση ταυτότητας. Δεν είναι δική μας υπόθεση να κρίνουμε τις επιλογές των κομματικών οργάνων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως και δική μας υπόθεση να προειδοποιήσουμε αυστηρά, ότι η ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψει, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, να μετατρέψει την δική της κρίση σε κρίση των θεσμών. Η ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψει να μεταβληθούν οι ηγετικοί ανταγωνισμοί της Νέας Δημοκρατίας σε παράγοντα τεχνητής όξυνσης της πολιτικής ζωής.

Η κοινωνία απαιτεί από όλους, θετικές προτάσεις και υπεύθυνη στάση. Θα καταδικάσει σκληρά την άκριτη επιθετικότητα και την ανευθυνότητα. Θα καταδικάσει σκληρά την τεχνητή όξυνση, εν ονόματι της επιβίωσης, είτε ηγεσιών που αποδοκιμάζονται, είτε ηγεσιών που φιλοδοξούν να αναρριχηθούν σε κομματικές καρέκλες. Η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα για να αναλώνεται σε μικροκομματικές τακτικές, σε βάρος των εθνικών και κοινωνικών της στόχων.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε όλες τις μετεκλογικές περιόδους παρατηρείται το φαινόμενο κυβερνητικές θέσεις και θέσεις διοίκησης σε Δημόσιους Οργανισμούς να θεωρείται πως ανήκουν δικαιωματικά σε όσους συμμετείχαν ή θα θελήσουν να συμμετάσχουν μελλοντικά σε εκλογικές διαδικασίες. Έχει γίνει παράδοση να θεωρούνται σαν μια ανταμοιβή για την συμμετοχή σε εκλογικούς αγώνες ή σαν μια καλή εκκίνηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η άποψη αυτή είναι πέρα για πέρα λανθασμένη. Οι κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν για να υπηρετείται το κοινό συμφέρον -και σε καμία περίπτωση για να εξυπηρετούνται προσωπικές επιδιώξεις όσο θεμιτές και αν είναι. Γι' αυτό και χρειάζεται κανόνας που εξασφαλίζει προσωπική ανιδιοτέλεια. Θα ζητήσω από όλους που επιλέγονται να αναλάβουν ή έχουν ήδη αναλάβει θέσεις Γενικών Γραμματέων και διοικητών οργανισμών δήλωση, ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος ας επιδιώξει απασχόληση σε άλλες από τις θέσεις αυτές ευθύνης. Η εξουσία που ασκείται δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να εξασφαλισθεί μια βουλευτική εκλογή. Θα εξετάσω αν είναι δυνατή και η νομική κατοχύρωση της ρύθμισης

αυτής. Αποτελεί πάντως πολιτική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και θα εφαρμοσθεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Υπάρχουν ιστορικές στιγμές, όπου η πολιτική αποκτά το βαθύτερο νόημα της. Η εποχή όπου η πολιτική δεν είναι μια μίζερη διαχείριση της εξουσίας, αλλά η δύναμη που αλλάζει την κοινωνία. Μια τέτοια γόνιμη εποχή εγκαινιάζουμε σήμερα, στην αρχή της τετραετίας. Θα ανταποκριθούμε με συνέπεια στην λαϊκή εντολή. Η Ελλάδα θα αλλάξει και η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στην ευημερία, την πρόοδο, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ασφάλεια, την ισότιμη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θα οδηγήσει σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή. Θα διασφαλίσει τα εθνικά δίκαια και δικαιώματα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ζητώ από όλους, να στραφούμε αποφασιστικά στην επιτυχία του κυβερνητικού μας έργου. Να αναβαθμίσουμε την κοινοβουλευτική μας λειτουργία. Να δώσουμε νέα πνοή στην σχέση του βουλευτή και του κόμματος με την κοινωνία.

Θα επιτύχουμε. Εμείς θα γυρίσουμε την σελίδα του νέου αιώνα. Η νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 2000, θα είναι η νέα εντολή για την ολοκλήρωση των εθνικών στόχων.

Σας καλώ να βάλουμε τώρα τα στέρεα θεμέλια της ισχυρής Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ, ενωμένο, ανανεωμένο και δυνατό, είναι η δύναμη και η εγγύηση για την επίτευξη των εθνικών μας στόχων. Θα επιτύχουμε, για το συμφέρον της χώρας. Για τις δικές μας γενιές και τις γενιές που έρχονται, για την Ελλάδα που μας αξίζει.

Απλώνουμε χέρι συνεργασίας σε όλα τα κόμματα, στους κοινωνικούς φορείς, στους πολίτες της χώρας.

Ζητάμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην κοινωνική συμφωνία για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Γιατί τελικά η Ελλάδα μας χρειάζεται όλους. Είμαστε η κυβέρνηση όλης της Ελλάδας και όλου του ελληνισμού. και είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε.

Σας ευχαριστώ.