



4^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Πρωθυπουργού

Kώστα Σημίτη

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΝΙΚΗ



ΣΟΛΩΜΟΥ 46
10682 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3838597 - 3804460

Σάββατο
29 Ιουνίου 1996

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996

Συντρόφισσες - Σύντροφοι, στη δευτερολογία μου αυτή θα πρω θέση περιληπτικά σε μερικά κεντρικά σημεία της συζήτησης, συζήτησης που παρά τις διαφορές μας πιστεύω μας έφερε όλους πιο κοντά και συνέβαλε στο να διαμορφώσουμε μια κοινή άποψη.

Πρώτο σημείο, ο χαρακτήρας του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας μας, οφείλει ταυτόχρονα να είναι λαϊκό και πατριωτικό, εκσυγχρονιστικό και λαϊκό. Τα οξυμένα εθνικά θέματα, η απουσία στη χώρα μας αξιόπιστων θεσμών κοινωνικής προστασίας λόγω της μακρόχρονης κυριαρχίας μιας ανελέητης δεξιάς, τα προβλήματα θεσμικού εκσυγχρονισμού, τα προβλήματα αλλαγής νοοτροπιών μας θέτουν όλους εμάς μπροστά σε τρία σημαντικά καθήκοντα.

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προάσπιση της εθνικής ακέραιότητας της χώρας, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και ακτινοβολίας της, στην ύπαρξη μιας ισχυρής δύναμης αποτροπής. Το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα το σύνολο των αριστερών και κεντροαριστερών δυνάμεων της χώρας οφείλουν επίσης να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των τμημάτων εκείνων του Ελληνικού λαού με χαμηλό βιωτικό επίπεδο και να εξασφαλίσουν συγχρόνως τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Οφείλουμε τέλος ν' αναλάβουμε το δύσκολο έργου του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και του κράτους, να συμβάλλουμε στην αλλαγή των νοοτροπιών, στο τέλος των πελατειακών πρακτικών.

Στο ΠΑΣΟΚ, επομένως εμείς καλούμαστε να επιτεύχουμε μια μεγάλη σύνθεση, μια δύσκολη, αλλά αναγκαία σύνθεση να συγκεράσουμε το αίτημα του εκσυγχρονισμού με το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτούς τους δύο στόχους με το στόχο μιας ισχυρής Ελλάδας που θα εμπνέει σεβασμό σε φίλους και αντιπάλους.

Το ΠΑΣΟΚ με όποιο τίμημα και με όποιο κόστος καλείται να πείσει την κοινωνία με το λόγο του και την πράξη του ως κυβέρνηση και ως οργάνωση ότι είναι μια μεγάλη, πατριωτική, λαϊκή και εκσυγχρονιστική δύναμη. Το επαναλαμβάνω όποιο και αν

είναι το τίμημα και όποιο και αν είναι το κόστος το ΠΑΣΟΚ εάν επιθυμεί ν' ανταποκριθεί στις επιταγές των δύσκολων περιστάσεων πρέπει ν' αποδειξει με την πράξη του ότι είναι κόμμα πατριωτικό, κόμμα λαϊκό και κόμμα εκσύγχρονιστικό.

Ο εκσυγχρονισμός αν δεν συνοδευτεί από πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων των λαϊκών στρωμάτων, αν δεν συνοδευτεί με το ρίζωμα του ΠΑΣΟΚ στα λαϊκά στρώματα θ' αποτύχει. Η κοινωνική μας πολιτική αν δεν συνδυαστεί με την οικονομική ανάπτυξη, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας θ' αποδειχθεί μια ανεπαρκής πολιτική που θα στραφεί σε τελική ανάλυση εναντίον των ίδιων των λαϊκών συμφερόντων.

Η πολιτική της δραστικής ενίσχυσης της διπλωματικής θέσης της χώρας θα μείνει μετέωρη αν δεν υποστηριχθεί από τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της διοίκησης. Είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε καταδίκασμένοι θα έλεγα να προχωρήσουμε και στα τρία μέτωπα συγχρόνως και στο μέτωπο το πατριωτικό και στο μέτωπο της κοινωνικής δικαιοσύνης και στο μέτωπο του εκσυγχρονισμού. Εάν αποτύχουμε σε ένα τρία, τότε θ' αποτύχουμε παντού.

Δεύτερο σημείο. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προόδου και συντήρησης αριστεράς και δεξιάς. Η διαιρεση δεξιά - αριστερά, στη βάση της οποίας οργανώθηκαν τα πολιτικά συστήματα όλης της Ευρώπης, γύρω από την οποία διαμορφώθηκαν οι μεγάλες συγκρούσεις και οι μεγάλες συνθέσεις που θεμελίωσαν την πολιτική κουλτούρα των συγχρόνων κοινωνιών, η διαιρεση αυτή δεξιάς και αριστεράς παραμένει σήμερα ισχυρή. Συγκλίσεις βέβαια υπάρχουν, συμπτώσεις ανάμεσα στην αριστερά και στην δεξιά προκύπτουν. Αυτό υποδηλώνει ένα και μόνο γεγονός ότι η κοινωνική εξέλιξη έχει οδηγήσει είτε στο να λυθούν ορισμένα προβλήματα, είτε στο να γίνουν παραδεκτές ορισμένες αναγκαιότητες. Π.χ. η αναγκαιότητα καταπολέμησης του πληθωρισμού.

Όμως όσο το πρόβλημα της διανομής και αναδιανομής του πλούτου παραμένει, όσο το χάσμα ανάμεσα σε ανώτερες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις γίνεται πιο βαθύ, όσοι κάποιοι έχουν περισσότερες δυνατότητες ελευθερίας και ανάπτυξης, περισσότερα δικαιώματα στην ευημερία και στη μόρφωση και κάποιοι άλλοι λιγότερα ή καθόλου, η διαιρεση δεξιάς και αριστεράς θα εξακολούθει να χωρίζει την κοινωνία.

Εμείς είμαστε στο μέτωπο της αριστεράς, η σύγκρουση ανάμεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση παραμένει κεντρική και αναπόφευκτη. Μας χωρίζει από τη δεξιά μια ολόκληρη αντίληψη για το παρόν και το μέλλον αυτής της κοινωνίας, για το κοινωνικά δίκαιο και το κοινωνικά άδικο, για το ρόλο και την προοπτική του ατόμου στην κοινωνία. Η διαφορά μας με την συντηρητική αντίληψη είναι διαφορά πολιτική, είναι διαφορά ευαισθησίας, είναι διαφορά αξιών, είναι διαφορά πολιτισμού. Εχουμε στο κέντρο της προσοχής μας εμείς την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την βούληση για

την ισχυροποίηση της κοινωνίας.

Αυτή είναι η σημαία μας, αυτή είναι και η αγωνία μας. Σημαία μας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική αλληλεγγύη και επειδή είναι σημαία ας είγαι και αγωνία μας. Γιατί όλοι γνώριζουμε ότι η διέθνοποίηση των οικονομιών και η οικονομική δυσπραγία και κρίση έχουν συχνά εμποδίσει την αριστερά ν' ασκήσει αποτελεσματικά κοινωνικές πολιτικές.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες τρίτο σημείο. Η κοινωνική πολιτική, απόρησα γιατί γύρω απ' αυτό το θέμα υπάρχουν κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες, για μας είναι σαφέστατο η κοινωνική πολιτική δεν είναι συμπλήρωμα της αναπτυξιακής πολιτικής. Εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε πρώτα την ανάπτυξη για να εφαρμόσουμε μετά κοινωνική πολιτική. Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα δεν επιδέχονται χωριστή αντιμετώπιση. Τα προβλήματα είναι αλληλοσυνδεδεμένα σε διαλεκτική σχέση.

Αν δεν υπάρχει οργανωμένο, πλατύ και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής, ένα σύστημα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο διευκολύνει την ενίσχυση όσων μειονεκτούν, όσων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία, ένα σύστημα το οποίο δεν αποτρέπει τον κοινωνικό εξωστρακισμό ομάδων και ατόμων, τότε η αλλαγή των οικονομικών δομών, η ανάπτυξη μπορεί να καθυστερήσει, είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να επιτελεστεί.

Θα καθυστερήσει, γιατί οι κοινωνικές αντιθέσεις που προκαλεί η οικονομική πολιτική θα εμποδίσουν την οικονομική προσαρμογή. Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική αυτό είναι η αρχή μας, είναι συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής, δεν είναι επιστέγασμα της ενδεχόμενης επιτυχίας.

Η κοινωνική πολιτική δεν έρχεται μετά. Ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή και αλληλεγγύη, μια δικαιότερη κοινωνία που ανταποκρίνεται στα σοσιαλιστικά πρότυπά μας.

Τέταρτο σημείο. Ιδεολογική Αναζήτηση.

Σε έναν κόσμο που βασανίζει το ερώτημα, ποιό είναι το όραμά μας, οφείλουμε να συλλογιστούμε εκ νέου ποιό είναι το περιεχόμενο των εννοιών, σοσιαλισμός και πρόοδος. Οφείλουμε να ανανεώσουμε το ιδεολογικό μας οπλαστάσιο, οφείλουμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση για μια νέα σύλληψη της κοινωνικής πολιτικής, για μια νέα σύλληψη του κοινωνικού κράτους. Μόνο έτσι θα γεφυρώσουμε το χάσμα το οποίο χωρίζει την πολιτική και τους πολιτικούς από την κοινή γνώμη.

Το ΠΑΣΟΚ, όλοι εμείς έχουμε χρέος στην ελληνική κοινωνία να δείξουμε και πάλι το δρόμο της κοινωνικής προόδου, να εκσυγχρονίσουμε θεσμούς και νοοτροπίες, να δουλέψουμε με την αρχική ανανεωτική και μεταρρυθμιστική ορμή μας.

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αποτελεί συγχρόνως κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος αυτού του τόπου. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα δεν είναι το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα το μέλλον του τόπου, γιατί από εμάς εξαρτάται η προοπτική του τόπου, εμείς έχουμε τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στον τόπο σε έναν νέο δρόμο, σε μια νέα προοπτική.

Πέμπτο σημείο. Η σχέση Κόμματος και κυβέρνησης.

Η σημερινή κυβέρνηση της χώρας δεν θα επιτύχει στο έργο της χωρίς την ουσιαστική στήριξη του Κόμματος, χωρίς την δύναμη που αντιπροσωπεύει μέσα στην κοινωνία το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Τα χιλιάδες στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ έχουν έναν αναντικατάστατο ρόλο να παιζουν.

Ρόλος που είναι διπλός, αφ' ενός να καταγράψουν, να επεξεργαστούν και να μεταφέρουν προς την "εξουσία" τις αναμονές, τα αιτήματα και τις αγωνίες του κοινωνικού συνόλου. Καταγραφή και επεξεργασία που καμιά δημοσκόπηση και κανένας τεχνοκράτης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει και δεν μπορεί να μεταφέρει.

Αφ' ετέρου είναι έργο τους να εξηγήσουν την δράση της κυβέρνησης, να στηρίξουν τις επιλογές της, να κάνουν περισσότερο σαφή και κατανοητή την πολιτική μας που έχει σαν στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας.

Η κυβέρνηση δεν θα πετύχει επίσης αν στερηθεί την γόνιμη κριτική του Κόμματος. Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να αποτελεί την εξασθενημένη ηχώ της κυβέρνησης, αλλά αντιθέτως να έχει την δικιά του και ισχυρή φωνή για να υποστηρίζει αποφασιστικά και όχι με μισόλογα τις θετικές όψεις του κυβερνητικού έργου και για να ασκεί κριτική στις καθυστερήσεις και στις αδυναμίες του.

Η κυβέρνηση είναι η αιχμή του δόρατος του Κόμματος, είναι ο μοχλός μέσω του οποίου το Κόμμα υλοποιεί την πολιτική του και δοκιμάζει στην πράξη τις ιδέες του. Χωρίς την κομματική οργάνωση όμως η κυβέρνηση είναι αδύνατη, είναι απομονωμένη, της λείπει η δημιουργική συμβολή και κριτική των χιλιάδων μελών και οπαδών του ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση και το Κόμμα μας θα αποτύχουν επίσης αν δεν καταφέρουν να συνδυάσουν την αποτελεσματική διαχείριση το πως κυβερνάμε με ένα όραμα για το μέλλον. Το πρόγραμμα, η πολιτική, η κατεύθυνση, η απάντηση το ερώτημα, πού πάμε, είναι δουλειά του Κόμματος. Το πρόγραμμα, η πολιτική, η κατεύθυνση, η απάντηση στο ερώτημα, πού πάμε, είναι δουλειά του Κόμματος.

Η κομματική οργάνωση έχει ένα κρίσιμο και προνομιακό ρόλο να

επιτελέσει. Να λειτουργήσει ως θεσμός παραγωγής ιδεών, ως δύναμη ιδεολογικής και προγραμματικής ανανέωσης. Το Κόμμα οφείλει να είναι το κέντρο πολιτικών και προγραμματικών διεργασιών, που σε συνεργασία με την κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Κ.Ο. Θα ανοίγει από κοινού τους νέους δρόμους, τις νέες προπτικές.

Θέλουμε ένα Κόμμα που είναι κοντά στο λαό. Θέλουμε ένα Κόμμα σταμμένο στα πραγματικά προβλήματά του ώριμο, γόνιμου διαλόγου και κοινής αναζήτησης, χώρο παραγωγής ιδεών.

Δεν θέλουμε ένα Κόμμα βουθό, υποταγμένο στις επιλογές της ηγεσίας και της κυβέρνησης, ούτε ένα Κόμμα στο οποίο οι αντιπαραθέσεις για την εσωκομματική εξουσία όσο νόμιμες και κατανοητές μπορεί να είναι κατά καιρούς θα κυριαρχούν πάνω στις αντιπαραθέσεις ιδεών.

Θέλουμε ένα άλλα λόγια ένα δημοκρατικό και αριστερό Κόμμα, μια συλλογικότητα που θα παράγει αξίες και ιδέες, που θα στηρίζει και θα ελέγχει την κυβέρνηση, που θα ασκεί έναν παιδευτικό ρόλο στην κοινωνία.

Θέλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να το διατυπώσω λιτά, ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα άξιο του ονόματός του.

Εκτο σημείο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κι εμείς.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε, όπως κάθε άνθρωπος, συνεργάτες οι οποίοι ήσαν κοντά του και συνεργάτες οι οποίοι ήσαν σε έναν κάπως πιο μακρινό περίγυρο. Άλλα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.

Αυτός ήταν ο επικεφαλής στους αγώνες της παράταξης. Αυτός άνοιγε τους δρόμους και τις προοπτικές της. Αυτός αποτελούσε το πλαίσιο αναφοράς όλων, τον πόλο γύρω από τον οποίο διαμορφωνόταν το ΠΑΣΟΚ, τον πόλο γύρω από τον οποίο διαμορφωνόμαστε όλοι εμείς, η πολιτική μας δράση και η καθημερινή μας ζωή.

Οι αγώνες μας ζούσαν μέσα από τον Ανδρέα και εμείς ζούσαμε στους ρυθμούς που καθόριζε. Ανήκε και ανήκει γι' αυτό στο συλλογικό μας είναι. Οποιος θέλει να τον προσεταιριστεί αποκλειστικά για όποια χρήση, αρνείται αυτό το συλλογικό μας είναι, αρνείται το ΠΑΣΟΚ. Αρνείται το ΠΑΣΟΚ ως ένα πολύπλευρο, πολύμορφο, αλλά σταθερό στο επίκεντρό του την δημιουργία του Ανδρέα Παπανδρέου κέντρο. Αρνείται τη βάση και το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η ενότητα.

Οπως είπα επανειλημμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στο έργο του. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε στο έργο αυτό συνέχεια και προοπτική και θα το πράξουμε. Αυτό είναι χρέος τιμής, θα είναι και η μεγάλη μας συμβολή στην άσβεστη μνήμη του.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Τις πολιτικοοργανωτικές επιλογές.

Τόνισα την ανάγκη να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις. Αυτό δεν είναι μόνον ανάγκη για το ΠΑΣΟΚ, δεν συζητάμε εδώ μονάχα τι μας βολεύει εμάς. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία, είναι ανάγκη γι' αυτό που ανέφερα, το μέλλον του τόπου.

Είναι ανάγκη εθνική, καθώς ο τόπος μας αντιμετωπίζει υπαρκτές και μεγάλες απειλές. Το πρωτεύων γι' ατυό, δεν είναι να κινούμαστε σε μία λογική εσωτερικών ισορροπιών. Αυτή η λογική είναι παραλυτική για το Κόμμα, είναι αναστατωτική για την κυβέρνηση, μας αφοπλίζει, μας αδυνατίζει, εμποδίζει το παραγωγικό και αποτελεσματικό έργο και στην κυβέρνηση, εμποδίζει την πρόοδο του τόπου.

Οι καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις, είναι λύσεις που πείθουν τον πολίτη. Που πείθουν εκείνον ο οποίος σκέψεται ποιο μέλλον του επιφυλάσσει το κάθε κόμμα. Είναι οι καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις, οι λύσεις εκείνες οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν τη νίκη στις εκλογές.

Η κοινωνία απορεί όταν κυβέρνηση και Κόμμα έχουν διαφορετικές γραμμές. Η κοινωνία δεν μπορεί να κατανοήσει πως - επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που ακούστηκε με αφορμή αυτή τη συζήτηση - κάποιος που είναι νάνος πολιτικός και δεν είναι κατάλληλος για Πρόεδρος,, είναι όμως κατάλληλος για Πρωθυπουργός.

Η κοινωνία απαιτεί να έχει εμπιστοσύνη το Κόμμα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και Κόμμα και κυβέρνηση πρέπει να έχουν πολιτική εκπροσώπηση ενιαία. Πρόεδρος και Πρωθυπουργός πρέπει να ταυτίζονται. Πιστεύω ακράδαντα, ότι για τις εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, για τα εκατομμύρια των οπαδών μας, για τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που μας παρακολουθούν, πρέπει να δράσουμε και έχουμε υποχρέωση να δράσουμε πειστικά. Πρέπει να εκλέξουμε Πρόεδρο που θα είναι και Πρωθυπουργός.

Οπως είπα σύντροφοι, θα θέσω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προεδρου. Σε περίπτωση που δεν εκλεγώ, θα παραίτηθώ από Πρωθυπουργός. Είναι η μόνη λύση, η οποία δείχνει στην κοινή γνώμη, ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρεί αποφασιστικά, με μία ενιαία γραμμή για την εκλογική νίκη.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν πρέπει να έχετε καμία αυταπάτη, ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να κερδίσει ένα Κόμμα τις εκλογές που βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι η γραμμή του Κόμματος και της κυβέρνησης να είναι ενιαία και να

εκφράζεται ενιαία.

Δεν πρέπει να έχετε καμία αυταπάτη, ότι πρέπει να είναι φανερό στην κοινή γνώμη, στον ελληνικό λαό, ότι υπάρχει ενιαία ευθύνη, ότι υπάρχει υπεύθυνος, ότι υπάρχει ενιαία καθοδήγηση, ότι δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις και διαφορετικές γραμμές. Ετσι μόνο πείθουμε, έτσι μονάχα κερδίζουμε, έτσι μονάχα προχωρούμε μπροστά.

Σε εκείνους τους συντρόφους οι οποίοι αμφιβάλλουν, θα τους πω και τους παρακαλώ να με πιστέψουν, ότι και να κάνουμε, ότι και να πούμε, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα υπεύθυνα, πάντα η δεξιά θα καλλιεργεί το κλίμα της διχόνοιας, το κλίμα του διχασμού, το κλίμα της αμφιταλαντεύσης.

Ενα είναι το δίλημμα συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλουμε ή όχι να κερδίσουμε τις εκλογές; Εγώ σας προτείνω λύση με την οποία μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Συνολική τελική ευθύνη για το Κίνημα και την κυβέρνηση, σημαίνει συγκροτημένη πορεία. Πορεία κυβερνητικής ομαλότητας, πορεία δράσης, πορεία νίκης.

Και εδώ θέλω να πω, δεν υπάρχουν δύο ΠΑΣΟΚ. Ενα ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Ο καθένας μας έχει τις απόψεις του. Άλλα εγώ συντρόφισσες και σύντροφοι, έχω χρέος από τη θέση που κατέχω σήμερα και από τη θέση για την οποία θέτω υποψηφιότητα, να προσπαθώ με κάθε μέσο να εγγυηθώ την ενότητα του Κινήματος και αυτό θα πράξω.

Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι και ο σύντροφος Τσοχατζόπουλος αυτό θα πράξει. Αυτός θα είναι ο ρόλος του. Οπως ο δικός μου, έτσι και ο δικός του. Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος με βάση τις θέσεις που υποστηρίζω χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Ποιες.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, είχα από πολύ παλιά τονίσει, ότι όχι μόνο δεν μπορούν να υπάρξουν χαρισματικοί ηγέτες πια μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να στηριχθούμε στη συλλογικότητα κατά τη λήψη και την επεξεργασία των αποφάσεων.

Για μένα η μετά Ανδρέα εποχή δεν θα είναι, ούτε θα επιτρέψω ποτέ να είναι η μετά ΠΑΣΟΚ εποχή. Άλλα για μένα επίσης σημαίνει, ότι μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου κάθε προσπάθεια να υπάρξει η ενός ανδρός αρχή, θα είναι κάτι χειρότερο από λάθος. Θα είναι γελοίο.

Για μένα η νέα εποχή είναι συνυφασμένη με μία νέα συλλογικότητα, που θα την προασπίσουμε όλοι, πρωθώντας μία νέα λειτουργία της Κ.Ε., μία νέα λειτουργία του Ε.Γ. και τέλος, μια νέα ηθικοπολιτική σχέση μεταξύ μας. Οι καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις, συνδέονται από τη δικιά μου μεριά με την εγκαθίδρυση και

τη λειτουργία της συλλογικότητας σε όλη την πυραμίδα του Κόμματος, από τη βάση έως την κορυφή.

Η συλλογικότητα σύντροφοι, δεν είναι μια διαδικασία μηχανιστική, είναι πράξη βαθιά πολιτική. Είναι όμως ταυτόχρονα πράξη ηθική. Η συλλογικότητα προϋποθέτει, αλλά δημιουργεί δεσμούς ισχυρούς ανάμεσα στους συντρόφους, θεσμούς εμπιστοσύνης.

Εμείς δεν είμαστε απλώς ένα όμιλος συζητήσεων για να έχουμε κοινωνικότητα. Είμαστε ένα Κόμμα μαζικό, ένα Κόμμα εξουσίας, ένα Κόμμα αγώνων, γι' αυτό πρέπει να δέσουμε ο ένας με τον άλλον σε μία κοινή προσπάθεια για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον τόπο αυτό.

Σ' αυτή την συλλογικότητα θα είμαστε όλοι μαζί. Στο ΠΑΣΟΚ, το είπα και στην πρωτολογία, το τονιζώ και πάλι, δεν περισσεύει κανείς. Δεν δέχομαι κανένα διαχωρισμό ανάμεσά μας, δεν υπάρχει κάποιος πιο ΠΑΣΟΚ από τον άλλο, πιο πιστός και πιο ορθόδοξος. Είμαστε μαζί 22 χρόνια και πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί να προπαρασκευάσουμε άλλα τόσα χρόνια δημιουργικής και νικηφόρας πορείας.

Και δεν εννοώ ότι οποιοσδήποτε από εμάς πρόκειται να είναι ισόβια σ' αυτή την θέση ή όποια άλλη θέση. Άλλα πιστεύω, ότι πρέπει ν' ανοιξουμε τους δρόμους του μέλλοντος, έτσι ώστε κάποιος από τους νεολαίους μας που είναι εκεί, ο οποίος μας παρακολουθεί να είναι σε θέση σε 20 χρόνια να πάρει το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ και να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που σήμερα εδώ στο Συνέδριο ανοιξαμε το δρόμο για το μέλλον για το ΠΑΣΟΚ, για τη χώρα, για την νέα γενιά.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα ήταν σίγουρα σήμερα περήφανος να βλέπει το Κινημα να αποφασίζει για τα πλαίσια και την προοπτική του. Και πιστεύω, ότι όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι που βλέπουμε εδώ 5.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ να πασχίζουν, να αγωνιούν να βρούνε τον σωστό δρόμο. Ποιός διαφωνεί;

Σύντροφοι και συντρόφισσες, νιώθω πάντα υπεύθυνα στρατευμένος στην υπόθεση θέσεων και ιδεών που κατηύθυναν σταθερά όλη μου την αγωνιστική πορεία, όλη μου την κομματική ζωή. Για μένα η συλλογικότητα είναι τρόπος ζωής και τρόπος δράσης, το ξέρετε από το παρελθόν και μπορείτε να δείτε και τώρα την λειτουργία της κυβέρνησης.

Σας υπενθυμίζω, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κυβερνητική Επιτροπή συνήλθαν τους μήνες αυτούς περισσότερο από ποτέ άλλοτε και υπήρξαν υπουργοί μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στην Κυβερνητική Επιτροπή που είπαν, ότι για πρώτη φορά συζήτησαν εκεί τις πολιτικές του Υπουργείου τους.

Αυτή η κατεύθυνση της συλλογικότητας θα είναι η κατεύθυνση και στο

Κόμμα. Οταν λέω Πρόεδρος ο οποίος θα είναι εκφραστής του ΠΑΣΟΚ, εννοώ ακριβώς ότι θα έχει προηγήθει όλη η συλλογική επεξεργασία στα όργανα του Κόμματος, ώστε ο Πρόεδρος να εκφράζει την σύνθεση στην οποία συλλογικά θα έχουν καταλήξει.

Μιλάω λοιπόν για μία νέα εποχή στο Κόμμα, την οποία πρέπει και μπορούμε να κατακτήσουμε. Εποχή στην οποία θα αποδείξουμε στην πράξη, ότι η δημοκρατία είναι τρόπος ζωής, ότι η δημοκρατία δεν είναι σύνθημά, αλλά είναι μία αρχή η οποία μας καθοδηγεί καθημερινά.

Mia εποχή όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανταποκρίνεται στην κύρια υποχρέωσή του να λειτουργεί παιδευτικά, να λειτουργεί ως παράδειγμα στην κοινωνία για την αναμόρφωσή της και την ανανέωσή της.

Πρέπει να σπάσουμε τα κομματικά στεγανά, πρέπει να σπάσουμε τις προσωποπαγείς συσπειρώσεις, πρέπει να αποκτήσουμε δομές και σταθερές λειτουργίες έξω από πρόσωπα. Αυτός είναι ο στόχος της συλλογικότητας και γι' αυτό το στόχο προτίθεμαι και καλώ όλους να δουλεψουν.

Σύντροφοι, δεν μας τιμούν οι μηχανισμοί, ούτε οι χωρίς κρίση οπαδοί, ούτε η τροφοδοσία παραπολιτικών στυλών με σχόλια. Σε όλα αυτά πρέπει να βρούμε ένα τέλος. Πρέπει να βρούμε ένα τέλος γιατί πρέπει να υπάρχει πλήρης ισοτιμία όλων των μελών. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί, να επικρατήσει η αξιοκρατία, να αξιοποιηθεί κάθε άξιος σύντροφος.

Να μην ακούγεται το ερώτημα, με ποιόν είναι, όπως είπα στην πρωτολογία, ποιά σημαία σηκώνει. Άλλα μόνον το ερώτημα, είναι ικανός και άξιος για το Κόμμα και για τον τόπο; Υπάρχει θέση στο Κίνημα για όλους, μα για όλους. Κανένας αποκλεισμός όσων θέλουν και μπορούν. Αυτό έχει φανεί στην κυβέρνηση, θα φανεί και στο Κίνημά μας.

Σύντροφοι, αυτή είναι δέσμευση απέναντι σας. Αυτή είναι γραμμή μου, αυτή είναι η πρόθεσή μου, αυτή είναι η πολιτική την οποία θα οφείλουμε ν' ακολουθήσουμε στο Κόμμα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για μία νέα συλλογικότητα προτείνω να υπάρξουν 3 αντιπρόεδροι στο Κόμμα με ειδικά καθήκοντα που θα είναι μέλη της πολιτικής Γραμματείας. Μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε την κατανομή της ευθύνης κατά καλύτερο τρόπο σε περισσότερους πάντα όμως στο ενιαίο πλαίσιο μέσα. Στο ενιαίο πλαίσιο της πολιτικής Γραμματείας που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού.

Συντρόφοισσες και Σύντροφοι, πιστεύω το συμπέρασμα είναι φανερό όλοι μαζί για το νέο ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί για τη νέα πορεία, όλοι μαζί για την νίκη, σ' αυτό τον

αγώνα δεν περισσεύει κανείς, ούτε ένας, ας δώσουμε τέλος στην εσωστρέφεια, ας δώσουμε τέλος στην άλγεβρα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και θα είναι πολύ καιρό εδώ, αν ακολουθήσουμε τη νέα σύλλογικότητα, έχουμε νέες αρχές σχέσεων μεταξύ μας. Ας δώσουμε τέλος στην εσωστρέφεια, ας δώσουμε τέλος στην άλγεβρα της κατανομής των αξιωμάτων, ας εγκαινιάσουμε μια νέα πορεία, υπερήφανοι για το κόμμα μας, υπερήφανοι για τους στόχους μας με ξεκάθαρες λύσεις, με ξεκάθαρες σχέσεις απέναντι στον Ελληνικό λαό.

Το ΠΑΣΟΚ μιας νέας συλλογικότητας θα σφραγίσει τη νέα εποχή. Τονίζω και πάλι θ' αποφασίσουμε αύριο, την Δευτέρα, όποια και να είναι η απόφασή μας θα είναι η αφετηρία μιας νέας πορείας και αυτό σημαίνει για μένα, πιστεύω σημαίνει για όλους ότι οι αποφάσεις του Συνεδρίου θα είναι σεβαστές και όλοι θα συστρατευθούμε στη νέα πορεία, στη πορεία νίκης του Κινήματος.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, εμπρός για το ενιαίο, το μεγάλο ΠΑΣΟΚ, εμπρός να δώσουμε τον πρώτο ρόλο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της δημιουργίας, εμπρός για τη νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ, για τη νέα 4ετία.