

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΣΤΗ ΣΥΚΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Το πρόβλημα αυτό το έχουμε και το έχουμε με επιτυχία μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Τηρατίστηκε η νέα κυβέρνηση, η οποία απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα υλοποίησης διαφορετικών απόψεων. Και αμέσως μετά, υπήρξαν οι πρώτες επιλογικές λειτουργίες. Ήταν κυβερνητικές συσκέψεις και συνεδριάσεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Εκλογή του Κ. Σημίτη ως Πρωθυπουργού. Στις 21 Ιανουαρίου 1996, ο Κ. Σημίτης έγινε πρωθυπουργός, συνδυασμένο με το πρόσωπο των ιδρυτών του, τον Α. Παπανδρέου.

Το πρόβλημα αυτό το έχουμε και το έχουμε με επιτυχία μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Τηρατίστηκε η νέα κυβέρνηση, η οποία απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα υλοποίησης διαφορετικών απόψεων. Και αμέσως μετά, υπήρξαν οι πρώτες επιλογικές λειτουργίες. Ήταν κυβερνητικές συσκέψεις και συνεδριάσεις.

*Στη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΠΑΣΟΚ*

Ακολουθώντας τα γεγονότα είναι γνωστό, δεν θα το επαναλάβω, ότι η Ελλάδα να μπουν αυτή τη στιγμή σε ανάλυση των διαφόρων λεπτομερειών, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ηια τέτοια ανάλυση λεπτομερειών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να είχε αρνητικές συνέπειες για τις ευημερίες.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε την μεσομένη Τετάρτη το πρωί ήταν αν θα προχωρούσε η Ελλάδα σε μια γενικευμένη σύμβαση, μη ελεγχόμενη, ή θα προχωρούσε στη? απεμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμβαση θα σημαίνει, όπως έκρινε ομόφωνα το ΚΥΣΕΑ, μια συνεργασία από πολεμικές ενέργειες. Η σύμβαση θα οδηγούσε σε πολεμικές ενέργειες, οι οποίες κι αν ακόμα το αποτέλεσμα ήταν νικηφόρο, που δεν είχαμε καμία αμφιβολία, θα διαταραχαιτοίτοίτις των οποίων από το μέγεθος και την έκταση.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 1996

Όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι η σύμβαση θα ήταν μια παγίδα. Η

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Σουλίου 46 - 10682 - Αθήνα
ΤΗΛ: 2030.597 - 3805.459

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού. Είμαστε όλοι σε αμφίθυμη διάθεση. Η κυβέρνηση γνώρισε στη σύντομη πορεία της, δύο φάσεις.

Πρώτη φάση ήταν η φάση της κυβερνητικής αλλαγής. Η εκλογή του νέου Πρωθυπουργού έγινε με διαδικασίες άψογες. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο εμφανιζόταν ιδιαίτερα δύσκολο. Γιατί ήταν συνδεδεμένο με το πρόσωπο του ιδρυτή του, τον Α.Παπανδρέου.

Το πρόβλημα αυτό το έλυσε, και το έλυσε με επιτυχία μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, η οποία απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα ενοποίησης διαφορετικών απόψεων. Και αμέσως μετά, υπήρξαν οι πρώτες συλλογικές λειτουργίες. Εγιναν κυβερνητικές συσκέψεις και συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η αποδοχή του νέου σχήματος στην κοινή γνώμη ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή. Ανεστράφη η καθοδική τάση. Είναι φανερό πια η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΝΔ.

Ακολούθησαν τα γεγονότα της Ιμια. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Δεν θα τα επαναλάβω. Ούτε είναι, πιστεύω, σκόπιμο να μπούμε αυτή τη στιγμή σε ανάλυση των διαφόρων λεπτομερειών, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Μια τέτοια ανάλυση λεπτομερειών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να είχε αρνητικές συνέπειες για τις ένοπλες δυνάμεις.

Το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσουμε την περασμένη Τετάρτη το πρωί ήταν αν θα προχωρούσε η Ελλάδα σε μια γενικευμένη σύρραξη, μη ελεγχόμενη, ή θα προχωρούσε στην απεμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύρραξη θα σήμαινε, όπως έκρινε ομόφωνα το ΚΥΣΕΑ, μια συνέχεια από πολεμικές ενέργειες. Η σύρραξη θα οδηγούσε σε πολεμικές ενέργειες, οι οποίες κι αν ακόμα το αποτέλεσμα ήταν νικηφόρο, που δεν είχαμε καμία αμφιβολία, θα σήμαινε διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους. Διαπραγματεύσεις των οποίων το περιεχόμενο και η έκταση, θα εξαρτιόταν από το μέγεθος και την έκταση της σύρραξης.

Όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι η σύρραξη θα ήταν μια παγίδα. Η

σύρραξη θα οδηγούσε στη διαπραγμάτευση που ήθελαν οι Τούρκοι. Γι' αυτό κι εμείς αποφασίσαμε ομόφωνα ότι πρέπει να αποφύγουμε τη σύρραξη. Λέχθηκε ότι αυτό εκφράζει μια νοοτροπία μη πολέμου.

Ο πόλεμος είναι αναγκαίος εκεί που δεν μπορούμε να πετύχουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας με ειρηνικά μέσα. Ο μη πόλεμος είναι αναγκαίος όταν μπορούμε με ειρηνικά μέσα να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας αποτελεσματικά. Όταν μπορούμε με ειρηνικά μέσα να διαφυλάξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Στις σύγχρονες κοινωνίες μια χώρα όπως η Ελλάδα, μπορεί να βελτιώσει τη θέση της και να υπερασπίσει τα συμφέροντά της πιο αποτελεσματικά με ειρηνικά μέσα. Τα συμφέροντά της εξαρτώνται, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, από τη συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας.

Η διεθνής κοινότητα δεν είναι έτοιμη να δεχθεί πολεμικές επιχειρήσεις, παρά ως ένα ύστατο μέσο όταν έχουν εξαντληθεί τα άλλα μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν εξαντληθεί τα άλλα μέσα. Αποφασίσαμε ομόφωνα την απεμπλοκή των δυνάμεων, οι θέσεις μας παραμένουν οι ίδιες, τα δικαιώματά μας ανέπαφα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια πατριωτική παράταξη η οποία μπορεί να χειρίζεται και τα θέματα της ειρήνης και τα θέματα του πολέμου.

Όμως, δεν επιδιώκουμε σε καμία περίπτωση πόλεμο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Και να μην ξεχνάμε ότι το 1974 στην Κύπρο η πρόκληση από μερικούς άφρονες οδήγησε στην τουρκική επέμβαση. Το γεγονός αυτό που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, οδήγησε στην εγκατάσταση των στρατευμάτων της Τουρκίας στην Κύπρο. Τα στρατεύματα αυτά είναι ακόμα εκεί.

Την ισχυρή Ελλάδα δεν θα τη δημιουργήσουμε μόνο στο πεδίο των μαχών. Θα τη δημιουργήσουμε και με το να σεβαστούμε τις ανθρώπινες ζωές και με το να στηρίξουμε την οικονομία, να αποφύγουμε καταστροφές, να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα αποφασιστικότητα αλλά και σύνεση, ψυχραιμία, ευελιξία καθώς και την ικανότητα μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Πατρίδα δεν σημαίνει οπωσδήποτε όπλα και πόλεμος. Μια τέτοια στενή αντίληψη είναι συναρτημένη με την πατριδοκαπηλεία. Πατρίδα σημαίνει και την ικανότητα να λύνουμε τις διαφορές, τις αντιδικίες, να αποσπούμε το σεβασμό στη διεθνή κοινότητα, να έχουμε φωνή.

Στη διεθνή κοινότητα η στάση μας χαιρετίστηκε ομόφωνα και μπορούμε τώρα πιο αποφασιστικά να χαιρετίσουμε τις θέσεις μας.

Λέχθηκε ότι μερικοί αισθάνονται εθνικά μειωμένοι και ταπεινωμένοι. Δεν μου είναι κατανοητή αυτή η αντίληψη.

Αισθανόμαστε εθνικά μειωμένοι επειδή αποφύγαμε μια γενική σύρραξη, η οποία θα οδηγούσε σε διαπραγμάτευση και πιέσεις; Αισθανόμαστε εθνικά μειωμένοι επειδή αποφύγαμε καταστροφές; Εθνικά μειωμένος αισθάνθηκε και ο δήμαρχος Καλύμνου που ύψωσε την ελληνική σημαία, χωρίς να ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Ενας δήμαρχος δεν μπορεί να χαράζει την εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Όπως δεν μπορεί να χαράζει την εξωτερική πολιτική ο οποιοσδήποτε κ.Βρακάς, ο οποίος πίστευε ότι εκπροσωπεί καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα από την κυβέρνηση.

Εκφράσεις, όπως προδοσία, που χρησιμοποίησε η ΝΔ ή μείωση θα ήταν χωρίς σημασία αν δεν παρότρυναν κάποιους πολίτες να κάνουν όποια απερίσκεπτη πράξη για να αποδείξουν τον πατριωτισμό τους.

Οι απερίσκεπτες πράξεις σ' αυτό το πεδίο έχουν συνέπειες. Κι ως θυμηθούμε πάλι αυτό που είπα για την Κύπρο.

Τα γεγονότα της Ιμια ήταν μια μάχη από τις πολλές μάχες που θα δώσουμε.

Για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα δυνατοτήτων. Τα όπλα είναι μια από τις δυνατότητές μας και τα όπλα μας πρέπει να είναι έτοιμα και αποτελεσματικά, αλλά δεν είναι η μόνη δυνατότητά μας.

Η διπλωματία, η ικανότητά μας να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας, η οικονομία και ο πολιτισμός, η διεθνής μας εικόνα είναι μερικές άλλες δυνατότητες τις οποίες πρέπει να αξιοποιούμε. Και για να κλείσω αυτό το σημείο θα εκφράσω και μερικές απορίες.

Γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες το κρίσιμο βράδυ δεν κινήθηκαν να μας στηρίξουν; Γιατί δεν τηλεφώνησε ο Κολ, ο Γκονζάλες ή ο Ντίνι; Γιατί η Ιταλία, από την οποία αντλούμε τα δικαιώματά μας κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεν πήρε θέση πριν από την αναμέτρηση;

Γιατί στο διεθνή χώρο αισθάνονται ξένοι; Είναι οι λίγες μέρες αυτής της κυβέρνησης, που οδήγησαν σ' αυτό το αποτέλεσμα;

Κάποτε ας αναρωτηθούμε και ας αναρωτηθούν όσοι αρέσκονται στα τύμπανα του πολέμου, αν η χώρα μας κέρδισε αγώνες χωρίς συμμαχίες. Γι' αυτό, το ερώτημα είναι ποιές πρέπει να είναι οι συμμαχίες σήμερα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις συμμαχίες.

Αν αναρωτηθούμε αυτά τα προβλήματα τότε δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο εθνικά προβληματισμένοι όσο δηλώνουν μερικοί.

Ας έρθω τώρα στο χειρισμό της υπόθεσης ως προς την κοινή γνώμη, τη δημόσια εικόνα που επιδείξαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά. Οι χειρισμοί δεν ήταν ικανοποιητικοί στο βαθμό που θα έπρεπε. Θα έπρεπε η θέση μας να παρουσιαστεί πιο πειστικά, πιο ολοκληρωμένα και να προλαμβάνει αντιδράσεις.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πολιτική δεν ήταν σωστή. Λέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε συγκληθεί το συμβούλιο των αρχηγών. Το συμβούλιο των αρχηγών είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Επιτρέπει σε πρόσωπα χωρίς άμεση ευθύνη ανέξοδους πατριωτισμούς.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και η κυβέρνηση πρέπει να παίρνει και τις αποφάσεις. Δεν θα θέσουμε την πολιτική μας υπό την κηδεμονία άλλων οι οποίοι μπορούν συνεχώς να προβάλουν συνθήματα χωρίς επίπτωση.

Υπήρχε το ερώτημα αν θα έπρεπε εκείνο το πρωί να συνέλθει το υπουργικό συμβούλιο.

Το ΚΥΣΕΑ είναι αρμόδιο με βάση το νόμο για τα θέματα της εθνικής άμυνας. Εάν επρόκειτο για κήρυξη πολέμου βεβαίως θα συνήρχετο το υπουργικό συμβούλιο αμέσως. Όλοι οι παρόντες στο ΚΥΣΕΑ εκτίμησαν εκείνο το πρωί ότι θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις σε μία ώρα. Στις 5 το πρωί.

Η σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου εκείνη την ώρα ήταν από τα πράγματα, μη δυνατή.

Όταν εκλέχτηκα χρησιμοποίησα τρεις λέξεις: ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΝΙΚΗ. Η σημερινή συνεδρίαση βρίσκεται κάτω από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας.

Τα ΜΜΕ παρακολουθούν. Και τι θέλουν να διαπιστώσουν; Ποιές είναι οι αντιθέσεις μας, ποιές είναι οι αντιπαραθέσεις μας. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο θα τραυματίζει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Στο παρελθόν υπήρχε μια τακτική και την ξέρετε όλοι σας. Καμιά Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής ή καμιά Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, δεν γινόταν αν έδινε την εικόνα της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό και τα όργανα αυτά συνέρχονταν σπάνια.

Δεν πιστεύω ότι θέλει κανείς να περιπέσουμε πάλι σ' αυτή την κατάσταση. Στην κατάσταση της μη λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, για να βοηθάμε τεχνητά την εικόνα μας. Για να λειτουργήσουν τα όργανα και πρέπει να λειτουργήσουν, πρέπει να τα προφυλάξουμε. Και **πρέπει να τα προφυλάξουμε. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα είναι στο ύψος των περιστάσεων, μια συζήτηση η οποία θα είναι ελεύθερη, συνετή, σοβαρή.**

Πρέπει να κατακτήσουμε τη δυνατότητα της δημιουργικής συζήτησης. Προσπάθησα τις λίγες μέρες μέχρι τώρα, να καθιερώσω ένα νέο τρόπο δουλειάς, ένα νέο τρόπο συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το υπουργικό συμβούλιο έχει συνεδριάσει ήδη τρεις φορές, έγιναν συσκέψεις υπουργών και η κυβερνητική επιτροπή συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνέρχεται σήμερα, παρά τις κάποιες αντιδράσεις που υπήρχαν και δεν έχουν περάσει ούτε 20 μέρες από τότε που ορκίστηκε η κυβέρνηση. Την προσπάθεια αυτή της συλλογικής λειτουργίας και της συμμετοχής όλων νομίζω ότι πρέπει να τη συνεχίσουμε.

Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Για να τη συνεχίσουμε, όμως, πρέπει στα όργανα να δώσουμε κύρος, να δείξουμε ότι τα συλλογικά όργανά μας μπορούν να λειτουργήσουν επ' ωφελεία του Κινήματος. Αυτή θα είναι η ανανέωση.

Ορισμένοι με τη στάση τους φαίνεται να μην θέλουν την ανανέωση, ότι προτιμούν, αν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ενδώσουν σε μια καταιγιστική κριτική για τη νέα πορεία, παρόλο που συνεκέντρωσε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.

Αφορμή είναι το θετικό γεγονός ότι λειτουργούν τα όργανα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους. Αλλά και να μεταφέρουν τη γνώμη αυτή προς τα έξω, προσπαθώντας να αποδείξουν έτσι τη δημοκρατικότητά τους και την κριτική τους γνώμη.

Αφού παρατηρήσω ότι κάποιοι στο παρελθόν δεν είχαν γνώμη, ούτε μέσα, ούτε έξω από τα όργανα, θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως λέγεται κυβέρνηση Σημίτη. **Η κυβέρνηση αυτή είναι**

κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είναι κυβέρνηση όλων μας. Η ζημιά η οποία γίνεται δεν είναι ζημιά σε μένα προσωπικά, είναι ζημιά που γίνεται εις βάρος του ΠΑΣΟΚ.

Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω σε εκείνη την πολιτική που θα οδηγήσει σε αλλαγές στη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό χρειάζεται ο τόπος, αυτό χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτή θα είναι η πολιτική μας.

Ας έρθω τώρα στα συμπεράσματα. Είμαστε κυβέρνηση συνέχειας, αλλά είμαστε και κυβέρνηση αλλαγής και ανανέωσης. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, όχι για να λέμε ότι αλλάξαμε, όχι αλλαγή για την αλλαγή. Πρέπει τώρα να αλλάξουμε πολλά στη χώρα, στις λειτουργίες και στις πρακτικές μας, επειδή έχουν αλλάξει τα εσωτερικά και διεθνή δεδομένα.

Αυτά τα νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς, στις εξωτερικές μας σχέσεις, στην αμυντική διάρθρωση της χώρας, στην οικονομία, μας αναγκάζουν, εάν θέλουμε να απαντήσουμε με επάρκεια στις προκλήσεις των καιρών, να μην μείνουμε σε ό,τι κάναμε και λέγαμε χτες.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανακηρύξουμε σε δόγμα ό,τι διακηρύσσαμε την δεκαετία του '70 και όσα κάναμε ως κυβέρνηση την δεκαετία του '80.

Αυτή την ώρα, η ελληνική κοινωνία απαιτεί από το ΠΑΣΟΚ μια πολιτική για το 2000. Απαιτεί νέες προσεγγίσεις. Απαιτεί νέες πρακτικές. Απαιτεί άλλες λειτουργίες. Πρέπει να δεσμευτούμε, πρέπει να το πετύχουμε.

Είναι πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι η χώρα μας δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο θα θέλαμε όλοι μας. Οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, βλέπουν μια οικονομία με προβλήματα, βλέπουν μια πολιτική σκηνή όπου κυριαρχεί η έννοια του εφήμερου, η έννοια του πολιτικού κόστους, βλέπουν μια κοινωνία όπου δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί η έννοια της αξιοκρατίας και η έννοια της προσπάθειας. Αποτέλεσμα, να χάνουμε ευκαιρίες, να χάνουμε συμμάχους, να περνάμε στο περιθώριο των εξελίξεων.

Κι όμως, η Ελλάδα υπάρχει, η Ελλάδα είναι εδώ. Η χώρα μας διαθέτει αστείρευτες δυνάμεις, ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που αισθάνεται απογοήτευση από την έλλειψη της αξιοποίησής του.

Η χώρα μας διαθέτει στρατιωτική δύναμη, οικονομική δύναμη, διπλωματική δύναμη. Δυνάμεις τις οποίες δεν αξιοποιούμε επαρκώς και μερικές φορές ξοδεύουμε και αλόγιστα.

Αυτό που **χρειαζόμαστε είναι ένα σχέδιο για μια ισχυρή Ελλάδα, σ' αυτό το σχέδιο που μόλις τώρα αρχίζουμε να εφαρμόζουμε, πρέπει να περιλάβουμε πρώτα απ' όλα, μια νέα εξωτερική πολιτική.** Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε και έγινε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα στηριγμένο στην πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου.

Σ' αυτή την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μέσα από τα εντελώς νέα δεδομένα, πρέπει να επανέλθουμε και θα το κάνουμε. Αμεσα θα κινηθούμε ως κυβέρνηση στην ενίσχυση των συμμαχιών μας και στην επαναπιβεβαίωση των παλαιών μας σχέσεων.

Χθες συνήλθε η Κυβερνητική Επιτροπή και αποφάσισε πρώτα απ' όλα να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Τις υπόλοιπες θα επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών. Επίσης, θα υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα επαφές για να διατυπώσουμε και να περάσουμε τις θέσεις μας.

Συμφωνήθηκε επίσης **να διαμορφώσουμε ένα όργανο προγραμματισμού της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, της πολιτικής της ασφάλειας, ένα όργανο διαχείρισης των κρίσεων.** Πρέπει επίσης να εξετάσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία προκύπτουν, τη θέση μας απέναντι στην Τουρκία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. **Να προωθήσουμε το Συμβούλιο των Βαλκανικών Χωρών.**

Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώνει συνεχώς τη μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα επιδιώξουμε την αναγνώριση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας και τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής.

Αποφασίσαμε επίσης να υπάρξει μια συζήτηση για την αμυντική πολιτική, η οποία κατά πάσα πιθανότητα, θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Κυβερνητική Επιτροπή, την επόμενη εβδομάδα.

Ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Το παγκόσμιο σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό με μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους. **Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ακινησίας. Πρέπει να κινητοποιηθούμε** αυτή τη φορά και πρέπει να κινητοποιηθούμε γρήγορα.

Γι' αυτό και πιστεύω, ότι πέρα από τις αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση για τα στελέχη της, πρέπει και το Προεδρείο της Κ.Ο., σε συνεργασία βέβαια με το προεδρείο της Βουλής, να οργανώσει μια εκστρατεία ενημέρωσης τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Η

ενημέρωση δεν είναι μόνο δουλειά στα γραφεία του κόμματος, ή των υπουργείων. Η ενημέρωση απαιτεί την παρουσία των βουλευτών στη νέα πανεθνική προσπάθεια.

Ζούμε σε μια περίοδο άνθισης νέων εθνικισμών, ζούμε σε μια περίοδο εντόνων κοινωνικών αλλαγών στους γείτονές μας, οι οποίες τροφοδοτούν τους εθνικισμούς. Ζούμε στην ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών.

Η απάντηση της χώρας μας σε όλα αυτά, πρέπει να είναι αποφασιστική. **Δεν διεκδικούμε, αλλά και δεν παραχωρούμε. Δεν προκαλούμε, αλλά και δεν υποχωρούμε.** Χρειαζόμαστε ένοπλες δυνάμεις ευέλικτες, τεχνολογικά ανώτερες με υψηλό ηθικό. Γνωρίζουμε τα προβλήματά τους και σ' αυτά τα προβλήματα θα σκύψουμε. Αυτά ως προς την ουσία της πολιτικής.

Μερικοί αμφιβάλλουν εάν μετά την πρώτη φάση την οποία ανέφερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανακτήσουμε εκείνη την απήχηση την οποία είχαμε στην πρώτη φάση. Να είναι βέβαιοι, ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού χαιρετίζει την αποφασιστικότητα και τη σύνεση με την οποία χειριστήκαμε την κρίση.

Χαιρετίζει το ότι δεν παρασυρθήκαμε από τη σκέψη να επιδιώξουμε πολιτικό όφελος με κραυγές πολέμου. Καταδικάζει τη στάση της Ν.Δ. και την πολεμόχαρη στάση των όποιων άλλων. Ας μην μας εντυπωσιάζουν αυτοί που φωνάζουν δυνατά, ας δούμε τους πάρα πολλούς που αισθάνονται, ότι ο πόλεμος μπορεί να είναι μια καταστροφή χωρίς λόγο, εφόσον υπάρχουν ειρηνικά μέσα για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας.

Ας δούμε τους πάρα πολλούς οι οποίοι προσδοκούν σε μια πολιτική που θα αναδεικνύει τη χώρα χάρη στην ενίσχυσή της μέσα από ειρηνικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες.

Η νίκη θα είναι δικιά μας. Η απήχηση στην κοινή γνώμη θα είναι δικιά μας, εάν μιλάμε πολιτικά. Εάν μιλήσουμε για το μέλλον, αν και τώρα μιλήσουμε για την εθνική στρατηγική μας.

Ας μην ξεχνάμε, **ότι χιλιάδες πολίτες αναζητούν ένα νέο πολιτικό όραμα, μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, μια ρεαλιστική πολιτική που θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στο μέλλον.** Διαισθάνονται ότι μετά την κυβερνητική αποτυχία της Ν.Δ. και ενδεχόμενη δικιά μας αποτυχία, δεν θα είναι απλώς αποτυχία ενός άλλου κόμματος, αλλά θα είναι ήττα της πολιτικής.

Δεν θα είναι αποτυχία ενός ή περισσότερων προσώπων, αλλά θα είναι αποτυχία της δυνατότητας του πολιτικού συστήματος, να δίνει

ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλων αποτυχιών, δεν έχουμε το περιθώριο να διαψεύσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό χρειάζεται **συνοχή, συλλογικότητα, ομοψυχία, κοινή δουλειά. Θα πετύχουμε.**